

Urbanes – Klanken



nummer 503

september 2019



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

C. Stevens secretaris
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum penningmeester
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524
1189 WN Nes a/d Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 0297-582314
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Beste medeparochianen,

W heeft er vast wel eens over gehoord: Artikel 6 uit de Grondwet waarin is opgenomen de scheiding tussen Kerk en Staat. Wat dit nu precies betekent is misschien niet voor iedereen even bekend of duidelijk, evenmin waarom het in de praktijk eigenlijk nooit *strikt* gescheiden is en daarmee belangrijk naar de toekomst. Inhoudelijk heeft het wetsartikel betrekking op de gelijkwaardige positie van de verschillende kerkgenootschappen en godsdiensten. Zo mag iedere godsdienst middels dit artikel zijn religie op eigen wijze inrichten en organiseren. Ofwel de overheid bemoeit zich niet met het instituut Kerk, er staat als het ware een hek omheen als zijnde een privé domein. Dit ging eeuwenlang goed, doordat het

kerkgebouw in vroeger tijden diende als middelpunt van de samenleving, als kruispunt van de stad en het leven. Mensen kwamen daar in het kerkgebouw veelvuldig en regelmatig samen, met name doordeweeks, en dan niet alleen om het geloof te belijden. Men ontmoette elkaar daar en men vond er letterlijk onderdak en bescherming tegen weer en wind. Pas in de



19^e eeuw is men de kerk meer gaan gebruiken als privaat “verenigingsgebouw” van de eigen religie. Het gaf identiteit aan de mensen, men hoorde bij de groep. Ledenaantallen groeiden en het Christelijk gedachtegoed werd zo breed verspreid binnen de samenleving. Onder invloed van globalisering en individualisering is lid zijn van de Kerk echter voor velen geen noodzakelijkheid meer, waardoor al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw de ledenaantallen teruglopen.



Ofwel aan de ene kant is er de seculiere samenleving, aan de andere kant het religieus instituut. Het religieus onroerend goed, waaronder de kerkgebouwen, staan er als het ware tussenin gepositioneerd. En daarmee begint het genoemde artikel 6 te knellen. Want de markante, vaak centraal gelegen kerken in dorp en stad blijken heden ten dage voor de mensen wél belangrijk te zijn op o.a. maatschappelijk en sociaal gebied, als symbool tegen verloedering en verhuftering van de maatschappij, het maatschappelijk gedrag en onderlinge sociale omgang ofwel normen en waarden, of vanuit sentimentele waarden. Hierover is in een eerder Klankenvoorwoord meer geschreven. De samenleving, zo blijkt uit onderzoek, is religieuzer dan ooit gedacht en niet van voorbijgaande aard. Ook al komen ze er minder of niet meer.

Dit is ook goed terug te zien in ons dorp Nes, waar de betrokkenheid met het kerkgebouw, cultureel erfgoed, wordt onder de dorpelingen maar lang niet iedere dorpeling nog “kerkt”. Het kerkgebouw, cultureel erfgoed, wordt daarmee onderdeel van het publieke domein, en ontstijgt die van het privé-domein van religie.



En daar moet de overheid iets mee, gezien haar kerntaak voor het kwalitatief inrichten van dit publieke ofwel haar domein. Vroeger werd het kerkgebouw door de overheid puur beoordeeld op haar cultuurhistorische waarden, nu ziet zij het gebouw meer

als onderdeel van een geheel waarin stedenbouwkundige en sociologische waarden een rol spelen, welke belangrijk zijn voor de samenleving. Hiermee wordt ook zichtbaar waarom Kerk en Staat nooit strikt gescheiden zijn. In het verleden heeft het Kerkelijk instituut veelvuldig het verzoek gedaan om financieel bij te dragen aan het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, simpelweg een noodzakelijkheid om deze in stand te kunnen houden. Middels hoge subsidies zorgt dit tot op de dag van vandaag dat we de gebouwen kunnen blijven gebruiken en voor de samenleving beschikbaar zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de St. Bavo te Haarlem waar middels flinke bijdragen vanuit de overheid deze kathedraal gerestaureerd kon worden. Ook aan ons kerkgebouw wordt vanuit de Staat middels subsidie bijgedragen aan het onderhoud. Mag de overheid nu een beroep doen op het instituut Kerk nu blijkt dat met instandhouding van religieus erfgoed een maatschappelijk belang gediend blijkt? De Kerk heeft van oudsher de reflex om van binnen naar buiten te denken: Zendingsdrang, de maatschappij heeft ons nodig. De praktijk is echter weerbarstiger. Gezien de betrokkenheid vanuit de samenleving met het religieus onroerend goed blijken de kerkgebouwen nu nieuwe mogelijkheden te kunnen bieden om de vitale relatie tussen religie en samenleving mede vanuit een andere invalshoek te bekijken en verder te versterken. Daarbij moeten we dus meer van buiten naar binnen gaan denken: Open staan voor- en dienstbaar zijn naar de mensen, in essentie het volk van God. Het kerkgebouw geeft hiermee praktisch en zelfstandig invulling aan de missionaire opdracht die wij gezamenlijk hebben. Ofwel: Het biedt mogelijkheden voor alle partijen! Het zou wel eens fataal kunnen blijken als we deze geboden kansen niet gezamenlijk met beide handen aangrijpen.



Een lange inleiding waarvan u zich misschien afvraagt wat u hier nu mee moet. Toch is het belangrijk naar de toekomst, want het vormt de achtergrond van een discussie die over het behoud van het religieus onroerend goed gaat binnen Nederland én Europa en die nu gevoerd wordt. En deze zal ook van invloed zijn op onze eigen Rijksmonumenten! Vanuit de Rijksoverheid is, mede onder invloed van de vele kerksluitingen door het land heen (de redenen waarom heeft u eveneens in een eerder voorwoord kunnen lezen) een project opgestart genaamd 'De Nationale Kerkenaanpak'. Gezien het gegeven dat



kerkgebouwen en ander religieus onroerend goed een belangrijke rol spelen in de samenleving, naast religieus ook op cultureel, maatschappelijk en sociaal vlak, is het noodzakelijk om een gezamenlijke, strategische visie te ontwikkelen op alle kerkgebouwen in een dorp of stad, monumentaal en niet, en in gebruik blijvend voor de eredienst en niet. Dit is gedelegeerd naar lokaal niveau, in onze

situatie naar de gemeente Amstelveen. Daarbij is een handleiding uitgegeven als hulp bij de totstandkoming van de zogenaamde 'Kerkenvisie', waarbij de gemeente in gesprek gaat met eigenaren van kerkgebouwen en erfgoed specialisten om e.e.a. in beeld te krijgen, vervolgens deze visie te ontwikkelen waaruit uiteindelijk nieuw beleid moet ontstaan. Een proces wat nog de nodige tijd zal vragen. In het verleden was er bij herstructurering of sanering vaak te laat of onvoldoende onderling contact, wat leidde tot felle protesten, lang lopende procedures of een herhaling van simpel "nee!" wat tot verlies en onbegrip resulteerde bij betrokken partijen. Dat moet met het opstellen van de 'Kerkvisie' worden voorkomen, waarmee het kerkgebouw in de samenleving weer de plaats krijgt die het verdient, waar deze samenleving tenslotte ook om vraagt! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Een mooi moment waarin de betrokkenheid van de mensen met onze Rijksmonumenten steeds zichtbaar is, vindt plaats op 15 september a.s.: De jaarlijkse Monumentendag. De 'Stichting Vrienden van de Urbanuskerk' organiseert waarbij op een speciale, bijzondere wijze invulling wordt gegeven aan het thema "Plekken van plezier"/ "Een machtig moment in een prachtig monument". U heeft daar zelf aan bijgedragen middels het inleveren van foto's met dierbare momenten. Nieuwsgierig geworden? We hopen dat u die zondag in de gelegenheid bent om de kerk en de presentatie van de vele geluuksmomenten een bezoek te brengen.

Dat ook de klokken en meer specifiek: het uurwerk zelf enorm op het netvlies van de Nesser bevolking staat, was genoegzaam bekend. Het uurwerk vertoonde gebreken waardoor we als team uit veiligheid hadden besloten deze tijdelijk buiten gebruik te stellen. De wijzers stonden stil, het klokgelui verstomde, het commentaar was oorverdovend... Gelukkig wist Joop Hogen de zaak met de nodige creativiteit weer in beweging te krijgen, waardoor tijd en gelui weer perfect hun werk doen. Joop: Topjob! Dank je wel!



Bij het kijken naar de kerkklok zal u misschien ook opgevallen zijn dat er de nodige leien ontbraken op de kerktoren. De storm van 06 juni jl. was hierbij de boosdoener. Recent is deze hersteld, waarbij een hoogwerker werd ingeschakeld om de leien terug te plaatsen. Het leverde spectaculaire beelden op, zo bleek uit de diverse ontvangen foto's vanuit de omgeving. Dank voor uw inzendingen!

Ook vanuit de artistieke en culturele hoek staan wij in de belangstelling. Zo werd er hier eerder melding gemaakt voor de verfilming van het boek 'Vliegende Hollanders'. De slaapkamers van de pastorie zouden hierbij het decor vormen. Echter, de filmregisseur heeft besloten, nadat bleek dat de kamers toch te klein waren om alle meubels én filmapparatuur te kunnen plaatsen, uit te zien naar een andere locatie. Zeer spijtig, mede gezien de nu misgelopen verdiensten. Maar we kijken alweer uit naar de ongetwijfeld volgende verzoeken voor opnames.

Bijna wekelijks vindt er onderhoud plaats aan de groenvoorzieningen en paden op ons kerkhof. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat alles er zeer mooi en onberispelijk uitziet. Daarbij worden ook onkosten gemaakt. Om het jaar wordt er een verzoek gedaan aan de nabestaanden van onze dierbare overledenen welke hun laatste rustplaats op 'Vreedenhof' hebben om bij te dragen aan de bestrijding van deze kosten. Binnenkort kunt u als nabestaande de brief op uw deurmat verwachten. Namens het parochieteam willen wij u hartelijk danken voor uw bijdragen.

De vakanties zijn voorbij, de scholen gaan weer beginnen. Ook de Kinderclub! opent weer haar deuren voor de jongsten onder ons. Team Elly heeft daarvoor een leuke middag voorbereid waarin knutselvaardigheid en inspiratie worden opgedaan, begeleid door lekkers. Donderdagmiddag de 19e september staan zij voor hen klaar. Van harte aanbevolen!



Binnenkort staat er ook iets zeer dierbaars en bijzonders op de agenda van de parochie: dan wordt er een aanvang genomen met de feestelijke voorbereidingen van zowel de Eerste Heilige Communie (EHC) als het Vormsel. Deze laatste vindt plaats op Regionaal niveau, in samenwerking

met de 4 andere parochies binnen ons samenwerkingsverband. De EHC zal begin volgend jaar plaatsvinden in onze eigen St. Urbanuskerk. Natuurlijk geweldig dat we dit samen binnen de eigen gemeenschap kunnen vieren! Kandidaten voor beide feestelijkheden zijn al aangeschreven. Mocht u uw zoon of dochter hiervoor willen aanmelden of kent u kinderen die hiervoor in aanmerking komen: We horen altijd graag! Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Elly van Rooden (EHC) of pastoor Marco en kapelaan Darek (Vormsel). Ook kunt u uw vragen neerleggen bij het secretariaat, waarna deze worden doorgestuurd naar de betreffende personen. We gaan er samen een bijzonder en gedenkwaardig feest van maken!



Kerkgebouwen zijn onderdeel van ons cultureel erfgoed, welke zowel door gelovigen, als de Rijksoverheid en de maatschappij van groot belang worden geacht. Als symbool voor Christen zijn én voor belangrijke maatschappelijke

en sociale waarden. De Rijksoverheid en het Kerkelijk instituut, feitelijk nooit strikt gescheiden, zouden dit moeten benutten door visie en beleid op elkaar af te stemmen; een wens vanuit de gehele samenleving. Het biedt tenslotte perspectief naar de toekomst voor alle betrokken partijen. Aan de slag ermee!!!

Graag tot de Urbanesklanken van oktober,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

N.b. Bronnen voor dit voorwoord: Donatus (Verzekeraar); dr. Frank Petter (Theoloog en burgemeester van Woudrichem); Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; gemeente Amstelveen.

Misintenties, zaterdag 31 augustus, 19.00 uur

Kees Fontijn

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zondag 1 september, 09.30 uur

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Martin Groen

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Rijn

Theo Zeinstra

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zaterdag 7 september, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Ria van Braak-van Rijn

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 8 september, 09.30 uur

Conny Wesselingh

Dorus Schrama

Eef den Blanken-Koppers

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Jos Wesselingh

Marcel van Amsterdam

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Schrama-Huijg
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zaterdag 14 september, 19.00 uur

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof,
etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zondag 15 september, 09.30 uur

Dave de Laat

Dorus Schrama

Klaas Zwartendijk

Lien Bouwman-Leurs

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden familie Zeinstra-Rijpma

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Sjaak van Tol

Theo van den Bosch

Wies Hogeveen-Janmaat

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische
afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zaterdag 21 september, 19.00 uur

Herman Fontijn

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 22 september, 09.30 uur

Dorus Schrama

Edwin Houtkamp

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden familie Van Schaik-Nieuwendijk

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Peet en Greet van Tol-Bouwman

Matthieu van Tol - jaarmis

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Voor een gezond huwelijk

Misintenties, zaterdag 28 september, 19.00 uur

Kees Fontijn

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zondag 29 september, 09.30 uur

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Lien Bouwman-Leurs

Martin Groen

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Pastoor Leo Timmermans

Theo van den Bosch

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Activiteitenoverzicht september 2019

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.31 aug.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.1 sept.	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.7 sept.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.8 sept.	09:30 u	Eucharistieviering	
za.14 sept.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.15 sept.	09:30 u	Woord- en Communieviering/gezinsviering	Elly van Rooden
zo.15 sept.	11-17 u	Open Monumentendag; Thema: 'plekken van plezier'. Meer info: Zie in deze Urbanesklanken. Georganiseerd door de Stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk'	
do.19 sept.	15:30 u	Kinderclub! Thema: 'de tuin van Eden'	
za.21 sept.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.22 sept.	09:30 u	Eucharistieviering	
za.28 sept.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.29 sept.	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
okt:			
di.8 okt	20:00 u	Informatie-avond tbv de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in de pastorie te Nes a/d Amstel	

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		Theo
St. Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab, Cock	Ab
samenzang	Ria Kempers	-		Theo/Ab
St. Cecilia	Ria Kempers	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
samenzang	Peter Overdijk	John		Theo/John
samenzang	Peter Overdijk	kinderen	kinderen	John
samenzang	-	Jos den Haan	-	Theo
St. Cecilia	Ria Kempers	Paul Goossens	Anne, Jeroen	Huub
Samenzang	Peter Overdijk	-	-	Theo/John
Koor: 'Cantorij'	Henk van der Weide	Cilia Krak	Cock	Huub

Activiteiten in de regio

	Aalsmeer	Emmausparochie Uithoorn	St. Jans Geboorte De Kwakel	H. Joannes Geboorte Kudelstaart
	viering elke zondag 9.30 uur	viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	viering elke zondag 9.30 uur	viering elke zondag 11.00 uur
Zondag 1 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 8 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 15 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering Startviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 22 sept	Oecumenische viering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering met Doop en Vormsel
Zondag 29 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 7 en 8 september

De collecte ten behoeve van de Vredesweek zal plaatsvinden in het weekend van 28 & 29 September.

Opbrengst Collectes

weekend 22 + 23 juni	313,65
weekend 29 + 30 juni	301,40
Zaterdag 6 juli	152,00
weekend 13 + 14 juli	290,70
weekend 20 + 21 juli	328,30
weekend 27 + 28 juli	314,90
zaterdag 3 augustus	133,50
weekend 10 + 11 augustus	322,65
weekend 17 + 18 augustus	291,60

Ervaar het verhaal van "Vrede Verbindt Over Grenzen".

PAX Vredesweek 21 t/m 29 september

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met betrokken burgers in conflictgebieden werkt PAX wereldwijd aan een mens- waardige, vreedzame samenleving, overal in de wereld.

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: 'Vrede Verbindt Over Grenzen'.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is.

In gunstige zin zijn grenzen er om mensen te beschermen en om vijanden buiten te sluiten. Maar grenzen kunnen een samenleving ook in negatieve zin scheiden, bijv. als we ons laten leiden door vooroordelen of discriminatie. Vrede sluit je immers niet met je

vrienden, maar juist met je vijanden. Het is goed om ons bewust te zijn van die onzichtbare grenzen en kritisch na te denken in welke situatie grenzen wenselijk zijn of niet.

Onze samenleving heeft behoefte aan mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie. Als je op een constructieve manier conflicten oplost, ontstaan er nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen... met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken, dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

Helpt u ook mee om het werk voor de Vrede mogelijk te maken?

De vredesweek-collecte in het weekend van 28 en 29 september wordt door het parochieteam bijzonder bij u aanbevolen. Indien u dit weekend niet in de gelegenheid bent om de kerk te bezoeken kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekening:

NL58 TRIO 0390 4567 80 t.n.v Pax voor Vrede te Utrecht

Voor meer info over het werk van PAX en de Vredesweek kijkt u op de site: www.paxvoorvrede.nl

Kerkbalans

Beste mensen, de stand op 20 juni bedraagt **€ 15.115,72** ofwel 67% van het streefbedrag voor dit jaar. Alle gulle gevers van harte bedankt.

Zoals u weet kunnen wij de parochie slechts draaiende houden indien u zorgdraagt voor een solide financiële ondersteuning. Van een aantal parochianen en andere geïnteresseerden, die in het verleden een bijdrage leverden, hebben we tot op heden helaas nog geen bijdrage ontvangen.

Wij verzoeken u om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u om uw bijdrage over te maken.

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken. Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink deel van uw schenking terug. Sinds enige jaren kan dit zelfs zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:
John Fontijn en Joop Sibum.
De contactgegevens vindt u op pagina 2 van de Urbanesklanken.

Namens het parochieteam,

Joop Sibum

GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE ...!

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 wordt er op zaterdag 12 oktober weer een Inspiratiedag georganiseerd. Deze keer blijven we heel dicht bij het alledaagse.

We stemmen in met paus Franciscus, die zegt: *"God kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérsnt ontmoet in de gekwetste, beledigde en beschadigde (zeg maar alledaagse) mensen die je op je weg door het leven ontmoet"*.

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof. De Inspiratiedag is **in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station**. De dag begint om 10.00 u en wordt om ± 15.30 u afgesloten.

Meer informatie kunt u opvragen bij icj.verbruggen@quicknet.nl

Namens de werkgroep Inspiratiedag van de Vereniging Pastoraal Werkenden: *Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen*.



Alle kinderen, in de leeftijd van groep 4 van de basisschool, kunnen deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie! Voor sommige ouders is de Eerste H. Communie van hun kind een vanzelfsprekende zaak. Zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijk leven, waar zij ook zelf aan deel nemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet verloren laten gaan.

De parochie biedt een project aan, waarin de kinderen en ook u als ouders, op dit bijzondere feest worden voorbereid, om zo onze gemeenschap en de kerk beter te leren kennen. Het Communie project "*Gods Grootste Geschenk*", bestaat uit totaal elf bijeenkomsten, ook staan er enkele opdrachten in om thuis te doen. Deze hebben als doel de kinderen en uzelf even stil te laten staan bij het geloof en zo elkaar op weg te helpen naar de Eerste H. Communie.

De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddagen van 15.45 tot 16.45 uur in de pastorie van de Sint Urbanuskerk.

Op **dinsdag 8 oktober** wordt in de pastorie van 20.00 – 21.30 uur de informatie avond gehouden, indien u niet in de gelegenheid bent hier naar toe te komen, dan kunt u uw kind tot eind november nog aanmelden bij: Elly van Rooden: pmmvanrooden@hetnet.nl

Bij de **Woord- en Communiedienst van zondag 29 april as. zingt de Cantorij** van de Haarlemse Adelbertuskerk. Hoe dat zo?

Nou, na de uitvaart van onze geliefde oud-pastoor, Leo Timmermans, raakten enkele Cantorijers in gesprek met Huub Timmermans, neef van de overledene, en zijn vrouw Margaret. Zij vonden dat we mooi gezongen hadden.

En omdat we als Cantorijers elk jaar op de 4^e zondag van september een “uitdag” organiseren, die begint met een viering in een kerk niet al te ver van Haarlem, werd al snel gedacht aan de kerk van Nes a/d Amstel, waar het echtpaar Timmermans heel vertrouwd is. Een paar koorleden zijn inmiddels al hartelijk ontvangen door Huub en Margaret, die ons de kerk en de pastorie lieten zien.

Na de koffie gaan we zondag 29 september naar “De boerin en de kok”, om te kijken of we, behalve samen zingen, ook samen kunnen koken.

We zullen in ieder geval ons best doen, in de boerderij en zeker ook in de kerk.

De **Nesser Dames Vereniging** organiseert op vrijdag 20 september een busuitje.

Waar naar toe? Dat is de vraag!

Vertrektijd: 08.15 uur.

Het is een compleet verzorgde dag.

Voor leden: € 75 / niet-leden € 80

Svp. zo spoedig mogelijk opgeven bij

Wil Fontijn, tel. 582345.



Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Kerktoeren klimmen groep 8 2019

Op vrijdag 28 juni kwamen 21 achtste groepers van de Zwaluw uit Nes aan de Amstel op uitnodiging van de Vrienden van Urbanus toren klimmen in de kerk van Nes.

Een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij we de kinderen bij de afsluiting van de basisschool een blijvende herinnering aan het dorp willen geven.

Omdat het zoveel kinderen waren werden ze in 2 groepen naar de kerk gebracht door juffrouw Martje. Voor Martje de laatste keer, want zij gaat van baan veranderen na dit schooljaar.

De kinderen gingen onder begeleiding van 2 ouders de toren in. Onder toezicht en met hulp van Ab Rijnbeek.

Eén jongen wilde liever niet de toren opklimmen. Hij heeft van Peter Overdijk een privé rondleiding door de kerk gekregen met mooie verhalen over het orgel en andere bijzondere zaken in de kerk.

Na afloop kreeg iedereen limonade van Eef en een certificaat van deelname aan het klimmen. Alle kinderen en ook de ouders waren enthousiast over het prachtige uitzicht vanuit de toren.

Een geslaagde middag dus. Met dank aan ieder die heeft meegeholpen.

Kerst aan de Amstel 14/15 december 2019

Voor de vijfde maal organiseren wij Kerst aan de Amstel. Noteert u deze datum vast in uw agenda? Nadere informatie volgt.

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 06-23317977

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00



BIJeenKOMSTEN 2019 - 2020 SINT URBANUSKERK

Tijd: van 15.30 uur – 16.30 uur

Dag: donderdagmiddag, aansluitend na school

De Kinderclub is bestemd voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar en het maakt niet uit of uw kind gedoopt is of niet.

Het is niet nodig om uw kind(eren) voor deze middagen aan te melden, echter wel graag aanmelden voor:

het kerst knutselen en voor het palmpaasstokken maken!

Ook mag uw kind(eren) hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen!

- 19 september thema: De tuin van Eden
- 17 oktober thema: De ark van Noach
- 14 november thema: Abraham en Sara
- 12 december thema: Kerst knutselen
- 23 januari thema: doop in de Jordaan
- 13 februari thema: uitdrijving v/d boze geest
- 5 maart thema: de genezing van een zieke
- 2 april thema: Palmpaasstokken maken
- 28 mei thema: Pinksteren, de H. Geest
- 25 juni thema: Afsluiting met verrassing!

Groetjes, het Kinderclub Team.

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Open Monumentendag Zondag 15 september 11:00 – 17:00 uur



Net als voorgaande jaren stellen we op de zondag in het Open Monumentenweekend de kerk open voor bezichtiging en bieden de mogelijkheid om de kerktoren te beklimmen. Het landelijke thema is dit jaar 'Plekken van Plezier'. Peter Overdijk maakt voor de gelegenheid een fotopresentatie "Een machtig moment in een prachtig monument" van foto's die parochianen aangeleverd hebben van heuglijke momenten in de kerk, zoals de eerste heilige communie of een huwelijk.

Ook nu is het mogelijk de kerktoren te beklimmen. Kerktorenklimmen is niet geschikt voor kinderen onder

de 1.20m lengte en alleen mogelijk voor goede klimmers (ladder). Aan te raden is stevig schoeisel te dragen (geen slippers).

Iedereen is welkom om de kerk te bezichtigen, wilt u daarom familie, vrienden en kennissen attenderen op deze open dag?

De kerk is gratis toegankelijk, voor het kerktoren-klimmen vragen we 2 euro per persoon. De opbrengsten van deze dag komen ten goede aan ons spaardoel; het toekomstige groot onderhoud aan de 12 prachtige glas-in-loodramen van het priesterkoor.

We zien u graag op 15 september!

Van de Bestuurstafel

Parochiebladen augustus 2019

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Het is weer zover. De scholen zijn weer begonnen. Foto's van zonnige stranden, koele drankjes, zonnebrillen, noodweer en regenjassen zijn uitgebreid gedeeld. En we gaan bijna allemaal weer "gewoon" doen. Dus ook gewoon aan het (vrijwilligers)werk.

Gelukkig heeft het in de zomermaanden niet helemaal stilgelegen rond onze kerken. Zondags luidde gewoon de klok en kwamen parochianen en wellicht ook gasten naar onze kerken. De deuren zijn geopend, de brievenbus geleegd en ook dit parochieblad voorbereid.

Het kerkbestuur heeft wel echt rust genomen moet ik bekennen. We konden die ook goed gebruiken. In de laatste vergadering van juni kwam onder andere de werkdruk van enkele bestuursleden ter sprake. Het was goed daarover te praten omdat we geen te hoge verwachtingen mogen hebben van elkaar. En onszelf en elkaar moeten respecteren in wat we aan mogelijkheden hebben om ons in te zetten.

In augustus zijn we wel 1 keer bij elkaar geweest. Bij Carlo en Jacqueline Renne in de tuin. Informeel, met overheerlijke hapjes en een lekker drankje. Gelukkig dat onze dorpen zo dicht bij elkaar liggen. De meeste van ons kwamen namelijk op de fiets naar Aalsmeer. Konden we ons nog een wijntje laten inschenken. Het was een mooie gelegenheid om elkaar en eventuele partners eens beter te leren kennen. En eens over iets anders dan de agendapunten te praten.

We zijn er nu weer klaar voor om als bestuur onze serieuze taak weer op te pakken. Naast het sturen van (voornamelijk de financiële zijde van) het huidige reilen en zeilen, behelst dat vooral het vormgeven van een toekomstrichting voor onze regio.

Eind juni zijn we nog eens bij de econoom en gemeenschapsopbouwer van het bisdom op bezoek geweest in Vogelenzang. (De volgende keer mogen zij echt eens bij ons aan de Westeinder of Amstel "aanmeren"). Wij hebben in dat gesprek wederom kunnen aangeven hoe wij het traject bewandelen om tot een gewenst gebouwenplan, meerjaren-begroting en toekomstvisie te komen. Er is nu geen "definitief plan", zelfs nog geen "richting". Dat vergt tijd en veel overleg en daar hebben we elkaar voor nodig.

Het belangrijkste is te weten waar we nu staan. En waar we vandaan komen. Hoe is dat gegaan? En wat kunnen we daarvan leren?

We zijn 5 zelfstandige parochies. Met elk een eigen groep vrijwilligers voor de diverse taken. Overall net iets anders ingericht omdat het zo is gegroeid. We zijn al wel gewend geraakt aan een regionaal pastoresteam, een regionaal bestuur, gezamenlijke activiteiten zoals het vormsel en steeds meer goede samenwerking tussen onze werkgroepen en parochieteams. En dat is een grote ontwikkeling in een paar jaar tijd. Want Aalsmeer kijkt nog terug op een recente aanwezigheid van de Karmelieten. Dat geeft die parochie niet alleen haar naam, maar vooral een ziel. De St. Jan Geboorte parochies van Kudelstaart en De Kwakel hebben beide een grote hechte dorpsgemeenschap van betrokken katholieke families. In Kudelstaart trots op de mooie gerenoveerde kerk en nog maar net gewend aan het afscheid van de eigen pastor Annemieke Blonk. In De Kwakel maatschappelijk sterk met een zorgcentrum, hospice, kerkhof en mooi onderhouden tuin. Maar de kerk die 50 jaar geleden is gebouwd is veel te groot. De kleine Urbanusparochie van Nes geeft echter andere zorgen rondom haar gebouwen. Hoelang kan de lokale gemeenschap, die momenteel de hoogste bijdrage per persoon opbrengt, zorgdragen voor de monumentale panden. Het kerkgebouw alleen is misschien nog wel te behappen, maar noodzakelijk onderhoud aan de pastorie gaat heel veel geld kosten. Tot slot lijkt de Emmausparochie van een heel andere orde. Enerzijds omdat de gedwongen fusie tussen Schans en Burght nog littekens heeft achtergelaten. Anderzijds omdat de samenstelling van de kerkgangers en het aanbod van kerkdiensten verschilt van de kleinere dorpen. Door de functie van eucharistisch centrum en de missionaire aanwezigheid van de pastores komen ook veel gelovigen van niet lokale komaf naar de kerk in Uithoorn. Nu moeten we inschatten of dit toekomstbestendig is. Zal deze vorm van activiteiten voldoende opbrengen om de kosten te dekken en hoe zal het vrijwilligers bestand ontwikkelen?

En als bestuur gaan we daarnaast een paar stappen verder. Onderzoeken wat er mogelijk is. We willen voornamelijk betrokken en actieve parochies in stand houden. Daarbij verkennen we ook of we de gebouwen passend aan de (krimpende) geloofsgemeenschappen kunnen maken. En we moeten eraan gaan staan: inschatten hoeveel kerkbezoekers er over 10 jaar zijn én hoeveel dat aan kerkbijdragen zal opleveren. Hoe lang kunnen we het volhouden met het huidige aanbod van wekelijkse vieringen in elke kerk?

Pastoor Marco, Julia Oostveen, Carlo Renne, Hans van Putten, Hans Pronk, Henk Vermaas, ikzelf en onze notulist Cockie Groen zijn opgeladen na onze zomervakantie en gaan vol goede moed en onderling vertrouwen weer rond de vergadertafel.

Ik denk nog even terug aan de zomerse gebedsviering waarin ik mocht lezen met het thema: "God heeft geen andere handen dan onze handen..." Een mooi gebedsthema om ons werkjaar als kerkbestuur mee te starten. Zorgdragen voor elkaar. In naam van de Vader.

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com | 06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

BEDEVAART NAAR ZEVENHOVEN op MARIA HEMELVAART

Op 15 augustus zijn we weer vierend bijeen geweest bij de Mariagrot te Zevenhoven/Noordeinde.

We hielden het dit jaar gelukkig op het nippertje droog en het geeft een bijzondere sfeer aan de viering als die in de open lucht is. De mensen kwamen uit onze regio vanuit de parochies de Nes, de Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer en Uithoorn. Maar verder zijn er ook altijd nog mensen uit omliggende parochies. We waren met ongeveer 80 mensen, wat best veel is gezien de toch mindere



weersverwachting. Samen hadden we een mooie viering, waarbij pastoor Marco voorging. Veel gebeden werden aan het papier toevertrouwd en voor deze intenties werd tijdens het rozenhoedje nog eens extra gebeden. De ontvangst van de dames van de koffie en de koster was weer zeer gastvrij. Het is een prachtige locatie die uitnodigt tot gebed.

Ik denk dat veel mensen weer gesterkt naar huis gingen. Tot volgend jaar?

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitv.cent. Rob van de Velde V'veen
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen

0297-583448
020-6471212

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD



Vrijwilliger

Vrijwilliger worden is een kunst
vrijwilligers krijgen is een gunst
vrijwilligers hebben is een geluk
vrijwilliger blijven een meesterstuk
want vrijwilliger zijn
is vrijwillig maar niet vrijblijvend
is verbonden maar niet gebonden
is onbetaalbaar maar niet te koop
is positief denken en doen met als doel
voor de ander en jezelf een goed gevoel.

Want daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is het leven goed
waar men blij en ongedwongen
alles voor elkander doet:
een zachte blik, een goede daad
een vriendelijk woord, een blij gelaat
al lijkt het soms weinig wat je doet
je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt
bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
want iedere vrijwilliger is hard nodig.