

Urbanes – Klanken



nummer 493

oktober 2018



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Parochiesecretariaat	Amstedijk-Z 145 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.	
Email	secretariaatpastorie@telfort.nl
Website	www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro	tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski	tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden	tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra	tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro	voorzitter
J. Fontijn Osdorperweg 104 1066 EN Amsterdam	vice-voorzitter tel.: 06-41071532 Email: john.fontijn@telfort.nl
C. Stevens B. von Suttnerlaan 56 1187 SW Amstelveen	secretaris tel.: 020-6473238 Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum De Oude Visscher 61 1189 WN Nes a/d Amstel	penningmeester tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
H. Pronk Veldweg 8b 3646 AP Waverveen	teamlid tel.: 0297-582314 Email: h.pronk@kpnmail.nl
C. Groen-van den Helder Amstedijk-zuid 132/A 1189 VK Nes a/d Amstel	teamlid tel.: 0297-582249 Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Beste medeparochianen,

Het is 16 september als ik deze woorden schrijf, 1 dag na de verschrikkelijke brand in de St. Urbanuskerk te Bovenkerk. De laatste vlammen zijn net gedoofd, een groot gedeelte van de kerk ligt in as, de parochianen staan er ontredderd bij, tranen in de ogen. De geplande feestelijkheden van vandaag rondom het gerestaureerde orgel liggen in puin, een parochie in onzekerheid achterlatend. Afschuwelijk om te zien... Tegelijkertijd is daar ook de pastoor, die tussen de mensen loopt en hen troost en een schouder aanbiedt, een bijeenkomst organiseert om samen dit verdriet te delen. De gemeenschap is zichtbaar, hoe mooi. Iemand van het kerkbestuur spreekt de hoopgevende woorden uit dat de toekomstplannen voor de kerk geenszins zijn vervlogen. Ook de directeur van Donatus, de verzekeraar van het kerkgebouw, is aanwezig en meldt dat de kerk goed is verzekerd en het uiteindelijk wel goed komt, het gaat wel veel geld kosten.



Bovenstaande maakt opnieuw duidelijk en tastbaar hoe belangrijk gemeenschap zijn is en welke rol het eigen kerkgebouw als thuis en Godshuis voor de parochianen en gemeenschap hierin speelt. Zelfs nu terwijl de kerk er ontredderd bij staat. Verdriet en zorgen, hoop en vertrouwen worden gedeeld. Veerkracht en vitaliteit, kracht en geloof van de parochie komen nu al boven, zijn zichtbaar. Het geeft vertrouwen naar de toekomst!

Als parochieteam hebben we in een schrijven, naast het verdriet, ook deze woorden van hoop en toekomst uitgesproken. Alleen woorden zijn niet genoeg (zo stond het ook in het Evangelie van dit weekend), we hebben ook onze hulp aangeboden. Al valt de St. Urbanusparochie van

Bovenkerk niet binnen ons samenwerkingsverband, grenzen tellen hier niet. Mochten we onze “zusterparochie” tot dienst kunnen zijn, voegen we de daad bij het woord: we staan klaar.

Er stond ditzelfde weekend veel meer kerkelijk nieuws centraal in de media. Treurig en tegelijkertijd misselijk en woedend makend nieuws. Over meer misbruik binnen de Kerk. Over hoe dit bekend was binnen de Kerk en dit zelfs gepraktiseerd werd door enkele bisschoppen. De gekozen oplossing: verplaatsen van die personen naar andere parochies die van niets wisten, waarna opnieuw dezelfde praktijken plaatsvonden. Afschuwelijk!

Er was nieuws over visie en beleid van Kardinaal Eijk waarbij hij aangeeft, dat in de nabije toekomst zijn bisdom nog slechts zo'n 15 kerken zal tellen waar de Eucharistie wordt gevierd. Er zijn nu nog 280 kerken in gebruik. Een “...uitzuiveringsproces...” aldus kardinaal Eijk waarbij een ‘heilige restkerk’ overblijft. Daarmee zijn gehele bisdom én katholiek NL in verbijstering en onzekerheid achter zich latend. Het inferno lijkt dit weekend compleet...



Maar net als de situatie in Bovenkerk, kan er ook hoop zijn voor de Nederlandse Kerk. Voor de slachtoffers van het misbruik moet genoegdoening komen. Het veroorzaakte leed zal nooit goedgeemaakt kunnen worden; misschien dat het een plaats gegeven kan worden als de schuldigen alsnog voor de rechter verschijnen en de Kerk zich openlijk uitspreekt en volledig afstand neemt van deze personen.



En dan betreffende het sluiten van kerken en het huidige beleid: Laten we eerst ook realistisch zijn: Aan meerdere kerksluitingen in Nederland valt waarschijnlijk niet te ontkomen. Immers, als er geen gemeenschap meer is of het kerkgebouw vervalt en is kostentechnisch door de aanwezige gemeenschap niet meer te handhaven, zal er een alternatief bedacht moeten en kunnen worden voor het gebouw. Maar dat geldt voor heel veel parochies nog niet! Er is een alternatief voor het met aardse motieven doorspekte en rigoureuze sluitings- en concentratiebeleid van aartsbisschop Eijk: Jaren



geleden werden we als parochieteam al geconfronteerd met een beleidsstuk van onze bisschop Mgr. Punt. i.e. 'Nieuwe tijden, Nieuwe wegen'. Het verhaalde over de missie van de kerk, om als gemeenschap missionair onderweg te zijn waarbij de lokale gemeenschappen worden gezien als bouwstenen van de kerk. Het sluit mooi aan bij wat de Kerk is: Het volk van God onderweg. Met behulp van goed opgeleide leken en priesters die

rondtrekken, zoals gebruikelijk is in vele andere landen om ons heen, minder rigide regelgeving en wervingskracht van de gemeenschappen kunnen parochies blijven bestaan en kerkgebouwen open blijven. Een visie die wordt gedeeld door meerdere bisschoppen én paus Franciscus! Er zijn in Nederland officieel nog 3,5 miljoen katholieken, waarvan er nog zo'n 173000 elk weekend in de kerkbanken zitten, zo blijkt uit de statistieken. Als u filiaalhouder zou zijn van een bedrijf met een klantenbestand van miljoenen waarvan er nu slechts zo'n 5% uw bedrijf bezoeken, dan zou u toch ook als de wiedeweerga de mouwen opstropen om het gigantisch potentieel wat er is maximaal te ontginnen en te gaan benutten...?!!!

Het brengt ons ook terug bij het Evangelie van een paar weken terug, waarin Jezus zich ontfermt over een doofstomme. Een

eenvoudig woord, “Effeta” ofwel “Ga open” was voldoende om de man inzicht te geven en te laten horen en spreken. Niet via de aardse, menselijke overweging, maar vanuit liefde en barmhartigheid. “Effeta”, een gebed én tegelijkertijd een gebod. Voor ons allen. Vooral voor hen die het zo hard nodig hebben: “Effeta”!!!

En onderweg zijn we als St.Urbanusparochie van Nes aan de Amstel! Onze missie is duidelijk: gemeenschap zijn voor allen, waarbij geloof, naastenliefde, barmhartigheid en saamhorigheid centraal staan. Dat wordt mede zichtbaar in hetgeen de komende maanden nog voor ons ligt. Naast de reguliere vieringen staan er ook een aantal themavieringen op het rooster. Zo zal er op zaterdag 20 oktober een speciale Oogstdankdag viering worden gehouden.



De Missiegroep is daarbij, naast medeorganisator, ook zichtbaar aanwezig: Het gehele weekend

bestaat er de mogelijkheid om artikelen te kopen bij de Wereldwinkel. Daarnaast maakt de Missiegroep samen met u

meer mogelijk voor die mensen die het minder breed hebben: er zal weer ingezameld gaan worden voor de voedselbank. Dus heeft u voedsel over of kunt u het missen?



Graag, de manden staan klaar, de bezoekers van de voedselbank zullen u zéér dankbaar zijn! Voor meer informatie: zie verderop in deze Klanken.

Er staat ook een gezinsviering voor 04 november op het rooster. We hopen dat vele ouders met hun kinderen bij deze speciaal voor hen georganiseerde viering aanwezig kunnen zijn. En daarnaast zijn natuurlijk ook alle andere parochianen van harte welkom!

Al is Kerst nog een eindje weg, toch zal er deze maand een begin worden gemaakt met de voorbereidingen voor de verschillende vieringen. Het St.Cecilia- en gelegenheidskoor zullen aan de eerste muzieknootjes proeven. Heeft u zin? Kom erbij! En als we het toch over kerst hebben: Ook dit jaar zal de

stichting Vrienden van de Urbanuskerk

het event 'Kerst aan de Amstel'

organiseren. Het programma is ons

nog niet geheel bekend, maar het

ziet er nu al veelbelovend uit. Doel

voor dit jaar zijn de

onderhoudswerkzaamheden aan

de glas in lood ramen van het

priesterkoor. Later volgt hierover

meer. Daarnaast zijn de vele

vrijwilligers binnen onze parochie

continue actief op velerlei gebieden. Hoogste tijd hen daarvoor

weer eens hartelijk te bedanken! Zo zal er op 23 november

een samenzijn worden georganiseerd met de nodige

versnaperingen. Ook hierover later meer.

Op 18 oktober komt opnieuw de Kinderclub! In actie. Ook

hierover staat verderop meer geschreven.

En we gaan natuurlijk met volle kracht verder

met de werkzaamheden aan de Mariakapel. De

koorzolder is recent opgeleverd. Daar is

prachtig werk verricht!

Het glas in lood is





volledig hersteld en er zijn voorzetzramen geplaatst om het lood en het glas te beschermen tegen de weersinvloeden.

En er wacht nog een reuze klus: onze boekhoudsystemen zijn sterk verouderd en moeten hoognodig worden vervangen om behoud van informatie en privacy te waarborgen. Daarvoor zal er eerst door leden van het parochieteam een korte cursus worden gevolgd, waarna omzetting van gegevens van de begraafplaats, maar ook de leden- en financiële administratie kan gaan plaatsvinden.

Op 02 november wordt Allerzielen gevierd. We gedenken dan onze dierbaren die het afgelopen jaar zijn overleden én de personen die eerder zijn overleden en meedragen in ons hart in een speciale viering. Komt u ook? De nabestaanden zullen het zeer waarderen. Verderop in deze Klanken kunt u hier meer over lezen.

Geloof, hoop, gemeenschap zijn, naastenliefde, barmhartigheid en saamhorigheid, het zijn de bouwstenen die ons als katholiek tot hoeksteen maken. Zelfs in tijden van onzekerheid en ontreddeering geeft het kracht en vertrouwen naar de toekomst. We zijn onderweg!

Graag tot de Urbanesklanken van november,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

KNOPEN DOORHAKKEN OF KNOPEN ONTWARREN?

In de Nederlandse taal heb ik veel leuke spreekwoorden en gezegden geleerd. “Knopen doorhakken” is een gezegde dat ik heel interessant vind. Het wordt ontzettend veel gebruikt, vooral tijdens vergaderingen, of elke keer dat iemand “zakelijk” bezig is. Dan hoor je: “tja, toch moeten we knopen doorhakken”. “Tja, ik houd van knopen doorhakken”. Ik vind deze zegswijze heel typerend voor ons drukke leven: wij voelen ons soms met moeilijke situaties geconfronteerd, en worden wij gedwongen om keuzes te maken. Dus, “de knoop moet worden doorgehakt”.

Deze zegswijze kwam mij niet als onbekend over. In Italië zat ik immers op het gymnasium, en daar werden verhalen van de oude Grieken verteld. Een van de verhalen ging over de “Gordiaanse knoop”. De Gordiaanse knoop was een onontwarbare knoop, bewaard in een tempel in de stad Gordium. Toen de jonge en strijdlustige koning Alexander de Grote de stad veroverde, hoorde hij van het verhaal van de onontwarbare knoop en hakte hem met zijn zwaard in een slag los.

Toen Alexander de Grote een kind was, had hij als persoonlijke leermeester de grote filosoof Aristoteles, een van de grootste denkers van de oudheid. Maar toen Alexander met het onontwarbare probleem van de knoop geconfronteerd werd, kon hij heel weinig met al de moeilijke filosofie die hij van Aristoteles had geleerd. Hij moest de filosofie achter zich laten en gewoon “doorhakken”.

Het is waar: te veel denken en filosoferen leidt soms nergens heen, en de knopen blijven vast. Daar staat tegenover dat wij de moeilijke knopen van ons leven kunnen blijven doorhakken... steeds maar weer opnieuw. Of is er een “derde weg”?

In de rooms-katholieke kerk van Sint-Petrus aan de Perlach in de Duitse stad Augsburg, wordt Maria als de *Knotenlöserin* vereerd - in het Nederlands: Maria die de knopen



ontwart. Paus Franciscus heeft een enorme waardering voor deze bijzondere Maria devotie. In het genadebeeld staat Maria tussen twee engelen afgebeeld. De engel aan haar rechterkant geeft haar een koord dat helemaal verknoopt is. Maria lost alle knopen op en geeft aan de engel aan haar linkerkant het ontwarde koord. Het schilderij was de opdracht van een Duitse man - een zekere Wolfgang Langenmantel - wiens huwelijk in crisis was geraakt, en door Maria werd gered: zijn levensknoop werd dus door Maria ontward. Daar had hij om gevraagd.

Het is een troostend beeld. Maria wilt de knopen van ons leven ontwarren. Soms zijn onze "spirituele vingers" - bij wijze van spreken - te "dik" om de moeilijke knopen van ons leven te ontwarren. Wij blijven zitten in een impasse: of "filosofisch" bij de knopen blijven piekeren en gestrest worden, of... doorhakken! De fijne handen van de moeder van onze Heer kunnen met oneindig geduld en barmhartigheid de moeilijkste knopen van ons leven ontwarren. Zij leert ons de "derde weg". Laten wij dus de moeilijke knopen van ons leven in de handen van Maria leggen. Zij is degene die de knopen voor ons ontwart, zij is onze voorspreker bij de Heer. Heilige Maria, bid voor ons!

Pastoor Marco



HELP ons uit de brand!
Urbanuskerk Bovenkerk

Uw bijdrage naar **IBAN NL76RABO 0302 3505 00**
t.n.v. Stichting Vrienden o.v.v. Brand!
of scan de code en doneer via iDeal



Kijk voor meer informatie op:
www.VriendenBovenkerkseUrbanus.nl

Gemeente Amstelveen  Rabobank 

Misintenties, zaterdag 6 oktober, 19.00 uur

Ria van Braak-van Rijn

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 7 oktober, 09.30 uur

Nico de Jong

Dorus Schrama

Martien den Blanken

Piet van Rijn

Theo Zeinstra

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Ans Schouten-van Groeningen

Piet Schrama

Sjaak van ol

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Theo van den Bosch

Lien Bouwman-Leurs

Joanna van Oostveen

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zaterdag 13 oktober, 19.00 uur

Hennie houtkamp-de Kuiper

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof,
etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zondag 14 oktober, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Dorus Schrama

Martien den Blanken

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Marcel van Amsterdam

Rie Timmermans-van der Zwaan – jaarmis

Wies Hogeveen-Janmaat

Klaas Zwartendijk

Patrick Fronik

Dave de Laat

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine

Joanna van Oostveen

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zaterdag 20 oktober, 19.00 uur

Overl ouders Jan en Jaan van Schaik-van der Veen – jaarmis

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zondag 21 oktober, 09.30 uur

Martien den Blanken

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Dorus Schrama

Nico de Jong

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Theo Zeinstra
Overleden familie Mesman-van der Laan
Eef den Blanken-Koppers
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zaterdag 27 oktober, 19.00 uur

Herman Fontijn
Hennie houtkamp-de Kuiper
Kees Fontijn
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 28 oktober, 09.30 uur

Martien den Blanken
Edwin Houtkamp
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Dorus Schrama
Nico de Jong
Lien Bouwman-Leurs
Theo van den Bosch
Conny Wesselingh
Overleden ouders Schrama-Huijg
Wies Hogeveen-Janmaat
Uit dnkbaarheid
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Activiteitenoverzicht oktober 2018

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
za. 6 okt.	19:00 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
zo. 7 okt.	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za. 13 okt.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 14 okt.	09:30 u	Eucharistieviering	
do.18 okt.	15:30 u	Kinderclub! Thema: God zag dat het goed was	
za. 20 okt.	19:00 u	OOGSTDANKDAG woord- en Communieviering	Elly v. Rooden / Maurice Fontijn
		Gehele weekend: Wereldwinkelverkoop en donaties voedselbank middels manden (welke meerdere weken zullen blijven staan)	
zo. 21 okt.	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za. 27 okt.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo. 28 okt.	09:30 u	Eucharistieviering	

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
samenzang	Ria Kempers	Jos den Haan		Theo
St.Cecilia	Ria Kempers	Marino den Haan	Ab en Cock	Huub
samenzang	Peter Overdijk			Theo
St. Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab en Cock	Huub
samenzang	Peter Overdijk			Theo / John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab en Cock	Huub
Samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke, Jeroen	Huub

Activiteiten in de regio

	Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Emmausparochie Ulthoorn viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudelstaart viering elke zondag 9.30 uur 2017: viering om 9.20 uur 2018: viering om 11.00 uur
zon 7 okt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Themaviering	Eucharistieviering
zon 14 okt	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen
zon 21 okt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen
zon 28 okt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Rob Mascini	Eucharistieviering

Oogstdankdag vieringen



Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober wordt onze jaarlijkse oogstdankdag gevierd. Iedereen die God voor de “oogst” van het afgelopen jaar wil danken, is voor deze bijzondere viering van harte uitgenodigd.

Door een aantal enthousiaste vrijwilligers zal voor het altaar weer een mooie uitstalling verzorgd worden van ingebrachte groenten, fruit, eieren en bloemen. Vroeger was onze kerkgemeenschap een echte boeren- en tuinders gemeenschap. Nu zijn er voor veel landerijen huizen in de plaats gekomen. Maar gelukkig zien wij nog weilanden, waar de koeien grazen.

Wij zijn God dankbaar dat de meesten het van ons hier in Nederland goed hebben; er is voldoende eten en drinken, maar helaas is dat niet voor iedereen zo, vandaar dat we weer de Voedselbank en de Wereldwinkel erbij willen betrekken, omdat onze zorg ook de medemens aangaat, gaan we voor hen inzamelen. Zowel verse als andere etenswaren zijn van harte welkom. De manden staan achterin de kerk, of u kunt het op het altaar leggen. Bij de wereldwinkel kunt u allerlei goederen kopen die u vervolgens (deels) kunt schenken aan de Voedselbank. Het zou fantastisch zijn als u allemaal weer meedoet. We vertrouwen erop!

Met hartelijke groet, de Missiegroep.



Rouwgroep

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo'n verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2019 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n rouwgroep als helend: "Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces."

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:

**woensdag 12 december 2018 om 14.00 uur
in de Schutse, De Mérodelaan 1 te Uithoorn.**

De bijeenkomsten staan onder leiding van Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer en dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.

Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink 0297 – 26 82 12

j.dubbink@pkn-uthoorn.nl

Elly van Rooden 0252 - 51 75 92

pmmvanrooden@hetnet.nl

Collectes

De gekleurde ritselfollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de Wereldmissiedag voor de kinderen wordt gehouden in het weekend van 6 en 7 oktober.

De Wereldmissiedag-collecte vindt plaats in het oogstdankdag-weekend van 20 en 21 oktober

Opbrengst Collectes

weekend 25 + 26 augustus	211,78
25 + 26 augustus Miva Collecte	104,22
weekend 1 + 2 september	358,8
weekend 8 + 9 september	227,50
weekend 15 + 16 september	320,20
weekend 22 + 23 september	222,45
Collecte Kath. Thuisfront	56,50
Vredesweekcollete	74,15

De Bisdom Vrijwilligers dag 2018

Deze dag wordt gehouden op zaterdag 13 oktober van 10.30 uur tot 16.30 uur in het Diocesaan Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 1851 PJ Heiloo

De dag zal in het teken staan van ontmoeting, gebed en inspiratie. Naast de viering van de H. Eucharistie zal de heer Leo Fijen een lezing verzorgen over hoe we als kerk in de wereld van vandaag aanwezig kunnen zijn. Verder worden er een aantal workshops aangeboden, al ligt het accent op deze dag vooral op de ontmoeting. Onderstaand treft u het dagprogramma aan.

De lunch wordt u aangeboden door het bisdom.

In verband daarmee en de overige catering vragen wij u zich spoedig, het liefst vóór 1 oktober, aan te melden bij Hans Pronk. Hij zal er in onze Urbanusparochie zorg voor dragen dat uw deelname met het bisdom wordt gecommuniceerd.

U kunt Hans Pronk bereiken op 0297 582 314
en via het mailadres: h.pronk@kpnmail.nl

dagprogramma van de bisdom vrijwilligersdag

10.30 – 11.00 uur	Ontvangst met koffie en thee
11.00 – 11.15 uur	Welkom door Mgr. dr. J. Punt
12.15 – 13.15 uur	H. Mis in de Bedevaartskapel met Mgr. dr. J. Punt als hoofdcelebrant
13.30 – 14.15 uur	Lunch
14.15 – 15.00 uur	Workshop ronde 1
15.00 – 15.15 uur	Pauze met koffie en thee
15.15 – 16.00 uur	Workshop ronde 2
16.00 – 16.30 uur	Afsluiting met een borrel

Steun aan de Urbanuskerk van Bovenkerk

Bij Boekhandel Venstra in het stadscentrum van Amstelveen is het boek de St. Urbanuskerk Bovenkerk te koop voor € 17,50.

De opbrengst van de boekverkoop komt geheel ten goede aan de wederopbouw van de St. Urbanuskerk.

Het parochieteam beveelt deze sponsoractie van de Stichting Vrienden Bovenkerkse Urbanus en boekhandel Libris Venstra van harte bij u aan.

De Nesser Dames Vereniging gaat op maandag 29 oktober aan de slag met het thema:

Hoe en wat in het verkeer

Veel van ons hebben al vele jaren het rijbewijs, en ieder heeft zich zo zijn eigen rijstijl eigen gemaakt. Maar in al die jaren is er wel wat veranderd op de weg! Er zijn tegenwoordig veel rotondes, maar ook nieuwe verkeersborden bijgekomen. Ook voor fietsers is dit heel belangrijk. Weten we allemaal nog hoe en wat we geleerd hebben, soms wel jaren terug?

Aanvang: 20 uur / Gratis voor leden / Gasten betalen € 3.



KINDERCLUB BIJEENKOMSTEN 2018 - 2019 VAN DE SINT URBANUSKERK, NES AAN DE AMSTEL

Tijd: van 15.30 uur - 16.30 uur

Dag: donderdagmiddag, aansluitend na school

De Kinderclub is bestemd voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar en het maakt niet uit of uw kind gedoopt is of niet.

Het is niet nodig om uw kind(eren) voor deze middagen aan te melden, echter wel graag aanmelden voor het kerst knutselen en voor het palmpaasstokken maken! Ook mag uw kind(eren) hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen! Uiteraard bent u als ouder ook van harte welkom om te zien hoe zo'n middag verloopt.

Voor verdere informatie mag u mij bellen of mailen:

Elly van Rooden: 0252 -517592 of pmmvanrooden@hetnet.nl

- | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 ^e bijeenkomst: | 27 september | thema: Sint Franciscus |
| 2 ^e bijeenkomst: | 18 oktober | thema: God zag dat het goed was |
| 3 ^e bijeenkomst: | 15 november | thema: De ark van Noach |
| 4 ^e bijeenkomst: | 6 december | thema: Sint Nicolaas |
| 5 ^e bijeenkomst: | 20 december | thema: Kerst knutselen |
| 6 ^e bijeenkomst: | 17 januari | thema: De doop in de Jordaan |
| 6 ^e bijeenkomst: | 14 februari | thema: Sint Valentijn |
| 7 ^e bijeenkomst: | 11 april | thema: Palmpaasstokken maken |
| 8 ^e bijeenkomst: | 23 mei | thema: Pinksteren, de H. Geest |
| 9 ^e bijeenkomst: | 27 juni | thema: Afsluiting met verrassing! |

Van de Bestuurstafel

Parochiebladen sep-okt.2018

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

In uw parochieblad leest u gebruikelijk lokale berichten, van uw parochieteam, van werkgroepen die u ergens van op de hoogte willen brengen. Berichten over bedevaarten of andere activiteiten en een van onze pastores geeft ons ook altijd wel een mooie tekst ter overweging. Het is er echter nog niet eerder van gekomen dat het Bestuur van ons Samenwerkingsverband de parochiebladen vulde met een bericht. Vreemd eigenlijk. Dat vonden wij ook toen wij ons dat realiseerden.

Ik zal ons eerst eens voorstellen. Er hebben zich deze zomer namelijk een aantal wisselingen voor gedaan. Anja van der Vlugt (parochie Uithoorn) en Casper Stevens (parochie Nes) hebben na afloop van hun benoemingstermijn 2015-2018 afscheid genomen. Gelukkig hebben Julia Oostveen en Hans van Putten, beide uit Kudelstaart zich voor een tweede termijn laten benoemen. Ook zij hebben al zitting in het Kerkbestuur sinds de vorming per 1-1-2015 van het Samenwerkingsverband, dat in aanvang Personele Unie heette. Carlo Renne (parochie Aalsmeer) en Miranda van Rijn (parochie De Kwakel) zitten sinds 2016 in het bestuur. Vanuit Nes aan de Amstel is Hans Pronk sinds juni j.l. aangeschoven.

Wij vinden het jammer dat het ons nog niet gelukt is een bestuurder uit de Emmausparochie te vinden. Hoewel de bestuurders niet alles kunnen weten en namens iedereen uit "hun" parochie kunnen spreken is het (alleen al uit praktisch oogpunt) fijn als alle parochies een bestuurslid leveren. We blijven om ons heen kijken en vragen.

Pastoor Marco is vanuit zijn functie voorzitter van het Kerkbestuur. En zoals hij in de afgelopen 12 maanden dat hij in onze regio werkzaam is moest wennen aan de parochies en de mensen, moest hij ook zijn draai vinden binnen het bestuur. Pastoor Marco is heel betrokken en verantwoordelijk voor alles dat er moet gebeuren. Daar waar zijn voorgangers misschien wat minder bestuurlijk actief waren is onze nieuwe voorzitter overal persoonlijk van op de hoogte. Vanwege het wennen aan een nieuwe pastoor en het herverdelen van de taken en verantwoordelijkheden ten gevolge van de wisselingen deze zomer hebben we nog geen vicevoorzitter laten benoemen.

Julia Oostveen is onze penningmeester. Alle parochies zijn financieel zelfstandig en hebben een parochiepenningmeester voor het lokale financiële beheer. Julia zorgt echter netjes voor het samenbrengen van de begrotingen en jaarcijfers, de contacten met het bisdom en het coördineren van regelmatig overleg tussen de penningmeesters.

Miranda van Rijn heeft sinds juni de benoeming als secretaris van het Kerkbestuur. Voor bestuurszaken is het email adres secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com in gebruik genomen.

Hans van Putten is binnen ons bestuur aangewezen voor bouwzaken. Zoals gezegd hebben we nog een vacature, maar toch zullen we functies binnen kort verder verdelen.

Al een jaar zijn we op zoek naar een vaste notulist voor onze maandelijkse vergaderingen. Uiteraard hopen we ook hier spoedig iemand voor te verwelkomen.

We stellen ons echter niet alleen aan u voor via dit berichtje in de parochiebladen. Deze maand hebben we een bijeenkomst gepland met alle leden van de 5 parochieteams. Dus alle mensen die de lokale kerken draaiend houden. Soms mensen met jarenlange ervaring. Hier en daar ook nieuwe gezichten. Wij vinden het belangrijk dat de lijnen kort zijn tussen het -door het bisdom aangestelde en juridisch verantwoordelijke- kerkbestuur en de parochieteams. Maar ook dat de uitvoerende krachten uit onze parochies van elkaar leren, niet ieder voor zich het wiel moeten uitvinden en dat we met elkaar in gesprek gaan over onze toekomst ideeën.

Wat vinden we een prettige manier van samenwerken? Waar gaan onze haren van overeind? Waar zijn we trots op? En waar kunnen we wel een steuntje in de rug gebruiken?

We zullen u volgende maand weer berichten. Met een kort verslag van de genoemde bijeenkomst. Hopelijk met het voorstellen van een bestuurslid uit de Emmausparochie of een notulist. En in elk geval met wat zaken die wij op de agenda hebben.

Hartelijke groet,
Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn
Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

“Roderick zoekt licht”
over de Lourdesgrot te Zevenhoven/Noordeinde

Op 16 oktober om 16.50u zal er bij de K.R.O. op NPO 2 een uitzending zijn die opgenomen is bij de Lourdesgrot te Zevenhoven/Noordeinde. Het programma heet “Roderick zoekt licht”.

Jaarlijks hebben we vanuit onze parochies daar op 15 augustus een bedevaart. Misschien leuk om te zien.

Marlies van der Lelij

*'Wij hebben niet alles waar we van houden,
maar houden van alles wat we hebben'.*

Na een veelbetekend leven,
toegewijd aan het creëren van betere leefomstandigheden
voor talrijke jonge generaties is vredig en in dankbaarheid heengegaan

Henricus Bernardus Helsloot

Henk (Padre Henrique)

Priester van het Bisdom Haarlem sinds 1956
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau sinds 2010

Aalsmeer, 12 februari 1930

† Capão Bonito, 9 september 2018

Henk liet ons zien hoeveel er te bereiken is met
vereende krachten, oprechtheid en vertrouwen
in 'hulp van Boven'. Dat hebben we altijd graag
ondersteund. Zijn humor, persoonlijke belang-
stelling en bevoegenheid vormen een blijvende
herinnering.

Zijn broers, zussen, schoonzussen en zwagers:

Jan en Joke †	Corrie en Herman †
Theo † en Ton	Michel † en Ria
Leny † en Charles, Mia	Arie en Mies, Lida †
Bas en Catho	Ria en Piet

Wij tonen bijzondere waardering voor de ruim
vier decennia lange samenwerking, waarin wij
zijn continue inzet voor kansarme jongeren in
Brazilië hebben mogen ondersteunen. Henk
vormde een bron van inspiratie door vanuit
diepgewortelde, hartverwarmende drijfveren
een opvangcentrum op te bouwen, waar nu
dagelijks honderden kinderen liefdevolle ver-
zorging krijgen, samen veilig kunnen opgroeien
en zich kunnen ontwikkelen. Wij zullen zijn
lach, visie en enthousiasmerend geloof in een
betere toekomst missen.

Correspondentieadres:
S.M. Helsloot
Fellinilaan 250 1325 SK Almere

Bestuur, vrijwilligers van de
stichting Handreiking over Oceanen
info@handreikingoveroceanen.nl



De begrafenis heeft inmiddels onder grote en waarde-
rende belangstelling in Brazilië plaatsgevonden.

In Nederland zal ter nagedachtenis aan Henk
op *zondag 7 oktober 2018, om 10.30 uur*
in de *St. Urbanuskerk te Bovenkerk*
een H. mis worden opgedragen
door pastor J. Adolfs.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Na afloop zal er gelegenheid zijn om met
elkaar bij het overlijden stil te staan.

De stichting heeft de intentie om het Centrum
in Capão Bonito te blijven ondersteunen, om
zodoende bij te dragen aan het voortbestaan
van het werk van Henk Helsloot.

Bunnik, september 2018.

N.B.: Dienst van 7 oktober wordt 11 november, in Urbanuskerk Nes a/d Amstel

Priesterzoon Henk Helsloot van St. Urbanus-parochie te Nes aan de Amstel en Bovenkerk op 9 september 2018 overleden.

Ruim vier decennia heeft pater Henk, padre Henrique, zich ingezet voor kansarme jeugd in Capão Bonito in Brazilië. Hij bouwde met ondersteuning van Stichting Handreiking over Oceanen, een sociaal centrum waar dagelijks honderden kinderen liefdevol worden verzorgd, veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. De begrafenis heeft op 10 september 2018 onder zeer grote belangstelling in Capão Bonito in Brazilië plaatsgevonden.

Via de website van de stichting www.handreikingoveroceanen.nl/2017/henk-helsloot-overleden/ zijn video's te zien van het afscheid en de uitvaart. De stichting heeft de intentie om het Centrum in Capão Bonito te blijven steunen, om zodoende bij te dragen aan het voortbestaan van het werk van Henk Helsloot.

Henk Helsloot, en wat hij heeft betekend voor zovele mensen, zal herdacht worden tijdens de Eucharistieviering op 11 november a.s. om 10.00uur bij ons in de St. Urbanuskerk, waarin pastoor Adolfs zal voorgaan, begeleid door het koor Voces Volantes. U bent hierbij van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

Op onze website www.urbanusparochienes.nl kunt u meer informatie vinden over het leven en de werken van Henk Helsloot.

Uw parochieteam.

N.B.: De herdenkingsdienst zal niet plaatsvinden op 7 oktober, maar op 11 november, om 10 uur, in de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel.

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72



IK EN MIJN LEVEN

WANNEER

**10 oktober, 24 oktober
7 november, 21 november**

WAAR

**Titus Brandsma
Ontmoetingscentrum**
Amstelveen

Sprekers: Deken A. Bakker, pastor R. Prent, dokter P. Falke,
kamerlid R. Peters (CDA) en kardinaal W. Eijk

**DENKEN GELOVIGEN ANDERS DAN
NIET-GELOVIGEN?**

VIER AVONDEN OVER HET THEMA VOLTOOID LEVEN

1E AVOND

Euthanasie en het Zesde
Gebod: Gij zult niet doden?

2E AVOND

De dokter en de levens-
beëindiging. Wat zegt zijn
geweten?

3E AVOND

Mag de politiek zich be-
moeien met vragen over
leven en dood?

4E AVOND

Wat zegt de kerk? Mag
een patient medicijnen
weigeren, die het leven
verlengen?