

Urbanes – Klanken



nummer 549

november 2023



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638
Email: pastores@emmaus-uthoorn.nl
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

*Vrede is ver, verder dan ooit
Zo dicht bij huis rusten de wapens nooit
Wat heeft de angst met ons gedaan?
Laat alles wat ademt in vrede bestaan.*



kent bovenstaande tekst uit het lied, gezongen door Rob de Nijs, vast wel. Het is veelzeggend en zeer toepasselijk gezien de gewelddadige gebeurtenissen in Israël en Gaza van de afgelopen weken. Maar ook de voortdurende conflicten tussen Oekraïne en Rusland en in Sudan, Jemen, Afghanistan, Syrië en op nog veel meer plekken in deze wereld. Vrede is verder dan ooit en de problemen die er zijn lijken zich niet op te lossen. En vooral de lokale bevolking, de gewone burger, het volk is hier het slachtoffer van. In één woord afschuwelijk. Wat is het dat de mens niet in staat is om op vreedzame wijze oplossingen te zoeken, te vinden én uit te voeren? Een probleem van alle tijden, zo leert de geschiedenis ons. Ook in de tijd van Jezus. Hij liet ons echter zien hoe het wél kon in de praktijk! Naastenliefde tonen naar iedereen zonder uitzondering, er zijn voor zijn medemens, hulp bieden, barmhartigheid tonen, het delen met elkaar. Voorbeelden die vandaag de dag nog steeds leidend zouden moeten zijn. En daarmee ook nu nog in praktijk zouden moeten worden gebracht. Zijn voorbeeld is immers van alle tijden. Alleen, we doen het niet... Ons moreel kompas is van slag, zoekende, richtingloos, losgeslagen. Het behoeft sturing om ons mensen weer de juiste weg te laten vinden. Wie gaat dit regelen? Ons geloof zou daar een zeer goede en praktische rol in kunnen spelen. Maar de kerken lopen leeg, de aantallen mensen die nog lid zijn van een kerk neemt dagelijks af. Kerken



sluiten is tot beleid verklaard en kerksluitingen zijn daarmee aan de orde van de dag. Wil de mens en leiding niet meer? Of toont de spiegel die ons wekelijks wordt voorgehouden tijdens de viering niet meer het goede beeld wat ons nog aanspreekt? Raken we niet meer geïnspireerd? Zoeken we het wellicht elders? Was het antwoord maar zo eenvoudig, dan konden we er iets aan doen. Wat echter duidelijk blijkt uit de reacties op de afschuwelijke beelden op tv en de verdrietige, dagelijkse praktijk, is dat we behoefte hebben aan oplossingen en een duidelijk, inspirerend kompas wat weer richting geeft aan die naastenliefde en barmhartigheid. Waarmee er weer vaste grond onder de voeten wordt gevoeld. En we liefde en vrede, voor alles wat ademt, weer zichtbaar tot praktisch gaan maken!



Binnen de St. Urbanusparochie werken we er dagelijks aan. Van jong tot oud. En met klinkend resultaat! Hoe mooi waren in dit teken de Oogstdankdag vieringen in het weekend van 28 & 29 oktober jl. De Missiegroep samen met Klein Urbanus maakten het daar energiek duidelijk wél waar: door voedsel te verzamelen voor de mensen die het moeilijk hebben om in deze dure tijden eten op tafel te krijgen. En zo liefdevol hulp

aan de medemens te geven. We zijn als parochieteam enorm trots op onze vrijwilligers die opnieuw zo'n prachtig resultaat hebben neergezet én aan alle mensen die hebben gedoneerd voor dit goede doel:

DANK-JULLIE-WEL!!!

Voor een impressie: zie de foto's verderop in deze Urbanesklanken en op onze website

www.urbanusparochienes.nl



Het maakt daarmee tegelijkertijd duidelijk dat het grote succes vooral te danken is door het lokaal uit te voeren. Men geeft vooral graag als men elkaar goed kent. De boodschap, kleurrijk verpakt in de flyer die werd rondgebracht, zette de mede dorpsbewoners en schoolkinderen van Nes aan doordat leden uit de eigen, plaatselijke geloofsgemeenschap zich zichtbaar inzetten voor de medemens en het goede doel. Belangrijk dus om lokaal aanwezig te zijn en blijven als geloofsgemeenschap. Continue. Door de handen uit de mouwen te steken brengen we



die bekende, mooie Boodschap in de praktijk voor de eigen, plaatselijke dorpsgemeenschap én omgeving. Het smaakt naar meer!

Dat is wat we ook in onze ontmoetingen met de besturen van de dorpsraad, het dorpshuis en de school (het ddsk-

overleg) naar voren laten komen. Wat kunnen we voor hen en het dorp Nes betekenen en hoe kunnen we voor ons dorp de onderlinge band verstevigen? Met onze Rijksmonumenten zijn we onderdeel en hét onbetwiste, beeldbepalende baken van Nes aan de Amstel. Een hele verantwoordelijkheid. Dat geeft ons daarmee ook verplichtingen om hier wat mee te doen. Door onze deuren open te zetten voor iedereen, kunnen we veel goeds en moois doen, zo laat de bovenstaande praktijk al zien. En dat willen we ook graag! Binnenkort volgt weer een ontmoeting en gaan we bekijken hoe hier samen, ieder vanuit de eigen discipline, met elkaar verder invulling aan te geven.

Waar we elkaar als St. Urbanusparochie en dorp Nes eveneens ontmoeten, vindt plaats met Allerzielen. Op 02 november komen we samen op ons kerkhof 'Vreedenhof', waar we al onze dierbare overledenen gedenken, uit dankbaarheid voor wat zij voor ons



betekend hebben. Door de namen te noemen van onze geliefden die we meedragen in ons hart, zijn we één in verdriet en zijn we tegelijkertijd elkaar tot steun en troost. We hopen dat u daarbij ook aanwezig kunt zijn. Mocht u nog een naam van uw dierbare(n) willen opgeven: dit kunt u doen door achter in de kerk de intekenlijst in te vullen of middels een email, te sturen aan het secretariaat via urbanusparochienes@gmail.com Eveneens wordt er een briefkaart in het dorp rondgedeeld waarop u de namen van uw dierbare overledene(n) kunt schrijven en deze vervolgens afgeven op de pastorie. We verzoeken u dit uiterlijk zondag 29 oktober te doen, zodat uw bericht dan nog op tijd verwerkt kan worden. Dank voor uw medewerking in deze.

De Kinderclub! komt deze maand ook weer samen. Team Elly bereidt zich altijd goed voor om er een leerzame, gezellige en inspirerende bijeenkomst van te maken. Dat dit steeds opnieuw goed lukt blijkt wel uit de steeds groter wordende groep kinderen die samenkomt op de pastorie. Aan de grote tafel in de vergaderzaal alleen lukt het al niet meer, meer tafels moesten worden toegevoegd!! Ook de kinderen van de Spaanstalige groep en Oekraïense familie weten deze bijeenkomsten goed te vinden. Prachtig, hoe missionair kan je zijn als parochie! Het geeft verrijking aan alle kinderen van de Kinderclub!, inclusief de vele handen die assisteren. En hoe voorbeeldig is dit als je kijkt naar waar dit voorwoord mee begon...



*Hoe vreemd ook de taal,
je kunt hem verstaan
Laat alles wat ademt in vrede bestaan
Alles wat ademt in vrede bestaan.*



Het laatste refrein van hetzelfde liedje waarmee dit voorwoord is gestart. Het zegt alles. Als we dezelfde taal leren spreken, elkaar leren begrijpen en de wil hebben, wordt de liefde en vrede die Jezus ons voorhield waarheid en praktisch. Daar werken we binnen de St. Urbanusparochie verenigd met elkaar continue aan. En mét prachtig en klinkend resultaat! Het zorgt zo mede voor verbinding en sociale cohesie. We staan daar niet alleen in: samen met de andere sociale pijlers van Nes zijn we constructief bezig die samenhang voor Nes en omgeving neer te zetten en verder tot bloei te brengen. Een mooie, missionaire taak waar we graag uitvoering aan geven!!!

Graag tot de Urbanesklanken van december,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Op 02 november is Allerzielen. Om 19.00uur komen we samen op een verlicht 'Vredenhof' om al onze dierbaren te herdenken. Aansluitend om 19.30uur gedenken we in de kerk, tijdens een gebedsdienst, hen die ons het afgelopen jaar zijn overleden. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Uw parochieteam.



St. Urbanuskerk
Nes aan de Amstel

Speciaal gedenken wij hen die ons voorgingen sinds Allerzielen 2022.

24 okt 2022	Mevr. Carla van den Berg-Fontijn	56jr
03 jan 2023	Dhr. Gerard Zwartendijk	84jr
22 jan 2023	Mevr. Bets Huyskes-Roelvelde	100jr
19 maa 2023	Dhr. Fons van Kasteren	74jr
15 mei 2023	Pastor Gerard de Wit	94jr
06 jun 2023	Dhr. Frans Wesselingh	85jr
20 jun 2023	Dhr. Theo Schimpf	90jr



Allerzielen 2023

Zomer in het bos

*Goud blinkert door het loof,
Licht plekkend op het groene mos,
Een gulden zonne-tover
In het donkere bos.
En door het windgefluister
Klinkt zacht een zoet gekweel,
Het bos in zomer-luister:
Een stil juweel.*

*Hier loopt met ongestild verlangen
Het moede menskenkind,
Tot hij, door deze hemelzangen
De zielevrede vindt.
Want het is Gods liefde-zonne
Die hem het hart verlicht,
Hier spreekt Gods milde stemme,
Tot hem gericht.*

D.E. Gerrits-Snijders

Misintenties, Allerzielen, 2 november

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Bertina Keizer-den Blanken
Bets Huyskes-Roeleveld
Cees Andriessen
Cees Stolwijk
Frans en Conny Wesselingh
Hannes en Eef den Blanken
Jaap Kooijman
Kees Fontijn
Kors van Rijn
Marcel van Amsterdam
Marita Spekking-den Blanken
Martien den Blanken
Martin Groen
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden familie Schrama-Kooijman
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en overl.schoonzoon
Ronald
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Ria van Braak-van Rijn

Misintenties, weekend 4 en 5 november

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Ferry en Willie Ottenhof
Gerard Zwartendijk
Kees Fontijn
Lenie van der Laan
Nico de Jong
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet van Rijn
Ria van Braak-van Rijn
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Voor vrede in de wereld

Misintenties, weekend 11 en 12 november

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Bets en Janus Huyskes-Roeleveld
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Nico de Jong
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Pieter Schrama - jaarmis
Sjaak van Tol
Theo Zeinstra
Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, weekend 18 en 19 november

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dave de Laat
Edwin Houtkamp
Gerard Zwartendijk
Kees Fontijn
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu
Uit dankbaarheid

Misintenties, weekend 25 en 26 november

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Bets en Janus Huyskes-Roeleveld
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Kees Fontijn
Nico de Jong
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Voor gezondheid en liefde

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Woensdag 1 november	10.30u Eucharistieviering	19.00u Eucharistieviering	Welkom in Aalsmeer of Uithoorn	
Donderdag 2 november	19.00u Allerzielenviering	19.00u Eucharistieviering	19.00u Allerzielenviering	19.00u Allerzielenviering
Zondag 5 november	9.30u Eucharistieviering in Aalsmeer gezinsdag	Eucharistieviering	Eucharistieviering	9.30u Eucharistieviering in Aalsmeer gezinsdag
Zondag 12 november	Oecumenische viering Open Hofkerk	Eucharistieviering Gezinsdag	Woord- en communie viering diaconale zondag	Woord- en communie viering diaconale zondag
Zondag 19 november	Eucharistieviering	Eucharistieviering Diaconale zondag	Woord- en communie viering Rob Mascini	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen
Zondag 26 november	Woord- en communie viering Rob Mascini	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Jeroen Hoekstra	Eucharistieviering

Bezoek van een priester of ziekencommunie thuis ontvangen

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis te ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Marco 0297 564638, kapelaan Darek 06 46309158 of met het parochiesecretariaat urbanusparochienes@gmail.com of telefonisch via 0297-582232 of 0297-564638.

Activiteitenoverzicht november 2023

datum	tijd:	soort viering:	voorganger:
wo.1/11	19:00	Allerheiligen, Welkom in Uithoorn of Aalsmeer	
do.2/11		Allerzielenviering:	Elly v. Rooden
	19:00	namen worden voorgedragen op het kerkhof, lichtceremonie	
	19:30	Aanvang van de Woord- en Gebedsdienst in de Kerk	
za.4	19:00	Woord- en Gebedsviering	Elly v. Rooden
zo.5	09:30	Woord- en Communieviering	Elly v. Rooden
do.9	15:30	EHC&Kinderclub!: Het geschenk van de Bijbel	
za.11	19:00	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.12	09:30	Eucharistieviering	
za.18	19:00	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.19	09:30	Diaconale zondagsviering	Jeroen Hoekstra
za.25	19:00	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.26	09:30	Eucharistieviering	
wo 29	09:00	kerkwerk	

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
St.Cecilia	Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Maurice/Cock	Huub/John
	Peter Overdijk			John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab, Cock	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		Joop/John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Maicah, Cilia	John/Ab
Samenzang	samenzang			Maurice/Joop
Samenzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Cock, Ab	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John/Maurice
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Jeroen	Huub

Collectes

De gekleurde ritselfollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de zondag voor de Oecumene zal plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 november.

De bisschoppelijke Jongerencollecte zal plaatsvinden in het weekend van 18 en 19 november

Opbrengst collectes

weekend 23 + 24 september	262,50
weekend 1 oktober	328,75
weekend 7 + 8 oktober	344,15
Wereldmissiedag van de kinderen	60,75
weekend 14 + 15 oktober	374,40
weekend 21 + 22 oktober Missiezondag	343,15

Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

Op zondag 5 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen.

Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama's af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.

Ds. Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Nederlandse Raad van Kerken, zal tijdens de herdenkingsdienst de overweging verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende protestantse, orthodoxe en katholieke kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant'Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal de plannen toelichten van het kerkelijke initiatief voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland.

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant'Egidio.

Kerkbalans

De stand op 21 oktober is: € **16.653,05**.

Alle gulle gevers van harte bedankt.

Een aardig bedrag maar pas een kleine 70% van de benodigde som voor 2023. Velen onder u hebben jaar hun steentje al bijgedragen, maar helaas blijft de opbrengst tot nog toe dit jaar, wel achter t.o.v. de voorgaande jaren. Wij vragen u dan ook om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u om uw bijdrage spoedig over te maken onder het motto:

***Doe het vooral vandaag,
dan kunt u het morgen niet kunt vergeten !***

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken. Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink deel van uw schenking terug. Dit kan tegenwoordig zelfs zonder tussenkomst van een notaris worden geregeld. Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij John Fontijn en Joop Sibum.

De contactgegevens vindt u bladzijde 2 van de Urbanesklanken.

10 december lezing Leo Fijen in de Karmelkerk te Aalsmeer

De Denktank van de Karmelparochie heeft op zondag 10 december Leo Fijen uitgenodigd om een lezing te houden in de Karmelkerk. Waarschijnlijk is hij bij velen van u bekend als presentator van tv-programma's bij de KRO-NCRV, en daarnaast heeft hij diversen boeken geschreven. Momenteel presenteert hij elke zondag het tv-programma het Geloofsgesprek.

De inhoud van de lezing gaat over de betekenis van de kerststal voor de lokale geloofsgemeenschap. Elke figuur vertegenwoordigt een waarde; en zo gaat de kerststal nog meer leven. De lezing zal plaats vinden na de eucharistieviering van 9.30 uur op **zondag 10 december**.

Het lijkt ons een waardevol moment om in de adventtijd elkaar op deze wijze te ontmoeten. Van harte uitgenodigd!

Kijk niet weg

Viering diaconale zondag in ons samenwerkingsverband.

Wereldwijd vieren we in november de dag van de armen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus aan ons mee oog te hebben voor de ander, met name de ander die in armoede leeft. Armoede is immers van alle tijden en komt ook in onze samenleving veelvuldig voor. Het gaat niet alleen om bestaansminimum (denk aan inflatie en onzekere contracten), maar ook om geestelijke armoede (door bijvoorbeeld de misleidende online cultuur). De boodschap "Kijk niet weg" is het centrale thema van de diaconale vieringen in 2023, georganiseerd door verschillende werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met teksten, gebeden en liederen die inspireren en aan het denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie is er een eucharistieviering met pastoor Marco of kapelaan Darek en Jeroen

Kijk niet weg van de armen want "Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan."

Schema van de diaconale vieringen in onze parochies

12 nov Parochie St. Jan Geboorte Kudelstaart / de Kwakel

19 nov Parochie Emmaüs Uithoorn / H.Urbanus Nes a/d Amstel/

O.L.Vrouw van de Berg Karmel Aalsmeer

Wij nodigen u van harte uit. Kom, wees welkom. Laat je inspireren

Namens de werkgroepen Caritas,
Wil Kraan en diaken Jeroen Hoekstra



Ter inspiratie

Het is goed dat we een dag in het jaar hebben, Allerzielen, om onze dierbare overledenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn, te gedenken. Door hun namen te noemen en een lichtje voor hen

op te steken, zijn onze lieve doden weer in ons midden.

Rond Allerzielen zien we ook steeds meer gedenkbijeenkomsten voor de overledenen in bijvoorbeeld ziekenhuizen en uitvaartcentra. De namen van de gestorvenen blijven zo klinken en het verdriet en de pijn van hun gemis mogen er zijn. Het is goed dat we onze doden levend houden onder ons door over hen te praten, anekdotes te vertellen in de familiekring, gevleugelde uitspraken van je overleden vader of moeder te citeren of samen te lachen om die overbekende grappen van een gestorven partner of een vriend.

Op deze wijze gaan onze dierbare doden met ons mee op onze levensweg. Hoewel ze niet meer levend aanwezig zijn onder ons, dragen we hen mee in onze herinneringen, in onze gedachten, in ons hart. Zó blijven ze ons vergezellen op de weg die wij gaan. Onze overledenen houden ons ook een spiegel voor. Een vroeg overleden broer, de dood van een jonge moeder, een kind dat sterft nog voor het geboren is, doen ons beseffen hoe kwetsbaar ons leven is. We zijn als een bloem in het open veld, de wind waait en we zijn verdwenen.

Hoe mooi is het om te zien dat je ouders of bekenden oud en wijs geworden zijn en in overgave sterven; hun leven uit handen geven aan God van wie zij het leven ontvingen. Zij laten zien dat het leven dat we hebben ontvangen, kostbaar is, een geschenk om te delen met de mensen om ons heen.

Allerzielen, het gedenken van onze dierbare overledenen, is een uitnodiging om in de eerste plaats onze lieve doden niet te vergeten, hun naam onder ons levend te houden, maar onze overledenen houden ons ook een spiegel voor. Allerzielen opent mijn ogen voor de kwetsbaarheid van mijn leven. Je leven kan zomaar voorbij zijn. Heb je nog een heel leven voor je? Je weet het niet. Vandaag telt;

nu leef je. Het verleden is voorbij. Wat er morgen zal zijn, weet je niet. Leef nu! Allerzielen opent ook mijn ogen voor de kostbaarheid van mijn leven. Je leven is je gegeven om het ten volle te leven, om uit te groeien tot de mens die je bedoeld bent. Je leven is een kostbaar geschenk om te delen met anderen, om samen je leven echt te leven.

Je leven echt leven, is ook leven met je dierbare overledenen. Je ouders, die je het leven schonken. Je broer of zus, met wie je opgroeide. Je partner, met wie je liefde deelde of een vriend, aan wie je verknocht was. Allerzielen houdt ons een spiegel voor. Levenden en doden zijn intens verbonden, leven en dood horen onlosmakelijk bij elkaar.

Elly van Rooden



Allerzielen,

De gedenkdag van de doden.
Voor mij hoeft het niet,
want als je iemand graag ziet.
Dan hoef je geen speciale dag,
om die te herdenken.
Ze zijn er steeds,
en ik kan ze dagelijks aandacht schenken.
Weg en toch zo dichtbij,
allen samen zijn ze er voor mij.
Ik voel me dus steeds in gezelschap.
Ben eigenlijk nooit alleen.
Mijn engelen waken over mij,
en anderen deden dit voorheen.
Ik herdenk ze dus elke dag,
met een kaarsje en een vriendelijke lach.



SAVE THE DATE
NATIONALE
BEDEVAART ROME
26 APRIL T/M
3 MEI 2025

MET DE BISDOMMEN
NAAR ROME IN HET
HEILIG JAAR 2025



**Huis
voor
de
Pelgrim**

**R.K.
Bisschoppen-
conferentie
Nederland**



WWW.ROME2025.NL



ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2024 worden in oecumenisch verband vijf bijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit De Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes aan de Amstel, die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. In de Rouwgroep kun je terugkijken hoe je het afscheid ervaren hebt en praten over hoe het nu met je gaat. Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n Rouwgroep als helend: 'Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces'.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:

***dinsdag 12 december 2023 om 14.00 uur
in De Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn.***

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer. Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink 0297 – 26 82 12 j.dubbink@pkn-uthoorn.nl
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Jubileumconcert Seniorenorkest Amstelland groot succes



Het jubileumconcert van het Seniorenorkest Amstelland op zondag 8 oktober was geweldig! De 60 muzikanten speelden een feestelijk programma onder leiding van dirigent René Schumacher. René nam met dit concert, na 25 jaar, afscheid van zijn functie als dirigent van dit 40-jarig orkest welke wekelijks in Dorpshuis de Nesse repeteert. Ruim 300 bezoekers genoten van het optreden. We zien het orkest graag terug voor hun lenteconcert.

Bedankt Rabo Clubsupport!



Bedankt Rabobank Amstel&Vecht en de 41 leden die op ons gestemd hebben! Net als voorgaande jaren mochten wij een mooi bedrag in ontvangst nemen voor ons goede doel.

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Kerst aan de Amstel: 16 december kersttrui-evenement en veiling 17 december kerstconcert Tramharmonie

Kerstveiling: kavels gevraagd!

Wegens groot succes organiseren we ook dit jaar de Urbanuskerstveiling, zowel via onze website als live in de kerk. U kunt uw kavels met foto en duidelijke omschrijving vanaf nu tot uiterlijk zaterdag 25 november aanbieden via ons emailadres; projecten@vriendenurbanuskerknes.nl U weet het inmiddels al: het unieke aanbod van gezellige en originele uitstapjes wordt zeer gewaardeerd. Denk maar aan 'varen met de Rijnbeken', 'whiskey proeven met Rinus', 'rondje Poel met Cocky', 'paragliden met Tarzan-Frans', 'BBQ op de Sluis bij Wim en Ada' enz.enz. Maar ook eigen gemaakte producten en kunst nemen we graag op in de veiling. Wees origineel en geef uw aanbiedingen snel door!

Brocante gezocht

De brocante-verkoop was vorig jaar een succes dankzij twee gulle gevers die hun nog goed ogende overbodige spullen ter beschikking gesteld hadden. Mocht u nog een mooie bijdrage hebben voor de brocante? stuur dan een foto met info naar projecten@vriendenurbanuskerknes.nl, dan nemen wij contact op.

Kersttrui-dorps-evenement

Zaterdagmiddag 16 december organiseren we een gezellig kersttrui-dorps-evenement. Op het programma onder meer; verkleed bij de kerststal, maak je eigen foute kerstmuts, marshmallows roosteren bij het kerst-vuur en als klap op de vuurpijl de live Urbanus-kerstveiling! Volgende maand vertellen we meer.

Kerstconcert

Zondagmiddag 17 december bent u van harte welkom bij het kerstconcert van wederom de Amsterdamse Tramharmonie! Natuurlijk kunt u weer meezingen.

Houd onze website www.vriendenurbanuskerknes.nl in de gaten Volg ook onze Facebook- en Instagram-pagina

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Jaarkalender 2024 Nes aan de Amstel!



Wij voldoen graag aan de vraag naar een nieuwe jaarkalender. Een pracht december cadeau-idee; een kalender met per maand een andere geweldige landschapsfoto van Nes aan de Amstel.

De foto's zijn gemaakt en geselecteerd door Koen Boelrijk. De kalender (A3-formaat) verkopen we voor € 17,50 zolang de voorraad strekt. In combinatie met een kaartenset is de prijs € 22,50.

De set van 5 gevouwen ansichtkaarten (A6) met enveloppen, inclusief onze grote Vrienden Urbanus-bedankkaart (A5) is nog verkrijgbaar voor € 8.

Gratis bezorging in Nes aan de Amstel, Amstelveen en Waverveen, daarbuiten brengen we de porti extra in rekening.

Bestellen?

Stuur een e-mail met uw bestelling en uw adres aan Monique de Bruin of bel 06-23259298. E-mail; penningmeester@vriendenurbanuskerk.nl



Vóór 18 november besteld is vóór 5 december in huis!