

Urbanes – Klanken



nummer 527

november 2021



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie /
Parochiesecretariaat

Amsteldijk-Z 145
1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232

Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.

Email urbanusparochienes@gmail.com

Website

www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur

zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro
Kapelaan Darek Karwowski
Catechiste E.v.Rooden
Diaken J.Hoekstra

tel.: 0297-564638

tel.: 0297-564638

tel.: 0252-517592

tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro

voorzitter

J. Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

vice-voorzitter

tel.: 06-41071532

Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum
tel.: 0297-582524

penningmeester

Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk
Veldweg 8b
3646 AP Waverveen

teamlid

tel.: 06-29584878

Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder
Kamerlingh Onnesstraat 76
1181 WB Amstelveen

teamlid

tel.: 06-30720749

Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:

R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07

Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:

R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

De bijzondere maand november staat op het punt van aanbreken. Om gelijk maar aan te geven waar hierop gedoeld wordt: op 02 november vieren we samen Allerzielen. Het is de datum dat we onze dierbare overledenen herdenken. Voor de een extra speciaal, omdat een geliefd persoon u het afgelopen jaar is ontvallen, voor de ander steeds meer een bijzondere traditie omdat het heengaan van een dierbare verder terug in de tijd ligt. Wat voor u ook van toepassing is, het is en blijft een moment waarbij vele herinneringen en daarbij behorende emoties op de voorgrond treden. Van nog steeds intens verdriet, de pijn van gemis, wellicht van grote dankbaarheid en warme gevoelens van mooie beleefde momenten die in gedachten voorbijtrekken, een traan of een glimlach... In de huidige snelheid van bestaan zorgt het gelijk voor een rustmomentje. Even een moment om stil te staan bij die bijzondere, geliefde persoon die niet meer hier aanwezig is. Dat doe je niet alleen, maar met elkaar. Samen gedenken is een ervaring die je raakt, die je helpt. Je staat er niet alleen voor om dat brede scala aan emoties in je eentje te moeten verwerken. Dat maakt Allerzielen ook zo krachtig. Samen beleven, is samen ervaren, is samen verwerken, is samen de kracht vinden om te kunnen dragen en verder te kunnen gaan.



Vorig jaar bijeenkomen was lastig, zo kunnen we nu constateren. Slechts een kleine groep mocht in de kerk samenkomen om te gedenken. Dit jaar pakken we de draad weer op waar we in 2019 waren gebleven: we gaan het gepast groots gedenken en beleven. Om 19.30uur verzamelen we ons in de St.Urbanus. Daar worden dan speciaal de personen herdacht die ons sinds Allerzielen 2020 zijn ontvallen. Elly van Rooden zal voorgaan in de dienst, het belooft (zoals we Elly kennen!) een mooie, gedenkwaardige bijeenkomst te worden. Voorafgaand aan de kerkviering zal er om 19.00uur een bijeenkomst worden gehouden op ons kerkhof 'Vreedenhof'. Deze zal baden in het licht van de vele kaarsjes die worden aangestoken voor de dierbaren die daar hun laatste rustplaats hebben, maar ook voor diegenen die we meedragen in ons hart. Licht van liefde, licht van verbinding, licht van dankbaarheid. Een warme zee van licht zal stralen op 'Vreedenhof'.



Daar worden dan ook de namen afgelezen van uw dierbare overledenen die u in de voorgaande weken heeft opgegeven middels de lijsten achter in de kerk. Heeft u dit nog niet gedaan, kunt u dit nog doorgeven aan het secretariaat tot uiterlijk zondag 31 oktober via het mailadres urbanusparochienes@gmail.com Dat is kort dag als u dit leest, dus enige haast is geboden... Geeft u daarbij aan de naam van uw dierbare overledene zoals deze afgelezen moet worden.

Dit jaar willen we, naast u als parochiaan, ook de niet-parochianen en inwoners van ons dorp Nes en omstreken de gelegenheid geven om hun dierbare overledenen dan te gedenken. Een stiltemoment waarin we met elkaar samen verbonden zijn in dit speciale gedenkmoment. Iedereen is van

harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Daartoe zal een kaart in het dorp worden verspreid waarin onze dorpsgenoten en belangstellenden worden uitgenodigd om op 'Vreedenhof' om 19.00uur samen te komen. Ook zij kunnen de namen doorgeven van hun overleden dierbaren via een mail aan bovenstaand adres of middels het invullen van de kaart en deze af te geven of te deponeren in de brievenbus van de pastorie.



Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn als u regelmatig een bezoek brengt aan de kerk en het kerkhof: het grote kruis achter op het kerkhof ontbreekt al een tijd. Daar is al eerder over geschreven en zeker veel over gesproken. Ondertussen staan we niet stil. Beter gezegd: staat met name 1 zeer vakkundige parochiaan niet stil toe te kijken... Hem willen we in deze Klanken graag even speciaal in het zonnetje zetten: Ab Rijnbeek is al wekenlang

bezig om het kruis weer helemaal pico bello te maken. En dat krijgt langzaam maar zeker gestalte! Daar zijn veel zweetdruppels, tijd en aandacht in gaan zitten. Ondanks de teleurstelling van het niet de eerste keer slagen met terugplaatsen, is Ab toch weer onverdroten met volle moed en energie aan de slag gegaan. Het resultaat mag straks zichtbaar zijn: ouderwetse kwaliteit en vakkundigheid zorgen ervoor dat het kruis met beeld weer voor vele jaren vertrouwd gaat stralen op 'Vreedenhof'!! Ab, namens de gehele parochie en ons team hartelijk dank voor dit geweldige huzarenstuk!!!

Hebben we het over resultaat, willen we ook graag even terugkijken naar vorige maand oktober waarin we de Oogstdankdag vierden. Ook hier moesten we vorig jaar deels even pas op de plaats maken door afwezigheid van de wereldwinkel. Maar dit jaar was het motto volle kracht vooruit! Vele fair trade en aanverwante artikelen van de wereldwinkel en aangeboden vetplantjes stonden uitgestald die u, onder het genot van een vers gezette, lekkere kop koffie of thee kon kopen. Wat ruimschoots gebeurde! Het altaar lag als vanouds weer bedolven onder allerlei verse producten van de recente oogst welke na het weekend hun weg vonden naar de Voedselbank, samen met de gul geschonken artikelen. Wat een genot om te zien én om mee te maken. Het enthousiasme van de Missiegroep en haar hulptroepen was groot, de dankbaarheid en blijdschap bij de medewerkers van de voedselbank zéér groot toen de goederen werden afgeleverd. Mooi moment en het maakte wederom duidelijk: waar de St. Urbanusparochie en haar parochianen en vrijwilligers goed en groot in zijn én volhardend in de missie waarvoor ze staat...!!!





Ook het verzorgen van onderlinge verbinding behoort tot de kernkwaliteiten van onze St. Urbanus. Begin oktober kwam voor de eerste keer, middels een prachtig initiatief van een medeparochiaan, een Spaanstalige groep gelovigen bijeen in onze St. Urbanus. Pastoor Marco had hiervoor nog wat extra berichten uitgestuurd naar potentiële kandidaten. Wat bleek, ruim honderd aanwezig, waaronder vele kinderen, verzamelden zich op die zondagmiddag om samen te zijn en te vieren. Een geweldig geslaagd bijeenkomen, mede dankzij pastoor Marco en vrijwilligers, wat om herhaling vraagt: ook op zondag 07 november en zondag 12 december zal er weer om 13.00 uur een (Spaanstalige) bijeenkomst georganiseerd gaan worden in de kerk. Voelt u zich geroepen of vindt u het leuk om hier bij te zijn? Siempre bienvenido ofwel: Altijd welkom!





Ook de Kinderclub! heeft haar eerste bijeenkomsten weer gehad en ook hier zeer geslaagde opkomsten en positieve ervaringen!! Onder de bezielende leiding van team Elly werd er door de jongsten van onze parochie weer volop geknutseld, geluisterd, beleefd en vooral genoten van het leuke en inspirerende samenzijn. Geweldig toch om te zien welke resultaten er worden behaald binnen onze parochie!

Op ons schrijven om ideeën in te dienen voor Klein Urbanus om te zoeken naar wegen voor meer verbinding onderling in en om de vieringen voor de gezinnen en jongeren zijn al aardig wat reacties binnengekomen. Deze gaan we nog met veel belangstelling bekijken en beoordelen. Dank voor uw bijdrage! Mocht er in de tussentijd bij u nog een leuk idee of opmerking naar boven komen opborrelen: de inspiratie/ideeënbox staat nog steeds achter in de kerk, de leden van het Klein Urbanusteam legen deze nog zeer regelmatig met enthousiasme, hoop en vol verwachting!!

We hopen u graag in november weer in en om de St.Urbanus parochie en ons kerkgebouw te ontmoeten. Er staan verschillende bijzondere momenten op de agenda, waarin lief en leed met elkaar gedeeld kunnen worden. Daar zijn eveneens mooie momenten aanwezig voor het opdoen van inspiratie, van gewoon gezellig samenzijn, van betekenis zijn voor je medeparochiaan en of medemens. Komt u ook? Fantastisch om dit samen te doen en te beleven.

Graag tot de Urbanesklanken van december,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Allerzielen 2021, gedenkt u mee..?



St. Urbanuskerk

Nes aan de Amstel

Speciaal gedenken wij hen die ons
voorgingen sinds Allerzielen 2020.

19 mrt 2020	Mevr. Trea Fontijn	52jr
25 okt 2020	Mevr. Rie de Dood-de Jong	87jr
27 nov 2020	Dhr. Antoon Dorrestijn	80jr
30 nov 2020	Mevr. Suzan van Schaik-Springint Veld	39jr
27 dec 2020	Dhr. Arie Nieuwendijk	65jr
15 mrt 2021	Mevr. Diny Adamo-Hermanns	79jr
02 apr 2021	Dhr. Rinus Lagerberg	77jr
12 apr 2021	Dhr. Theo van den Bosch	51jr
24 apr 2021	Mevr. Els Harding-Machiels	81jr
05 mei 2021	Dhr. Ben Houtkamp	86jr
09 mei 2021	Dhr. Johan Bouwman	91jr
01 jun 2021	Dhr. Wim Jacobs	80jr
18 jun 2021	Dhr. Jos Bouwman	56jr
23 juni 2021	Mevr. Mieke Neijzen-Voss	90jr



Allerzielen 2021

Loflied

Niets is schoner dan te zingen,
God te loven in een lied,
Als s' levensrozen welig bloeien,
Men niets als zegeningen ziet.
Hoe zou dan mijn stemme jubelen
Het loflied Hem ter eer,
Hoe zou dan mij harte juichen,
Altijd weer.

Maar als straks de stormen komen,
Het donker in mijn leven wordt,
Als mij het liefste wordt ontnomen
En de vreugdebloem verdort.
Wil dan, Heer, Uw bijstand zenden,
Schenk mij dan Uw hemelkracht,
Leer mij dan ook blij te zingen
In de nacht.

D.E. Gerrits-Snijders

Gedenken doen we samen..!

Allerzielen, 2 november



Urbanuskerk Nes aan de Amstel

Beste dorpsgenoot,

Op 2 november herdenkt men wereldwijd de overledenen. Wij nodigen alle bewoners van Nes uit, om 19.00 uur een kaarsje te ontsteken op ons kerkhof 'Vreedenhof'. Daarbij noemen wij de namen van diegenen die we meedragen in ons hart. Gedenkt u ook mee? U kunt de namen van uw dierbare(n) opgeven door deze kaart in te vullen en te deponeren in de brievenbus van de pastorie, Amsteldijk Zuid 145. Wij hopen u dan ook te ontmoeten.

*Warme groet van het parochieteam,
John Fontijn, Cockie Groen, Hans Pronk,
Joop Sibum.*

Mijn kaarsje is voor...

.....
.....
.....
.....

Aanvrager

.....

Elke dag het beste verwachten

Kortgeleden rolde er tijdens het wandelen ineens een basketbal voor mijn voeten. In een reflex raapte ik de bal op en keek rond waar de afzender zich bevond. In een zijdeur van een sporthal zag ik Johan die mij breedlachend aankeek. "Ik wilde er nog achteraanrennen, "zei hij "maar mijn benen liggen nog in de kleedkamer!" Getriggerd door eenzelfde gevoel voor humor, raakten wij in gesprek. Zo ontmoette ik Johan en zijn maten: rolstoelbasketballers.

Johan heeft een dwarslaesie, de op een na zwaarste, en kan alles onder zijn borst niet meer bewegen. Het gevolg van een ongeluk als puber: gebroken was hij, maandenlang kruipende in duisternis. Tot een verzorgende ineens even bij hem aan tafel ging zitten en zei: "Onder dit wanhopig en verdrietig hoopje mens, zit een man die leven wil, die liefhebben wil." Een engel uit de hemel gekomen om hem te herademen.

Hij vertelde hoe hij nog uren alleen aan die tafel zat, terwijl die woorden door zijn hoofd gingen. En toen besloot hij zichzelf te aanvaarden, lief te hebben. Licht brak door zijn de duisternis. "Ik zag al die mensen, die dag in dag uit mij kwamen helpen, niet langer als dienstknachten om dit onmogelijk lichaam te verzorgen, maar als mensen die uit liefde klaar wilden staan voor die mens die ik ook nog was. Ik leerde opnieuw waarderen, liefhebben en dankbaar zijn." Goedheid en vriendschap, al de dagen van mijn leven.

De mannen in die rolstoelen maakte een geweldige indruk op mij. Stuk voor stuk gingen ze door de woestijn, door diepe duisternis, voordat ze zichzelf terugvonden. Mannen die in bijna alles afhankelijk zijn van anderen. Mannen die hun eigen bed niet eens in of uit kunnen komen zonder hulp. En mannen die op een dag besloten: Geen duisternis meer. Ik wil leven in het licht, in het volle leven. Het dal der diepe duisternis ken ik al: Van nu af aan zal elke dag mooier en beter zal worden. Morgen nog weer beter dan vandaag.

Mannen met een veerkracht, waar wij, met ons alledaagse leventje, vaak maar bleek bij afsteken. Mannen die anderen nodig hebben, haast ieder moment, zoals wij allemaal in ons leven tijden van afhankelijkheid kennen en zouden mogen koesteren. Mannen die elke dag het wonder verwachten, die vol levenslust en levenskracht in het leven staan. Die vol overgave leven en ervan overtuigd zijn: het beste moet nog komen.

Zo wil ik u meenemen de advent in. Dat ook wij onze afhankelijkheid niet zien als een beperking, maar als een gift om nog meer lief te hebben.

Dat we elke dag opnieuw het best verwachten, naar het mooiste durven uitzien, omdat we weten, voelen, horen: het beste moet nog komen. En dat liefhebben een vanzelfsprekendheid is. Liefdevol omzien naar al die mensen die we tegenkomen op ons levenspad. Zo worden we zelf een beetje dat licht in onze soms zo duistere wereld. Dat licht waarna wij zo verlangend uitzien!

Diaken Jeroen Hoekstra

Activiteitenoverzicht november 2021

datum.:	tijd:	soort viering:	voorganger:	zang:
di. 2 nov.	19:00 u	Allerzielen: namen worden voorgedragen op het kerkhof, lichtceremonie	Elly v. Rooden	
di. 2 nov.	19:30 u	Allerzielen: Aanvang van de dienst in de Kerk	Elly v. Rooden	St.Cecilia
za.6 nov.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden	
zo.7 nov.	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden	St.Cecilia
zo.7 nov.	13:00 u	Spaanstalige viering		
za.13 nov.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan	
zo.14 nov.	09:30 u	Eucharistieviering		St.Cecilia
do.18 nov.	15:30 u	Kinderclub! Thema: "prinses Arabella en de Sint"		
za.20 nov.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn	
zo.21 nov.	09:30 u	Diaconale viering	Jeroen Hoekstra	St.Cecilia
za.27 nov.	19:00 u	Geen viering		
zo.28 nov.	09:30 u	Eucharistieviering		St.Cecilia

organist:	lector:	misdienaars:	koster:
Peter Overdijk	Maurice	Maurice/John	Huub
Ria Kempers	Maurice Fontijn		Maurice
Ria Kempers	Margaret Timmermans	Cock	Huub
		Ab	
Peter Overdijk	Jos den Haan		John
Peter Overdijk	Marino den Haan	Maicah, Cilia	Ab
Peter Overdijk	Jos den Haan		John/Maurice
Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke	Huub
Peter Overdijk	Cilia Krak	Cock, Ab	Huub

Misintenties, Allerzielen, 2 november

Bertina Keizer-den Blanken
Cees Stolwijk
Cornelis Lagerberg
Gerard Baas
Hannes en Eef den Blanken
Kors van Rijn
Marcel van Amsterdam
Marita Spekking-den Blanken
Martien den Blanken
Martin Groen
Overleden familie Kortekaas-Vos
Overleden familie Schrama-Kooijman
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den en broer Arie
Ria van Braak-van Rijn
Wim Jacobs

Misintenties, weekend 6 en 7 november

Kees Fontijn
Wim Jacobs
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dorus Schrama
Nico de Jong
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet van Rijn
Ria van Braak-van Rijn
Theo van den Bosch-sr en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra
Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, weekend 13 en 14 november

Jan Andriessen
Kees Fontijn
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dorus Schrama
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Johan Bouwman

Jos Bouwman
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet Schrama
Voor alle ongelukken van het afgelopen jaar: veel sterkte

Misintenties, weekend 20 en 21 november

Kees Fontijn
Trea Fontijn
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dave de Laat
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp
Johan Bouwman
Jos Bouwman
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Sjaak van Tol
Theo van den Bosch-sr en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 27 en 28 november

Kees Fontijn
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dorus Schrama
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Hein Röling en overleden familie
Johan Bouwman
Jos Bouwman
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Voor een goede gezondheid

Collectes

De gekleurde ritselfcollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de zondag voor de oecumene zal plaatsvinden in het weekend van 6 en 7 november. De bisschoppelijke Jongerencollecte in het weekend van 20 en 21 november.

Opbrengst collectes

weekend 25 + 26 september	290,15
weekend 02 + 03 oktober	515,65
Wereldmissiedag van de kinderen	138,30
weekend 09 + 10 oktober	392,95
weekend 16 + 17 oktober	290,60
weekend 23 + 24 oktober	421,00
Opbrengst Wereldmissiemaand	236,85

Kerkbalans

Beste mensen, de stand op 20 oktober bedraagt **€ 21.160,24**.

Het streefbedrag bedraagt € 24.000,- Het ziet er naar uit dat wij, als Nesser geloofsgemeenschap, er ook dit jaar weer in zullen slagen om het begrote streefbedrag te realiseren.

De meesten onder u hebben dit jaar hun steentje al bijgedragen, maar helaas is het ook even aan de aandacht van een aantal anderen ontschoten. Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 2021 al heeft voldaan en deze spoedig over te maken, of misschien zelfs wat te verhogen ten opzichte van het bedrag dat u voorgaande jaren heeft bijgedragen onder het motto:

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

” Daar geef je ook in 2021 voor ”

Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan zijn om hun bijdrage te voldoen:

” Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten ”

Namens het parochieteam,

Joop Sibum
Penningmeester



TER INSPIRATIE

Allerheiligen – Allerzielen: Ze horen bij elkaar. En niet alleen omdat ze na elkaar gevierd worden. Ze horen bij elkaar omdat wij één grote gemeenschap

vormen: mensen die nu leven en mensen van voorbij. Zo staat het ook in onze geloofsbelijdenis: ik geloof in de gemeenschap van heiligen. Met Allerheiligen vieren we de mensen die zo verbonden waren met het evangelie dat zij doorschijnend werden. In hen was de liefde van God te zien. Hun goedheid, hun moed, hun trouw aan het evangelie inspireert ons tot op vandaag. Ze zijn heel verschillend. Sommigen brachten het goede nieuws van Gods liefde naar onze streken, sommigen stierven voor hun geloof, sommigen waren goed voor zieken en armen, maar altijd zagen de mensen in hen een lichtend voorbeeld. We weten hen in de hemel als steun en toeverlaat en vragen hen om een goed woordje bij God. 'Heilige, wees onze voorspraak!' Op de kerkkalender worden velen met name genoemd, omdat de kerk met zorg naar hun leven gekeken heeft. Zij zijn Heilig verklaard. Maar anderen zijn niet zo bekend en hebben geen eigen feest. Er zijn dus veel meer heiligen dan dat er dagen in het jaar zijn. Voor al die andere onbekende heiligen is dit feest.

“En Allerzielen dan?” vroeg ooit een kind aan mij. Een aardige verspreking met een kern van waarheid. Want hoe zit het met mensen van wie we niet zeker weten dat ze heilig zijn. Waar zijn zij? Heel gewone mensen die geen martelaar of missionaris waren en geen kloosters hebben gesticht. Zij waren niet zo groots en meeslepend gelovig. Ze hadden talenten en kansen maar ook hun onhebbelijkheden. Al die mensen van voorbij. Die kunnen we toch niet zomaar vergeten? Daar kunnen we toch voor bidden? Dat ook zij bij God mogen zijn. En dat doen we op Allerzielen.

We noemen de namen van de mensen die in het afgelopen jaar gestorven zijn, we eren hun nagedachtenis en we bezoeken de graven van hen die ons voorgingen.

Hannah Lam schreef ooit een gedichtje dat de kern van Allerheiligen en Allerzielen goed verwoord:

*De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.*

Elly van Rooden

Ziekencommunie / Communie thuis



Zieken of mensen die niet mobiel zijn en niet naar de kerk kunnen komen, kunnen thuis de communie ontvangen. Met een kort ritueel wordt de communie door de pastor of een vrijwilliger uitgereikt.

Wie graag de communie thuis wil ontvangen of iemand kent die de communie thuis zou wensen te ontvangen, kan contact opnemen met

catechiste Elly van Rooden: telefoonnummer: 0252-517592
of met kapelaan Darek via het secretariaat (zie blz 2)



Hallo Allemaal,

ben je tussen de 5 en 12 jaar? Kom dan gezellig naar de **KINDERCLUB....**

Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!

Wanneer:

Donderdag 18 november van 15.30 - 16.30 uur

Waar: in de pastorie naast de kerk

Verhaal over: Prinses Arabella en de Sint

Tot slot gaan we een leuke knutsel voor Sinterklaas maken!

Tot dan, groetjes van het Kinderclub Team.



In de donkere herfstmaand november – met wind, regen, vallende bladeren – vieren wij Allerzielen en hebben wij het licht dat in duistere nacht schijnt hard nodig. Allerzielen is een eeuwenoude en rijke katholieke traditie, waarbij dierbare overledenen worden herdacht. Het traditionele bezoek aan het kerkhof vóór of na de viering was in het verleden veelal een donkere en gure aangelegenheid. Sinds enkele jaren wordt in onze parochie Allerzielen in het Licht gevierd, een meer eigentijdse manier van gedenken.

Bij Allerzielen in het Licht wordt de begraafplaats door heel wat jongeren van de scouting letterlijk en figuurlijk in het licht gezet. Men kan stilstaan bij het graf, maar ook rondlopen en even met elkaar praten, samen je verdriet delen. Uiteraard is er ook volop aandacht voor de graven zelf. Het is mogelijk de graven te voorzien van een eigen graflichtje of bloemen.

In onze parochie wordt op 2 november om 19.00 uur de overledenen herdacht in een mooie viering in onze Sint Urbanuskerk aan de Amsteldijk-Zuid. In deze viering worden de namen van onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar genoemd. Na afloop van de viering is vanaf 20.00 uur nog gelegenheid voor - jong en oud - om de begraafplaats te bezoeken.

Wij hopen dat de begraafplaats op Allerzielen een ontmoetingsplek voor velen zal worden.

Vieringen in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Maandag 1 nov	geen viering	Eucharistieviering	geen viering	geen viering
Dinsdag 2 nov	nmb	nmb	nmb	Woord en gebedviering o.l.v. uitvaartgroep
Zondag 7 nov	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 14 nov	Oecumenische viering	Eucharistieviering	Diaconale viering - woco - Jeroen Hoekstra	Eucharistieviering
Zondag 21 nov	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Diaconale viering - woco- Jeroen Hoekstra
Zondag 28 nov	Diaconale viering - woco- Jeroen Hoekstra	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Kerst aan de Amstel 18/19 december

Als de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien organiseren wij op 18 en 19 december Kerst aan de Amstel in vernieuwde stijl.

Kerstveiling: kavels gevraagd!

Wegens groot succes vorig jaar herhalen wij opnieuw de Urbanuskerstveiling. U kunt uw kavels vanaf nu tot uiterlijk zaterdag 27 november aanbieden via ons nieuwe emailadres; projecten@vriendenurbanuskerknes.nl. Vorig jaar waren de aangeboden activiteiten/uitjes een grote hit. Denk maar aan 'varen met de Rijnbeken', 'Indonesisch eten met Peter' en 'tuinonderhoud door de tuingroep'. Maar ook eigen gemaakte producten enz enz nemen we graag op in de veiling. De veiling zal deels online en deels live plaatsvinden op zaterdagmiddag 18 december. Vergeet uw aanbiedingen dus niet tijdig aan ons door te geven!

Kerst-dorps-evenement

Zaterdagmiddag 18 december hebben we een klein kerst-dorps-evenement in de planning in en om de kerk. Wat precies verklappen we nog niet. Volgende maand vertellen we meer.

Kerstconcert

Zondag 19 december organiseren we een kerstconcert met, net zoals in 2019, de Amsterdamse Tramharmonie! Natuurlijk kunt u weer meezingen.

We hebben ontzettend veel zin in Kerst aan de Amstel. Tot binnenkort!

Peter Overdijk, voorzitter
Marc van Lammeren, secretaris

Monique de Bruin, penningmeester
Vincent Blom, bestuurslid

Vriend worden? Zie onze website en flyer achterin de kerk.
Volg ook onze Facebook- en Instagram-pagina
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Hallo allemaal,

Het weekend van oogstdankdag en de wereldwinkel ligt weer achter ons. Het is altijd weer spannend hoe het zal verlopen. Maar dankzij de inzet van zowel de missiegroep en u als parochiaan is het allemaal weer prima verlopen met als resultaat een **riante opbrengst van maar liefst bijna € 1000 !!!**



Hiervan is een gedeelte bestemd voor de wereldwinkel en een deel van de opbrengst wordt gevoegd bij de collecte tbv de missie. Tezamen met de versprodukten van het altaar en de door u gekochte (en vervolgens geschonken) produkten van de wereldwinkel wordt de voedselbank weer blij gemaakt, die hier zeer dankbaar op gereageerd heeft. Zo worden er dus 3 doelen gediend.

Namens de wereldwinkel, de voedselbank en de missiegroep zeggen wij dan ook,

Heel hartelijk dank!!!