

Urbanes – Klanken



nummer 505

november 2019



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

C. Stevens secretaris
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum penningmeester
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524
1189 WN Nes a/d Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 0297-582314
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Beste medeparochianen,

U kent vast het gezegde: Wie zaait zal oogsten. Ofwel, alle energie, moeite, werk en zweetdruppels, maar ook aandacht en liefde welke je ergens in stopt of aan toevoegt, zal uiteindelijk een navenant resultaat opleveren. Dat geldt uiteraard voor een goede oogst, maar gaat ook op voor een slechte oogst. Maar als je dan toch zaait, dan is de intentie vanzelfsprekend dat je er een goede oogst van wilt maken, nietwaar? Onze St. Urbanuskerk vormde het middelpunt waar in het weekend van 5 en 6 oktober weer flink werd geoogst nadat er eerder via allerlei oproepen volop was gezaaid. In dit weekend vierden we Oogstdankdag, inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie binnen onze gemeenschap. Centraal staat daarin de oogst. In de meest letterlijke zin is dat de opbrengst van het land. En dat was te zien! Het hele altaar lag bedolven onder pompoenen,



bonen, eieren, uien, wortels, appels, paprika's, aardappelen, een heuse moerbeiboom mét vrucht, welke speciaal gekweekt was om eindelijk bij deze viering te kunnen schitteren, bloemen, planten en nog veel meer. Prachtig om te zien, wat een goede oogst, wat een rijkdom. In totaal 100 mensen waren bij de vieringen aanwezig en hebben kunnen genieten van de mooie plaatjes in de kerk. En uiteraard van de uitstekend verzorgde viering door Elly en Maurice, onder

begeleiding van de prachtige zang van het St. Cecilia-koor en het wonderschone orgelspel vanaf het Adema-orgel door Peter. Daarnaast was er ook aandacht voor de persoonlijke oogst van de aanwezigen: op het werk, thuis binnen het gezin of familie,

onze gemeenschap en omgeving. Wat waren uw resultaten van het afgelopen jaar? Heeft u bereikt wat u wilde bereiken? Heeft u het goede zaad gezaaid waardoor u goed kon oogsten? Of viel de opbrengst toch wat tegen, doordat...? De viering leverde in ieder geval inspiratie en stof tot nadenken op voor de aanwezigen, misschien ook wat zelfreflectie. En dat is op zich ook al een goede oogst, toch? Na afloop werd er nog lang en gezellig nagepraat onder het genot van koffie, thee en lekkers.

En dan blijkt opnieuw: Oogstdankdag is méér! Solidariteit en diaconie, ofwel dienstbaarheid, komen ook altijd samen in het weekend van Oogstdankdag: de Missiegroep, welke in dit weekend aanwezig was en o.a. de opbouw van het altaar heeft verzorgd, stond klaar met vele producten van de Wereldwinkel. Producten welke komen uit ontwikkelingslanden en ingekocht worden zonder de standaard route via de tussenhandel, waarbij de



producenten van deze producten een eerlijke prijs krijgen. En niet alleen een faire prijs, ook nog eens erg lekker! Het zorgde zelfs voor inspiratie bij een medeparochiaan om eens iets anders, een exotische Thaise curry, thuis op tafel te zetten. Hoe leuk is dat! Het resultaat moeten we nog vernemen... ;-)
Daarnaast verzorgde de Missiegroep het verzamelen van producten voor de Voedselbank, welke u kon schenken door deze achter te laten in de daarvoor bestemde manden. Nu waren er vele parochianen die van de nood een deugd maakten, door eerst in te slaan bij de Wereldwinkel om deze "oogst" vervolgens ruimhartig achter te laten in de manden van de Voedselbank. Geweldig om te zien en mee te maken! De

opbrengsten voor de Voedselbank zijn in Uithoorn met veel dank in ontvangst genomen, waar het werd verdeeld onder de mensen die het minder breed hebben en deze steun goed kunnen gebruiken. Zaaien, oogsten, solidair en dienstbaar zijn, het zijn basisnormen en waarden voor ons Christen zijn. En dat alles in één weekend weer goed voor elkaar gekregen. Daar mogen we als parochie trots op zijn! U allen hartelijk dank voor uw bijdragen!!



Een mooie oogst in leven, én (dit klinkt misschien wat cru maar is wel valide) in dood. Op vrijdag 01 november vieren we het feest van Allerheiligen. We gedenken onze heiligen, die in hun tijd ook vele goede zaken hebben volbracht voor geloof en medemens. Deze viering zal als regio gezamenlijk gevierd gaan worden bij ons in de St. Urbanuskerk, een primeur. De zang zal verzorgd gaan worden door het jongerenkoor 'Debuut' uit Uithoorn. Het belooft een mooie viering te worden, we hopen dat u in

de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn!

Een dag later, zaterdag 02 november, vieren we het feest van Allerzielen. We gedenken dan al onze dierbare overledenen, speciaal hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. We staan even stil bij wat zij voor ons hebben betekend en nog steeds betekenen, ook al zijn ze nu niet bij ons. Mooie, dierbare herinneringen, oogst van het verleden welke we meedragen in ons hart en in ons dagelijks leven. Voorafgaand aan de viering zal er een ceremonie plaatsvinden op ons kerkhof 'Vreedenhof', waarbij op elk graf een lichtje zal worden ontstoken. Een van



*St. Urbanuskerk
Nes aan de Amstel*



Allerzielen 2019

onze parochianen is voor dit doel al 'n jaar lang bezig met het opsparen van glazen potjes: Ria, bewonderenswaardig! Ook dit jaar zal een delegatie van de scouting aanwezig zijn om te assisteren bij het aansteken van

al die kaarsjes, waarmee het hele kerkhof gebaad zal zijn in een zee van licht. Onderwijl worden de namen van onze dierbaren opgelezen die u eerder heeft opgegeven. Het gevoel van troost, saamhorigheid en dankbaarheid zijn groots aanwezig. Komt u ook met ons mee-gedenken?

Speciaal gedenken wij hen die ons voorgingen sinds Allerzielen 2018.

17 nov 2018	Jo Smit-Touw	90jr
12 jan 2019	Annie Vinck-Erkelen	88jr
28 feb 2019	Cornelis Lagerberg	80jr
09 mrt 2019	Jan Wesselingh	61jr
29 sep 2019	Rie Baas-Oudskoorn	89jr



Geluk

*Ik heb het Geluk gezien
In 't samen dragen van spanning en pijn,
In 't steunen op elkaar
Als hoop leek te verdwijnen.
Ik heb 't in ogen zien stralen
Bij vervulling van innige wensen,
Bij verhoring van een stamelend gebed
Bij een blijde ontmoeting van mensen
Door vertroosting van een gesprek.
Ik heb Geluk doorvoeld
In de geborgenheid van mijn thuis,
Met liefde in een klein gebaar,
'Een plagend woord, een gulle lach,
Met stemmen van een kinderschaar.
Nu weet ik:
Al valt een ganse wereld stuk,
Zacht, in haar scherven,
Weerspiegelt zich Geluk.*

D.E. Gerrits-Snijders



Een week later, zondag 10 november, wederom iets bijzonders: er is dan een gezinsviering waarbij de Eerste Heilige Communicantjes hun map krijgen uitgereikt met informatie ter voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie. Als St. Urbanus-parochieteam zijn we enorm blij dat we de

mogelijkheid hebben dit grootse feest komend jaar weer in onze eigen parochie te kunnen vieren, aangezien genoeg



kandidaten zich hebben aangemeld. Het is even afwachten of dit in de jaren daarop wederom mogelijk is, anders moeten we dit bijzondere moment wellicht een paar jaar opschuiven of gaan meevieren binnen een van de andere parochies binnen onze regio. Maar ja, niets leuker en mooier dan dit feest te vieren binnen de eigen gemeenschap natuurlijk! De datum voor deze feestelijke gebeurtenis ligt al vast, nl. 10 mei 2020. Mocht u uw kind(eren) alsnog op willen geven, kan dat nog. Graag zelfs, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, altijd welkom! De eerste kennismakingsbijeenkomst staat gepland op donderdag 21 november op de pastorie. Voor meer bijzonderheden: zie verderop in deze Klanken.

Er zit nog meer in het vat! Op donderdag 14 november wordt er voor de jongsten onder ons weer een Kinderclub! georganiseerd. Het thema is 'Abraham en Sara'. Aangevuld met knutsel en lekkers wordt dit ongetwijfeld weer een zeer leuke middag!



dienen
delen
doen

We hebben ook nog een andere bijzondere viering voor u georganiseerd! Vorig jaar zag de Diaconale Viering het levenslicht bij ons in de parochie. Binnen de regio werd dit met veel succes al vaker gevierd. Centraal staat de diaconie, ofwel 'Dienstbaarheid' in de breedste zin van het

woord. We gaan deze dienst houden op zaterdag 16 november en we hopen uiteraard dat u hierbij ook aanwezig kunt zijn.

Als afsluiter van de maand, in het laatste weekend van november op zondag 01 december nóg iets speciaals! Noteert u alvast in uw agenda: Tijdens de viering zal de zang verzorgd gaan worden door het koor 'Jubilate Deo' onder leiding van Olof Vugs. Olof is vaker te horen achter het Adema-orgel; ditmaal zal er a capella Gregoriaans gezongen worden. Naast erg mooi ook zeer bijzonder, aangezien dit niet vaak ten gehore wordt gebracht bij ons in de St. Urbanus. Graag tot dan!!



Diaconie, solidair zijn met onze medemens, zorgzaam naar onze jongeren, organiseren van bijzondere en gedenkwaardige momenten, het zijn slechts enkele voorbeelden van waar wij als parochie en gemeenschap zo goed en consequent in zijn. Onze missie is duidelijk, we zaaien er samen vol op los. En dat levert hele mooie, rijke oogsten op! Daar zijn we trots op! Dank u daarvoor!!

Graag tot de Urbanesklanken van december,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Misintenties, vrijdag 1 november, 19.30 uur

Eef den Blanken-Koppers
Rie Baas-Oudshoorn

Misintenties, zaterdag 2 november, 19.00 uur

Cees Stolwijk
Conny Wesselingh
Cornelis Lagerberg
Hennie Houtkamp-de Kuiper
Jos Wesselingh
Kees Fontijn
Kors van Rijn
Marcel van Amsterdam
Martin Groen
Overleden familie Kortekaas-Vos
Overleden familie Schrama-Kooijman
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Schrama-Huijg
Ria van Braak-van Rijn
Rie Baas-Oudshoorn
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 3 november, 09.30 uur

Cornelis Lagerberg
Dorus Schrama
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Baas-Oudshoorn
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet van Rijn
Rie Baas-Oudshoorn
Theo van den Bosch
Dat we allen goed werk mogen hebben
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Misintenties, zaterdag 9 november, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Rie Baas-Oudshoorn

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zondag 10 november, 09.30 uur

Dorus Schrama

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Jos Wesselingh

Nico de Jong

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Pieter Schrama

Rie Baas-Oudshoorn

Wies Hogeveen-Janmaat

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zaterdag 16 november, 19.00 uur

Herman Fontijn

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Rie Baas-Oudshoorn

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 17 november, 09.30 uur

Cornelis Lagerberg

Dave de Laat

Dorus Schrama

Klaas Zwartendijk

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Rie Baas-Oudshoorn

Sjaak van Tol

Theo Zeinstra

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zaterdag 23 november, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Rie Baas-Oudshoorn

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zondag 24 november, 09.30 uur

Dorus Schrama

Edwin Houtkamp

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Lien Bouwman-Leurs

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu

Rie Baas-Oudshoorn

Theo van den Bosch

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zaterdag 30 november, 19.00 uur

Kees Fontijn

Rie Baas-Oudshoorn

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 1 december, 09.30 uur

Cornelis Lagerberg

Dorus Schrama

Nico de Jong

Overleden familie Erkelens-Lambalk

Jo Markwat-van Tol – jaarmis

Jan Markwat

Peet van Tol - jaarmis

Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu

Rie Baas-Oudshoorn

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden



Beste Ouders,

voor het grote feest van de Eerste H.Communie op zondag 10 mei 2020 in onze Sint Urbanuskerk, zijn tot nu toe zes kinderen aangemeld.

Uiteraard zijn we als parochie gemeenschap daar heel blij mee, maar het zou fijn zijn, als er nog enkele kinderen bij hen zouden aansluiten.

Mocht u besloten hebben, om met de EHC van uw kind(deren) te wachten tot het voorjaar van 2021, dan wil ik u bij deze reeds informeren,

dat er dan in onze Sint Urbanuskerk geen EHC voorbereiding gehouden zal worden.

De reden is het dalend aantal kinderen, welke jaarlijks in onze parochie voor de EHC aangemeld worden.

In de verwachting,
u voldoende geïnformeerd te hebben,
met hartelijke groet, Elly van Rooden, catechiste.

Voor info of aanmelding kunt u mailen naar:
pmmvanrooden@hetnet.nl

Stapje voor stapje

Een nieuwe dag breekt aan
de zon gluurt door de gordijnen
even denk ik je te zien staan
dan zie ik het beeld weer verdwijnen.

Je 'bent' niet meer
en mijn hart voelt een steek van verdriet
ik moet opnieuw leren leven
nu jij, mijn liefste mij 'verliet'.

Het zal nog wel even duren
voor dat alles weer een beetje gaat
maar dank zij jou heb ik voor de toekomst
een schat aan herinneringen
in mijn hart paraat.

Een nieuwe dag breekt aan
ik schuif de gordijnen open
de zon glimlacht naar mij
en stapje voor stapje
leer ik zonder jou verder te lopen.



Theresia Rook



ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is.

Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2020 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n Rouwgroep als helend: 'Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces'.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Van harte welkom op onze informatiemiddag:

**Dinsdag 10 december 2019 om 14.00 uur
in de Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn.**

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer.

Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink 0297 – 26 82 12

j.dubbink@pkn-uthoorn.nl

Elly van Rooden 0252 – 51 75 92

pmmvanrooden@hetnet.nl

Activiteiten in de regio

	Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Emmausparochie Uithoorn viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudeistaart viering elke zondag 11.00 uur
Vrijdag 1 nov	Regionale Allerheiligen vieringen: 9:30 uur Uithoorn met Opmaat, 19:30 uur Nes aan de Amstel + Koor uit andere parochie			
Zaterdag 2 nov	19:00 uur Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen Allerzielenviering met Karmelkoor	19:00 uur nmb Allerzielenviering Eucharistieviering Cantor	19:00 uWoord- en gebedsviering o.l.v. parochianen Allerzielenviering met The Bridges Eucharistieviering	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen Allerzielenviering met dfh-koor
Zondag 3 nov	Geen viering		Samenzang	Geen viering
Zondag 10 nov	Eucharistieviering i.s.m. de Jozefschool - gezinsviering Mirakels	Eucharistieviering Emmatiskoer	Woord- en Communieviering o.l.v. Jeroen Hoekstra Gemengd koor	Woord- en Communieviering o.l.v. Jeroen Hoekstra Kinderkoor Kudelkwetters
Zondag 17 nov	Gesloten	Eucharistieviering Diaconale zondag Opmaat	Eucharistieviering Diaconale zondag The Bridges	Eucharistieviering Diaconale zondag dames/herenkoor
Zondag 24 nov	Oecumenische viering elders Eucharistieviering Karmelkoor	Eucharistieviering Emmatiskoer	Eucharistieviering Samenzang	Woord- en Communieviering o.l.v. Jeroen Hoekstra dames/herenkoor
Zondag 1 dec	Eucharistieviering Samenzang	Eucharistieviering Cantor	Woord- en Communieviering o.l.v. Jeroen Hoekstra The Bridges	Eucharistieviering

Activiteitenoverzicht november 2019

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
vrij 1 nov.	09:30u	Allerheiligenviering in Uithoorn	
vrij 1 nov.	19:30u	Regionale Allerheiligenviering Nes a/d Amstel	
za 2 nov.	18:30u	Lichtprocessie op 'Vreedenhof',	Elly van Rooden
	19:00u	aansluitend: Allerzielenviering	Elly van Rooden
zo 3 nov.	09:30u	Eucharistieviering	
za 9 nov.	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo 10 nov.	09:30u	Woord- en Communieviering /gezinsviering	Elly van Rooden
do 14 nov.	15:30u	Kinderclub! Thema: Abraham en Sara	
za 16 nov.	19:00u	Woord- en Gebedsviering/diaconale viering	Paul Goossens
zo 17 nov.	09:30u	Eucharistieviering	
do 21 nov.	15:45u	Kennismakingsbijeenkomst EHC (Eerste H. Communie)	
za 23 nov.	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo 24 nov.	09:30u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za 30 nov.	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo 1 dec.	09:30u	Eucharistieviering	

zang:	organist:	lector:	misdienaars:	koster:
koor: "Opmaat"				
koor "Debuut"				Huub
		Marino den Haan	Ab, Cock	
St.Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab, Cock	Huub
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Jeroen	Huub
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	-	John
samenzang	Peter Overdijk	kinderen	kinderen	John
samenzang	Peter Overdijk	-	-	Theo/John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Maayke, Jeroen	Huub
samenzang	Peter Overdijk	-	-	John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
samenzang	Ria van Wijk	Jos den Haan	-	Theo
"Jubilate Deo", Gregoriaans koor olv Olof Vugs	Acapella viering		Ab, Cock	Huub

Collectes

De gekleurde ritselfollecte voor onze eigen Urbanuskerk van 2 en 3 november.

De collecte voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene in het weekend van 9 en 10 november en de Nationale Jongeren Collecte in het weekend van 16 en 17 november.

Opbrengst Collectes

weekend 28 + 29 september	334,65
weekend 05 + 06 oktober	382,45
weekend 12 + 13 oktober	282,10
weekend 19 + 20 oktober	340,33

Uitnodiging Rouwgroep

Van januari tot en met mei 2020 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten.

U bent van harte welkom op de informatiemiddag op dinsdag **10 december om 14.00 uur in De Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn.**

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met:

Elly v.Rooden, tel.: 0252 - 51 75 92,

email: pmmvanrooden@hetnet.nl

of Joep Dubbink, tel.: 0297 - 26 82 12,

email: j.dubbink@pkn-uthoorn.nl

Lunchtijd Concert in de Urbanus van Ouderkerk a/d Amstel

Op vrijdag 1 november "Allerheiligen" speelt Laurens de Boer Noorse Lieder van Edvard Grieg.

Laurens de Boer studeerde piano aan het Rotterdams Conservatorium bij Barbara Grajewska. Met het Rosa Ensemble gaf hij meer dan 10 jaar concerten in binnen- en buitenland.

Sinds 2012 is Laurens op de solotour: met zijn project Percussive Piano laat hij zijn instrument op geheel eigen wijze klinken, met speciaal voor hem geschreven composities die een sterk ritmische invalshoek hebben.

Laurens is een bevlogen kerkmusicus met de ambitie zo actueel en aansprekend mogelijk te werken is hij inmiddels ruim 13 jaar dirigent van het St. Ceciliakoor van de Ouderkerker Urbanusparochie en gaf hij 8 jaar leiding aan het koor Elckerlyc. Na afloop van het concert wordt er koffie en thee geserveerd.

De aanvangstijd op 1 november is om 12.30,
de toegang is gratis, na afloop gevolgd door een collecte.

Kerkebalans

Beste mensen,

We hebben nog twee maan(d)-'tjes te gaan en is er tot op dit moment **€15.827,32** ontvangen. Het streefbedrag in 2019, bedraagt net als vorig jaar, € 22.500.

We hebben dus nog € 6.672,54 nodig om dit bedrag te halen.

Het parochieteam gaat er van uit, dat wij samen met u, in staat zullen zijn om dit gat aan de inkomstenkant van onze Urbanusparochie te dichten. Velen onder u hebben dit jaar hun steentje al bijgedragen, maar helaas is het ook even aan de aandacht van een aantal anderen ontschoten.

Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 2019 al heeft voldaan en deze spoedig over te maken, of misschien zelfs wat te verhogen ten opzichte van het bedrag dat u voorgaande jaren heeft bijgedragen onder het motto:

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel
"Daar geef je voor"

Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan zijn om hun bijdrage te voldoen:

Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten.

Namens het parochieteam,

Joop Sibum
Penningmeester

Forum Christendom en Xenofobie

De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt er op dat dit gedachtegoed ook een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen. Ook in zeer katholieke landen als Polen, Hongarije, en in andere Europese landen wordt immigratie van hulpzoekende niet-westerse mensen tegengewerkt. Ook in het overwegend protestantse Denemarken is wantrouwen jegens de vreemdeling een politiek issue.

Helaas is het probleem niet beperkt tot Europa alleen: Steve Bannon, een “volijverig katholiek” en voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur, dezelfde die de president adviseerde om Mexicaanse vluchtelingenkinderen te scheiden van hun moeders, polemiseert al jaren tegen bisschoppen en kerken die belang hechten aan sociale aspecten en mensenrechten en is sinds kort ook in Europa actief. Vanuit de Biblebelt in de VS wordt president Trump terdege gesteund om zijn anti-immigratiepolitiek.

Het Forum stelt de vraag hoe dit alles in verhouding staat tot de boodschap die Jezus ons heeft gebracht: een boodschap immers van naastenliefde. “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op” (Mt.25,43).

- Spannen kerken zich voldoende in om – de christelijke boodschap indachtig – tegenwicht te geven aan opkomend nationalisme en daaruit voortkomende xenofobie?
- Speelt het feit dat veel vluchtelingen niet christelijk zijn (veelal moslim) een rol?
- Hoe zou een goede een “goede” Christen zich opstellen?
-

Op zaterdag 30 november spreken Drs. Sophie in 't Veld (europarlementariër) en Prof. Dr. Stefan Paas hier met gespreksleider Henk Baars over in de Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS te Amsterdam. Aanvangstijd :10.30 uur, entree € 10.

Inschrijven voor deelname aan het forum is noodzakelijk via de website: www.marienburgvereniging.nl

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En ieder beetje dat je sterft, 't is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan. Je zegt, ik ben wat moe,
Maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe.*

- Toon Hermans -

*Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een heel bijzondere vrouw.*

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zo lang haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, is, gesterkt door de ziekenzegen en omringd door haar kinderen, overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Maria Hendrina (Rie) Baas-Oudshoorn

echtgenote van Herman Baas † 1986

* Vinkeveen, 4 oktober 1929 † Ouderkerk a/d Amstel, 29 september 2019

Moge Rie na een liefdevol en werkzaam leven, na al die jaren samen zijn met Herman haar man, en al die anderen die zij zo lief had en haar zijn voorgegaan, de zalige rust en vrede vinden in de eeuwige liefde van God haar Schepper, op wie zij zo vertrouwde.

In de door haar zo geliefde Urbanuskerk hebben wij op vrijdag 4 oktober, de dag dat ze 90 jaar zou worden, in de gezongen uitvaartdienst afscheid van haar genomen en haar aansluitend begeleid naar haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof "Vreedenhof".

Het parochieteam wenst de kinderen, schoon- en kleinkinderen en al diegenen die haar zo lief hebben veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze bijzondere vrouw.



De Eerste H. Communie 2020.

Dinsdag 8 oktober jl. is de EHC-informatieavond gehouden en mochten we na afloop reeds 6 kinderen inschrijven. Enkele ouders twijfelen nog, daar zij erover denken, om te wachten zodat meerdere kinderen uit het gezin de EHC kunnen doen.

Na de gezinsviering op zondag 10 november worden in een gezellig samen zijn met ouders, broertjes en zusjes de EHC werkmappen '**Gods Grootste Geschenk**' aan de kinderen uitgereikt en op donderdag 21 november is de eerste kennismakingsbijeenkomst, daar niet alle kinderen in de Nes op school zitten.

Mocht u de informatieavond gemist hebben en denkt u erover om uw kind op 10 mei 2020 in onze Sint Urbanuskerk de EHC te laten doen, dan kunt u uw kind tot eind november nog aanmelden bij:

pmmvanrooden@hetnet.nl

of via telefoonnummer: 0252-517592

Gezinsviering 10 november 2019 DROOM DE HEMEL!



Een filosofisch thema, dat juist met kinderen tot prachtige gesprekken kan leiden omdat hun fantasie en gevoel nog puur en eerlijk, zonder schroom ingevuld worden. We laten de kinderen op deze zondag woorden maar ook beelden vinden voor hun ideeën over de hemel, dit naar aanleiding van de evangelielezing waarin Jezus ons vertelt dat:

De dood niet het einde van ons leven is, maar het begin van een nieuw leven in de hemel bij God.

Een leven na de dood, daar kun je je eigenlijk geen voorstelling van maken.

Maar de hemel (zoals wij die plek noemen) blijft wel fascineren en roept vragen op. Ook bij kinderen. Wat is er na onze dood? Waar gaan we heen? Hoe ziet het er daar uit? Wat wacht ons, als de dood niet het einde van ons leven is?

Het belooft een mooie gezinsviering te worden met boeiende gesprekken met de kinderen, uiteraard zijn ook de grootouders, tantes en ooms van harte welkom!

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Spaardoel: glas-in-lood priesterkoor

Het priesterkoor is het meest bekeken deel van de kerk. De prachtige gebrandschilderde ramen geven kleur aan onze Urbanuskerk en vormen het decor van gedenkwaardige momenten zoals de kerkelijke diensten, de persoonlijke momenten alsook de concerten. We zien er grote namen uit de kerkgeschiedenis afgebeeld in de lange vensters onder de ronde ramen waarin we de zeven sacramenten zien: een werkelijk indrukwekkend geheel.



Op bijgaande foto zien we slechts 3 van de 4 paren ramen omdat ze slecht in 1 foto te vatten zijn. De restauratie mag wat ons betreft beginnen, want de benodigde gelden voor de eerste 2 paren ramen hebben we vorig jaar met z'n allen bij elkaar gekregen. Wij hopen ook dit jaar op uw steun te mogen rekenen. Alle giften en de inkomsten van onze activiteiten van dit jaar reserveren we voor dit prachtige doel.

Word donateur van onze stichting

In 2017 en 2018 hebben we in totaal 67.000 euro bij kunnen dragen aan het onderhoud van de Mariakapel en koorzolder Wilt u ook dat onze Urbanuskerk duurzaam in stand gehouden wordt? U kunt meehelpen door donateur te worden van onze stichting. Zie onze website voor informatie of regel het tijdens Kerst aan de Amstel!

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00

DE HEMEL OP STELTEN

Een koor vol opgewonden engelen, een belangrijke taak en weinig tijd om te repeteren... En dan is er ook nog verwarring want waarom zou God de hemel verlaten en als mens op aarde gaan wonen? Voor dit engelenkoor dat een heel bijzondere boodschap zal gaan brengen zijn we op zoek naar:

ENGELLEN

Zing en dans mee en verkondig samen met ons het goede nieuws!

WANNEER EN WAAR?

Zaterdag 23 november vanaf 10.00 uur Potgieterplein 4, te Uithoorn gaan we de musical instuderen en om 19.00 uur is de uitvoering in de kerk samen met de KISI



Lunchpakketje meenemen, wij zorgen voor de avondmaaltijd

AANMELDEN EN INFORMATIE

Om je op te geven kun je een mailtje sturen met je naam, geboortedatum en adres naar: secretariaat@emmaus-uthoorn.nl. Meld je zo snel mogelijk aan, vóór 9 nov. Informatie: Marlies van der Lelij tel. 0297 567848

Een spetterende musical over engelen die in rep en roer zijn in de hemel, omdat er een speciaal kind geboren gaat worden op aarde. Deze musical wordt verzorgd door de KISI met medewerking van kinderen uit de diverse kinderkoren uit onze regio. Hopelijk ook uit die van uw parochie. Deze kinderen zijn van harte welkom om op die zaterdag 23 november overdag het een en ander in te studeren om op 19.00u de uitvoering te geven. Voor hen die actief mee willen doen is er voor deze dag een speciale uitnodiging met alle informatie. Let dus op de posters en flyers om dit door te geven aan uw eventuele kinderen of kleinkinderen. Het belooft heel bijzonder te worden. Een leuke positieve manier om met kinderen en geloof om te gaan. (Groot)ouders en kinderen: van harte welkom op zaterdag 23 november om 19.00u in Uithoorn!

Nesser Dames Vereniging, viert maandag 25 november

Sinterklaasfeest

Graag van tevoren opgeven via het bekende strookje of telefonisch doorgeven bij Wil Fontijn

Kosten: € 5,00 - Alleen voor leden.

Een grotere weergave van het Allerzielen-kaartje van blz.6:

Speciaal gedenken wij hen die ons voorgingen sinds Allerzielen
2018:



17 nov 2018	Jo Smit-Touw	90jr
12 jan 2019	Annie Vink-Erkелens	88jr
28 feb 2019	Cornelis Lagerberg	80jr
09 mrt 2019	Jos Wesselingh	61jr
29 sep 2019	Rie Baas-Oudshoorn	89jr



Geluk

Ik heb het Geluk gezien
In 't samen dragen van spanning en pijn,
In 't steunen op elkaar
Als hoop leek te verdwijnen.
Ik heb 't in ogen zien stralen
Bij vervulling van innige wensen,
Bij verhoring van een stamelend gebed
Bij een blijde ontmoeting van mensen
Door vertroosting van een gesprek.
Ik heb Geluk doorvoeld
In de geborgenheid van mijn thuis,
Met liefde in een klein gebaar,
Een plagend woord, een gulle lach,
Met stemmen van een kinderschaar.
Nu weet ik:
Al valt de ganse wereld stuk,
Zacht, in haar scherven,
Weerspiegelt zich Geluk.

D.E.Gerrits-Snijders

Gregoriaanse viering in Nes aan de Amstel

Zondag 1 december is het de eerste zondag van de advent, de eerste zondag na het feest van Christus koning, waarin de alleluja's veelvuldig klinken.

De kerk bereidt zich nu voor op het feest van Kerstmis, 4 weken later. De sfeer is ineens volledig omgeslagen, het is de tijd van inkeer en bezinning.

Vroeger gebeurde het in de grote steden waar diverse kerken nog orkesten hadden om de koren te begeleiden, dat ter wille van de soberheid het orkest zweeg en de begeleiding aan het orgel werd overgelaten.

Later werden de orkesten geweerd uit de kerken en ging, om toch de soberheid te benadrukken, het orgel even met vakantie, er werd dus a capella gezongen.

Deze situatie was rond 1900 al gebruikelijk.

Met de komst van het Nederlands werd het orgel toch weer gebruikt, omdat het niet handig was om zonder begeleiding te zingen; het ontaarde meestal in een flinke brompartij.

Op 1 december wilde ik deze oude tijden nog een keer laten herleven in de Urbanus.

Er werken 2 herenkoren mee, namelijk de heren van Jubilate Deo (voormalig Krijtberg) en de heren van de Mariakerk in Heemstede.

Zoals u begrijpt, zal het orgel tijdens deze viering niet gebruikt worden, hoe fraai het overigens ook is.

Het programma wordt:

Gregoriaans Mis XVII

Gregoriaans van de eerste zondag van de advent

Credo IV

Rorate Coeli

Salve Regina

Ik hoop u te mogen begroeten op 1 december.

Met groeten,

Olof Vugs (dirigent/organist van beide koren)

Van de Bestuurstafel

Parochiebladen oktober-november 2019

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en
Uithoorn,

Ik ben er zo één. Je kent ze vast wel. Mensen met grote plannen, een drukke agenda en nog meer op de reserveplank in het hoofd. En dat zou ik graag netjes willen inplannen en uitvoeren, maar eigenlijk dagelijks merk ik dat de dag te kort is of dat er dingen tussendoor komen die vaak belangrijker zijn. Ik kon nog wel eens gefrustreerd raken door waar ik niet aan toe kwam, maar voel me beter als ik benoem wat ik wel heb kunnen doen.

Zo neem ik me, als bestuurder van de regio én uit mijn nieuwsgierigheid, steeds voor op zondagmorgen eens in een andere kerk de dienst bij te wonen. Maar die 10 minuten benodigde reistijd verdwijnen vaak als sneeuw voor de zon, zodat ik toch maar weer in een Kwakels bankje ga zitten.



En ik kijk dan altijd wel een paar keer naar het beeld dat achter het altaar hangt. De Emmausgangers, twee mannen, met Jezus aan tafel. Het moment uitgebeeld dat de verslagen en teleurgestelde mensen Jezus herkennen in het breken van het brood. In mijn beleving hebben die mannen -na Jezus' dood- hun grootste droom, dat van Jezus als liefdevolle Koning, in duigen zien vallen. Daarom hebben ze Jeruzalem maar verlaten. Dus naast het feit dat ik het een mooi beeld vind, zie ik er ook een verhaal in. Een verhaal dat voor iedereen herkenbaar moet zijn.

Waarom heeft De Kwakel eigenlijk dát beeld hangen? De St Jan Geboorte van Kudelstaart heeft een mooie afbeelding van Johannes de Doper. Ik kan daar ook fijn naar kijken. En kan me indenken dat de Kudelstaartse parochianen zich daarbij thuis voelen.

In de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel is zoveel te zien dat als je bij alle schilderijen, beelden en



ramen gaat nadenken wat je ziet je wel de hele zondag kan blijven zitten. En toch is al dit moois iets dat vele mensen naar de kerk trekt. Ook niet-Katholieken gaan graag de uitbundige kerken en basilieken bezoeken/bekijken. Onze kleinste parochie is dan ook heel actief om de kerkdeur zo vaak mogelijk open te zetten voor een breed publiek. Trots op deze rijkdom en het motto dienstbaar en missionair te zijn.



Zullen de Aalsmeeders zich als verslagen Emmausgangers voelen, denk ik wel eens. Met het grote leegstaande klooster en de bijna verdwenen

Karmelleiding. Het was zo mooi en vertrouwd, maar nu ziet de toekomst er heel anders uit. Maar ik zie deze parochie ook inventief zijn. In plaats van te treuren juist heel actief zoeken naar manieren om de financiën op orde te houden en te communiceren met diverse groepen om stappen voorwaarts te maken.

Dat lijkt eigenlijk meer op het logo van de Emmausparochie in Uithoorn. Want daar zien we de twee op weg, in beweging. En naast het breken van het brood en daarmee herkennen van Jezus, is de afbeelding van het “op pad zijn” van de Emmausgangers zo veel

zeggend. Emmausgangers noemen we ze.
Ze gaan naar Emmaus. Ze zijn in beweging
gekomen, ondanks de door hen ervaren
tegenslag.



En zo zat ik te denken in mijn kerkbankje.
Elke kerk is ander, elk toekomstbeeld valt
regelmatig in duigen. Persoonlijk heb ik
geleerd niet gefrustreerd te raken van plannen die ik heb moeten
laten schieten.

En ook als lid in het Kerkbestuur zie ik regelmatig dromen in duigen
vallen, omdat de toekomst geen volle kerkbanken en
collecteschalen meer garandeert. Omdat de motivatie en
betrokkenheid van “mijn generatie” zo onder druk staat. Soms zou
ik ook de moed verliezen. Mijn verlies nemen en wonden likken.
Maar in elk geval moet ik dan opstaan, in beweging komen. En als ik
dan onderweg de juiste reisgezel ontmoet..... Dan zie ik wat er
werkelijk mogelijk is. Dan merk ik wat er wel gebeurt is. Wat we
bereikt hebben en hoe de toekomst gevormd kan worden.

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com | 06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitv.cent. Rob van de Velde V'veen
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen

0297-583448
020-6471212

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Kerst aan de Amstel: 1^e lustrum!

U komt toch zeker ook naar Kerst aan de Amstel op 14/15 december? Nu alweer voor de vijfde maal organiseren wij dit gezellige evenement in aanloop naar de kerstdagen. Op onze website kunt u nog de foto's van de voorgaande edities bewonderen.

Zaterdag: Kerstfair in Anton Pieck-stijl

Tussen 15 en 19 uur kunt u onze kleinschalige en gezellige dorpskerstfair bezoeken. Natuurlijk is er ook dit jaar de mogelijkheid voor een mooie foto bij de kerststal, opwarmen bij het vuur, kerst-knutselen en volop koek en zopie. We zoeken nog leuke en mooie cadeaus voor het rad van avontuur, in kerstsfeer. Suggesties: een eigen overheerlijk baksel, een leuke kerstdecoratie of iets moois wat u nog in de kast heeft staan. U kunt uw prijs inleveren op de pastorie.

Zondag: Concert Amsterdamse Tramharmonie

Uniek: de Amsterdamse Tramharmonie (www.tramharmonie.nl) komt een fantastisch kerstconcert ten gehore brengen en natuurlijk mag u ook meezingen! Dit blaasorkest is in 1906 ontstaan als bedrijfsfanfare van Gemeentetram Amsterdam en uitgegroeid tot een eigentijdse muziekvereniging. Deze hechte club van ruim 50 leden heeft al meer dan 50 keer in het Concertgebouw gespeeld en daarnaast in vele andere Amsterdamse zalen. Komt dat zien en horen!



(foto: leden van het orkest voor het centraal station in Amsterdam)