

Urbanes – Klanken



nummer 520

maart 2021



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,



Je zitten er bij het schrijven van dit voorwoord middenin: de Vastentijd. Op het internet stond hierover een interessant artikel te lezen met onverwachte, maar wel zichtbare bevindingen. Vasten en de Vastentijd: Met name vroeger was dit een tijd waarin men zich strak hield aan de voorwaarden die daarbij hoorden, verkondigd vanaf de kansel en vanuit de traditie en wet van de katholieke kerk. Zo zal menigeen zich nog het trommeltje met snoep herinneren waarin al het lekkers werd opgeborgen en waar men dan ná de vasten met toestemming weer het deksel van mocht afhalen. Geen vlees, geen alcohol. 40 dagen lang ontzegging. Best pittig, toch? Sinds 1967 zit ook de katholieke kerk hier echter wat minder strak in: de stringente Vastenwet werd toen buiten werking gesteld, omdat het animo onder het volk snel afnam. Het officiële standpunt van de kerk is nu dat 'iedere gelovige kan vasten volgens zijn eigen geweten'.

Mocht u nu denken dat vasten daarmee helemaal tot het verleden behoort: dat blijkt niet zo te zijn. Uit een eerder onderzoek blijkt onverwacht dat het ook onder jongeren juist aan populariteit wint, aldus de stichting Bisschoppelijke Vastenactie: "...Een tijdje minderen en bezinnen spreekt hen kennelijk aan. Wellicht op het idee gebracht door de ramadan. Maar nog belangrijker: vanwege zorgen over de toekomst van de wereld. Het is een zoektocht naar alternatieven voor een steeds snellere wereld...". Daarbij staat vasten wel in een ander licht en is ook anders zichtbaar. Niet snoep, vlees of alcohol spelen daarbij de hoofdrol, maar bv Social Media, iPhone, spelcomputer. Minderen en bezinnen, ofwel wilskracht opbrengen om het wat rustiger aan te doen, gezonder te leven en niet met

MODERN VASTEN

40 DAGEN

ZONDER

FACEBOOK

& TWITTER

Loesje

alles om je heen bezig te zijn. Ofwel ook nú nog een opgave om standvastig te zijn en blijven.

Kijken we naar het nu, midden in de Corona-pandemie, zien we dat we ons ook veel moeten onzegggen. Veel is niet mogelijk, door het sluiten van de winkels, horeca en andere gelegenheden van vertier en samenkomst en middels het opleggen van een avondklok waardoor we niet meer naar buiten kunnen en verplicht binnen opgesloten zitten. Een soort onvrijwillige en opgelegde periode van vasten, zo kunnen we het wel zien. En als u de media volgt, blijkt dat dit tot grote problemen leidt onder met name de jongeren. En dan niet alleen zichtbaar via rebellie, ongehoorzaam zijn en opstandigheid met rellen tot gevolg. Ook geestelijk wordt er schade geleden: de psychische problemen onder hen worden steeds groter doordat



er geen ontmoeting kan plaatsvinden tussen leeftijdsgenoten, op school, op de sportclub, in de kroeg. De professionelen die dit begeleiden hebben het razend druk om te voldoen aan de vraag voor begeleiding en hulp. Niet ok! Hoe lang is dit nog houdbaar? Niet lang lijkt een geponde conclusie.

Vasten is goed voor lichaam en geest. Standvastig blijven in ontzegging sterkt, maar dit moet niet te lang duren. In de praktijk blijkt namelijk dat we het maar een bepaalde tijd vol kunnen houden. (Overigens geldt dit voor meerdere zaken binnen onze parochie...!) Hoogste tijd voor licht aan het eind van de tunnel! We hebben er dringend behoefte aan!!!



Onlangs is er weer een inspectie geweest van ons kerkgebouw. Daarbij werd de brandveiligheid geïnspecteerd, waaronder de voorzieningen hiervoor. Deze laatste bleken in orde te zijn, dankzij onze vrijwilligers die dit zo goed bijhouden.

Hulde! Verder zijn er door T-Mobile, huurder van de kerktoren voor hun mobiele antenne installatie, enkele aanpassingen aan ladders e.d. gedaan om de veiligheid van de eigen werknemers te waarborgen wanneer zij onderhoud aan de eigen installatie uitvoeren.



Op donderdag 25 maart kunnen de kinderen zich weer helemaal uitleven tijdens de bijeenkomst van de Kinderclub! Traditioneel wordt door de jongeren dan zo vlak voor Pasen alle aandacht gericht op het versieren van de PalmPasen stokken! Er is een hele voorraad aangemaakt, dus kids, kom samen en neem je vriendinnen of vriendjes mee, iedereen is welkom!! Team Elly staat voor jullie klaar, samen met lekkers en een goed verhaal, ofwel

smullen en genieten met z'n allen!! Op Palmzondag is dan de traditionele optocht door de kerk, waarbij alle kinderen hun prachtige creaties aan de aanwezigen kunnen tonen. Altijd leuk en mooi om te zien en mee te maken, van jong tot oud!

Even minderen en ontzeggen, in de breedste zin van het woord, is goed voor lichaam en geest. Standvastigheid en wilskracht zijn dan eigenschappen die boven komen drijven. Maar in de praktijk blijkt dat dit niet te lang moet duren. Opstandigheid en rebellie kunnen dan het gevolg zijn, zo laten o.a. de beelden in de media ons zien. Aan dat laatste hebben we allen niets en moeten we zien te voorkomen. Hoogste tijd voor licht aan het eind van die lange, donkere tunnel!!

Graag tot de Urbanesklanken van april,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Van



In de vorige Urbanesklanken hebben we deze nieuwe rubriek aan u geïntroduceerd. Van Harte is bedoeld om iemand even in het zonnetje te zetten en de o zo verdiende aandacht te geven die die persoon meer dan verdient. Of omdat die persoon veel voor iemand heeft gedaan. Of om een hart onder de riem te steken. Van de ene parochiaan naar de andere, medeparochiaan. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we u voor nodig! Weet u iemand die 'van Harte' echt verdient of goed kan gebruiken, laat het ons dan alstublieft weten middels een berichtje naar het secretariaat of een van de parochieteamleden. Leuk en het wordt zeer gewaardeerd, door zowel de ontvanger als door ons!

Uw parochieteam.

Misintenties, weekend 6 en 7 maart

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den en broer Arie

Ria van Braak-van Rijn

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Piet van Rijn

Theo van den Bosch

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 13 en 14 maart

Kees Fontijn

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den en broer Arie

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dave de Laat - jaarmis

Dorus Schrama

Edwin Houtkamp

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Trea Fontijn

Liefde voor elkaar

Misintenties, weekend 20 en 21 maart

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Marcel van Amsterdam

Nellie Schrama

Nico de Jong

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Theo van den Bosch

Voor goede huwelijken

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den en broer Arie

Trea Fontijn

Misintenties, weekend 27 en 28 maart

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dorus Schrama

Martin Groen

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Wies Hogeveen-Janmaat

Voor gezondheid in de wereld

Kees Fontijn

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den en broer Arie

Nabijheid in een tijd van afstand

Als ik dit schrijf zitten we nog steeds in een fase van lockdown. De coronacrisis kent een lichtpuntje in de verte, maar we zitten nog steeds in de donkere tunnel. En niemand weet hoe lang die tunnel is...

Toch kijken we vooruit naar de tijd van straks, de tijd die komen gaat. Een mooi bijbels geven: hoop hebben op betere tijden. Uitzien naar het beloofde land. Het past bij de huidige liturgische tijd: de veertigdagentijd. Het is een tijd van bezinning onderweg naar Pasen. En naast persoonlijke bezinning, waarbij we leren van onze eigen tekortkomingen en fouten, is het juist nu ook tijd om ons te bezinnen op de wereld van vandaag: nadenken over de crisis en haar problemen. Om te overdenken hoe dat beloofde land er straks uit komt te zien, als afstanden weg mogen vallen en handen elkaar weer mogen raken.

Een zorg daarbij is: hoe komen we van de-ander-is-het-gevaar, de angst voor elkaars nabijheid, weer naar de ander als bron van vreugde en betekenis voor ons leven? Immers, we worden onszelf in de spiegel van de ander. We vinden onszelf in het delen van vreugde en verdriet. Na zo'n lange tijd op afstand, zullen we heel bewust weer op zoek moeten naar elkaar. En dat zal een essentiële, maar moeilijke opgave zijn.

Een andere vraag die veel mensen zich in crisistijd stellen is: wat is echt belangrijk voor mij? Nu zoveel dingen zijn weggevallen, van ons favoriete uitje tot de wekelijkse activiteiten, gaan we ons afvragen welke dingen voor ons echt van waarde zijn. Wat geeft ons plezier en vreugde en wat is ballast die we straks na de crisis ook liever kwijt zijn?

Als kerkgemeenschap hopen we straks opnieuw aan de kant te staan van dingen die van waarde zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat vraagt inspanning van ieder van ons. Onze kerkgemeenschappen zullen opnieuw open en gastvrije plekken

moeten worden, waar mensen die naar ons toekomen zich thuis voelen. Een thuis vinden in ons midden en bij de Heer.



Gemeenschap zijn is de schouder zijn, waarop wie vermoeid is kan rusten. Het is de arm zijn om de schouder van wie eenzaam is. Het is de

weerspiegeling van Gods liefde in de traan die we laten om het verdriet van de ander. En vooral ook de glimlach voor wie zijn plezier met ons wilt delen.

Juist nu hebben we aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om geloofsgemeenschap te zijn: mensen samen verbonden in het geloof. Mensen die samen optrekken in het voetspoor van onze Heer richting Pasen. Mensen die elke crisis samen willen doorstaan.

En tegelijk zijn wij zo het visnet dat God gebruikt om wie verloren is te vangen. Dat is het wonder van de gemeenschap en wat er zo waardevol aan is. Dat wij samen het vangnet zijn, een thuis, een plek om jezelf te zijn, een plek waarin de zoekende gedragen wordt. Meer dan ooit ervaren we dat gemis nu en de uitdaging om straks weer te bouwen aan deze warme en uitnodigende gemeenschappen. Want God schenkt ons aan elkaar.

Moge wij dan, door God aan elkaar gegeven, opnieuw dat thuis worden. Moge wij blijven bouwen, met vernieuwde inzet en zegen, aan onze gemeenschappen. Om vriendschap en liefde te voelen voor elkaar en voor ieder die door de deur onze gemeenschappen binnenwandelt. Voor al wie door God naar een thuis bij ons wordt geroepen.

Dat is het beloofde land die we zien aan het einde van de tunnel. Dat is de weg die wij reeds nu kunnen gaan, juist in deze tijd van bezinning. Moge de Heer ons de kracht geven en inspireren op deze weg! Ik wens u een goede tijd van bezinning op weg naar Pasen.

Diaken Jeroen Hoekstra

Beste parochianen,

Na twee maanden die voor mij heel bijzonder zijn geweest ben ik blij terug te zijn in Nederland. Op maandag 9 november werd ik 's ochtends vroeg gebeld omdat mijn vader ademtekort begon te krijgen. Hij was opgenomen met corona. Ik nam het eerste vliegtuig naar Italië en diezelfde avond stond ik voor het Sandro Pertini-ziekenhuis te Rome om informatie te krijgen over mijn vader. Mijn moeder was dankzij God niet besmet, maar ze moest toch een quarantaine in acht nemen, dus ik moest voor een aantal dagen bij vrienden logeren.

De eerste week was erg zwaar, met een paar telefoontjes van artsen die ons het ergste deden vrezen. Maar de Heer gaf, samen met de beproeving, de genade om het te dragen. Op vrijdag 13 november gebeurde zelfs het wonder, dat ik in de corona afdeling toegelaten werd om aan hem het sacrament van de zieken toe te dienen. Ik zal nooit de ogen vergeten waarmee mijn vader me aanstaarde, vreugdevol en heel serieus tegelijk.

Na deze eerste intense en onrustige week was ik echt uitgeput. Ik voelde me heel zwak en machteloos. Toen besloot ik om alles in de handen van God over te laten. Ik gebruikte een speciaal gebed ervoor, die eindigde met de woorden: "*Jezus, neem het van mij over!*"

Nadat ik dit gebed met volle overtuiging had gebeden, kreeg ik voor het eerst van het ziekenhuis te horen dat er een "licht verbetering" was. In dezelfde tijd kwam mijn moeder uit de quarantaine en konden we eindelijk elkaar omarmen en ons samen verheugen over de verbetering van vader.

De week daarop was hij klaar om ontslagen te worden, maar tot onze grote teleurstelling kreeg hij een ontsteking die zeer zorgwekkend bleek te zijn. Het aantal witte bloedcellen - zijn immuunsysteem - was gedaald tot 700, terwijl de normale waarde 6.000 tot maximaal 10.000 is. Ik bleef het gebed bidden: "*Jezus, neem het over!*" Op 8 december belde het ziekenhuis op en een arts zei dat "*onze lieve Heer heeft jouw vader geholpen...*", omdat de witte bloedcelwaarden in één dag van 700 naar 8.000 waren gestegen! Het ontvangen van dit nieuws op de dag van het feest van Onze Lieve Vrouw Onbevleete Ontvangenis was een heel lief teken, een wonder om niet te vergeten.

Deze ervaring heeft het leven van ons gezin veranderd en voor altijd mijn priesterschap gekenmerkt. Ik zal nooit vergeten: het lijden, de liefde tussen ons in het gezin, de pijn, de barmhartigheid van God en de warmte van jullie gebeden, die onze steun zijn geweest. Onze gedachten gaan naar al de artsen die onvermoeibaar in de ziekenhuizen werken, en aan alle patiënten die er nog liggen of die het niet overleefd hebben: mogen zij rusten in de vrede van God.

Medio december is mijn vader goed opgeknapt weer thuis gekomen, waardoor ik met een gerust hart naar Nederland kon terugkeren om samen met jullie allemaal het nieuwe jaar te starten. Moge God ons blijven begeleiden in deze zeer bijzondere tijden.

Pastoor Marco

Pastoor Marco Cavagnaro
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(+31) 0297 56 46 38

Activiteitenoverzicht maart 2021

datum:	tijd:	begeleid:	soort viering:	voorganger:
za.6 mrt	19:00 u	Maurice	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.7 mrt	09:30 u	Cockie	Eucharistieviering	
za.13 mrt	19:00 u	Maurice	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.14 mrt	09:30 u	Hans	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.20 mrt	19:00 u	Joop	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.21 mrt	09:30 u	Cockie	Eucharistieviering	
wo.24 mrt	09:00 u		kerkwerk	
do.25 mrt	15:30 u		Kinderclub! Palmpaasstokken maken	
za.27 mrt	19:00 u	John/ Maurice	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.28 mrt	09:30 u	Hans	Woord- en Comm.viering Palmpasen	Elly van Rooden

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
Maurice	Ria Kempers			Maurice
St. Cecilia	Ria Kempers	Paul Goossens	Anne, Maayke	Huub
Maurice	Ria Kempers	Jos den Haan		Maurice
St. Cecilia	Ria Kempers	Marino den Haan	Cock, Matthijs	Huub
Maurice	Ria Kempers	Jos den Haan		Joop
St. Cecilia	Ria Kempers	Margaret Timmermans	Cock, Maicah, Cilia V.	Huub
	Peter Overdijk			John/Maurice
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	John/Cock, Jill, Jeroen	Huub

Cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zondag 7 maart	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 14 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 21 maart	Rob Mascini	Eucharistieviering	Woord- en communieviering o.l.v. Elly van Rooden	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen
Zondag 28 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 6 en 7 maart.

U kunt uw Vastenakje deponeren in de grote kist achter in de kerk. De Vastenactie wordt afgesloten met de collecte in de Paaswake

Opbrengst collectes

weekend 30 + 31 januari	413,60
zaterdag 06 februari	106,90
weekend 13 + 14 februari	300,60
weekend 20 + 21 februari	439,55

Vastenactie

Met uw bijdrage in de vastentijd kunnen we jonge mensen in Zambia helpen hun leven op te bouwen. Gebrek aan scholing is een enorm probleem voor jonge mensen. Het is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren in Zambia hebben hierdoor maar weinig kans om zich te ontwikkelen. Zewelangi Namutanda is een jonge vrouw die opgroeide onder de hoede van de zusters van het Heilig Hart. De zusters betaalden het schoolgeld voor haar want daar was thuis geen geld voor. De zusters gaven haar te eten, kleding, begeleiding en geestelijke steun. Uiteindelijk behaalde zij het diploma van de middelbare school.

Met dit diploma alleen kon ze niet verder. Ze woonde samen met haar zoontje bij haar moeder maar er was niemand die haar kon helpen om een vak te leren. Haar familie had geen geld en haar hoop op een zelfstandig leven verdween, al haar plannen leken onhaalbaar.

De grote ommekeer voor Zewelangi kwam toen zij met steun van Vastenactie de kans van haar leven kreeg: zij kon kleermaker worden. Voor Zewelangi werd hiermee een droom werkelijkheid, zij kan nu een eigen bedrijf starten. Hierdoor is zij in staat om voor haar zoontje, moeder en haar broer te zorgen.

Mogen we u om een bijdrage vragen om steun te geven aan al die anderen die het minder hebben?

Uw gift maakt voor hen "een levensgroot verschil".

Het vastenzakje is aan deze Urbanesklanken toegevoegd

Communie voor hen die aan huis gebonden zijn

Als u de communie graag thuis wilt ontvangen dan kunt u zich opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer het mogelijk is de communie thuis te ontvangen.

Misintenties

Sinds januari 2008 is de prijs voor het lezen van een misintentie niet verhoogd deze bedraagt nu al ruim 12 jaar € 7,50.

Per 1 januari is het tarief gewijzigd van € 7,50 naar € 8,50. Wij vragen uw begrip voor deze prijsverhoging die wij, na al die jaren, genoodzaakt zijn te moeten doorvoeren.

Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek

Wij vragen u om de ingestelde regels ter bescherming van de gezondheid van u en uw medeparochianen strikt na te leven door:

Binnenkomst in de kerk

Bij binnenkomst in de kerk een mondkapje te dragen, uw handen te ontsmetten, de instructies van de corona-begeleiders strikt op te volgen. Door plaats te nemen in de daartoe gekenmerkte banken. Op de zitplaatsen van deze banken is een merkteken aangebracht. Wilt u bij het plaatsnemen in de banken eraan denken om vanaf het middenpad het eerste deel vrij te laten en pas ná de markering te gaan zitten?

Op uw plaats aangekomen mag het mondkapje af. Het is niet toegestaan u vrijelijk door de kerk te verplaatsen

nadat u uw zitplaats heeft ingenomen. Het is ook niet toegestaan om met de gezangen mee te zingen.

De communie uitreiking

De communie uitreiking vindt plaats op dezelfde wijze zoals u de afgelopen periode gewend bent. Volg hierbij de aanwijzingen die door de coronabegeleider worden gegeven. Blijf bij het ter communiegaan svp het mondkapje dragen en houd 1½ meter afstand. Neem de aan u overhandigde hostie mee naar uw zitplaats, op uw zitplaats aangekomen mag het mondkapje af en kunt u de hostie nuttigen.

Het verlaten van de kerk

Het verlaten van de kerk zal vanaf de achterste banken plaatsvinden. De coronabegeleider zal de volgorde per bank aangeven. U wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen. Het is niet toegestaan, om de tegen de uitgaande stroom in, de kerk weer in te lopen.

Koffiedrinken op de pastorie

Gedurende de gehele lockdown-periode is het niet toegestaan elkaar voor koffiebijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie.

Wij vertrouwen erop dat u, ivm de gezondheid van ons allen, de hier bovenvermelde regels in acht zult nemen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Uw parochieteam



Afstand houden...

Zo vaak veiliger dan gedacht
In het verkeer
Zo vaak net niet gezien
Zo vaak net niet geraakt
De schrik in het hart

Afstand houden.....
Zo vaak gewoonster dan gedacht
In het mensen verkeer
Zo vaak te dichtbij gekomen
Zo vaak te weinig ruimte
De adem benomen

Afstand houden
Zo vaak noodzakelijker dan gedacht
In het groeiende relatieverkeer
Zo vaak meer angst dan vermoed
Zo vaak meer wonden dan geweten
Ongewenst geblust

Afstand houden....
Zo vaak verward met
afstandelijkheid
In het nabije omgaan
Zo vaak een groet gewenst
Zo vaak meer vriendelijkheid
Mooi makende verbinding gezocht

Marinus van den Berg

Morgen is een dag

Dichterbij een lach
Dichterbij samen eten
Dichterbij het nu vergeten
Dichterbij een kus op je hoofd
Dichterbij de knuffel die ik heb beloofd
Morgen nog afstand houden tussen jou en mij
Maar morgen brengt ons ook dichterbij



Ter inspiratie

In deze coronatijd is er veel in ons leven onzeker. We kunnen niet te veel vooruitkijken. En al wordt er gevaccineerd, het zal nog een tijd duren voordat we daar iets van merken. Wanneer kunnen we ontspannen bij elkaar op bezoek? Wanneer kunnen we gewoon aan het werk en zijn de scholen weer normaal open?

Ik hoop voor onze parochie dat we weer onbezorgd samen kunnen komen, onbekommerd over ons geloof mogen zingen, vrijuit elkaar nabij zijn in Gods naam. Nu moeten we over iedere viering, iedere activiteit nadenken of het mogelijk is. Zo konden veel plannen voor de kerstdagen niet doorgaan. Jammer van alle vindingrijkheid van onze vrijwilligers.



Maar zo lang het virus niet onder controle is, moeten we uit naastenliefde afstand houden. Hoe houden we het vol? Ik moet denken aan wat een mevrouw mij vertelde. Ze was bij een meditatie geweest. Een geleide meditatie waarin iemand je vragen stelt, terwijl je met je verbeelding probeert het je voor te stellen. Ze deed haar ogen dicht. De stem zei: "Je bent op een plekje waar je heel graag komt, ergens buiten in de natuur." Meteen zag ze de plas waar ze graag wandelde voor zich. Het was een rustige plek waar ze vaak genoot van het uitzicht. Ze zag het wuivende riet en de golfjes op het water. Ze hoorde de vogels. De stem vroeg of ze daar op een

bankje wilde gaan zitten. Het kostte haar helemaal geen enkele moeite om het zich dat voor te stellen. Ze zat te genieten. Ze voelde hoe de zonnestralen haar gezicht verwarmde en de zachte wind haar streekte. Heerlijk, ze zat er helemaal in en was al het andere vergeten.

Maar toen zei de stem: "Daar komt Jezus aan. Hij komt naar je toe." En opeens was alles weg. De plas, de zon en de ontspanning. Ze raakte in paniek en ze voelde zich schuldig. 'Dat kan toch niet zomaar', dacht ze bij zichzelf, 'dat ik hier zit te luieren en te genieten! Ik moet misschien wel knielen of zo! Want zo hoort het toch in de kerk?' En daardoor was ze in één klap alles kwijt en kon ze niet meer meedoen.

Wat die mevrouw mij vertelde, zet mij aan het denken. Wat was er gebeurd als al die schoonheid en ontspanning niet verdwenen was toen Jezus naar haar toekwam? Als Jezus gewoon bij haar op dat bankje had kunnen zitten, naast haar?

Wat had ze dan tegen Hem gezegd, en Hij tegen haar? En hoe zit dat met ons? Misschien sluiten ook wij Jezus te vaak buiten ons eigen leven. Hij hoort bij de kerk maar hoort hij ook bij ons gewone leven, met alle mooie en minder mooie dingen, met alle grote en kleine zorgen? Bij wat ik meemaak en hoe ik mij voel? En als Hij daar niet bij hoort, doen we Jezus dan geen onrecht? Met Kerstmis hebben we gevierd dat hij mens geworden is. Mens onder de mensen. God die onze broeder wordt. Hij wil niets liever dan bij ons zijn, naast ons op onze levensweg. Mag Jezus naast ons komen zitten? Naast ons op het bankje van ons leven. Precies zoals het nu is? Het bankje van deze onzekere tijden? Het bankje van wat ons nu bezighoudt, wat ons overkomt? Het bankje van verdriet, het bankje van gemis maar ook het bankje van ontspanning en geluk? Ik hoop dat we Jezus die kans geven. Want we hebben Hem hard nodig om het vol te houden en Hij wil niets liever...

Elly van Rooden.



Afstand

Wie had ooit kunnen denken,
dat we al hebben zo'n lange tijd,
de kans om besmet te worden, ziek
van het virus de coronapiek.

Maar je zit daar. Je wordt het zat.
Je doet wat moet. Je wacht.
Maar anderhalve meter dat
is verder dan je dacht.

In de kerk en dorp is niets te doen,
geen vrienden, kaarten, koor,
geen schouderklop, geen hand, geen zoen.
Hoelang gaat dit nog door?

Al schijnt de zon, de dag is grauw.
Maar houd nog even moed,
Het vaccin dat komt eraan, ik denk aan jou
en stuur een lieve groet.....



#skipdecoronadip!
(Deel deze info met jongeren).

Een aanbod van het Rode Kruis...

Heb jij het ook even helemaal gehad met de corona sleur? Lijkt iedere dag op de

vorige, begin je jaloers te worden op het sociale leven van de Teletubbies en voel je je bij elke goedbedoelde online meeting ook ongemakkelijker dan een ijsbeer in de sauna? Ga je coronadip te lijf en doe mee met #skipdecoronadip! Tijdens deze challenge kom je zeven dagen lang in actie om de sleur te doorbreken. Iedere ochtend ontvang je een kleine opdracht in je mailbox van Rode Kruis-psychologen Esmée en Madelon. Met deze opdrachten en handige tips helpen zij je om weer wat zonneschijn in je februari te krijgen. Ben jij ook klaar voor meer vrolijkheid in coronatijd? Meld je aan en doe mee met #skipdecoronadip!

40 dagen tijd-verbonden in gebed in onze regio

In de komende vastentijd zal er een gebedsketen zijn tussen onze 5 parochies. In iedere parochie komt er gedurende één week een noveenkaars te branden. Deze kaars gaat langs al onze parochies. De kaars zal in de gebedshoek van uw kerk gedurende een week geplaatst worden. Misschien ook in een kapel die open is. Iedere parochie is vrij om daar een mooie geschikte plaats voor te vinden.

Tijdens de zondagsviering wordt de kaars gebracht die dan de week ervoor in een andere parochie gebrand heeft.

Zodoende willen we in gebed met elkaar verbonden zijn in deze belangrijke voorbereidingstijd op Pasen. Zie verder de poster in uw kerk om te zien wanneer die in uw kerk zal worden aangeboden om in de navolgende week bij u in de gebedshoek te branden.

Marlies van der Lelij



Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Info vanuit het bisdom

Stille Omgang 2021 digitaal

De Stille Omgang ter herinnering aan het eucharistisch wonder in de Amsterdamse Kalverstraat uit 1345 wordt gehouden in de nacht van 20 op 21 maart. Een bijzondere editie dit jaar: geen touringcars uit het hele land met duizenden pelgrims maar een digitale Stille Omgang, thuis via de computer, iPad of smart phone. Zaterdagavond 20 maart is er om 22.00 uur een speciale, online, eucharistieviering vanuit Amsterdam. Aansluitend wordt de route van de ommegang digitaal uitgezonden. Info (met alle links): www.stille-omgang.nl

Stille Omgang jongeren

Ook het jongerenprogramma van de Stille Omgang is digitaal. Pater Jan Stuyt sj. zal het thema 'Luisteren, maar dan echt' verdiepen met voorbeelden uit het leven van pater Frans van der Lugt, die in 2014 werd vermoord in Homs (Syrië). Na enkele workshops over 'Het liefhebben van je vijanden' en 'De christen die verlangt te luisteren' wordt het jongerenprogramma afgesloten met eucharistische aanbidding. Doe mee: vanaf 20.30 uur. Info: www.jongekerk.nl



Goede Week en Pasen met Kathedraal-TV

Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in de Haarlemse kathedraal? Schakel dan Kathedraal-TV in op uw computer, iPad, telefoon of via internet op uw TV. Neem digitaal deel aan de zondagse vieringen met de fraaie zang van het kathedrale koor. Kathedraal-TV zendt alle plechtigheden online uit, maar biedt daarnaast reportages over diverse kerkelijke onderwerpen. Kijk op www.kathedraaltv.nl

Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de kathedraal:

- Palmzondag, 28 maart, om 10.00 uur
- Chrismamis/oliewijding, 31 maart, om 19.30 uur
- Witte Donderdag, 1 april, om 19.30 uur
- Goede Vrijdag (Kruisweg), 2 april, om 15.00 uur
- Goede Vrijdag, 2 april, om 19.30 uur
- Paaswake, 3 april, om 21.00 uur
- Eerste Paasdag, 4 april, om 10.00 uur
- Tweede Paasdag, 5 april, om 10.00 uur