

Urbanes – Klanken



nummer 555

mei 2024



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638
(Darek mobiel: 06-46309158) Email: pastores@emmaus-uthoorn.nl
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,



April jl. was het dan zover: na lang wachten en vele voorbereidingen mochten de aspirant-communicanten Valerie – Guusje – Siep – Stasya – Tolik – Victor – Kensi – Michelle – Ziva – Alvaro – Andrea – Martin – Charlotte – Teresa – Mila Kenza – Antonio – Raffaele – Giffney – Tomás – Rosmarijn – Ryan – Anabella en Samuel dan eindelijk hun eerste communie doen. Het werd voor hen een groot feest, eerst enigszins ook wat spannend want ja, hoe smaakt dat “broodje” nu eigenlijk... En best even een momentje als je daar zo op het altaar staat in

het middelpunt van de belangstelling.

Maar de aanwezigen moedigden aan met een glimlach en veel hartelijkheid, bijgestaan door een prachtig versierde kerk en



iedereen deed wat er van hem of haar verwacht werd. Een groot succes! Duidelijk was dat er in de voorbereidingen goed aandacht aan was besteed wat de hostie en het samen delen van de maaltijd nu precies betekent. Betekenisvol en belangrijk voor de toekomst, waarbij we uiteraard hopen dat we de communicanten nog vaak gaan terugzien bij ons in de St.Urbanuskerk tijdens de vieringen en/of bij andere evenementen. Ook voor de omstanders, van jong tot oud, was het een groot feest om mee te maken. Het gebeurt tenslotte niet zo vaak dat er zo'n grote groep (in totaal 23 kinderen!!) de eerste communie doet bij ons in de St.Urbanus. Mooi om te zien en te beleven! We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde viering

waarbij de St.Urbanusparochie door iedereen weer goed op de kaart is gezet!



VRJHEID DEEL JE MET ELKAAR

Op 04 en 05 mei vieren we onze vrijheid en gedenken we hen die de hoogste prijs daarvoor hebben betaald. In vrijheid kunnen leven is nooit vanzelfsprekend. Toen niet en nu niet. De oorlog in Oekraïne laat ons dat opnieuw pijnlijk zien en van dichtbij meemaken, nu meerdere Oekraïense families als gast bij ons op de pastorie verblijven. Daar willen we tijdens die vieringen op zaterdag en zondag toch ook even bij stil staan. We gaan op zaterdag, om 20.00uur, een kleine bloemenhulde brengen en een minuut stilte houden bij het Oorlogsmonument bij de entree van het kerkterrein. Ook de Oekraïense families worden hiervoor uitgenodigd. Uw aanwezigheid wordt daarbij zeer gewaardeerd.

We gaan even terug in de tijd voor een bijzonder mooi moment... En wel naar 1^e Paasdag 1964. Wellicht kunnen de iets oudere parochianen zich deze speciale dag nog herinneren. Het was dat pater Jan de Jong voorging in zijn eerste plechtige



Heilige Mis op zondag 29 maart, bij ons in de St.Urbanuskerk. Met zijn schoenen blinkend gepoetst, want zo zei zijn moeder: "...daar kijken de parochianen naar als je op het altaar staat...". Kort daarvoor was hij gewijd tot

priester van het Heilig Hart. Hieronder het eerste couplet van

het openingslied wat werd gezongen toen hij op die 1^e Paasdag de St.Urbanus betrad:

*“Welkom gij, die Priester zijt
en tot Teken werd gewijd.
Tekens van Gods heilsgenade
Wijzend naar verlossingsdaden
maakt gij mensen meer bekend
met Gods Woord en Sacrament”.*



En 50 jaar later, op 08 juni 2014 tijdens de 1^e Pinksterdagviering eveneens bij ons in de St.Urbanus, vierde hij samen met een aantal van zijn confraters zijn 50-jarig priester jubileum. Dat was feest! En voor de snelle rekenaars: dit jaar is pater Jan dus maar liefst 60 jaar in het ambt. 60 jaar lang zijn leven toegewijd aan onze Lieve Heer; daar kunnen we alleen maar diepe dankbaarheid en respect voor hebben. Hij leest nog regelmatig de Urbanesklanken vanuit Milwaukee in Amerika, daarom: *Pater Jan, van harte gefeliciteerd met uw 60-jarige jubileum en wij wensen u vanuit de parochie en namens alle parochianen nog vele mooie jaren in goede gezondheid toe!!!*



Actie

Kerkbalans

Deze maand ontvangt u ook weer de enveloppe van de Kerkbalans. In de bijgesloten brief vragen wij u om uw bijdrage voor de instandhouding van de St.Urbanuskerk en parochie. Een noodzakelijkheid willen we de deuren voor geloof en ontmoeting voor iedereen open kunnen houden en de dingen kunnen blijven doen. Voor u en uw medeparochiaan, voor het dorp Nes en voor alle mensen uit de omgeving die de St.Urbanusparochie een warm hart toedragen. In de enveloppe vindt u ook een flyer met fraai afgebeeld goede voorbeelden waarom uw bijdrage zo

belangrijk is, voor nu en naar de toekomst. Onze penningmeester vertelt u hierover meer verderop in deze Klanken.

Deze maand ook weer de Kinderclub! in combinatie met de laatste ontmoeting van de EHC-kandidaten. Dit keer is het thema: "Ons geschenk aan God". Ook nu staat team Elly weer klaar op de pastorie om de jongeren een inspirerende middag te verzorgen, in combinatie met lekkers en een knutsel. Altijd leuk en gezellig, ook broertjes en zusjes zijn van harte welkom! Zie het rooster voor de datum en aanvangstijd.



Feest vieren in de St.Urbanus doen we graag, al vele jaren lang. Met elkaar weten we daar steeds weer mooie, gedenkwaardige momenten van te maken. Voor jong en oud. We hopen dat dit nog vele jaren kan doorgaan. Niet alleen feestend, ook als plek van ontmoeting, verdieping, inspiratie, geloof, hoop, troost en liefde. We vertrouwen erop dat u daarbij uw broodnodige steentje blijft bijdragen. Dank u wel daarvoor!

Graag tot de Urbanesklanken van juni,

met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Misintenties, weekend 4-5 mei

Angela van Schaik
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Cees Stolwijk
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Janny de Dood - jaarmis
Kees Fontijn
Nico de Jong
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Piet van Rijn
Rie Overwater-Andriessen
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 11 en 12 mei

Angela van Schaik
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Carla van den Berg-Fontijn
Ferry en Willie Ottenhof
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Lenie van der Laan
Nico de Jong
Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Johan Bouwman - jaarmis
Overleden familie Erkelens-Lambalk
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu

Misintenties, weekend 18 en 19 mei

Angela van Schaik
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dave de Laat
Edwin Houtkamp
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Frans en Conny Wesselingh
Jaap Kooijman
Kees Fontijn
Marcel van Amsterdam
Nico de Jong
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld
Rie Overwater-Andriessen
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 25-jarig huwelijk
Voor goede thuishulp

Misintenties, weekend 25 en 26 mei

Angela van Schaik
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Carla van den Berg-Fontijn
Corrie Fontijn-van Wees
Ferry en Willie Ottenhof
Kees Fontijn
Lenie van der Laan
Nico de Jong
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita
Theo Zeinstra
Wies Hogeveen-Janmaat

Collectes

De ritselfollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 mei.

De collecte in het weekend van 18 en 19 mei (pinksteren) staat in het teken van de Nederlandse Missionaris.

Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Opbrengst Collectes

1e + 2e Paasdag	398,45
weekend 6 + 7 april	315,45
weekend 13 + 14 april	285,50
weekend 20 + 21 april	836,15

VASTENACTIE

De opbrengst van de Vastenactie in onze Urbanuskerk, komt ten goede aan de Stichting Barbarugo, die zorgt voor efficiënte ontwikkelingshulp d.m.v. bamboeplantages in Ghana, bedraagt:

Vastenactie Aswoensdag	139,65
Vastenactie Palmpasen	40,00
Vastenzakjes (30 stuks)	490,00
Vastenactie Paascollecte	400,00
totaal	1069,65

Voor het geval dat u het Vastenzakje bent vergeten en niet hebt deelgenomen aan de collecte in de kerk, kunt U uw bijdrage natuurlijk ook gewoon met internetbankieren overmaken via de Bisschoppelijke Vastenactie op:

bankrekening : NL21 INGB 0000 0058 50

Onder vermelding van: Projectnummer 40232

Voor meer informatie kijkt u op: www.vastenactie.nl

Activiteitenoverzicht mei 2024

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.4	19:00	Woord- en Gebedsviering, aansluitend aan de viering:	Elly v. Rooden
	20:00	Dodenherdenking, bij slachtoffermonument naast de kerk	
zo.5	09:30	Woord- en Communieviering	Elly v. Rooden
do.9	11:00	Gezamenlijke viering in Uithoorn, Hemelvaartsdag	
za.11	19:00	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.12	09:30	Eucharistie viering	
do.16	15:30	EHC & Kinderclub! Hoofdstuk 10: Ons Geschenk aan God	
za.18	19:00	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.19	09:30	Woord- en Communieviering, 1e Pinksterdag	Elly v. Rooden
ma.20	11:00	Gezamenlijke viering in Uithoorn, 2e Pinksterdag	
wo.22	09:00	Kerkwerken	
za.25	19:00	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.26	09:30	Eucharistie viering	

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
	Peter Overdijk	Maurice Fontijn		John/Maurice
Samenzang	Peter Overdijk	Paul Goossens	Jeroen	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		Maurice
St.Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Cilia, Maicah	Huub
	Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Jeroen	Maurice
St.Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Cock, Ab	Huub
				Maurice
St.Cecilia	Leo van Rijt	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub

Aktie Kerkbalans 2024



Bijgaand treft u in de Urbanusklanken van mei de bekende envelop aan met een verzoek om uw bijdrage aan de Aktie Kerkbalans 2024. Mocht de envelop ontbreken dan zal deze alsnog een paar dagen later bij u wordt nabezorgd.

”Onze Sint Urbanuskerk is van een onschatbare waarde”

Niet alleen als een markant herkenningspunt langs de Amstel in ons prachtige polderlandschap, maar bovenal als de plaats waar wij als Nesser parochie samenkomen om ons geloof te vieren en te beleven.

Uw bijdrage aan de Kerkbalans 2024 is daarvoor hard nodig. Hiermee maakt u het mogelijk dat onze Urbanus haar functie als kerk voor de eredienst en ontmoetingsplek voor de dorpsgemeenschap kan behouden. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor het noodzakelijke onderhoud.

Wij vragen u bijgaande brief te lezen en ons te steunen middels een financiële bijdrage voor de instandhouding van onze markante en monumentale Sint Urbanuskerk en haar parochie.

U kunt uw bijdrage overmaken, via internet-bankieren of een bankoverschrijving. Ook is het mogelijk uw bijdrage af te geven op de pastorie in een gesloten envelop t.a.v. de penningmeester Joop Sibum met op de achterzijde uw naam.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw onmisbare bijdrage.

Namens het parochieteam

Joop Sibum (penningmeester)

Petra van den Bosch (algemeen lid)



TER INSPIRATIE

‘Waarom is de Eerste Heilige Communie belangrijk?’ Ja, die vraag kreeg ik van een kind! Het mooie van deze vraag is dat het kind er al vanuit gaat dat de Heilige Communie belangrijk is. En dus je EERSTE Heilige Communie helemaal. Voor het beantwoorden van deze vraag nam ik het kind een stukje terug in de tijd:

Bij het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn apostelen hield, zei Hij dat zij voortaan zó moesten samenkomen; rond de tafel. De apostelen hebben dat altijd gedaan en ook toen de kerk begon te groeien ging dat zo door. Op de zondag kwamen altijd de mensen samen rond de tafel om de Heilige Mis te vieren, met brood en wijn.

Eigenlijk is dat altijd zo geweest en gebleven. Al in het begin van de kerk kregen de mensen in de gaten dat zij niet zomaar iets vierden als ze samen kwamen. In het delen van het brood en de wijn, begonnen de mensen te snappen dat Jezus in dat brood en in die wijn zichtbaar

bij hun was. Het is dus niet zomaar Heilig Brood! Heilig brood is eigenlijk brood dat je thuis eet. Waarvoor je God gedankt hebt. Maar in de Heilige Mis komt Jezus zichtbaar naar ons toe.

Nou, je voelt het al aankomen: iets mooiers kun je je toch niet voorstellen? Dat Jezus zichtbaar (in brood en wijn) naar je toekomt? Of toch!!! Ja!! Er is toch nog iets mooiers!! Dat is dat jij ook naar Jezus toekomt en Hem mag ontvangen! Dat is je Heilige Communie doen! Daarom dus is dat belangrijk. Natuurlijk is de EERSTE keer dan bijzonder. Maar eigenlijk is iedere keer bijzonder. Dus ook je TWEEDE Heilige Communie..... Want, je kunt maar één keer in je leven de Tweede Heilige Communie doen..... Snap je...?

Elly van Rooden.





Verbonden door Hoop

Tussen Opstanding en de Heilige Geest Terwijl de lentebloemen bloeien en de natuur ontwaakt uit de koude omhelzing van de winter, zijn wij gelovigen op weg van Pasen naar Pinksteren. Het is een bijzondere tijd van vreugde, hoop en verwachting die



vaak over het hoofd wordt gezien. Onze aandacht gaat veelal uit naar Pasen of Pinksteren. Toch is deze tijd tussen de hoogfeesten ook een waardevolle en betekenisvolle fase. Het is een tijd van groei, van vernieuwing en van versterking van het ons geloof in en tijd die al doordrenkt is met Licht en die tegelijk een blijde verwachting inhoudt; het wachten op de kracht van de Heilige Geest.

Wij vieren Pasen met vreugde en dankbaarheid; we gedenken de opstanding van Jezus en vieren de triomf van het leven over de dood. In deze tijd herinneren we ons de woorden van Jezus uit Johannes 11:25: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven!" Te midden van deze vreugde wacht ons nog een ander groot geschenk: Pinksteren. Immers, Jezus beloofde aan zijn leerlingen, en daarmee aan ons: "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde" (Handelingen 1:8).

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is dus opnieuw een tijd van voorbereiding, waarin we ons hart openstellen voor de komst van de Heilige Geest. Net zoals de leerlingen samenkwamen in afwachting van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, zo komen ook wij samen als geloofsgemeenschappen, verenigd in geloof en hoop en delend met elkaar. Het Paasvuur moedigt ons aan te bidden om Zijn Geest, opdat ook wij vervuld mogen worden; omgesmolten tot werktuig van Zijn hand; dienaren mogen worden die Zijn licht in deze koude wereld verder brengen.

Spirit of the living God,
Fall fresh on me. Spirit
of the living God,
Fall fresh on me.
Melt me, mold me,
Fill me, use me.
Spirit of the living God,
Fall fresh on me.
Daniel Iverson

We herinneren ons ook de belofte van Jezus aan Zijn leerlingen: "Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom tot u. (Johannes 14:18) " Deze woorden vervullen ons met troost en vertrouwen, wetende dat we nooit alleen zijn, maar altijd vergezeld worden door de liefdevolle aanwezigheid van onze Heer. Moge deze hoop en de beloften van ons geloof blijvend in ons hart groeien...

Van lentebloem tot de eerste stralen van de lentezon; de natuur ontwaakt en wacht tot het licht toeneemt en haar warmte in kracht, opdat het leven weer zal groeien en bloeien. Ook wij zijn wakker gekust door het licht van Pasen dat ons doet leven en wachten op de kracht van de Geest, zodat in ons Zijn liefde en leven zal groeien en bloeien; opdat ook wij openbloeien en licht en liefde zijn in de zo vaak duistere wereld om ons heen. **Veni, creátor Spíritus! Kom, Schepper Geest!**

Diaken Jeroen Hoekstra

Reminder regiobedevoert: Zaterdag 22 juni gaan we met de regio graag naar een kleine parochiale bedevaart organiseren met als bestemming het oude Franciscaanse klooster van Nieuwe Niedorp, waar onze huidige priesters werden opgeleid. Daar zullen wij de gemeenschap ontmoeten van studenten en vrijwilligers die er wonen en onder het genot van hapjes en drankjes een rondleiding krijgen om de inspirerende ruimtes van het klooster te leren kennen.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

Aankomst Nieuwe Niedorp waar we een rondleiding krijgen daarna lichte lunch en vrije tijd in de tuin.

's Middags vertrek naar Zwaag daar bezoek aan de Lourdeskapel (een van de oudste van Nederland) waar we Marialof houden.

We zijn voor het avondeten weer thuis.

De kosten van deze dag is begroot op 50 euro (onder voorbehoud)

Geef u op voor **10 mei** via intekenlijst achterin de kerk of via het secretariaat.

Hartelijke groeten Marco en Darek

En nu.....op naar Pinksteren, 19 en 20 mei!

Een lastig feest “PINKSTEREN”, wat hebben we aan dat feest.?

Als gelovigen zou ik zeggen: ALLES!

Oké, het grote feest Pasen vieren we, daarna gaan we weer over tot de orde van alledag. Is het kerkelijk gebeuren dan afgelopen? Op naar de grote vakantie. Punt!

Ik zou u willen aansporen om uit te zien naar het feest van Pinksteren. Hèt feest voor ons mensen hier op aarde. Waarom? Jezus beloofde na zijn hemelvaart ons niet alleen te laten, Hij beloofde een krachtbron: de Heilige Geest. Ja zult u denken, dat was voor toen, nee ik verzeker u, dat is ook voor ons hier en nu.

We zingen wel eens het lied: ‘Geef ons kracht’. Nou daar heb ik het nu over. Kracht om het leven van hier en nu aan te kunnen, maar ook om in ons leven de boodschap van Jezus: ‘Heb elkaar lief’ gestalte te geven, concreet te maken. Om diè kracht bidden we tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen, 9 dagen lang: ‘Kom Heilige Geest’.

In diè kracht kan het Koninkrijk, waar we in het onze Vader om bidden, komen. Wees eerlijk, daar verlangen we toch allemaal naar. Dus: KOM HEILIGE GEEST!

Marlies van der Lelij

(Elke 1^{ste} maandagavond kunt u meevieren met onze groep Emmaus)

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zondag 5 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen
Donderdag 9 mei	Viering van Hemelvaartsdag om 11.00u in Uithoorn			
Zondag 12 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 19 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Maandag 20 mei	11.00u viering in Uithoorn			
Zondag 26 mei	10.30u Eucharistie Aalsmeer 1e Communie	Eucharistieviering Gezinsdag	Woord- en communie viering Rob Mascini	10.30u Eucharistie Aalsmeer 1e Communie

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Jaarverslag 2023

Ons jaarverslag, inclusief jaarrekening en de verklaring van de kascommissie staan gepubliceerd op onze website. Wij nodigen u van harte uit deze op onze website te lezen. Voor ons was 2023, zowel financieel als organisatorisch, een goed jaar. We hebben bij onze activiteiten veel mensen mogen ontvangen. Door alle gulle giften van onze 'vrienden' en opbrengsten van de activiteiten had het boekjaar 2023 een positief resultaat van 43.745 euro. We hebben geen geld besteedt aan het onderhoud van de kerk omdat er in 2023 geen grote werkzaamheden hebben plaatsgevonden. U weet echter een ding zeker; giften aan ons zijn en blijven statutair gereserveerd voor onderhoud aan de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel en kunnen dus niet vervallen aan andere doelen. Op het moment dat er nieuwe werkzaamheden zijn zullen we daar zeker aan bijdragen.

De kascommissie over 2023 bestond uit Ab Rijnbeek en Cock van Schaik. Cock is de opvolger van Rinus van het Schip. Rinus; nogmaals bedankt voor je jarenlange inzet! Wij danken de kascommissie voor de goedkeuring van onze boekhouding en alle gulle donateurs die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt!

Vriend worden?

Heeft u er wel een over gedacht 'vriend' (vaste donateur) van ons te worden? In dat geval spreek u af jaarlijks een vast bedrag te schenken. Dit kan belastingtechnisch interessant zijn omdat onze stichting aangemerkt is als een culturele instelling met ANBI-status. Uw gift is dan aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Meer informatie? Zie de website www.vriendenurbanuskerknes.nl

Peter Overdijk, voorzitter

Monique de Bruin, penningmeester

Marc van Lammeren, secretaris

Vincent Blom, bestuurslid