

Urbanes – Klanken



nummer 544

mei 2023



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter
J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com
J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl
C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

Deze maand staan er een drietal belangrijke gebeurtenissen op onze agenda. Twee zijn u daarvan zeker bekend: Op 18 mei vieren we Hemelvaart en op 28 mei is het feest van Pinksteren. Beiden zijn precies 40 respectievelijk 50 dagen na Pasen. Er is ruim 2000 jaar geleden veel gebeurd in die tussenliggende periode. 'Na het lijden, sterven, verrijzen en de Hemelvaart van Jezus kwamen de apostelen en (inmiddels) 120 leerlingen weer bijeen in Jeruzalem, in de bovenzaal, waarna de Heilige Geest op hen allen neerdaalde. Daarmee werd alles duidelijk gemaakt en in herinnering gebracht wat Jezus hen verteld had. Vervolgens verkondigden ze het Evangelie in allerlei talen aan de mensen om hen heen'. Zo staat het beschreven in Handelingen in het Nieuwe Testament. Het wordt tegelijkertijd gezien als het begin van de Kerk: er is een gemeenschap ontstaan die dagelijks bij elkaar kwam, ze gebruikten gezamenlijke maaltijden bij elkaar thuis en deelden alle bezit. Initieel een kleine, maar vooral een hechte groep, betrokken, saamhorig, verenigd in geloof...



herkenbaar, vindt u ook niet als u dit leest...? Het zijn de kenmerken van een geloof- en dorpsgemeenschap zoals we die zelf ook vormen. Binnen de St.Urbanus, binnen Nes maar ook binnen andere dorpen waar men elkaar kent en veelvuldig ontmoet. Een ander mooi voorbeeld hiervan was zichtbaar

tijdens Palmпасen jl., waarbij leden van de Neocatechumenale gemeenschap zich verzamelden in onze St. Urbanus. Een eveneens zeer hechte geloofsgemeenschap die samen met elkaar, in aanwezigheid van Mgr. Hendriks,



deelden, vierden, beleefden. Doordat men elkaar binnen een gemeenschap goed kent, elkaar bijna dagelijks ontmoet en weet wat er onderling leeft, zijn we in staat om de Christelijke normen en waarden, onze opdracht, goed en doelgericht uit te oefenen. Naar binnen én naar buiten. Het geeft het grote belang van gemeenschap zijn en de normen en waarden die men daarbinnen deelt perfect aan. Waardevol voor iedereen en daarmee absoluut belangrijk om dit in stand te houden: we maken de wereld er een beetje mooier mee, wat toen maar vooral ook nu nog hard nodig is!!



Links het graf van St. Urbanus te Rome.

De derde gebeurtenis is historisch en tegelijkertijd een primeur voor de Nesser St. Urbanus... Op zondag 21 mei vierden we een viertal zaken die heel mooi bij elkaar komen: de gedachtenis aan onze patroonheilige St. Urbanus die stierf op 25 mei 230. Op deze zelfde dag gedenken we ook dat St. Urbanus 1800 jaar geleden als 16^e opvolger van apostel Petrus tot paus werd benoemd. Het is ook het moment dat we de inwijding en ingebruikname van onze trotse



St.Urbanuskerk (25 mei 132 jaar geleden) herdenken. En finalement een heel bijzonder moment: de onthulling van een nieuw triomfkruis in onze St.Urbanuskerk. Dat heeft een geschiedenis: De St.Urbanus is, nadat deze was gebouwd in 1891, door de jaren heen verder aangekleed met altaren, staties, muurschilderingen en nog veel meer mooie zaken. Echter, was het toentertijd gebruikelijk om ook een triomfkruis in het hart van het priesterkoor, boven het altaar, aan te brengen: dit is nooit volbracht. Een aantal trouwe parochianen vonden dat al lange tijd een omissie waarmee de kerk nog niet volledig “af” was. Daar bovenop kwam er ook nog een soortgelijk kruis beschikbaar, afkomstig uit de (inmiddels aan de eredienst onttrokken) St.Augustinus te Nieuwendammerdijk waar dit kruis jarenlang boven het altaar deze functie heeft vervuld. Één en één is dan geen twee, maar drie... De Bisschoppelijke Machtiging werd aangevraagd én verkregen in 2020 om het prachtige kruis naar Nes te halen. Uiteindelijk duurde het nog tot dit voorjaar voordat ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn toestemming gaf; het verwijderen van een cultuur-historisch belangrijk geacht religieus roerend goed uit een Rijksmonument gaat niet zomaar, zo bleek. Dankzij de

inspanningen van de nieuwe eigenaar van de kerk, dhr. Wisam Kailani samen met de lokale pastoor Nico Knol én het gegeven dat het kruis in een katholieke kerk geplaatst zou worden, is het toch gelukt. En voor deze ruimhartige schenking zijn we hen enorm dankbaar!!! Voor de eigenaar en oud-parochianen van de St. Augustinus een emotioneel moment, aangezien ze nog steeds zeer gehecht zijn aan hun kerkgebouw. Iets, wat we uit eigen ervaring ons zeer zeker goed kunnen voorstellen! Tijdens een speciale ceremonie op 11 mei a.s. waarin pastoor Knol zal voorgaan, zal het kruis vanuit de St. Augustinus officieel aan ons overgedragen gaan worden. U kunt daarbij zijn! Het tijdstip is nog niet bekend, dat hoort u via de mededelingen tijdens de vieringen. Het zal de aanwezige oud-parochianen van Nieuwendammerdijk zeker goed doen als wij daar met elkaar acte de présence geven. Na afloop nemen we het kruis mee naar Nes aan de Amstel, waar het dan op 21 mei officieel onthuld gaat worden. Een gedenkwaardig moment!



Onlangs zijn een delegatie van het parochieteam met beide pastores samengekomen. Daarbij hebben we besproken en ter plaatse bekeken de 4 opties voor de herinrichting van het voorste/Eucharistische deel van de kerk. In een eerder voorwoord hebben we deze aan u laten zien nadat we deze eveneens in de parochievergadering hebben besproken met de diverse werkgroepen. Alle opmerkingen, ideeën, adviezen zijn in deze samenkomst meegenomen, gewikt, gewogen. Om een lang verhaal kort te maken: optie 4, met in de zijtransepten de banken zoals ze nu staan en vóór het (ingekorte) podium met altaar een 6-tal kleinere banken, kwam als favoriet bij bijna iedereen uit de bus. Het zorgt voor meer saamhorigheid, een betere beleving tijdens de vieringen voor zowel de aanwezige parochianen als de voorganger (doordat er nu ook parochianen vóór het altaar zitten ipv alleen gordijnen).

Er is voldoende ruimte vóór het altaar voor diverse activiteiten en in de winter uiteraard de noodzakelijke besparing middels de gordijnen die dan gesloten worden. Voordeel van deze optie is ook dat de benodigde ingrepen aan vloeren, banken, podium met altaar e.d. minimaal zijn, waarbij het aantal zitplaatsen geoptimaliseerd is. Binnenkort hopen we hiermee aan de slag te gaan. Een goede timmerman die bereid is om hierbij te assisteren is altijd welkom!



Op donderdag 25 mei timmert ook de Kinderclub! weer aan de weg. Ditmaal staat het Pinksterfeest centraal, met mooie verhalen, genoeg lekkers en gezelligheid en uiteraard ook weer een knutsel. Alle kinderen zijn welkom, het team Elly staat weer voor ze klaar!

Verleden, heden en toekomst. Het komt allemaal bij elkaar in de maand mei. Centraal staan de hoofdrolspelers van toen en nu, evenals de gemeenschappen. De Christelijke normen en waarden, voortkomend uit deze personen middels het gesproken Woord en Evangelie zijn daarbij de rode draad en het middel om ons de juiste richting te wijzen. Zowel binnen de groep als daarbuiten, waarmee we de wereld elke dag een beetje mooier maken. Dat was toen noodzakelijk, dat is het nu nog steeds. Kijk maar om u heen. Alleen al daarom zijn de presentie en aanwezigheid van geloofsgemeenschappen, hoe klein ook, een vereiste. Net als die van de St. Urbanus. En daar staan we voor en werken we hard aan, samen met u.

Graag tot de Urbanesklanken van juni,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Onze Patroonheilige St Urbanus I

Binnen de ordes van de Benedictijnen, Cisterciënzers en Trappisten bidt men in het getijdengebed nog wel de oratie van Urbanus I. Die luidt als volgt:



Gregem tuum, Pastor aeterne, placatus intende: et per beatum Urbanum Martyrem tuum atque Summum Pontificem, perpetua protectione custodi; quem totius Ecclesiae praestitisti esse pastorem.

(Luister gunstig naar uw kudde, eeuwige Herder, en waak erover met voortdurende bescherming door uw heilige martelaar en opperpontifex Urbanus, die Gij over geheel uw Kerk als herder hebt aangesteld.)

Abbeelding van St. Urbanus I uit de basiliek van Santa Cecilia te Trastevere te Rome, waar hij begraven ligt, evenals St. Cecilia.

Op 21 mei houden we een Eucharistieviering, waarin onze patroonheilige St. Urbanus I wordt herdacht. Eveneens gaan we dan het nieuwe, prachtige Triomfkruis onthullen. Bij deze nodigen we u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Uw parochieteam.

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zondag 7 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 14 mei	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Donderdag 18 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Samen vieren in Aalsmeer en Uithoorn	Samen vieren in Aalsmeer en Uithoorn
Zondag 21 mei	Woord- en communieviering diaken Rob Mascini	Eucharistieviering	Eucharistieviering Eerste Heilige Communie	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen
Zondag 28 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering

Activiteitenoverzicht mei 2023

mei	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.6	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.7	09:30 u	Eucharistieviering	
za.13	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.14	09:30 u	Eucharistieviering	
do.18		Hemelvaartsdag: samen vieren in Uithoorn en Aalsmeer	
za.20		Geen viering ivm viering van morgen 21/5	
zo.21	09:30 u	Eucharistieviering/Urbanusviering	Marco&Elly
wo.24	09:00 u	Kerkwerken	
do.25	15:30 u	Kinderclub! Verhaal over Pinksteren	
za.27	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.28	09:30 u	Woord- en Communieviering, Pinksteren	Elly van Rooden
ma.29	11:00 u	Geen viering in Nes, regioviering 2e Pinksterdag in de Burght, Uithoorn	

zang:	organist:	lector:	misdienaars:	koster:
	Peter Overdijk		Jeroen	John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Cilia & Maicah	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		Maurice
Samenzang	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab, Cock	Ab
				John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Elly v Rooden	Jeroen	Huub
		Jos den Haan		Maurice/Joop
St.Cecilia	Elly Pellekoorn	Marino den Haan	Ab, Cock	Huub

Beste Parochianen,

Kortgeleden heb ik een mooi verhaal voor kinderen gehoord, dat mij liet denken hoe belangrijk de feesten zijn die wij in de kerk vieren.

" Een koning was een veldslag aan het strijden maar de vijanden achtervolgden hem en toen ze bijna bij hem waren..... en wat doet hij?

Hij rent het huis van een vriend binnen en de vriend zegt tot hem: "ga je onder het hooi in de schuur verstoppen; daar zullen ze je nooit vinden".

De vijanden komen de schuur binnen en ze zien hem nergens en als ze net willen vertrekken, zegt een van hen "laten wij de stapel hooi controleren, misschien zit hij daar in", en ze slaan met hun zwaarden in het hooi en de zwaarden raakten de koning op een paar centimeter na.

De vijanden vertrokken en de koning was gered. Dan komt hij naar buiten. Hij bedankt zijn vriend en gaat terug naar zijn land.

Op een dag wil hij zijn vriend belonen omdat hij zijn leven had geriskeerd om hem te redden, en nodigt zijn vriend naar zijn kasteel uit. Zijn vriend vroeg hem toen: "vertel me eens hoe het voelde toen je je in het hooi had verstopt en ze hun zwaarden letterlijk centimeters van je af sloegen".

Nadat zijn vriend zo had gesproken begon de koning hardop te schreeuwen "verraad, verraad! Dat is het: ik executeer je voor verraad! Hoe kon je me zo'n vraag stellen?"

De koning riep de bewakers en die namen hem mee en ze stonden net op het punt hem te doden op het moment dat de koning de zaal van de executie binnenkwam.

De koning riep: "stop!".

Zijn vriend was helemaal in de war en vroeg hem wat er aan de hand was, en de koning zei: "Jij vroeg me hoe het toen voelde in dat hooi. Nou, Ik wilde dat je wist hoe het voelde en nu weet je hoe het voelde".

Dit verhaal liet me denken aan Kerst en Pasen en allerlei vieringen die wij in het kerkelijk jaar houden. God wil dat wij zijn liefde gaan kennen door het te ervaren. Dus, naast de mooie ervaringen van ons leven waarin wij zijn liefde nabij hebben gevoeld, heeft hij ons rituelen voorgehouden, waarmee wij zijn aanwezigheid en nabijheid kunnen ervaren.

Hoe voelt het als God als kind wordt geboren? Kom Kerstmis vieren! Hoe voelt het als de Zoon van God onze voeten gaat wassen? Kom Witte Donderdag vieren! Hoe voelt het als hij zijn leven voor ons geeft? Kom Goede Vrijdag vieren! Hoe voelt het als hij uit de dood is opgestaan? Kom Pasen vieren! Het verhaal komt tot leven door liederen, gebeden, samen de communie ontvangen, samen zijn. Als onze kinderen dit meemaken, dan is God geen verre God die op de wolken leeft en zich niet met ons bemoeit, maar een God die een adres heeft, een God die in een kerkgemeenschap te ontmoeten en te ervaren is.

Laten wij dit als onze prioriteit in de komende tijd stellen: dat onze kinderen en jongeren een rijke ervaring van de liefde van God in onze kerkgemeenschappen op mogen doen.

Er gebeurt veel in onze parochies! Laten wij niet alleen maar kijken naar wat wij misschien op de ene of de andere locatie missen..., maar naar de vele mogelijkheden die wij nog hebben om de liefde van God in onze kerkgemeenschappen te vieren!

Hoe voelt het om door God bemind te zijn? Zo voelt het!
Pastoor Marco

Pastoor Marco Cavagnaro
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(+31) 0297 56 46 38

εἰρήνη ὑμῖν

Misintenties, weekend 6 en 7 mei

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Cees Stolwijk
Conny Wesselingh
Ferry en Willie Ottenhof
Fons van Kasteren
Janny de Dood - jaarmis
Kees Fontijn
Lenie van der Laan
Nico de Jong
Johan Bouwman - jaarmis
Lien Bouwman-Leurs en overleden zoon Jos
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Piet van Rijn
Ria van Braak-van Rijn
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra - jaarmis

Misintenties, weekend 13 en 14 mei

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Carla van den Berg-Fontijn
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Fons van Kasteren
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Erkelens-Lambalk
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Sjaak van Tol

Misintenties, weekend 20 en 21 mei

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dave de Laat

Edwin Houtkamp

Fons van Kasteren

Kees Fontijn

Marcel van Amsterdam

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en
overl.schoonzoon Ronald

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 27 en 28 mei

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Carla van den Berg-Fontijn

Cees Andriessen

Corrie Fontijn-van Wees

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Fons van Kasteren

Kees Fontijn

Kors van Rijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Wies Hogeveen-Janmaat

Liefde voor elkaar

Collectes

De ritselfcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 6 en 7 mei

De collecte voor de Pinksteractie zal worden gehouden in het weekend van 27 en 28 mei

Opbrengst Collectes

weekend 25 + 26 maart	272,60
weekend 1 + 2 april	478,75
1e Paasdag	418,60
2e paasdag gezinsviering	281,75
Vastenactie	252,70
weekend 15 + 16 april	293,00
weekend 22 + 23 april	225,00

Pinksteractie Week van de Nederlandse Missionaris

De week van de Nederlandse Missionaris (WNM) biedt missionarissen en missionair werkers een financiële ruggeleuning, zodat zij hun belangrijke werk kunnen doen. Alleen samen met u kan de WNM dit steuntje in de rug blijven geven.

Wat actueel is in Nederland is vaak ook actueel in andere landen. Zoals de vluchtelingen- en migrantenproblematiek. Het bieden van hulp gaat altijd via betrokken mensen, missionarissen en missionaire werkers. Hun persoonlijke inzet is voor de mensen in de onrustige landen broodnodig. Laten wij onze missionarissen en missionair werkers helpen bij hun zware taak, zodat zij daar ver weg van hun familie in Europa, hun liefdevolle werk voor de bevolking daar, naar behoren kunnen uitvoeren.

Sander en Jacinta en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander.

En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de collecte voor de Pinksteractie !

Voor informatie vindt u de flyers op de bekende plekken in de kerk of kijkt u op de site: www.weeknederlandsemissionaris.nl

Kerkbalans 2023

Door het verdwijnen van de acceptgiro is het niet mogelijk gebleken om het een en ander vorm te geven, waarvoor onze excuses. Het ligt in de lijn van de verwachting dat u dit jaar de brief in de Urbanesklanken van juni aan zult treffen.

Natuurlijk hoeft u niet op de brief te wachten maar kunt u uw bijdrage alvast overmaken op : NL41 INGB 0000 5783 72

Communie thuis:

Wilt u ook graag de communie ontvangen dan kunt u zich opgeven via het secretariaat. Kapelaan Darek komt graag naar u toe.

In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de communie zal worden gebracht.

Vrijdag 12 - zondag 14 mei: Heilige Geest Weekend

Hoewel je dit weekend ook veel over de Heilige Geest zult horen, is dit vooral een weekend **van** de Heilige Geest. Het is Zijn weekend, en wij willen volledig beschikbaar zijn voor Zijn inspiratie, genezing en kracht.

Geef je op voor dit weekend vol lofprijzing, inleidingen en gebed. Geleid door Fr. Michal Tabak en rector Jeroen de Wit.

Prijzen (incl. en excl. overnachting) en meer over het programma wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Info en opgave bij rector@olvternood.nl

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

***BESTE RIA,
DANKJEWEL
VOOR JE
TOEWIJDING EN
GEWELDIGE ORGELSPEL!!***

