

# Urbanes – Klanken



nummer 511

**mei 2020**



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

# **Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel**

Pastorie / Amsteldijk-Z 145  
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel  
tel.: 0297-582232  
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.  
Email secretariaatpastorie@telfort.nl  
Website www.urbanusparochienes.nl

**Diensten** zaterdag 19.00 uur  
zondag 09.30 uur

## **Pastoraal team**

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638  
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638  
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592  
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

## **Parochieteam**

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter  
J. Fontijn vice-voorzitter  
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532  
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com  
J. Sibum penningmeester  
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com  
H. Pronk teamlid  
Veldweg 8b tel.: 06-295848778  
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl  
C. Groen-van den Helder teamlid  
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749  
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

## **Bankgegevens**

R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07

Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:  
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

## Beste medeparochianen,

Op dinsdag 07 april ontvingen we het droevige nieuws dat medeparochiaan, dorpsgenoot en koster Theo van Schaik is overleden. Velen hebben hem zeer goed gekend, hij was immers dagelijks te vinden in en om 'zijn Urbanuskerk'. Bergen werk heeft hij daar verzet. Een markante persoonlijkheid, in voor een geintje, die niet van poespas hield en van zijn hart zeker geen moordkuil maakte. Hij stond altijd klaar om je te helpen, bereidwillig als hij was, altijd in voor een praatje. Geliefd en nu gemist zal voor vele dorpsgenoten en parochianen herkenbaar zijn. Op 14 april hebben we in onze St.Urbanuskerk afscheid

genomen van Theo. Het was een gedenkwaardig moment waarbij zo'n 100 mensen, verspreid over 2 uur, ieder op zijn of haar manier een laatste groet bracht aan Theo. Na het afscheid nemen volgde de sobere en tegelijkertijd indrukwekkende uitvaartdienst. Voor velen was het niet mogelijk om daarbij aanwezig te zijn vanwege de strenge maatregelen rondom het coronavirus, wat voor menigeen toch moeilijk en teleurstellend was. Verdriet en afscheid nemen zijn immers emoties welke je gezamenlijk



deelt en verwerkt. De dienst werd gevolgd door een laatste vaarwel door het dorp. Vele Nessers stonden nu buiten om hem de laatste eer te bewijzen. Emotioneel en imponerend! Voor een impressie van de kerkdienst en tocht door het dorp staat een prachtig fotoverslag op onze website [www.urbanusparochienes.nl](http://www.urbanusparochienes.nl)

Het is bijna 7 weken geleden dat we in Nederland serieus werden geconfronteerd met het coronavirus en dat de eerste

maatregelen werden afgekondigd om verspreiding hiervan tegen te gaan. Wat is er veel gebeurd in die korte tijd! Van eerst enigszins Nederlandse nuchterheid als ‘...ach, een soort griep, gaat vanzelf weer over...’. Tot het besef dat het menens is en iedereen thuis moest blijven en we (nu nog steeds) dagelijks werden geconfronteerd met de afschuwelijke beelden op televisie van mensen die vechten voor hun leven op de overvolle ic-afdelingen in het ziekenhuis. Daarnaast de economie en bedrijvigheid die sterk zijn afgenomen of zelfs in bepaalde sectoren geheel zijn stilgevallen. Ook hier is veel



persoonlijk leed te zien. Het wordt al “de nieuwe normaal” genoemd: iedereen moet minimaal 1,5 meter van elkaar afstand houden. Contact is verboden, thuisblijven is het motto.

Het voelt als mens eerder aan als niet normaal, vindt u ook niet...?

Als kerkgemeenschap hebben we het ook zwaar. We mogen niet naar de kerk om daar gezamenlijk de vieringen bij te wonen en in aanwezigheid die inspirerende boodschap te horen, voelen en ervaren voor de nieuwe week. Alternatieven zijn er wel, thuis via internet en televisie, maar de beleving is dan volledig anders, zo is de ervaring en dit komt naar voren in uw reacties. Je bent dan geïsoleerd, alleen of als gezin, wat een heel andere dynamiek geeft. Er is geen interactie, er worden geen emoties gedeeld of ervaren, je voelt en ervaart nu een letterlijke afstand ten opzichte van die o zo belangrijke boodschap, de gemeenschap en de Kerk. En daarmee wordt meteen iets heel belangrijks zichtbaar wat deze crisis overduidelijk bloot legt: Als mens hebben we dat samenzijn en

het ervaren nodig! In z'n algemeenheid is de mens een sociaal wezen en heeft behoefte aan het horen bij een groep, een gemeenschap. Een mens als individu floreert niet in isolement, maar heeft anderen nodig om tot ontwikkeling en inzicht te komen. Als we daar praktisch



invulling aan willen geven: een gemeenschap heeft daarvoor een eigen plaats nodig waar ze kan samenkomen, waar ze beleeft, deelt en waar verbroedering plaatsvindt: haar kerkgebouw. Samen de verbinding aangaan, naastenliefde ervaren, samen inspiratie opdoen en zoals bleek bij de uitvaart van Theo: kracht en troost ontvangen en verdriet delen wanneer daar de behoefte is. Het komt allemaal samen in het kerkelijk vieren en samenzijn in ons kerkgebouw. We hebben beide nodig!

Paus Franciscus gaf het al eerder aan: dit zou op elke hoek van de straat zichtbaar en mogelijk moeten zijn. Niet hier en daar op grote afstand op een enkele plek in de wijde omgeving, afreizend naar een soort algemene superparochie, nee overal aanwezigheid van menselijke verbinding! Daarmee voorkomen we isolement, eenzaamheid, mensen die zich terugtrekken in hun eigen wereld, op afstand van elkaar. Een toekomstbeeld van geïsoleerde individuen als "nieuwe normaal"? Een schrikbeeld waar we niet naar toe moeten!!

Daarmee creëert deze crisis ook nieuwe kansen voor de mensen! Er wordt al veel over gesproken: de wijze waarop men nu met elkaar omgaat, elkaar waardeert, elkaar helpt. Het wordt als waardevol en hoopgevend voor de toekomst gezien. Het zijn



dezelfde kernwaarden die we als parochie en gemeenschap, geïnspireerd door de boodschap van onze Lieve Heer, al veel langer uitdragen en in de praktijk brengen. Als straks de crisis voorbij is en de mensen bovenstaande misschien weer snel vergeten zijn, kijk als mens dan nog eens terug naar wat verbinding, waardering en het bieden van hulp voor moois opleverde. Aan ons en de Kerk de

schone taak om deze kernwaarden als bakken zichtbaar en levend te houden. Zet die kerkdeuren open en laat de mensen weten en ervaren: Kom binnen en ervaar. U bent hier altijd van harte welkom!

Het samenkomen is nu nog even niet mogelijk door de genomen maatregelen vanuit overheid en bisdom. Uw gezondheid gaat voor. Toch houden we contact en de verbinding in stand! Middels de wekelijkse nieuwsbrief, het bellen met onze oudere parochianen wat zeer enthousiaste reacties oplevert, de informatie via de website (waaronder extra informatie over in en om de parochie en elk weekend een Mini-viering voor de kinderen plus de lezingen met een overweging van pastoor Marco), het luiden van de St.Urbanusklokken van 'hoop en troost' elke woensdag om 19.00uur en een wekelijkse zaterdagmiddag-openstelling van de kerk van 15-17uur voor een stil gebed of het opsteken van een kaarsje. Mocht u aan andere mogelijkheden denken voor het delen van informatie of ondersteuning met of van uw medeparochiaan: laat het ons weten! We horen altijd graag. Misschien heeft u zelf een leuk of mooi verhaal welke gaat over de parochie of onze gemeenschap? Graag! Het mag via een stukje tekst, of een foto of op andere wijze. We kijken er graag naar om deze dan bij geschiktheid met u allen te delen via de website Leuk voor u om



door te geven, leuk voor de mensen om te zien of te lezen! Zo ontvingen we onlangs al een unieke en schitterende reportage van Nesser Koen Boelrijk. Deze staat ook op onze website. Mocht u overigens meer willen zien van zijn prachtige foto's, waaronder van de Bovenkerkerpolder, neem gerust een kijkje op zijn site:

[www.koenboelrijkphoto.com/](http://www.koenboelrijkphoto.com/) Absoluut de moeite waard!

Er gebeuren nog meer mooie dingen in en om de kerk en de parochie. Onze groengroep, welke elke dinsdagochtend bij elkaar komt, heeft onlangs een zeer indrukwekkend staaltje vakmanschap laten zien: het kerkebos is volledig onder handen genomen! Dode struiken en boomtakken zijn verwijderd, de wandelpaden opnieuw van een laag houtsnippers voorzien, onkruid en wildgroei zijn aangepakt, natuurlijke en zeer fraaie kunst is geplaatst. Het geheel oogt en voelt als een oase van rust en natuurlijke schoonheid!! Een groot compliment en hartelijk dank aan allen van de groengroep die dit hebben bewerkstelligd!!! We bevelen het u van harte aan: ga eens kijken en verbaas u over de schoonheid aan bloeiende planten, in blad springende bomen, tapijten van inheemse bloemen én wijze kunsten... Entree van het kerkebos is via de zijkanten van het kerkhof 'Vreedenhof'. Een verzoek daarbij: wilt u bij uw wandeltocht alstublieft op de paden blijven om zo de vegetatie niet te beschadigen. Heeft ook



diegene die na u komt er nog eenzelfde plezier van.

Soms is er een crisis nodig om bepaalde zaken duidelijk te krijgen. De mens als sociaal wezen floreert niet in isolement en heeft juist behoefte aan een nabije, lokale gemeenschap zoals die van de St. Urbanus waarin hij kan delen en ervaren om zichzelf te kunnen ontwikkelen en tot inzicht te komen. De Christelijke boodschap is daarbij de leidraad om tot mooie dingen te komen die ertoe doen. Deze crisis komt ook een keer ten einde. Laten we er gezamenlijk aan werken om die opnieuw ontdekte, belangrijke kernwaarden voor de mens dan ook zichtbaar te houden.



*We wensen u  
en uw dierbaren  
een mooi en  
betekenisvol  
Pinksterfeest toe!*

Graag tot de Urbanesklanken van juni,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Misintenties, zaterdag 2 mei, 19.00 uur

Kees Fontijn

Ria van Braak-van Rijn

Misintenties, zondag 3 mei, 09.30 uur

Dorus Schrama

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Lien Bouwman-Leurs

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Rijn

Theo van den Bosch

Theo van Schaik

Voor vrede in de wereld

Misintenties, zaterdag 9 mei, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 10 mei, 09.30 uur

Dorus Schrama

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Jopie Overwater-Barlag

Klaas Zwartendijk

Nico de Jong

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn  
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu  
Theo van Schaik  
Theo Zeinstra - jaarmis  
Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, zaterdag 16 mei, 19.00 uur

Jan Andriessen  
Kees Fontijn  
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 17 mei, 09.30 uur

Conny Wesselingh  
Dave de Laat  
Dorus Schrama  
Edwin Houtkamp  
Martin Groen  
Nico de Jong  
Overleden familie Erkelens-Lambalk  
Overleden familie Mesman-van der Laan  
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Sjaak van Tol  
Theo van Schaik

Misintenties, zaterdag 23 mei, 19.00 uur

Kees Fontijn  
Kors van Rijn  
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 24 mei, 09.30 uur

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van Schaik

Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, zaterdag 30 mei, 19.00 uur

Herman Fontijn

Kees Fontijn

Misintenties, Pinksteren, zondag 31 mei, 09.30 uur

Dorus Schrama

Jopie Overwater-Barlag

Lien Bouwman-Leurs

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den

Theo van den Bosch

Theo van Schaik



Heel hartelijk bedankt!

Langs deze helaas onpersoonlijke weg wil ik iedereen van harte bedanken, dat u zondag 29 maart voor mij tot een onvergetelijke dag gemaakt heeft.

Ben u heel dankbaar voor alle blijken van waardering welke ik bij gelegenheid van mijn 12,5 jarig jubileum als catechiste mocht ontvangen: de lieve kaartjes, de briefjes, de mailtjes, de telefoontjes en de mooie boeketten bloemen, ben er nog beduusd van...

Zo God het wil, hoop ik ook de komende jaren samen met u op weg te blijven gaan, met de Herder die altijd met ons meegaat: die ons zoekt en draagt, die ons behoedt en leidt: IK zal er zijn is Zijn Naam.

Elly van Rooden.

## Activiteiten in de regio

	Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Emmusparchie Uithoorn viering elke zondag 11.00 uur	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudelstaart viering elke zondag 11.00 uur
		Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen		
Zondag 3 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 10 mei	Woord- en gebedsviering O.l.v. parochianen.	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 17 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering 1e Heilige Communie	Eucharistieviering	Eucharistieviering 1e Heilige Communie
Donderdag 21 mei		Hemelvaart: regionale viering in Uithoorn		
Zondag 24 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Jeroen Hoekstra	Woord- en gebedsviering O.l.v. parochianen
Zondag 31 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Maandag 1 juni		Eucharistieviering		

Alle genoemde vieringen zijn afgelast.

# Activiteitenoverzicht mei 2020

<b>mei:</b>	<b>tijd:</b>	<b>soort viering:</b>
Za.2 mei 2020	afgelast	Woord- en Gebedsviering
Zo.3 mei 2020	afgelast	Eucharistie Viering
Za. 9 mei 2020	afgelast	Woord- en Gebedsviering
Zo. 10 mei 2020	afgelast	Eucharistie Viering
Za.16 mei 2020	afgelast	Woord- en Gebedsviering
Zo.17 mei 2020	afgelast	Woord- en Communieviering
Za.23 mei 2020	afgelast	Woord- en Gebedsviering
Zo.24 mei 2020	afgelast	Eucharistie Viering
Za.30 mei 2020	afgelast	Woord- en Gebedsviering
Zo.31 mei 2020	afgelast	Woord- en Communieviering

## Voor de afgelaste vieringen geldt: alternatieven zijn beschikbaar:

- Lezingen en korte overwegingen te lezen via onze website: [www.urbanusparochienes.nl](http://www.urbanusparochienes.nl)
- Uitzending van de Eucharistieviering op zondagochtend via NPO1
- Uitzending van de Eucharistieviering vanuit Haarlem via website: [www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

Al staan onze kerkelijke samenkomsten nu tijdelijk stil:  
de natuur laat zich niet stop zetten!



### **Openstelling van onze Urbanuskerk tijdens de coronacrisis:**

Om u de mogelijkheid te bieden voor een persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje zal de kerk gedurende de corona-crisis iedere zaterdag geopend zijn van 15.00 – 17.00 uur. Toegang tot de kerk vindt plaats via de pastorie.

### **Paus opent noodfonds vanwege coronacrisis**

Paus Franciscus heeft bij de Pauselijke Missiewerken (Missio) een noodfonds ingesteld voor hulp aan de mensen en lokale geloofsgemeenschappen die getroffen zijn door het coronavirus.

“Het noodfonds zal gebruikt worden ter ondersteuning van de geloofsgemeenschappen in de ruim 1100 missiebisdommen die de gevolgen van het coronavirus hard zullen voelen. Het gaat hier immers om de meest kwetsbare mensen.

Alleen al in Afrika zijn er meer dan 74.000 zusters en 46.000 priesters die zorgen voor mensen in de ziekenhuizen. Daarbij komen nog de zorgcentra en de ruim 45.000 basisscholen waar de Kerk meer dan 19 miljoen kinderen onderwijs geeft. In veel plattelandsgebieden zijn zij vaak de enigen die de gezondheidszorg en het onderwijs dragen.”

Paus Franciscus heeft een begin gemaakt met het noodfonds door een schenking van 750.000 dollar. Hij vraagt iedereen die de mogelijkheid heeft om te helpen, een bijdrage te storten in het noodfonds via de Pauselijke Missiewerken (Missio), ook in Nederland

Bankrekening: NL93 INGB 0000 0087 25

t.n.v. Missio PMW, onder vermelding van Coronafonds

### **Wist u dat....**

U tijdens de Coronacrisis op de website van onze parochie wekelijks de overweging van pastoor Marco kunt zien en horen? U hoeft daartoe slechts naar de Homepagina van: [www.urbanusparochienez.nl](http://www.urbanusparochienez.nl) te gaan, daar vindt u de link naar de overweging.





Thuis, in zijn vertrouwde omgeving, is volkomen onverwacht

overleden onze dierbare broer, zwager, oom en oudoom

## Theodorus Leonardus van Schaik - Theo -

21 maart 1933

7 april 2020

Theo was een vriendelijke, eigzinnige en in mensen geïnteresseerde man. Als koster altijd aan het werk op de pastorie en in de kerk.

Als tuinman steeds bezig met de pastorietuin en het onderhoud van de begraafplaats. Met zijn onuitputtelijke energie was hij altijd bezig, maar als je hem tegenkwam, wel altijd in voor een praatje.

Het zal wennen zijn nu hij is overleden en je hem niet meer bijna dagelijks tegenkomt in en om de kerk of in het dorp.

Op dinsdag 14 april hebben de parochianen en andere belangstellenden, tussen 11.00 en 13.00 uur, volgens de voorschriften rond het coronavirus, individueel op gepaste afscheid van hem kunnen nemen. Waarna in besloten kring olv Elly van Rooden en door Peter Overdijk gezongen, de uitvaartdienst heeft plaatsgevonden.

Aansluitend is onder het luiden van de klok de rouwauto met Theo, na een ereronde door het dorp, naar het crematorium vertrokken.

Moge Theo, herenigd met al diegenen van zijn familie welke hem zijn voorgegaan, nu thuis zijn in het huis van zijn Schepper.

Wij wensen de familie en al degenen die nu zonder deze bijzondere man verder moeten, veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

### ***Misintenties:***

De door u aangevraagde intenties staan, zoals u gewend bent, vermeld in deze Urbanesklanken. De tijdens de coronacrisis niet afgelezen intenties zullen, na het beëindigen van deze nare periode, alsnog in de vieringen worden opgenomen.

### **Aktie Kerkbalans**

Geloven is gratis, geloven geeft hoop, geloven geeft houvast in deze door corona gefeisterde samenleving.

Maar het instandhouden van onze parochiegemeenschap en onze St. Urbanuskerk brengen veel kosten met zich mee. Alleen u kunt ons helpen om dit te bekostigen. Ook dit jaar treft u in dit mei nummer van de Urbanesklanken de bekende envelop weer aan.

Wij doen dus ook in 2020 wederom een beroep op uw vrijgevigheid onder het motto:

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel  
" Daar geef je voor "

Lees daarom de bijgaande brief en neem uw verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze parochie en onze monumentale Sint Urbanuskerk.

U kunt uw bijdrage overmaken met de acceptgiro, via internet of door deze in contanten af te geven op de pastorie.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage, namens het parochieteam,  
Joop Sibum, penningmeester

### **Vastenactie**

De opbrengst tbv. de Vastenactie bedraagt dit jaar € 321,15 waarvoor dank aan de gulle gevers.

### **Collectes**

Roepingenzondag, omdat er in deze meimaand door de coronacrisis geen vieringen zullen zijn, vragen wij u om uw bijdrage voor de opleiding van nieuwe priesters in ons bisdom over te maken naar bankrek: NL64 INGB 000000 5464,

ten name van: Het Grootseminarie RK Bisdom Haarlem  
onder vermelding van: opleiding nieuwe priesters

Ook de collecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris komt door de coronacrisis te vervallen. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening: NL30 RABO 0171 211 111

ten name van: Week Nederlandse Missionaris, Den Haag



## Ter Inspiratie

Het Coronavirus heeft overal in de wereld met kracht toegeslagen en heeft het sociale leven letterlijk plat gelegd. Kerken en scholen zijn gesloten, vele bedrijven hebben de deuren moeten sluiten. Overvolle ziekenhuizen waar doctoren en verplegend personeel alles doen om hun patiënten uit de greep van het virus te halen. Helaas levert al dit harde werk niet altijd het gehoopte resultaat en komen er heel veel mensen te overlijden. Een ongelooflijk heftige gebeurtenis die, zoals de koning in zijn toespraak aangaf “*ons leven lang zal bijblijven*”. Ik weet niet hoe alles ervoor staat als u dit leest, maar de crisis zal zeker niet voorbij zijn.

Je zou crisis kunnen zien als een moment of periode waarin het er op aan komt. Iets komt van buiten op je af. Je kunt er niet omheen. Je wordt voor een keuze gesteld. Hoe ga je er mee om? Wat ga je er mee doen? Ga je er wel iets mee doen? Je wordt eigenlijk gedwongen tot een keuze. Ga je links of rechts? Vooruit of achteruit? Actie ondernemen, verstarren of vluchten? Het komt er op aan.

I.v.m. de coronacrisis hebben we de Goede Week en Pasen anders gevierd dan normaal, ook Jezus heeft in de Goede week een crisisperiode doorgemaakt.

Met Palmпасen klinkt nog het ‘*Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!*’

Maar enkele dagen later klinkt het ‘*Kruisig Hem! Kruisig Hem!*’

Gemarteld, bespot, vernederd is Hij.

En wordt Hij ter dood gebracht op het kruis.

Een grotere crisis kan je haast niet voorstellen.

Maar ... drie dagen later klinkt *'Ik wens jullie vrede'*. De leerlingen hadden zich uit angst achter dichte ramen en deuren opgesloten. maar Jezus kan daar zo doorheen.

De Verrezen Heer laat zich zien.

Het eerste wat Hij zegt is een vredeswens. De leerlingen weten zich bevrijd uit de ellende. Hij is niet dood, Hij leeft! Blijkbaar had de crisis niet het laatste woord.

De Heer heeft zich een weg eruit gebaand.

De coronacrisis, waar wij en zeer velen nu in zitten, is heel erg: er vallen doden en er zijn vele zieken. Zeer vele mensen moeten leven met strenge beperkingen. Is er een uitweg? Wanneer? Hoe? Ik weet dat natuurlijk niet. Ik ben geen arts, geen politicus, geen crisismanager. Ik kan 'alleen maar' zeggen: vertrouw op de Heer en houd moed.

We vragen aan Hem kracht en zegen voor allen die zo getroffen zijn. We vragen dat de doden opgenomen mogen zijn in zijn Eeuwig Leven.

We vragen dat we in deze crisis oog houden voor onze naaste. We vragen of God ons en iedereen vasthoudt.

Denken we aan de Goede Week en Pasen.

Er moet toch een uitweg zijn. Daar vertrouwen we op.

Ondanks deze turbulente tijd wens ik u

en allen die het moeilijk hebben:

veel sterkte en Gods Zegen toe.

Elly van Rooden.

# 75 JAAR VRJHEID



Dit jaar herdenken we dat we 75 jaar geleden onze vrijheid hebben teruggekregen. Dat heeft vele offers gevergd in alle lagen van onze bevolking.

Er zijn veel verhalen uit die die tijd bekend, maar ook verhalen die misschien niet zo bekend zijn en dan vooral van mensen uit onze omgeving. Die verhalen doen ons beseffen dat er in onze parochie ook helden geweest zijn, waar weinig of nooit over gesproken is.

Ik heb het in deze over Kapelaan H.J.Hein Kooijman uit onze parochie. Hij heeft zijn jeugd doorgebracht op de

boerderij (Schielijk bedacht) in De Waver. Zijn jongste broer, de heer J. Kooijman is daar nog woonachtig.

Kapelaan Kooijman is op 6 juni 1936 priester gewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, M.G.R.Huibers, en op zondag 7 juni heeft hij hier in onze H.Urbanuskerk zijn eerste H.Mis opgedragen. Zijn eerste benoeming als kapelaan was in Heemstede op 15 augustus 1936, maar zijn benoeming in de H.Martha parochie op 31 augustus 1940 - dus in het eerste oorlogsjaar - zou zijn leven in het vervolg van de oorlog compleet veranderen.

Zijn manier van spreken en de preken die de parochianen als bemoedigend mochten ervaren, was de bezetter niet ontgaan, want verraders zijn soms heel dichtbij. We hoeven maar aan het verhaal van Goede Vrijdag te denken, om daar een beeld bij te krijgen.

Hij werd opgepakt en in de gevangenis van Scheveningen opgesloten. Hij dacht zelf met 14 dagen weer vrij te zijn. We hebben het over augustus 1942, maar het zouden liefst 32 maanden worden. Na in kamp Vught en doorgangskamp Amersfoort kwam hij in het concentratiekamp Dachau terecht. Hij heeft daar zijn priesterwaardigheid getoond door steun en toeverlaat te zijn voor zijn medegevangenen. Bekend is dat hij van verzamelde kruimels een eucharistieviering voor zijn medegevangenen hield. Door dat delen van die hele kleine stukjes brood gaf hij kracht aan zijn medelotgenoten, die dag in en uit in onzekerheid leefden. Zijn voorbeeldige gedrag heeft velen gesterkt om vol te houden. In april 1945 is het concentratiekamp bevrijd. Hij was er slecht aan toe. Maar na enkele maanden aangesterkt te hebben is hij op 9 juni 1945 weer terug gekeerd in de parochie van de H.Martha in Den Haag.



*Ter blijde herinnering*

aan de terugkomst in de  
St. MARTHA-PAROCHE  
te Den Haag, op 9 Juni 1945

van

**Kap<sup>n</sup>. H. J. Kooijman**

na 32 maanden vertoefd te  
hebben, om den geloofswille,  
in de concentratiekampen te  
Amersfoort, Vught, Dachau

Op God vertrouw ik, zonder te  
vreezen!

Wat kunnen de mensen mij doen?

Ps. 56, 8

Zijn terugkeer was overweldigend te noemen; ook de aankondiging in het parochieblad is emotioneel en bijzonder te noemen. Hij had 32 maanden om geloofswille doorgebracht in de genoemde kampen. Wel gebogen maar niet gebroken!!

Het is goed om dit verhaal te vertellen. We weten allemaal dat helden altijd ver weg zijn, maar ze zijn soms heel dichtbij, gewoon in onze eigen parochie hier in Nes a/d Amstel.

Jan Compier

Gedenken wij

emeritus Pastoor

**Henricus Johannes Kooyman**

geboren op 5 januari 1911 te Vinkeveen, priester gewijd op 6 juni 1936, tot kapelaan benoemd te Heerhooft, O.L.V. ten Hemelopneming (15-8-1936) te Den Haag, H. Martha (31-8-1940) te Rotterdam, H. Lambertus (7-7-1945) te Delft, H. Hippolytus (20-1-1951) te Rijswijk, H. Bonifatius (28-7-1956), tevens moderator en godsdienstleraar aan het Lodewijk Makkelijdecollege, tot pastoor benoemd te Rotterdam, H. Hildegardis (2-6-1962), te Oegstgeest, H. Willibrordus (3-10-1967) eervol ontslag en emeritaat (30-6-1976) te Harmelen; overleden te Harmelen (4-8-1981) en begraven op het Rooms Katholieke Kerkhof aldaar (7-8-1981).

Met pastoor Hein Kooyman ging een priester van ons heen die zich geheel gaf voor de mensen en die met zijn leven voor hen instond.

Hij werd slachtoffer in de tijd van de Duitse bezetting toen hij drie jaar lang doorbracht in een concentratiekamp.

Met hart en ziel wijdde hij zich aan zijn priesterlijk werk in verschillende plaatsen als kapelaan, godsdienstmoderator en pastoor. Met helder inzicht volgde hij de ontwikkelingen van de tijd en handelde ernaar en trachtte een zielzorger te zijn van deze tijd.

Na zijn priesterloopbaan beëindigd te hebben ging hij een lange lijdensweg op die hij moedig is gegaan.

Hij moge nu delen in de Heerlijkheid van de Verrijzenis en ooggetuige zijn van Christus' Heerlijkheid.

*"Ik ben de Verrijzenis en het Leven.  
Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is  
hij gestorven". (Joh. 11, 25)*

---

## *Van de Bestuurstafel*

---

Parochiebladen mei 2020

Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en  
Uithoorn,

Het is mei !!

Volop voorjaar. Weer lekker lang licht 's avonds. Deuren en ramen open. Jonge eendjes in de sloten. Handschoenen naar zolder en jurkjes en korte broeken voor in de kast.

Ik denk aan meivakantie. Even niet naar school. De laatste studiesprint voor eindexamenscholieren. Koningsdag, 4 en 5 mei bijeenkomsten..... Er is zoveel anders dit jaar.

Ik denk ook aan wandelschoenen, tuinieren, picknickmand of barbecue. Dat kan allemaal, maar dan in het klein. Geen groepen, veilige afstand. Het "nieuwe gewoon" waar we al een tijdje aan hebben kunnen wennen. Ik hoop dat het gaat en is vol te houden voor iedereen.

Vorige maand was het Pasen, voorafgegaan door Palmzondag en de Goede Week (of was het een Stille Week?). We hebben als bestuur nagedacht, gediscussieerd, gewikt en gewogen. Wat we niet konden was duidelijk: Geen kerkvieringen of bijeenkomsten. Maar de kerk vierde haar grootste feest van het jaar. Een feest van Hoop en bemoediging. Iets wat we dit jaar misschien wel belangrijker vinden dat ooit. Dus... Kerken openstellen voor gebed of het opsteken van een kaarsje. Klokken luiden voor hoop. De gewijde palmtakjes aanbieden via de parochiekerken. Filmpjes van overwegingen en



kleine vieringen via de website, Facebook of email verspreiden. Materialen en instructies gedeeld voor Palmпасen stokken. De Kruisweg is gebeden. Alle paaskaarsen in Uithoorn verzamelen, daar door pastoor Marco en kapelaan Derek in hun paaswake de Kracht van de verrezen Heer meegeven en vervolgens weer verspreiden. Zodat we in al onze 5 kerken het Licht van Christus kunnen aanschouwen. En zijn telefoontjes gepleegd. Kaarten gestuurd. Extra nieuwsbrieven verstuurd.

En hoewel we dit alles als bestuur hebben besproken (via online-vergaderingen en email) zijn de meeste activiteiten toch door de parochieteams georganiseerd. Dit maakt duidelijk waar onze kracht nog steeds zit: bij de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Als de kerk geopend wordt, moet er iemand zijn die de deuren opent en sluit. De website updaten, een kaartje of kaarsje rondbrengen, de klok luiden, een nieuwsbrief schrijven.... Al de vrijwilligers die dit verzorgen worden snel gezocht en gevonden in de lokale netwerken. We zien overal dat mensen voor elkaar klaar staan. Zó mooi! #daslief

Het is mei!! Mariamaand. Een maand waarin we extra stilstaan bij de moeder van de Heer. Bij moeders in het algemeen: we vieren moederdag. Die stevige knuffel kunnen en willen we dit jaar niet geven. Maar aandacht, lieve woorden, een tekening, zelfgemaakt kadootje, een bezoekje tot voor het raam misschien..... Alles om een lieve lach te creëren. Misschien moeten we er elke dag maar Moederdag van maken? En Vaderdag ook alvast?

We weten dat we het dit jaar extra moeten hebben van de kleine dingen om ons heen. De zon die schijnt. De helpende hand die je kan bieden en de aandacht en waardering waar je dankbaar voor mag zijn. We horen het vaak: Blijf gezond; denk aan elkaar; Samen zijn we sterk.

Ik hoop dat het u allemaal goed gaat. Dat u tevredenheid kan ervaren en kan genieten in het groot en in het klein. Samen met u kijk ik uit naar Pinksteren. Voor nog meer kracht en vertrouwen.

Hartelijke groet,  
Namens het Kerkbestuur,  
Miranda van Rijn  
[secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com](mailto:secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com)

06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband  
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

\*\*\*\*\*

Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere parochie) digitaal ontvangen?

Stuur een email met dit verzoek aan:

Aalsmeer [redaktiekontakt@hotmail.com](mailto:redaktiekontakt@hotmail.com)

De Kwakel [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)

Kudelstaart [stjangeboorteseecretariaat@live.nl](mailto:stjangeboorteseecretariaat@live.nl)

Nes ad Amstel [secretariaatpastorie@telfort.nl](mailto:secretariaatpastorie@telfort.nl)

Uithoorn weekbrief [secretariaat@emmaus-uthoorn.nl](mailto:secretariaat@emmaus-uthoorn.nl)

\*\*\*\*\*

Wij zijn nog steeds op zoek naar een manier om regiobreed een website op te zetten. Als eerste hebben we hier een (domein-)naam voor nodig. Als u een goed idee heeft om ons op weg te helpen of te ondersteunen vernemen we dit graag via [secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com](mailto:secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com)

**Parochievergadering**

F. Wesselingh  
Amsteldijk-Z 202e  
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara  
tel.: 06-53691688  
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden  
tel. 0252-517592

E. Timmermans  
Aan de Zoom 26  
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan  
De Oude Visscher 20  
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk  
tel.: 0297-582293

A. Blokker  
Nessersluis 18d  
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken  
email: agnes@nessersluis.net  
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst  
tel.: 0297-582293

**Stichting Vrienden Urbanuskerk**

Website:  
Facebook:  
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl  
Vrienden Urbanuskerk Nes  
tel.: 0297-582148

**Koorrepetitie**

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur  
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

**Begrafenisver. St Barbara**

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688  
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

**Begrafenisonderneming**

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht  
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen  
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073  
020-6471212  
0297-583448



## **Een virus**

Er waart een virus rond van twijfel en miskenning  
en zijn we niet alert, blijkt zoiets een gewenning.

Dit wordt te breed en dat te smal bevonden  
en zonder dat je 't weet is je geloof geschonden.

Probeer in vredesnaam maar niet besmet te raken.  
Zo'n virus kan je vreugd, je trouw in één keer raken.

Er waart een virus rond, maar ben je echt een kenner  
dan is de Heil' ge Geest de beste virusscanner!

Hij zuivert in je ziel wat ruw werd afgebroken  
en 't licht dat werd gedoofd,  
wordt weer opnieuw ontstoken!

Dichter onbekend.