

Urbanes – Klanken



nummer 546

juli-augustus 2023



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

We zitten er al middenin: de zomer is goed en lekker begonnen. Na een nat en koud voorjaar vliegen de warmte en droogtere records ons al weer om de oren. Klimaat technisch gezien wellicht niet ok, echter we genieten er ook van. Inclusief de vruchten die het voortbrengt: zo was Amstellanddag zonovergoten, wat een grote schare aan fietsers en bezoekers langs de Amstel opleverde die de vele bezienswaardigheden in het gebied een bezoek brachten. Zo ook bij onze St. Urbanus! De stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk' hadden een mooi programma samengesteld en stonden bij de entree klaar om de 'dagjesmensen' een warm welkom te heten binnen het prachtige decor van onze St. Urbanuskerk. Velen verbazen zich elke keer weer dat zo'n "dorpserkerk" zo veel moois en bijzonders heeft te bieden. Dit jaar ook voor het eerst te zien het 'Triomfkruis' welke in het priesterkoor is bevestigd. Velen vinden het qua stijl, vormgeving, kleur en grootte perfect passen. Uiteraard zijn er ook enkele kritische geluiden vernomen, wat goed is: iedereen mag er zijn of haar mening over hebben, het blijft immers een kwestie van idee en smaak. Het torenklimmen was (en is eigenlijk altijd!) een groot succes. Zo'n 125 personen betraden de 111 treden richting de omloop van de toren. Een pittige opgang, met als finale de verticale ladder richting het klokkenplateau. De beloning een wijds uitzicht over Nes aan de Amstel en de verre omgeving waar de St. Urbanus over uitkijkt. Enthousiasme en bewondering spatten er dan vanaf, van jong tot oud. Wat elke





keer weer leuk is om te horen en veel voldoening geeft als je daar staat als vrijwilliger en vertegenwoordiger van de organisatie! Na afloop stonden er maar liefst 3 Saartjes klaar, geheel in stijl, om de hongerige en dorstige te voorzien van cake, verse aardbeien en

dorstlessend materiaal op het speciaal en eveneens in stijl vormgegeven 'terras van Saartje'. Op zondag 18 juni was er eveneens een openstelling van de kerk, inclusief het torenklimmen, tijdens het Nesser-feestweekend. Dit geeft weer een heel ander publiek welke de kerk betreedt en bewonderd. Maar zeker niet minder enthousiast: De mensen stonden letterlijk te wachten voor de ingang om binnengelaten te worden bij de start van het program! Zo blijkt elke keer weer dat de St.Urbanus, als kerk én als baken in het landschap, zorg draagt voor verdieping, verbinding en ontmoeting. Waar de mensen samenkomen om het geloof te belijden en geïnspireerd te worden; om elkaar te spreken; om samen te zijn; om te gedenken; om vreugde en verdriet te delen; om even een moment voor jezelf te nemen en te vinden, in stilte; om te genieten van de mooie en bijzondere omgeving met al haar culturele schatten. Bestemd voor onze geloofsgemeenschap én voor de Nesser-gemeenschap én voor iedereen van ver daarbuiten. Het kan en past allemaal in onze St.Urbanus en daarmee is ze met haar 132 jarige leeftijd nog steeds van grote betekenis, bepalend en helemaal van deze tijd!!!





Op woensdag 14 juni kwamen we samen in verdriet én dankbaarheid om afscheid te nemen van Frans Wesselingh. Als lid van het kernkorps van vrijwilligers heeft hij veel betekend voor onze parochie. Zo heeft hij zich vele jaren dienstbaar gesteld aan het

St.Ceciliakoor en het Gelegenheidskoor, de begrafenisvereniging St.Barbara, was hij beheerder van ons kerkhof 'Vreedenhof' en had hij zitting in de Parochievergadering. Dienstbaar zijn is liefde in de praktijk. En dat deed hij. Als parochie zijn we Frans dan ook zeer dankbaar voor de vele diensten die hij volbracht heeft. Tijdens een gedenkwaardige uitvaartdienst, onder de bezielende leiding van Elly van Rooden, werd dit bezegeld met een warm, hartelijk applaus. Op onze website www.urbanusparochienes.nl kunt u meer over Frans lezen, inclusief zijn rouwcirculaire inzien.

Op donderdag 15 juni kwam de Kinderclub! bijeen voor de finale van dit seizoen, de altijd populaire seizoensafsluiting. Dit keer werd dat het creëren van een schilderachtig stilleven op de Pluktuin van Annemarie Fontijn: het beschilderen van een vaas, het plukken van de mooiste bloemen om deze vervolgens kunstig te schikken. De meesterwerken kunt u bewonderen op de foto's. Een zeer geslaagd samenzijn! Dank aan team Elly voor het perfect organiseren van deze dag en uiteraard ook de vele bijeenkomsten van de Kinderclub! dit jaar. Op naar een volgend seizoen!



Er was meer voor de jongeren onder ons: op 26 juni beklom groep 8 van de lagere school uit het dorp de kerktoren. De stichting Vrienden was wederom de organiserende partij. Elke keer weer bijzonder voor de jongeren om het Rijksmonument van binnen te leren kennen met ook hier de beloning van een prachtig uitzicht op de omgeving. En heel symbolisch een memorabele blik op hun school, waar ze vele jaren hebben



doorgebracht en daarmee: kijkend op hun schooltijd waar de fundatie van hun toekomst is aangebracht. Allen heel veel succes en moois toegewenst met het vervolg!

Was het u al opgevallen...? Wellicht niet en dat is eigenlijk precies de bedoeling... Onlangs zijn de antennes van de T-Mobile

installatie, welke aan de kerktoren zijn bevestigd, beschilderd. Het motief is gelijk aan de omliggende stenen,



waardoor deze opgaan in het geheel. Een huzarenwerk, letterlijk op niveau. Hangend aan een enorme hijskraan werd dit ter plaatse uitgevoerd door de schilders van het bedrijf 'Camouflage'. De naam zegt eigenlijk al genoeg. Met een mooi resultaat tot gevolg.

Binnenkort wordt de woning aan de Amsteldijk zuid 134, onderdeel van de bezittingen van de St.Urbanusparochie, opnieuw verhuurd aan een nieuwe bewoonster met haar kinderen. We zijn momenteel druk in de voorbereidingen. Zo zal er een nieuwe keuken geïnstalleerd gaan worden, aangezien de oude na vele jaren dienst echt op was. Verder moet er nog het e.e.a. aan raam- en kozijnwerk, badkamer, interieur en tuin verspijkerd worden, alvorens de woning betrokken kan worden. Een aantal vrijwilligers staan al in de startblokken om dit voor elkaar te krijgen. Verwachting is dat dit rond half juli gereed is. Met de binnenkomende huurinkomsten kunnen we dan weer een deel van de kosten bestrijden binnen de parochie. Goed!

De maanden juli en augustus staan voor de deur. Dat betekent voor velen vakantietijd! Toch staat er nog het nodige in de planning. Zo zal er op 09 juli een gezinsviering worden



gehouden met als thema 'Dromen van vakantie' en waarin het einde van het schooljaar centraal staat. We hopen dat vele ouders, samen met hun kinderen, hierbij aanwezig zullen zijn. Iedereen is uiteraard van harte welkom! Op zaterdag 29 juli vindt er iets bijzonders plaats in de St.Urbanus: het Adema orgel

wordt dan bespeeld, als onderdeel van de 'orgeltocht' door de provincie. Deze wordt georganiseerd door de stichting 'Orgeltochten Noord-Holland'. Meer informatie kunt u terugvinden op hun website www.orgeltochtennoord-holland.nl



De St. Urbanus, bestemd als plaats voor verbinding, verdieping en ontmoeting. Dat was ze bij oorsprong ruim 132 jaar geleden, dat is ze anno 2023 nog steeds. En dat zal altijd zo blijven. Als baken voor Nes en omstreken is zij steeds opvallend aanwezig, onvermijdelijk, vanuit elke windstreek goed zichtbaar. Een dierbare, belangrijke rol om voor al die blije, mooie, bijzondere maar ook verdrietige momenten de verbindende rol te kunnen spelen voor haar eigen geloofsgemeenschap, voor die van Nes en voor de omliggende omgeving. Vele vrijwilligers willen zich daar steeds weer met hart en ziel voor inzetten en daar zijn we hen zéér dankbaar voor. Het is dienstbaarheid ofwel liefde in de praktijk: Het geeft daarmee uitzicht op een betekenisvolle toekomst.

We wensen u en uw dierbaren een vreugdevolle vakantietijd toe en, mocht u op pad gaan, weer een veilige thuiskomst. Heel graag tot de volgende ontmoeting in de St. Urbanus!!!

Graag tot de Urbanesklanken van september,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



*Achter de tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering
Ik glimlach even naar boven
Ik weet niet of je dat kunt zien
Ik wil daar zo graag in geloven
Ik neem genoeg met misschien*

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze behulpzame vader en sterke opa

Frans Wesselingh

5 maart 1938

6 juni 1923

Op woensdag 14 juni zijn wij in de Sint Urbanuskerk samengekomen in de uitvaartviering, olv Elly van Rooden, met Bep zijn vrouw, zoon Frank, de kleinkinderen Fleur en Daan, en al die andere familieleden en vrienden, om Frans te herdenken en de goede herinneringen die zij aan hem hebben te delen. De crematie in Uithoorn heeft daaropvolgend in besloten kring plaatsgevonden.

De urn met zijn as zal als de tijd daar rijp voor is, in het graf van Conny zijn dochter die hij zo vreselijk miste, worden bijgezet.

Collectes

De ritselfcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 1 + 2 juli en het weekend van 5 en 6 augustus.

In het weekend van 26-27 augustus staat de Miva collecte voor het schoolbusproject in India centraal.

Opbrengst Collectes

weekend 29 + 30 april	327,40
Collecte Roepingenzondag	57,80
weekend 13 + 14 mei	269,85

1e pinksterdag 21 mei	407,95
weekend 27 + 28 mei	342,10
weekend 3 + 4 juni	358,15
weekend 10 + 11 juni	319,35
zondag 18 juni	239,30

Communie thuis:

Wilt u ook graag de communie ontvangen dan kunt u zich opgeven via het secretariaat. Kapelaan Darek komt graag naar u toe.

In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de communie zal worden gebracht.

Kerkebalans 2023

Allereerst wil het parochieteam u bedanken voor uw bijdrage die u in 2022 heeft geleverd. Wij vragen u om, ook dit jaar weer net zo vrijgevig, bij te dragen als in de voorgaande jaren.

Door de overgang naar een ander systeem voor de ledenadministratie en het verdwijnen van de acceptgiro was het voor ons niet mogelijk om de actie Kerkebalans te laten plaatsvinden in mei, zoals u in onze parochie gewend bent, maar in juli.

” De Urbanuskerk in Nes aan de Amstel: Daar geef je voor ”.

U beseft hoe belangrijk het is om als geloofsgemeenschap een herkenbaar middelpunt te hebben. Een plek in ons dorp aan de Amstel waar je inspiratie vindt, een plek waar je welkom bent om je geloof te belijden

Als we het hebben over de kerk die ons veel waard is, dan bedoelen we meer dan alleen dat fraaie Rijksmonument. Dan bedoelen we vooral hetgeen er wordt gevierd in de sfeer van onze hechte parochiegemeenschap. Een kerk is een gebouw van een lach en een traan. Daar vierten wij blijdschap en droefheid, eigenlijk alle facetten van het leven. God heeft

zorg voor ons, kent ons en ziet ons. Dat vieren wij in ons kerkgebouw.

” De Urbanuskerk is ons heel wat waard ”.

De Kerk, het gebouw, de geloofsgemeenschap, het gaat over ons, over u en mij, over onze inzet voor de samenleving waar wij deel van zijn. De kerk is veelzijdig en alleen zichtbaar door uw talent als vrijwilliger en..... door uw persoonlijke bijdrage.

Het parochieteam vraagt om uw financiële hulp voor het werk in en áán onze Sint Urbanuskerk want zonder u zijn wij nergens.

Lees vooral ook de bijgaande brief. U kunt uw kerkbijdrage of donatie overmaken op bankrekening: NL41 INGB 0000 5783 72 of door deze in contanten af te geven op de pastorie.

Dank voor uw inzet en uw bijdrage.

Namens het parochieteam,

Joop Sibum, penningmeester

Raad van Kerken steunt het plan “Huisvesting Asielzoekers”



Om een oplossing te bieden voor de opvang van asielzoekers is door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland het Plan KAN ontwikkeld. Dit plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland beoogt dat *alle* gemeenten in ons land naar rato van het aantal van hun inwoners vluchtelingen huisvesten. Met ongeveer 30 opvangplekken per 10.000

inwoners zijn Nederlandse gemeenten in staat om asielzoekers op een menselijke manier, zonder hen buiten te laten slapen en heen en weer sturen.

Deze aanpak houdt in dat een klein dorp maar een handjevol mensen ontvangt, terwijl een grote stad een paar honderd mensen onderdak biedt. Ook moet de asielprocedure aanzienlijk versneld worden, zodat vluchtelingen veel sneller weten of ze mogen blijven en bijna meteen kunnen beginnen met het leren van de taal, kennismaken met hun omgeving en het vinden van vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Rol voor lokale kerken : Vanuit de ruime ervaring die kerken hebben met de opvang van asielzoekers, heeft de Raad van Kerken dit plan vanaf het begin gesteund. Het plan is uitgewerkt door dr. Carolus Grütters van de Radboud Universiteit. Plan KAN is eerlijker en zowel voor de asielzoekers als voor de lokale geloofsgemeenschappen praktischer en haalbaarder dan de aankomende spreidingswet. Het kan helpen voorkomen dat telkens opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen, wanneer de opvang vol is. En ook het heen en weer slepen van volwassenen en kinderen van de ene crisisopvanglocatie naar de andere behoort dan gelukkig tot het verleden.

Het is goed te begrijpen dat ook burgemeesters en wethouders en organisaties die al jaren betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers dit plan steunen. Van belang is nu dat het Plan KAN meer bekendheid en meer draagvlak krijgt in alle gemeenten in ons land. Lokale kerkgemeenschappen kunnen daar een positieve rol bij spelen door het plan onder de aandacht van de gemeenteraad, het gemeentebestuur of de burgemeester te brengen.

Miva zomercollecte:

EEN schoolbus bepaalt de toekomst van 30 kinderen

Sangeeta: "Naar school gaan geeft een kind een gevoel van trots en waardigheid. Toch laten maar weinig scholen kinderen met een handicap toe. De kinderen worden verwaarloosd en voelen zich nutteloos. Bij ons zijn ze van harte welkom en

krijgen ze een doel in het leven. Bovendien kunnen kinderen met én zonder beperking bij ons samen opgroeien. We zien hier kinderen die prima kunnen horen spelenderwijs gebarentaal leren. Dat gebeurt vanzelf, omdat verschillende kinderen met elkaar spelen.

Sangeeta's missie: " De school van Sangeeta biedt niet alleen onderwijs, maar ook revalidatie en medische hulp. "Daardoor krijgen onze kinderen de kans onafhankelijk te worden en uit de armoede te ontsnappen. En dat is heel belangrijk, want veel handicaps worden veroorzaakt door armoede. Bijvoorbeeld door voedingstekorten. Of door gebrek aan geboortezorg. Bovendien hebben arme gezinnen minder geld om hun kind naar school te laten gaan. Door armoede krijgen dus meer kinderen een handicap. En die kinderen krijgen bovendien geen eerlijke kans op een mooi leven. Ik zie het als mijn missie dat te veranderen " .

Een bus minder: " Helaas is er geen openbaar vervoer van de stad naar onze school. Daarom zijn we afhankelijk van onze schoolbussen. Van de 300 kinderen die we dankzij die bussen naar school brengen, zouden er maar enkelen kunnen komen als wij geen vervoer hadden! In India zijn voertuigen ouder dan 15 jaar verboden op de weg. En één van de schoolbussen bereikt over een paar maanden die gevreesde leeftijd. Als we één bus minder hebben, moeten ongeveer 30 kinderen thuisblijven. Een grote zorg, maar we zetten door."

Maakt u onderwijs bereikbaar met uw bijdrage ?

"We hebben heel binnenkort dus één schoolbus minder. Dat betekent dat ongeveer 30 kinderen thuis moeten blijven en niet meer naar school kunnen. Hun ontwikkeling en revalidatie staat dan volledig stil. Dat gaat me aan het hart," zegt Sangeeta. Met uw financiële hulp zorgt u ervoor dat er een nieuwe schoolbus komt, zodat deze kinderen kans houden op een betere toekomst. Alvast heel hartelijk bedankt!

Verdere info kijk op : www.miva.nl/project/een-schoolbus

U kunt uw bijdrage ook overmaken op:

NL42INGB0000002950 t.n.v. Miva Den Bosch

Een korte overdenking bij Maria ten Hemelopneming

15 augustus vieren we Maria ten Hemelopneming. Traditiegetrouw gaat een afvaardiging van onze parochie dan naar Zevenhoven om de mis bij te wonen. In veel zuidelijke landen is het nog immer een nationale feestdag, hetgeen de importantie aangeeft van deze dag. Het is niet bij toeval dat in het verleden op deze datum heel veel priesterwijdingen hebben plaatsgevonden, zo ook die van onze bouwpastoor Martinus van Zanten in 1869. Het geeft toch bijzondere glans aan het sacrament van de wijding om dit te mogen ondergaan op de dag van de hemelgang van de Heilige Maria. Speciaal op die dag richten we ons tot de Moeder Gods. Echter, ook bij vele andere gelegenheden is in onze kerk het Avé Maria te horen. Vaak gebeden, maar ook met regelmaat gezongen. Er zijn in de loop der jaren talloze composities geschreven om dit gebed nog intenser te laten beleven. Immers het adagium luidt “Quis cantat, bis orat”, oftewel “Wie zingt bidt dubbel”.

Het gebed voert terug op het bezoek van de aartsengel Gabriël aan Maria. Hij komt bij haar als ze 6 maanden zwanger is om haar te laten weten dat zij de begunstigde is en de zoon van God draagt. Haar begroeting is de beginregel van ons gebed. “Ave, gratia plena, Dominus tecum”. Maria is echt een beetje overvallen door de grootsheid van deze boodschap, maar aanvaardt haar lot in nederigheid.

Bij haar bezoek aan haar nicht Elisabet, die op hoge leeftijd toch nog de vreugde van het moederschap ten deel viel, wordt zij verwelkomd met de woorden dat zij “de gezegende onder de vrouwen is en gezegend de vrucht van haar schoot.” En vervolgens dankt Maria God in haar respons “Magnificat anima mea, Dominum”, mijn ziel prijst hoog de Heer. Dit antwoord heeft ook vele componisten geïnspireerd tot het schrijven prachtige

muziekstukken, waarvan we nu nog steeds zeker tijdens Maria feestdagen in onze kerk van kunnen genieten.

De componist Joannes Baptist Haagh, wiens versie van het “Ave Maria” wij het vaakst horen in onze kerk, was een Pater Redemptorist. Hij deed een groot deel van zijn opleiding als kerkmusicus in Duitsland. Naast zijn werk als componist had hij zitting in de censorencommissie van de Gregoriusvereniging. Deze vereniging, opgericht door Michaël Joannes Antonius Lans, een studiegenoot van Pastoor van Zanten, had tot doel om eenheid in de katholieke kerkmuziek te brengen. Onze Pastoor was bestuurslid van deze Gregoriusvereniging en kende Pater Haagh dus persoonlijk. Hij bezocht hem samen met Pastoor Lans eens in het klooster in Wittem op doorreis vanuit Aken weer naar huis, alwaar ze ook nader kennis maakten met zijn muzikale talent. Ze waren geroerd en danig onder de indruk van de schoonheid van zijn werk. Pastoor van Zanten was zelf de stimulerende kracht achter het koor van onze parochie en zal zijn waardering voor Haagh in de Nesser kring duidelijk hebben laten blijken.

Het feit dat Haagh’s versie van het Ave Maria toen al ten gehore werd gebracht in onze Nesser kerk en dat het ook nu nog bijdraagt aan de devotie en geloofsbeleving van parochianen, troost biedt op de moeilijke momenten in het leven en telkens vele harten weet te beroeren is het bewijs voor de kwaliteit van dit werk

In dit licht wil ik op 15 augustus ook denken aan de fakkeldragers van ons Geloof, Pastoor Van Zanten en Pater Haagh die zich hebben laten inspireren door ons aller Moeder Maria.

Peter Overdijk.

Activiteitenoverzicht juli-augustus 2023

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.1 jul	19:00	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.2 jul	09:30	Eucharistieviering	
wo 5 jul	09:00	Kerkwerk	
za.8 jul	19:00	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.9 jul	09:30	Woord- en Communieviering/ gezinsviering, einde schooljaar	Elly van Rooden
za.15 jul	19:00	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.16 jul	09:30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.22 jul	19:00	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.23 jul	09:30	Eucharistieviering	
za.29 jul	19:00	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn ovb
zo.30 jul	09:30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za. 5 aug	19:00	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.6 aug	09:30	Eucharistieviering	
za.12 aug	19:00	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.13 aug	09:30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
di.15 aug	11:00	Maria tenhemelopneming Zevenhoven	
za.19 aug	19:00	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.20 aug	09:30	Eucharistieviering	
za.26 aug	19:00	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.27 aug	09:30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
wo 30 aug	09:00	Kerkwerk	

Vakantie: Kapelaan Darek: 9 juli tm 6 aug. – Pastoor Marco: 14 aug. tot 10 sept.

zang:	organist/cantor:	lector:	misdienaar	koster:
	samenzang	Jos den Haan		Joop
Zomerzang		Paul Goossens	Jeroen	Huub
	Peter Overdijk			John
Zomerzang	Peter Overdijk	Kinderen	Maicah, Cilia	John
	Peter Overdijk			John
Zomerzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
	John		Jeroen	Joop/John
Zomerzang	Andrea Kooijman	Cilia Krak		Huub
	Maurice	Jos den Haan		Maurice/Joop
Zomerzang	Elly Pellekoorn	Marino den Haan	Cock, Ab	Huub
	Maurice ovb	Jos den Haan		Joop
Zomerzang	Leo van Rijt	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
	Maurice			Maurice
Zomerzang	Elly Pellekoorn	Paul Goossens	Jeroen	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John/Maurice
Zomerzang	Peter Overdijk	Cilia Krak	Cock, Ab	Ab, Cock
	Peter Overdijk			John
Zomerzang	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab, Cock	Huub

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zondag 2 juli	Eucharistieviering Slotviering	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 9 juli	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebedviering o.i.v. Anja Konst	Woord- en gebedviering o.i.v. parochianen
Zondag 16 juli	Woord- en communie viering Rob Mascini	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Rob Mascini
Zondag 23 juli	Woord- en gebedviering o.i.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Elly van Rooden	Woord- en gebedviering o.i.v. parochianen
Zondag 30 juli	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communie viering diaken Jeroen	Woord- en communie viering diaken Jeroen
Zondag 6 augustus	Woord- en communie viering diaken Jeroen	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Elly van Rooden	Woord- en communie viering diaken Jeroen
Zondag 13 augustus	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Dinsdag 15 augustus	Gezamenlijke viering Maria Ten Hemelopneming in Zevenhoven			
Zondag 20 augustus	Woord- en communie viering diaken Jeroen	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Elly van Rooden	Woord- en communie viering diaken Jeroen
Zondag 27 augustus	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebedviering o.i.v. Anja Konst	Woord- en gebedviering o.i.v. parochianen

Misintenties, weekend 1 en 2 juli

Frans Wesselingh

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ferry en Willie Ottenhof

Gerard Zwartendijk

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Martin Groen - jaarmis

Nellie Schrama - jaarmis

Nico de Jong

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten

Misintenties, weekend 8 en 9 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Frans Wesselingh

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Jo Markwat-van Tol – jaarmis

Jan Markwat

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en kleindochter Lisa

Sjaak van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Wies Hogeveen-Janmaat

Voor vrede in de wereld

Misintenties, weekend 15 en 16 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Frans Wesselingh

Gerard Zwartendijk

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Uit dankbaarheid

Misintenties, weekend 22 en 23 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Cees Stolwijk
Dave de Laat
Edwin Houtkamp
Frans Wesselingh
Kees Fontijn
Marcel van Amsterdam
Nico de Jong
Nicolaas Nieuwendijk
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 29 en 30 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Brenda Overes
Cees Andriessen
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Frans Wesselingh
Gerard Zwartendijk
Kees Fontijn
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Om kracht te krijgen bij verdriet

Misintenties, weekend 5 en 6 augustus

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Ferry en Willie Ottenhof
Frans Wesselingh
Gerard Zwartendijk
Kees Fontijn
Lenie van der Laan
Marcel van Amsterdam
Nico de Jong
Overleden familie Erkelens-Lambalk
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Piet Woorts
Ria van Braak-van Rijn

Misintenties, weekend 12 en 13 augustus

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Ben Overes
Frans Wesselingh
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Kors van Rijn - jaarmis
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita
Sjaak van Tol
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 19 en 20 augustus

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Cees Andriessen

Edwin Houtkamp

Frans Wesselingh

Gerard Zwartendijk

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en
overl.schoonzoon Ronald

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu

Jos en Arie Schrama - jaarmis

Uit dankbaarheid voor ons bedrijf

Misintenties, weekend 26 en 27 augustus

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dave de Laat

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Frans Wesselingh

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor alle slachtoffers van de afgelopen tijd



Donderdagmiddag 15 juni was alweer de seizoens-afsluiting van onze Kinderclub, dankzij het mooie weer mochten we weer veel kinderen in **'De Pluktuin'** begroeten. Eerst werden er vazen geschilderd, daarna mochten de kinderen bloemen gaan plukken, om dit in de vaas te zetten. Na afloop gingen zij met hun mooie creaties op de foto.

We kunnen weer terugzien op een zeer geslaagde middag! Uiteraard veel dank aan het Parochieteam en de vrijwilligers die daaraan bijgedragen hebben!







Ter inspiratie

Het is alweer lang geleden, begin jaren zeventig van de vorige eeuw, dat we in ons land autoloze zondag hadden. Je mocht niet met je auto de weg op, uitzonderingen daargelaten. Heerlijk stil op straat, je kon wandelen en fietsen op de snelwegen. Geen razende auto's, geen eindeloze files. 'Goeie ouwe tijd'. Met soms een beetje weemoed kun je eraan terugdenken. Maar naar dat voorbeeld van autoloze zondag zou het ook prachtig zijn om een mobiele-telefoonvrije

dag te houden. Geen telefoon op straat in de bus of de trein, in de natuur of op wandelwegen. Rust! Stilte! Heerlijk!

Weg met dat eindeloze gekwaak en geleuter dat medemensen en medereizigers zo mateloos irriteert. In de stilte kan een mens tot zichzelf komen. Luister eens naar het geluid van de stilte. Stilte om je heen, stilte in en met jezelf. Dat is vaak best moeilijk met al die geluiden, die ons dagelijks omringen

Maar stilte is meer dan geen geluid, stilte is binnen in je. Wonderlijk wat je dan hoort: dan hoor je wat mensen zeggen.... Dan hoor je ook de dingen wat ze ten diepste zeggen: waar je staat, wie je bent, wie je zijn mag. Wie niet in stilte luistert, hoeft ook niet te antwoorden. Achter deze stilte ligt een weg naar jezelf. Geniet daarom van de stiltes in je en put er kracht uit om alles wat je op je weg tegenkomt te overwinnen. Het zal je sterk maken en er komt ruimte in je, ruimte voor God en de medemens. Leer daarom stil genoeg te zijn om het geluid van je ware zelf te horen, dan kun je het ook bij anderen horen.

Elly van Rooden.

Eerste Heilige Communie 2023 – 2024



In de Sint Urbanusparochie wordt de mogelijkheid geboden om kinderen van 7 – 9 jaar in de ‘eigen’ parochie voor te bereiden op hun eerste Heilige Communie. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn dan kan dit tijdens de EHC voorbereiding plaatsvinden.

Mochten er minimaal 10 kinderen aangemeld zijn dan zou het feest in ‘onze’ Sint Urbanuskerk gehouden kunnen worden, anders sluiten de kinderen van de Nes aan bij de communicantjes in Uithoorn, zodat er op ***zondag 21 april 2024 om 11.00 uur in de Emmauskerk in Uithoorn***, één gezamenlijke feestelijke Eucharistieviering gehouden zal worden!

Aanmelden voor de EHC 2024 is nu reeds mogelijk tot uiterlijk eind september bij: pmmvanrooden@hetnet.nl

Dinsdag 15 augustus:
gaat u mee naar de Mariagrot in Zevenhoven?

Het is een traditie dat op deze bijzondere Mariadag, Maria Hemelvaart, er een openluchtviering is in Zevenhoven. Nog nooit meegemaakt? Het is echt bijzonder. U kunt met de fiets komen, de auto of met de bus (of lopend natuurlijk, het is bijna 10 km vanaf Uithoorn). De eucharistieviering begint om 11.00uur, daarna is er in de prachtige ontmoetingsruimte koffie/thee/limonade. Neemt u uw eigen boterhammen mee, dan kunt u na afloop nog een gezamenlijk rozenkransgebed meebidden bij de grot. Vertrek voor de fietsers vanaf Uithoorn 10.00 uur. Welkom!



Uitnodiging: 9 juli Vakantie Gezinsviering!



Nog even en het is weer zomervakantie. We hebben ons best gedaan om weer een mooie viering in elkaar te zetten voor de gezinsviering op 9 juli. Deze gezinsviering staat in het teken van de zomervakantie waarbij we even terugkijken naar het afgelopen schooljaar.

We hopen dat jullie allemaal met jullie ouders, broertjes, zusjes, oma's en opa's naar de kerk zullen komen om er met elkaar een fijne viering van te maken.

Graag tot 9 juli om 9.30 uur in onze Sint Urbanuskerk.

Groetjes van jongerengroep Klein Urbanus en het Kinderclub Team.

Vakantie parochiesecretariaat

Ook dit jaar zal in de maanden juli en augustus het secretariaat wel de werkzaamheden verrichten maar niet altijd op donderdagochtend aanwezig zijn.

De mail wordt dagelijks gelezen en zonodig beantwoord.

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Torenklimmen groep 8



Maandagmiddag 26 juni hebben 18 schoolverlaters van basisschool De Zwaluw volgens jarenlange traditie onze Urbanuskerk bezocht. Namens onze stichting ontving Marc de leerlingen. Hij liet de leerlingen de kerk zien en met hulp van een aantal ouders en medewerkers van de school gingen maar liefst 13 leerlingen de uitdaging van de steile ladder aan om de grote klokken, de school en het polderlandschap te kunnen bewonderen. Vanaf de kerktoren konden ze de basisschool uitzwaaien en turen naar de plek waar hun toekomstige middelbare school staat. Veel succes op de middelbare school en tot ziens!



Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Amstellanddag zeer succesvol

Zondag 4 juni hebben we een geweldige Amstellanddag beleefd. Op deze zonovergoten dag ontvingen we veel bezoekers voor bezichtiging van de kerk en het torenklimmen, met als toetje een supermooi uitzicht over Amstelland. Op het terrasje van de Saartjes achter de pastorie was het goed toeven en de cake met aardbeien vanuit de historische keuken ging schoon op. De verkoop in de brocantehoek (overgebleven van Kerst aan de Amstel) verliep ook buitengewoon goed. We hebben ruim 300 bezoekers ontvangen en de kastelling van de bijdragen aan torenklimmen, Saartjes terras, brocanteverkoop en giften leverde ruim 1100 euro op! Dank aan alle vrijwilligers en bezoekers!

Onze activiteiten in het najaar

Zondag 11 september: Open Monumentendag

Zondag 8 oktober: Jubileumconcert Seniorenorkest Amstelland

Weekend 16/17 december: Kerst aan de Amstel



We wensen u een mooie zomer toe en tot ziens!

Monique, Peter, Marc en Vincent, bestuur Vrienden Urbanus Nes

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Een gezegende zomerrust toegewenst en daarna een inspirerend nieuw werkjaar

Beste parochianen, terwijl ik dit artikeltje schrijf, genieten we eindelijk van een paar mooie zomerdagen (voor sommigen zelfs te warm!). Ik hoop dat we deze zomer allemaal kunnen uitrusten en de vrije tijd kunnen gebruiken om onze relatie met de Heer te verdiepen.

Als we straks terugkomen na de vakantie zouden we graag het pastorale jaar, net als vorig jaar, samen willen beginnen. Ja, dus met de openluchtviering aan het begin van het jaar. Dan wordt dat hopelijk een traditie! Met het bestuur hadden we wat de plaats betreft een rouleersysteem gewenst, dus graag elk jaar op een andere locatie, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Goede buitenruimtes en faciliteiten als in Nes a/d Amstel zijn niet makkelijk te evenaren. Met veel dank aan onze vrienden in Nes worden we dit jaar verwacht op zondag 10 september.

Als het weer het toelaat zal de viering net als vorig jaar buiten zijn. Voor ons is dit een teken dat ons samenzijn de parochiegrenzen overstijgt en dat de liefde verder dan de muren van de gebouwen gaat (...de gebouwen waar we zo van houden en die ons vaste thuis blijven!). Het thema van de viering van dit jaar zal zijn:

Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Het thema van de viering is heel mooi. '**Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn**', zegt Jezus, '**daar ben ik in hun midden**.' Verenigd zijn in de naam van Jezus betekent geloven in een vorm van liefde die mooi is, heel hoog, en die de wereld vaak niet begrijpt of niet volledig wil accepteren.

Toch, soms ook onbewust, verlangt deze wereld om de liefde van Jezus Christus te kennen. Het is een liefde die ons leert te vergeven en over grenzen van ons egoïsme heen te stappen, om de ander niet als vijand maar als broeder te zien. Om liefde boven gerechtigheid te stellen. Daarom is het belangrijk om het jaar samen te beginnen, om elkaar te helpen om de weg naar deze liefde te vinden, die vaak niet gemakkelijk is. Op deze mooie zondag zullen de koren van onze parochies samen zingen, en veel vrijwilligers zullen zich beschikbaar stellen om mensen die moeilijk naar Nes kunnen reizen te vervoeren: niemand mag achterblijven! (Neem hiervoor contact met de locatie secretariaten). Bovenal hopen we dat er veel kinderen komen: onze catechist Elly van Rooden zal samen met vrijwilligers uit alle parochies een kindernevendienst voorbereiden...en de kinderen zullen ook een lied in de viering ten gehore brengen. De daaropvolgende dag (11 september) zal een groep pelgrims uit onze parochies voor een reis naar Lourdes vertrekken, waar we het pastorale jaar toevertrouwen aan Maria en bidden voor al onze zieken. Moge God ons allen zegenen. Tot ziens op 10 september in Nes!



Pastoor Marco Cavagnaro
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(+31) 0297 56 46 38