

Urbanes – Klanken



nummer 540

januari 2023



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,



erst 2022 staat nog vers in het geheugen als dit voorwoord wordt geschreven. Eindelijk konden we weer, na een aantal jaren van ernstige beperkingen, vrij en zonder zorgen samenkomen. En het mooie feest van Kerst met de symboliek van het Licht vieren. Het was een mooi en betekenisvol feest van meerdere dagen met prachtige, gedenkwaardige vieringen. Dank aan allen die hieraan hun bijdragen hebben geleverd!

We staan met elkaar in de startblokken voor een nieuw jaar. 2023 belooft een bijzonder jaar te worden met uitdagingen op veel gebieden, niet alleen binnen onze parochie maar vooral ook in de wereld om ons heen. Om te beginnen de



oorlog in Oekraïne, welke in februari zijn 12e maand ingaat. Het beïnvloedt ons allemaal, in de eerste plaats natuurlijk de mensen uit het land zelf. Laten we hopen en bidden dat er snel oplossingen komen welke een einde gaat maken aan de verwoesting, het leed en de angst aldaar en er weer vrede, geluk en toekomst kan zijn, ook voor onze Oekraïense gasten



op de pastorie. En dat tegelijkertijd daarmee ook de rust en stabiliteit weer terugkeert in de rest van de wereld, waar onzekerheid en voor velen het brood op tafel krijgen door sterk gestegen kosten nu een dagelijkse opgave vormt. Het blijft toch verbijsteren hoe moeilijk het voor ons mensen is

om het Licht van die vrede, de naastenliefde en de barmhartigheid te bewerkstelligen. Na ruim 2000 jaar blijkt het nog steeds een bijna onuitvoerbaar opdracht, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig zou moeten zijn. Gewoon dóen zoals Jezus het ons voordeed. Maar het lijkt



erop alsof men horende doof en ziende blind is en blijft voor Zijn boodschap. We kunnen ons als gelovigen met elkaar alleen maar blijven inzetten om dat Licht zichtbaar te houden, opdat het ergens toch opgepikt wordt en daarmee een begin kan maken van iets moois. Al is dat begin nog zo klein, maakt niet uit, het is een begin. Alleen daarom al moeten we samen dat vlammetje zichtbaar brandend houden, voor iedereen. Het geeft hoop en richting, als een baken. Dat hebben we als mens keihard nodig in deze moeilijke wereld. En daar blijft de St.Urbanusparochie en haar hechte geloofsgemeenschap , samen met haar regioparochies, zich maximaal voor inzetten!



Op deze weg komen we, zoals gezegd, vele obstakels van verschillende gehaltes tegen. Aanpakken is het motto! Een van de eerste uitdagingen vormt per januari een financiële: de energietarieven welke zo'n beetje gaan verdrievoudigen. Onze penningmeester zag dit al tijdig aankomen en als team zijn we op zoek gegaan naar oplossingen. Deze vonden we bij een organisatie welke gespecialiseerd is in theatertextiel ofwel gordijnen. Deze gaan we slim ophangen, een oplossing welke overigens veel vaker wordt toegepast in kerkgebouwen door dit bedrijf, waarmee we de stookkosten uiteindelijk sterk kunnen

terugdringen. Eén oproep was voldoende om zeer bereidwillige sponsors te vinden om de bijbehorende kosten te dragen... In deze tijden waar iedereen te maken heeft met hoge kosten maakt het de grote betrokkenheid met de St. Urbanus nóg duidelijker. Als parochieteam, trots en zeer blij, willen we namens de gehele parochie deze sponsors, die hebben aangegeven anoniem te willen blijven (ook naar het



parochieteam), hartelijk danken voor hun zéér bijzondere en ruimhartige bijdrage!!! Het materiaal is reeds besteld en met een beetje geluk is het resultaat nu al of anders binnenkort zichtbaar. En we blijven flexibel, want de prachtige rood velours gordijnen kunnen wanneer nodig eenvoudig geopend worden waarmee de gehele kerk weer beschikbaar komt.

Een andere uitdaging vormt ons toekomstperspectief. Daar zijn we al een tijd mee bezig, samen met het bureau Coup. Al is het even wat stiller geweest rondom dit proces, we maken wel degelijk vorderingen. Nog nét even te vroeg om daar nu hierover te schrijven, aangezien er nog steeds aan geschaafd en gespijkerd wordt. De toekomst ziet er naar ons idee veelbelovend uit, voor zowel onze gemeenschap, als onze Rijksmonumenten en als betekenis voor ons dorp Nes en haar inwoners! Ook ons kerkbestuur en bisdom zullen hun licht erover laten schijnen zodra de plannen concreet zijn. Mocht dit bij alle betrokkenen partijen in goede, vruchtbare aarde vallen, gaan we vervolgstappen zetten. Het geeft ons als parochieteam in ieder geval veel positieve energie om te werken aan een mooie, maakbare toekomst, waar we absoluut in geloven!



Dat we niet alleen staan, zo bleek maar weer in het weekend van 17&18 december. De onafhankelijke stichting Vrienden van de Urbanuskerk welke zich onvermoeibaar inzet voor het Rijksmonument, organiseerde toen weer het live-event 'Kerst aan de Amstel'. In en om de St. Urbanus was het één groot feest van ontmoeting, gezelligheid en activiteit. Goed voor het Rijksmonument, goed voor de inwoners van Nes aan de Amstel en omstreken (waaronder de burgemeester van Amstelveen op privébezoek) én goed voor (hernieuwde) kennismaking met ons geloof voor de vele buitenstaanders die nu de schitterend versierde St. Urbanuskerk binnen liepen! Een enorm groot succes waar we de organisatie, de vrijwilligers en de vele bezoekers zeer dankbaar voor zijn!

Donderdagmiddag kunnen de jongsten onder ons weer gaan genieten tijdens de Kinderclub! O.a. het verhaal van David en Goliath staat dan centraal: Een stoere en zeer symbolische vertelling van klein tegen groot. Het past precies bij de woorden

hierboven beschreven, ofwel van alle tijden. Uiteraard wordt er ook weer aan versnaperingen gedacht, dus komt allen, jullie zijn van harte welkom kids!!

Er liggen voor ons als St. Urbanusparochie nog vele uitdagingen voor de boeg in 2023. Stilletjes afwachten waar dit toe leidt en wat dit teweegbrengt is dan een verkeerde houding, het maakt de toekomst ongewis en onvoorspelbaar. Aanpakken en toekomst creëren is het motto! Daarmee brengen uitdagingen ook nieuwe kansen met zich mee welke we graag pakken. Dat doen we voor ons geloof, onze Rijksmonumenten en onze omgeving. Het is in deze tijd zeker niet eenvoudig, maar telkenmale blijkt dat we dit niet alleen hoeven te doen. Daarmee houden we samen het Licht en alles waar dit voor staat brandend. Voor de directe omgeving en daarbuiten. En dat hebben we als mens allemaal heel hard nodig. Op naar een mooi en betekenisvol jaar!

Graag tot de Urbanesklanken van februari,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Overweging op het Hoogfeest van Kerstmis, zondag 25 december

Lieve mensen,

Er bestaat een cartoon, waarop je een drukke straat ziet met haastige mensen, die aktentassen, geschenkdozen en kerstbomen dragen. Iedereen is druk in de weer en alleen met zichzelf bezig.

In een hoekje staat hulpeloos een groepje mensen met een ezel: een man met een baard en op de ezel een vrouw met een kind. Het is de Heilige Familie, zij maken geen schijn van kans, om zich tussen deze mensenstroom in te voegen.

Dit beeld kan gemakkelijk op onze levenssituatie worden toegepast. Ook wij zijn vaak totaal in beslag genomen, door de vele voorbereidingen op Kerstmis. Jezus met zijn boodschap en zijn woorden hebben weinig kans, om daar tussen te komen. Dat geldt trouwens niet alleen voor Kerstmis en de drukte daaraan voorafgaand. Het hele jaar door heeft Jezus nauwelijks een kans, om in het leven van mensen door te dringen. We zijn veel te druk met onze eigen zaken: - werk, - sociale verplichtingen en – hobby's nemen ons zo in beslag, dat er voor Jezus met zijn boodschap geen ruimte is.

Hij zou ons leven maar verstoren; Hij zou ons teveel vragen stellen. Liever leven wij verder in onze zelfgekozen tredmolen en vinden het normaal om druk te zijn.

Jezus heeft het moeilijk, om in ons leven door te dringen. We hebben het in het Evangelie gehoord: in de herberg was voor hen geen plaats. Jezus wordt in armoede en ellende geboren, de engelen verkondigen zijn geboorte aan eenvoudige mensen, de herders in het veld. Aanvankelijk zijn die herders bang, maar de engelen geven hen moed. Door deze geboorte grijpt God in, in het leven van deze eenvoudige mensen.

Ook wij zijn er bang voor, dat God in ons leven ingrijpt.

En ook wij hebben het nodig, dat iemand ons aanmoedigt, om ons leven aan God toe te vertrouwen. Juist daarom is Jezus ter wereld gekomen.

Vandaag vieren wij, dat Hij binnen ons leven en binnen deze wereld geboren is. Hij leeft ons leven, van het begin tot het eind aan toe, met alle complicaties die daarbij horen.

Als wij de Kerststal opstellen, dan geeft dat ons huis een goede sfeer. En wij staan in verbazing en bewondering rond de kribbe. Maar dat kind in de kerststal blijft geen kind, het wordt volwassen. Dit kind heeft een boodschap, een opdracht van God gekregen. En om nogmaals op die cartoon terug te komen:

- Jezus wil in ons leven binnenkomen;
- Hij wil eraan deelnemen, met ons meegaan.

Jezus wil ons, die niet alleen met Kerstmis gejaagd en gestrest zijn, er steeds opnieuw bewust van maken:

- Vergeet bij alles wat je nastreeft niet wat het doel is van je bestaan;
- vergeet niet, dat God de grond is van alle vreugde.

Zolang mensen lijden, zolang er geweld en armoede is, zolang worden wij christenen geroepen, om ons ermee te bemoeien, zoals Jezus ons heeft voorgedaan, God gaat ieder mens ter harte.

Hij wil niet dat een van ons te gronde gaat. Ieder van ons, wil Hij in Zijn genade opnemen. Als wij alleen wereldse genoegens nastreven, als wij goddeloos leven, met andere woorden: in ons leven God geringschatten, dan leven wij aan de zin van het leven voorbij.

Vaak zijn wij verslaafd aan onze ambities. We geloven dat wij zonder ons werk, zonder ons bezit niet kunnen leven. Jezus, het kind in de kribbe, wil ons graag bevrijden van de boeien, die wij onszelf aandoen.

We vieren Kerstmis, we vieren de geboorte van Jezus.

Maar vieren wij ook, dat Hij zich met ons leven bemoeit?

Daar een eigen plaats inneemt en met ons meegaat?

Kerstmis wordt het pas, als wij Jezus in ons hele leven toelaten.

Niet alleen vandaag of morgen, maar het hele jaar door, op alle gebieden van het leven.

Kerstmis wordt het pas, als wij in ons geloof, in onze verhouding met Hem groeien en volwassen worden.

Het kind in de kribbe, wil in ons geboren worden en groot groeien.

Mede namens ons parochieteam wensen wij u een Zalig en Gezegend Kerstfeest toe.... Amen.

Elly van Rooden

Collectes

De eerste gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk in 2023 zal plaatsvinden in het weekend van 7 en 8 januari.

De jaarlijkse collecte t.b.v de Wereld-Lepra dag vindt plaats in het weekend van 28 en 29 januari. Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Opbrengst Collectes

weekend 26 + 27 november	300,80
weekend 3 + 4 december	363,50
weekend 10 + 11 december	263,15
zondag 18 december	204,00
Nachtmis 24 december	666,65
1 ^e Kerstdag	326,10
2 ^e Kerstdag	278,70

Wereld Lepradag

Lepra, melaatsheid, het lijkt een oude ziekte uit Bijbelse tijden. Hier in het westen kennen we de ziekte niet meer en worden we niet meer geconfronteerd met de handicaps en verminkingen die het tot gevolg kan hebben. Maar toch is deze ziekte in veel landen in Afrika en Azië nog actueel. Elke twee minuten krijgt iemand daar de diagnose: lepra. Dat zijn meer dan 200.000 nieuwe lepra patiënten per jaar.

Verstoten

Om te horen dat je lepra hebt is niet alleen een medische diagnose, maar is vaak ook de oorzaak voor nog diepere armoede, discriminatie en uitsluiting. Lepra hebben staat daarom - net als in Bijbelse tijden wanneer het over melaatsheid gaat – voor ziek zijn, verminkt of gehandicapt raken, uit je dorp te worden verstoten en op een afgelegen plek te moeten wonen.

In het weekend van 29 januari wordt de jaarlijkse Wereld Lepradag gehouden. We vragen u om op die dag te bidden voor mensen met lepra en ruimhartig bij te dragen in de collecte voor de Leprazending.

Kijk voor verdere informatie op de site: www.leprazending.nl

Portokosten Urbanesklanken

Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en overige geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken per mail of post.

Ook in 2023 verzoeken wij de ontvangers per post om een vrijwillige bijdrage in de portokosten voor deze service.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening:

NL22 RABO 0392 3534 07

t.n.v. R.K. Kerkbestuur Sint Urbanus

onder vermelding van "portokosten Urbanesklanken".

Bij voorbaat dank namens het Parochieteam.

Wereld-Jongeredagen

In het weekend van 27-29 januari kunnen jongeren van 15 jaar en ouder een voorproefje van de wereldjongeredagen beleven tijdens de landelijke WJD@home op Ameland. Met ruim 100 jongeren is de WJD@Home de perfecte opstap naar de WJD in Portugal. Er zijn catecheses van de bisschoppen, eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en op het programma staan allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

Voor verdere info vindt u de flyers achter in de kerk en.....

kijkt u op:www.jongekerk.nl

Ter Inspiratie

U leest op dit moment het eerste nummer van de Urbanus Klanken in het nieuwe jaar. Het begin van het nieuwe jaar is voor velen een moment om bij stil te staan. Je kijkt vooruit en vraagt je af: Wat zal het nieuwe jaar brengen? De een begint met goede voornemens, de ander laat het nieuwe jaar onbevangen op zich afkomen. Zijn uw goede voornemens nog actueel of bent u ze al vergeten? Hebt u nog verwachtingen voor het komend jaar of is alles alweer als vanouds?



Hoe zal de toekomst eruit zien voor onze parochie? Aan het begin van het nieuwe jaar komt deze vraag als vanzelf bij me op.

Deze vraag werd nog versterkt door het boek wat ik de afgelopen weken las: ***'Toekomst zien in de kerk'*** van Leo Fijen en Anselm Grün. Leo Fijen is bekend van de televisie en hij schrijft regelmatig over geloof en leven. Anselm Grün is een Benedictijn van het klooster Münsterschwarzach, die veel geschreven heeft over religieuze thema's. Het boek is een bundeling van brieven die beiden elkaar geschreven hebben over hun droom van toekomst zien in de kerk.

Ik heb dit inspirerende boek met veel aandacht gelezen. Beide auteurs hebben oog voor nieuwe vormen van religieus leven en eigentijdse spirituele ontwikkelingen. Daarnaast zien ze vooral kansen voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Aan de hand van voorbeelden laten ze zien dat er goede mogelijkheden zijn voor lokale geloofsgemeenschappen om een eigen geloofsleven ter plekke te ontwikkelen. Een bemoedigend en zeer toegankelijk geschreven boek.

Op hetzelfde moment dat ik het boek *'Toekomst zien in de kerk'* las, verscheen een artikel in de krant over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de ontkerkelijking in Nederland. De hoofdlijn is dat Nederland in rap tempo ontkerkelijkt. Dagelijks verliezen de Nederlandse kerken 267 leden – meestal door overlijden, maar ook doordat mensen zich actief uitschrijven.

Ook in onze parochie zien we een sterke daling van de deelname aan de sacramenten, o.a. lukte het ons helaas niet, om een groep kinderen bijeen te krijgen ter voorbereiding op de Eerste H. Communie.

Hoe zal de toekomst van onze parochie eruit gaan zien? We weten het niet, maar het belangrijkste, lijkt mij, is of we toekomst zien.

- Toekomst zien in de kerk is je laten bemoedigen door inspirerende voorbeelden, zoals die naar voren komen in het boek van Leo Fijen en Anselm Grün.
- Toekomst zien in de kerk is bijdragen aan de Actie Kerkbalans. Immers, zonder een gezonde financiële situatie kun je weinig beginnen.
- Toekomst zien in de kerk is je actief inzetten voor onze kerk, als vrijwilliger, als koorlid, als bestuurder.
- Toekomst zien in de kerk is de harde feiten onder ogen zien, zoals aangegeven door het Sociaal Cultureel Planbureau, maar de hoop niet verliezen.
- Toekomst zien in de kerk is groeien in je eigen geloof en God ontdekken als bron van je eigen leven.
- Toekomst zien in de kerk is ten diepste vertrouwen op Gods Geest, die ons bewoont en bezielt.

Elly van Rooden.

Activiteitenoverzicht januari 2023

datum	tijd:	soort viering:	voorganger:
zo.1	09:30u	Eucharistieviering + nieuwjaarsreceptie	
za.7	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.8	09:30u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
wo.11	09:00u	Kerkwerken	
za.14	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.15	09:30u	Woord- en Communieviering	Rob Mascini
do.19	15:30u	Kinderclub! David en Goliath	
za.21	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.22	09:30u	Eucharistieviering	
za.28	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.29	09:30u	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
Samenzang	Peter Overdijk		Cock, Matthijs	Cock, Maurice
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
	Peter Overdijk			Maurice
St.Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Cock, Ab	Cock, Ab
	Peter Overdijk		Jeroen	Joop, John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Maicah, Cilia	Ab, Cock
	Peter Overdijk	Jos den Haan		Maurice
Samenzang	Peter Overdijk	Paul Goossens	Jeroen	Cock, Ab

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zondag 1 januari	Eucharistieviering nieuwjaarsreceptie	Eucharistieviering nieuwjaarsreceptie	Samen vieren in Uithoorn	Samen vieren in Uithoorn
Zondag 8 januari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering nieuwjaarsreceptie	Eucharistieviering
Zondag 15 januari	Oecumenische viering	Eucharistieviering gezinszondag	Eucharistieviering	Eucharistieviering nieuwjaarsreceptie
Zondag 22 januari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering diaken Rob Mascini	Eucharistieviering
Zondag 29 januari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen

Misintenties, zondag 1 januari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Carla van den Berg-Fontijn

Joop en Annie Veenhof-Compier en overl.schoonzoon Ronald Wilms

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Theo Zeinstra

Wim Jacobs

Misintenties, weekend 7 en 8 januari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Carla van den Berg-Fontijn

Cees Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor goede gezondheid van kinderen en kleinkinderen

Misintenties, weekend 14 en 15 januari

Afra van Oostveen-Schuijt

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Carla van den Berg-Fontijn

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo Zeinstra
Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, weekend 21 en 22 januari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Carla van den Berg-Fontijn
Cees Andriessen
Dave de Laat
Kees Fontijn
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Voor herstel van een goede gezondheid

Misintenties, weekend 28 en 29 januari

Annie Schrama-Kooijman - jaarmis
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Carla van den Berg-Fontijn
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Kees Fontijn
Nico de Jong
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Uit dankbaarheid

KERSTKNUTSELEN MET DE KINDERCLUB.....

Op donderdag 8 december was weer het traditionele kerst knutselen met de kinderclub. Na het luisteren van het mooie kerstverhaal, mochten alle kinderen bij de familie Verheggen een leuk kerststukje maken....

We kunnen weer terug zien op een gezellige middag!





Tweede Kerstdag 2022, een hartverwarmend samenzijn!

Kerstmis in Nes is altijd een hele happening. Vele vrijwilligers gaan aan de slag om drie vieringen te kunnen houden met ieder een eigen karakter, voor elk wat wils.

Zoals gebruikelijk was er tweede kerstdag de gezinsviering. Wat een heerlijk samenzijn werd het! We telden meer dan 70 bezoekers in alle leeftijden. Prachtig om te zien dat er zoveel generaties samen waren gekomen. De inbreng van de kinderen was helemaal super. Dat begon al bij binnenkomst, toen de kerkgangers gevraagd werd om een wens op een kerstbal te schrijven. Deze werden tijdens de dienst in de wensboom gehangen.



Elly en Marino gingen samen voor en leidden de processie aan het begin van de dienst. Zo werd Onze Lieve Heer door een hele stoet begeleid naar de stal.

Een heus kerstverhaal, smakelijk verteld door Marc, werd op originele wijze uitgebeeld met in de hoofdrollen de leden

van Klein Urbanus. Ze kregen daarbij versterking van twee hele lieve schapjes.



Bijzonder was ook het mooie Oekraïense kerstlied dat door Stasya, Tolik en Vitia werd gezongen. Menigeen hield het niet droog bij dit ontroerende tafereel. Marino wil ze nu gaan inschrijven voor het Eurovisie Songfestival!



Tijdens het slotlied klonken luid de handinstrumenten en zo werd deze feestelijke viering met een knaller afgesloten.

Dit is wat we zagen, maar er is natuurlijk heel veel onzichtbaar werk wat hieraan

voorafgegaan is. De uitbundig versierde kerk, de adembenemend mooie kerststal, de feestelijk gedekte tafel in de vergaderzaal, de voorbereidingen door Klein Urbanus, de kleding voor het kerstspel, het oefenen door het Oekraïense koortje, de koster, die wel heel erg veel changementen moest begeleiden op het altaar, Elly die al ruim van tevoren iedereen laat warmlopen voor deze viering en al vroeg in de morgen boter aan het smeren is op het overheerlijke kerstbrood en ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan....



Samen komen rond de geboorte van Jezus, samen komen in vrede. Het lijkt zo eenvoudig, maar het vraagt ook een bijzondere betrokkenheid om je daarvoor in te willen zetten. Het resultaat van al deze inspanningen is echter wel een uniek samenzijn en een gevoel van verbondenheid en dankbaarheid!
Zalig Kerstfeest!!!

Peter Overdijk

WELKOM



2 januari
6 februari
6 maart
10 april 11.00 uur
1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus
4 september
2 oktober
6 november
4 december

Lofprijzing, gebed
(neem uw intentie
op papier mee),
liederen, stiltes,
na afloop koffie/thee
Info: Marlies tel. 567848

Eucharistieviering
19.30 uur
Dagkerk/pastorie
de Burght
Uithoorn

Laat de H. Geest maar waaien.....
viering op (bijna) elke 1^{ste} maandag van de maand in Uithoorn

Deze vieringen, te weten op 2/1, 6/2, 6/3, 10/4 (2^e Paasdag om 11.00u), 1/5, 5/6, 3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 en 4/12 in 2023, worden verzorgd door de charismatische gebedsgroep uit Uithoorn. Hopelijk worden het inspirerende samenkomsten, waarbij we met elkaar bewogen worden door de H. Geest. Want ook in deze tijd wil de H. Geest de ruimte krijgen.?! Dus iedereen welkom en sta open!

Zie verder de poster en flyers in de kerk herkenbaar aan de duif!
Info: Marlies cees_marlies@hotmail.com

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Kerst aan de Amstel wederom succesvol!

Op zaterdag 17 en 18 december vierden we Kerst aan de Amstel. Ons doel is daarbij geld bijeen te brengen voor komende werkzaamheden aan het kerkgebouw, maar daarnaast ook samen met de dorpsbewoners, onze vrienden-donateurs en belangstellenden een gezellig en verbindend kersteventement te organiseren.

Zaterdag: dorps-kersttrui-evenement; gezellig was het! Worstebroodjes bakken op het vuur van Tarzan, kerstknutselen in de kerk en op de foto bij de grote kerststal. Brouwerij Wessie verkocht het speciaal gebrouwen 'Urbi et Orbier' (en was snel uitverkocht), CreaCilia verkocht haar unieke genaaide creaties en buurman Rinus vond nog genoeg in zijn schuur voor kerstverkoop.



De burgemeester kwam onverwacht op bezoek en we waren verheugd over het grote aantal bezoekers. Bestelde kerstpakketten en amaryllissen konden worden opgehaald, evenals de inmiddels gevleide kavels van de

online kerstveiling. Natuurlijk was er ruimschoots koek en zopie aanwezig. Het hoogtepunt van de dag was de live-veiling. Veilingmeester Peter had de regie strak in de hand en de veiling verliep met de nodige hilariteit door het meermaals overbieden. Al met al een fantastische eerste dag van Kerst aan de Amstel 2022!

Zondag: kerstconcert door de Amsterdamse Tramharmonie. Na twee jaar uitstel door de coronamaatregelen kon de Amsterdamse Tramharmonie eindelijk het beloofde kerstconcert ten gehore brengen. Onder leiding van dirigent Jacco Nefs vulde het ruim 40 leden tellende orkest onze Urbanuskerk met een volle bak kerstmuziek. Onze voorzitter Peter Overdijk nam de nodige zangpartijen op zich en het aanwezige publiek mocht natuurlijk meezingen. In de pauze was warmte chocolademelk en gluhwein verkrijgbaar; na afloop kon worden nagepraat tijdens de borrel.



Inmiddels hebben we veel positieve reacties ontvangen over ons weekend Kerst aan de Amstel en daarnaast heeft het ons ook een heel mooi bedrag opgeleverd, maar liefst 16.500 euro! Een fantastisch totaalbedrag wat te danken is aan verkochte veilingkavels, kerstpakketten en amaryllissen, koek en zopie, entree concert, ontvangen sponsoring en mooie giften. Dit bedrag wordt toegevoegd aan onze spaarpot voor onderhoud aan het glas-in-lood met de Martelaren van Gorcum (zuidgevel). Graag tot Kerst aan de Amstel 2023!

Vincent Blom, Marc van Lammeren, Monique de Bruin en Peter Overdijk

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448



Op weg naar de toekomst

Op weg naar de toekomst
is het maar één ogenblik
want de tijd staat niet stil
maar neemt ons mee
een nieuw jaar binnen
Onze zorgen en verdriet
vreugde en verwachting
hoop en verantwoordelijkheid
worden als vanzelf meegevoerd
over de drempel van de tijd
het nieuwe jaar binnen.....