

# Urbanes – Klanken



nummer 507

**januari 2020**



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

# **Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel**

Pastorie / Amsteldijk-Z 145  
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel  
tel.: 0297-582232  
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.  
Email secretariaatpastorie@telfort.nl  
Website www.urbanusparochienes.nl

**Diensten** zaterdag 19.00 uur  
zondag 09.30 uur

## **Pastoraal team**

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638  
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638  
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592  
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

## **Parochieteam**

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter  
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532  
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

C. Stevens secretaris  
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238  
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum penningmeester  
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524  
1189 WN Nes a/d Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid  
Veldweg 8b tel.: 0297-582314  
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid  
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749  
1181 WB Amstelveen Email: [cockievandenhelder@ziggo.nl](mailto:cockievandenhelder@ziggo.nl)

Beste medeparochianen,

**D**e maand december en daarmee het jaar 2019 ligt achter ons. Terugkijkend was het best een bewogen en tegelijkertijd goed jaar voor onze St.Urbanusparochie. Als gemeenschap beleefden we een aantal moeilijke momenten waarbij we afscheid moesten nemen van dierbaren, waarbij we elkaar hulp konden bieden of troosten in het verdriet. Het gaf kracht aan de nabestaanden en straalde eensgezindheid uit. Naastenliefde, betrokkenheid, zorgzaamheid, behulpzaam zijn: Het zijn kernkwaliteiten van onze gemeenschap waar we als parochieteam steeds zeer trots op zijn. Het zijn ook de basisnormen en waarden van ons geloof. We dragen deze uit, we laten het zien: Klasse! Er waren ook vele momenten van vreugde en vooral lol en gezelligheid welke we samen beleefden. Ook daar zijn we goed in! Mooie recente



voorbeelden hiervan waren de Kerstperiode (Dank u wel Pater Jan!!) en, daaraan voorafgaand, het Kerstevent 'Kerst aan de Amstel'. Om met dat laatste te beginnen: Het was een regenachtig en winderige start die zaterdagmiddag, maar ondanks dat: Wat een fantastisch weekend hebben we de 14e en 15e december weer beleefd... De stichting Vrienden van de St.Urbanuskerk had als organisatie dan ook weer alle registers opengetrokken. Het programma voor jong en oud was breed van opzet, voor ieder wat wils. Of dat nu op spel en vermaak,





op gezelligheid en samenzijn, op drank en spijs, op verrijking van kennis of de mooiste fotoshoot voor de kerststal was, het was allemaal aanwezig. Zondag volgde het concert, verzorgd door de Tramharmonie uit Amsterdam. Het 45-koppige orkest, aangevuld met prachtig gezang door Peter Overdijk, zette een waar spektakel neer voor de bijna 200 aanwezigen. Vele bekende Kerstnummers werden vol vuur gespeeld en gezamenlijk gezongen, waarbij als

afsluiter het 'Ere zij God' luidkeels én staand vol eerbied door alle aanwezigen werd gebracht. Kippenvel momentje...! Hierbij willen we graag alle vrijwilligers en donateurs die zich op alle mogelijke manieren onbaatzuchtig hebben ingezet van harte bedanken voor hun gulle bijdragen, zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!!



Het doel van 'Kerst aan de Amstel' was de nodige financiën bijeen te krijgen om de gebrandschilderde Heiligen-glas-in-lood ramen van het priesterkoor inclusief de bovenliggende ronde Sacramentsramen te kunnen renoveren. Zoals al eens eerder geschreven: een zeer kostbare en tegelijkertijd noodzakelijke renovatie die niet langer kan wachten aangezien deze ramen niet meer wind- en waterdicht zijn en zo schade toebrengen aan het Rijksmonument, zo bleek uit de laatste inspectie door Monumentenwacht Noord-Holland. Mocht het financieel nog niet haalbaar zijn om gelijk alle ramen te doen, gaan we werken

in fases waarbij steeds 2 Heiligen ramen samen met het bovenliggende Sacramentsraam worden aangepakt. We gaan dan ook binnenkort richting het kerkbestuur en bisdom om de noodzakelijke toestemming te vragen om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Over dit laatste proces houden we u uiteraard op de hoogte.

Een nieuw jaar staat voor de boeg. De lijstjes met goede voornemens en goede doelen staan weer op het netvlies. En daarmee ook weer nieuwe uitdagingen en kansen voor ons als parochie en parochieteam. We breien daarbij voort op de goede en stevige basis die is neergezet. Zowel in aantallen



parochianen, bezoekers tijdens de vieringen en vrijwilligers als in de financiën zijn we vitaal, zo is de conclusie van ons kerkbestuur en uw eigen parochieteam nadat we deze gegevens opnieuw grondig hebben geanalyseerd. Om met de centen te beginnen: Aan de

financiële kant een solide fundament middels de antennes in de toren, de Rijkssubsidie voor ons monumentale kerkgebouw, de huurinkomsten van het huis aan de Amsteldijk nr. 134 (waar per 01 januari een nieuwe huurder intrekt: Van Harte Welkom Christo, Angelique en de kinderen!) en uiteraard uw gaven via Kerkbalans, misintenties, kaarsen, onderhoud, collectes en nog veel meer. Zonder uw bijdragen zouden we als parochie niet voort kunnen bestaan, we zijn u dan ook zeer dankbaar voor uw trouwe bijdragen!! En last but certainly not least: Ook de Vriendenstichting draagt steevast ruimhartig bij via haar donateurs wanneer wij een beroep op hen doen als we fraaie maar kostbare renovaties gaan uitvoeren. Ook u als parochiaan draagt de stichting een warm hart toe, waarbij u op fiscaal vriendelijke en gunstige wijze toch een grote bijdrage levert aan

het onderhoud voor ons (dit jaar) 129-jarige kerkgebouw. We zien middels uw bijdragen overduidelijk dat u allen onze Rijksmonumenten belangrijk vindt en een warm hart toedraagt. Deze bijzondere gebouwen welke we hebben geërfd van onze voorouders; zij hebben deze prachtige, unieke monumenten



met fraaie en unieke details opgericht en aan ons nagelaten. Zo zijn vele zaken, denk hierbij aan de genoemde glas in lood ramen, maar ook de kruiswegstaties, het doopvont, de banken, de paramenten, de altaren etc. ooit geschonken door individuele parochianen, via gulle donaties of ruimhartige legaten. Dat schenken via het testament was overigens toentertijd veel meer een vanzelfsprekende gewoonte: Dat het bouwen, aanschaffen en onderhouden van deze zaken veel geld kostte besepte men goed en vond men toen ook al belangrijk, waarop men via de laatste wil veel naliet ten behoeve van de gebouwen en parochie. Aan ons de schone taak deze schoonheden voor de toekomst te behouden en weer door te geven aan de generaties na ons. Als onderdak voor onze gemeenschap, als symbool van ons geloof en als aangezicht van ons dorp Nes aan de Amstel. En als we dan toch spreken over het hebben van goede voornemens en goede doelen aan het begin van dit nieuwe jaar: Wat is er mooier dan te weten dat u als persoon hebt gegeven

en daarmee bijgedragen aan het voortbestaan van de dierbare en waardevolle nalatenschap van de vorige generaties naar de toekomst?! Een eeuwige, persoonlijke verbinding met onze gebouwen. Een prachtig doel met eeuwigheidswaarde!!

Naast de genoemde financiële kant bezitten we als gemeenschap eveneens een stevig, menselijk fundament. De saamhorigheid is groot, het aantal parochianen is stabiel,



waarbij de aantallen kerkbezoekers in een weekend constant is te noemen. Wat belangrijk is voor onze vitaliteit als parochie.

We doen het daarmee

goed! Toch voelt het soms wat leeg tijdens de dienst, wat niet zo vreemd is als je naar de grootte van de zitruimte kijkt. Door onze voorouders is de St. Urbanuskerk gebouwd voor zo'n 400 kerkgangers, wat gezien de grote gezinnen toen een noodzakelijkheid was om iedereen een plaats te kunnen geven tijdens de viering. Dat dit hoge aantallen bezoek geen alledaagse praktijk meer is, maar meer een van bijzondere aangelegenheden, behoeft geen betoog. In de huidige tijd is een wekelijks bezoek aan de kerk ook geen vanzelfsprekendheid meer. Door allerlei redenen zijn mensen minder frequent aanwezig. In een eerder voorwoord van de Urbanesklanken in 2019 is hier al dieper op ingegaan. Conclusie was uiteindelijk wél dat mensen niet minder gelovig zijn, maar dus wel minder zichtbaar in het kerkgebouw.

Zoals gezegd: ook bij ons zit de jas anno 2020 enigszins ruim om de schouders. Het voelt soms ook wat ongezellig als we zo ver van elkaar afzitten, toch? Daar willen we als parochieteam, samen met ons kerkbestuur, toch wat mee gaan doen. Het streven daarbij is ons kerkgebouw toekomstbestendig te maken voor allen. Datzelfde streven hebben de 4 andere parochies uit

ons samenwerkingsverband overigens ook met hun kerkgebouwen. Een logisch gevolg en streven in deze verander(en)de samenleving en veranderde tijden om het gebruik van onze eigen gebouwen eens goed tegen het licht te houden. Zo hebben we samen met onze “huisarchitect” eens goed zitten nadenken over de verschillende mogelijkheden. En die zijn er, zonder onze gebouwen en interieur te kort te doen of drastisch een definitief andere vorm te gaan geven. Immers, als het nodig is, willen we wel gebruik kunnen maken van het volledige potentieel van onze St.Urbanus! De ideeën en plannen zijn nog lang niet klaar en er wordt voortdurend geknipt en geplakt, maar we zijn onderweg naar iets moois. Waarmee ook onze generatie weer iets toevoegt aan al het fraais wat door onze voorgangers eerder is vormgegeven! We beseffen als



parochieteam daarbij goed dat verandering niet altijd makkelijk is. Verandering is echter noodzakelijk willen we vitaal en financieel gezond blijven naar de toekomst. Misschien goed om dan te bedenken dat wie alleen

maar naar het verleden kijkt, met de rug naar de toekomst staat. En zijn we daarmee dan liever een gevangene van het verleden, of worden we een pionier naar de toekomst...? Wordt zeker vervolgd!



Aan onze toekomst wordt continue gewerkt! Zo ook voor de jongeren onder ons: op donderdag 09 januari komen de EHC kandidaatjes voor de tweede keer bijeen, ter voorbereiding op de presentatieviering van zondag 26 januari bij ons in de St.Urbanuskerk. Het belooft een mooi feest te worden, we hopen dat u aanwezig kunt zijn als de communicantjes zich van hun beste kant laten zien tijdens deze viering!

Er is meer voor onze jongeren: Op donderdag 23 januari komt de Kinderclub! weer bijeen. Het thema dit keer is 'De doop in de Jordaan'. In combinatie met lekkers en knutselpraktijken wordt het ongetwijfeld weer een leuke en leerzame bijeenkomst.



Het St.Urbanus parochieteam staat klaar om samen met u er weer een mooi jaar van te maken. Goede voornemens genoeg, we hopen dat u ons bijstaat in de uitdagingen die we gezamenlijk tegemoet gaan op zowel menselijk vlak als op financieel gebied. We hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat, net zoals de vorige generaties dat ook voor elkaar regelden. Gezamenlijk maken

we onze toekomst mogelijk door de schouders er onder te zetten. Dank voor uw bijdragen!!!

Graag tot de Urbanesklanken van februari,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Misintenties, zaterdag 4 januari, 19.00 uur

Jopie Overwater-Barlag

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Ria van Braak-van Rijn

Misintenties, zondag 5 januari, 09.30 uur

Jopie Overwater-Barlag

Annie Vink-Erkens

Cornelis Lagerberg

Dorus Schrama

Martin Groen

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Rijn

Theo Zeinstra

Misintenties, zaterdag 11 januari, 19.00 uur

Jopie Overwater-Barlag

Kees Fontijn

Voor allen begraven op ons kerkhof

Misintenties, zondag 12 januari, 09.30 uur

Jopie Overwater-Barlag

Afra van Oostveen-Schuijt  
Annie Vink-Erkelens - jaarmis  
Conny Wesselingh  
Dorus Schrama  
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie  
Lien Bouwman-Leurs  
Nico de Jong  
Overleden familie Huyskes-Roeleveld  
Overleden familie Mesman-van der Laan  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Theo van den Bosch  
Voor goede gezondheid van kinderen en kleinkinderen

Misintenties, zaterdag 18 januari, 19.00 uur

Jopie Overwater-Barlag

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 19 januari, 09.30 uur

Jopie Overwater-Barlag

Dave de Laat

Dorus Schrama

Herman Baas - jaarmis

Kors van Rijn

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en  
overl.familie  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Rie Baas-Oudshoorn  
Voor vrede in de wereld

Misintenties, zaterdag 25 januari, 19.00 uur  
Jopie Overwater-Barlag  
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 26 januari, 09.30 uur  
Jopie Overwater-Barlag  
Annie Schrama-Kooijman - jaarmis  
Dorus Schrama  
Herman Baas en overleden familie  
Lien Bouwman-Leurs  
Nico de Jong  
Niek Baas en overleden zoon Gerard  
Overleden familie Huyskes-Roeleveld  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Theo van den Bosch  
Uit dankbaarheid voor een verjaardag met ons gezin

# Activiteiten in de regio

	Aalsmeer	Emmausparochie Uithoorn	St. Jans Geboorte De Kwakel	H. Joannes Geboorte Kudelstaart
	viering elke zondag 9.30 uur	viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	viering elke zondag 9.30 uur	viering elke zondag 11.00 uur
Zondag 5 jan	Eucharistieviering Nieuwjaarsreceptie	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra	Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra
Zondag 12 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen Nieuwjaarsreceptie
Zondag 19 jan	Oecumenische viering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 26 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering

# Activiteitenoverzicht januari 2020

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.4 jan.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.5 jan.	09:30 u	Eucharistie Viering	
do.9 jan.	15:45 u	2e Eerste Heilige Communie bijeenkomst	
za.11 jan.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.12 jan.	09:30 u	Eucharistie Viering	
do.16 jan.	15:45 u	3e EHC bijeenkomst	
za.18 jan.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.19 jan.	09:30 u	Eucharistie Viering	
do.23 jan.	15:30 u	Kinderclub! "de doop in de Jordaan"	
za.25 jan.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.26 jan.	09:30 u	Woord- en Communieviering /gezinsviering, Presentatie Eerste Heilige Communicantjes	Elly van Rooden
di.28 jan.	20:00 u	Ouderavond EHC met gast spreker Rob Mascini	
do.30 jan.	15:45 u	4e EHC bijeenkomst	

zang:	organist:	lector:	misdienaars:	koster:
samenzang	Peter Overdijk			Theo
St. Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		Theo
samenzang	Peter Overdijk	Marino den Haan	Cock, Anne	Huub
samenzang	Peter Overdijk			Theo
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Maayke, Jeroen	Huub
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
Kinderen	Peter Overdijk	Kinderen	kinderen	John

## **Collectes**

De eerste gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal in 2019 plaatsvinden tijdens het weekend van 4 en 5 januari.

In het weekend van 25 en 26 januari zal de collecte in het teken staan van de Wereld Lepra dagen.

## **Opbrengst Collectes**

Weekend	23 + 24 november	306,50
Weekend	30 november + 1 december	361,40
Weekend	07 + 08 december	334,80
Zondag	15 december	254,50
Weekend	21 + 22 december	262,00
Nachtmis	24 december	1076,45
Dagmis	1e kerstdag	360,00
Gezinsviering	2e kerstdag	290,20

## **Wereld Lepra Dag**

Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting.

Lepra maakt vooral slachtoffers onder de allerarmsten. Want door eenzijdig voedsel en slechte hygiënische omstandigheden neemt hun natuurlijke weerstand af en zijn zij extra vatbaar voor de leprabacterie. Ook gaan arme mensen minder snel naar de dokter of ziekenhuis omdat zij deze niet kunnen betalen.

Er zijn immers geen verzekeringen die deze kosten dekken.

Ieder jaar wordt op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Uw hulp is voor deze arme mensen van levensbelang.

De collecte op 25 en 26 januari bevelen wij dan ook van harte bij u aan. Kijk voor verdere informatie op de site:

[www.leprazending.nl](http://www.leprazending.nl)



*Moeders geven leven,  
Moeders geven kracht  
Moeders blijven geven  
liefde, die elke pijn verzacht  
en als ze heengaat onverwacht  
blijft ze toch voor altijd in je hart  
dat is het wonder, haar troost en grootste kracht*

Na een leven vol zorg en liefde, en een periode van afnemende gezondheid, is rustig ingeslapen onze moeder,  
schoonmoeder, oma en oma-oma

**Johanna Geertruida Overwater-Barlag**

*Jopie*

echtgenote van Gerardus Wilhelmus Overwater †

Amsterdam, 30 juni 1930

Vinkeveen, 10 december 2019

Op maandag 16 december hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in onze St. Urbanuskerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof "Vreedenhof".

Moge zij nu, samen met Gerard haar man die zij zo liefhad, rust vinden in de eeuwige liefde van God haar Schepper.

Wij wensen kinderen, schoon- en kleinkinderen en al de anderen die haar nu moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

### **Portokosten Urbanesklanken**

Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en overige geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken per mail of post. Ook in 2020 verzoeken wij de ontvangers per post om een vrijwillige bijdrage in de portokosten voor deze service. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.: NL22 RABO 0392 3534 07 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Sint Urbanus onder vermelding van "portokosten Urbanesklanken".

Bij voorbaat dank namens het Parochieteam, Joop Sibum



## Ter inspiratie

*'Het is niet gemakkelijk de hoop te bewaren...*

*Kijk met vertrouwen naar de tekenen van vitaliteit...'*

*'Willen jullie de mensen nabij zijn en die zoeken naar betekenis in hun levens... Hoe zouden jullie hen anders kunnen vergezellen tijdens deze zoektocht, dan door naar hen te luisteren, en met hen de hoop, de vreugde te delen die Jezus Christus ons geeft?'*

Woorden van Paus Franciscus aan onze bisschoppen bij hun bezoek aan Rome. (**Zie voetnoot\***) Toen ik dit pas geleden las was ik aangenaam verrast. Of liever gezegd: ontroerd.

Daar het gaat om: moed houden, elkaar bemoedigen.

'Dat wij als christenen een plaats moeten innemen in onze eigen wereld maar niet met geweld. Bij de oecumene met hartelijkheid samen naar waarheid zoeken. Bij elkaar in de buurt blijven zodat we aanwezig kunnen blijven met geloof dat levend maakt. Dat leegte aan het licht mag brengen. Niet met regels maar met overtuiging.'

Het is op dit moment helemaal niet moeilijk om verbitterd te raken; of te zeggen: "ik ga wel voor de TV zitten op zondag"; of te denken: "ZE doen maar, mij zien ze niet meer....".

Waar blijf je dan met je inzet, met je contacten, met je enthousiasme, met alles waar je voor geleefd en met wie je hebt geleefd. Is het zo

veel waard dat je het in de steek laat? Of is de waarde verbleekt, afgesleten? En schrik je dat op een dag alle glans verdoft is tot sleur? Af en toe grijpt alles wat gaat veranderen me ook een beetje naar de keel. Veel van wat er aan mensen, aan kerken, aan gebruiken en gewoonte zo dierbaar was, zal langzaamaan veranderen of verdwijnen. Zo gaat dat in het leven. Je merkt het pas echt als zo'n proces al een heel eind gegaan is.

Als je eerlijk kunt terugkijken, zie je over je schouder al een aanloop van jaren. Wilde je dat niet zien? Of kon je het niet waarnemen? Achteraf praten is altijd gemakkelijker. De beste stuurlui staan tenslotte altijd aan de wal. Er zal nog veel meer gaan veranderen! En wat blijft... gelovige mensen met geloof - hoop - liefde in een vorm die past bij vandaag en hopelijk ook morgen. Dat we mogen putten uit oude bronnen die hun waarde bewezen hebben. Al is het iedere keer toch ook tasten en zoeken. Een geloof op de tast... en toch ook weer zo herkenbaar. Zoals die man die vanuit Argentinië zijn land verlaten heeft en praat, omhelst, de straat op gaat en de mis opdraagt. Wat blijft is pastoraat: zorg om elkaar, zorg om anderen die je voorheen nog niet kende. Een mens die je zo maar mag tegen komen. Om elkaar als gelovige te herkennen vraagt dat jezelf te openen; met een ander oog, een ander oor door je eigen vooroordelen heen. Dan kan een willekeurige vrouw een eigen gezicht krijgen; een mens met haar eigen hoop waar ze iets van wil delen met mij.

Mogen wij zo dit jaar ingaan. Als die arme vrouw die wil delen, waar anderen op neerkijken of langs lopen.

Mogen wij elkaar die hoop toewensen, die paus Franciscus ons voorhoudt en voorleeft:

door de straat op te gaan, naar anderen toe.

*\*AdLimina bezoek 2-12-2013; tekst te vinden*

<http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5184>



## **NIEUWJAARSWENS**

Wens u vooral gezondheid  
dat u van veel mensen kunt houden  
en dat er velen zijn, die dat van u doen.

Wens u een land om in vrede te wonen  
en het werk te doen waar u van houdt  
waar u veilig over straat kunt lopen.....

Wens u wijsheid en vrolijkheid en een glimlach  
bij het zien van kindertekeningen of schilderijen  
het luisteren naar muziek, het lezen van een boek.

Wens dat u van betekenis mag zijn voor een mens  
in nood, en dat u getuige bent van een onverklaarbare betovering of  
een schitterend misverstand.

Herman van Veen, Lieve hemel 2011.



Op woensdag 18 december hielden we onze traditionele kerstochtend voor ouderen in onze pastorie. Onder de bezielende leiding van Marino hebben we over het naderende kerstfeest nagedacht, gebeden en kerstliederen gezongen, en dat alles onder het genot van een hapje en drankje, natuurlijk geserveerd door het pastorieteam, onovertroffen. En wat het zo bijzonder maakte is dat de oudste parochiaan (Bets 97) ook aanwezig was deze morgen. Dat verdient zeker een foto in de Urbanesklanken, hier samen met Marja en Marino den Haan, en dit verdient navolging voor volgend jaar. Het is voor alle leeftijden, en misschien komt u dan in de Urbanesklanken van januari 2021 te staan!  
Jan Compier

---

Komend jaar 2020 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep "Emmaus" 6x op de maandagavond een eucharistieviering worden georganiseerd. Pastoor Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Iedereen is van harte welkom. De data: 6 jan – 9 maart – 11 mei – 6 juli - 7 september – 9 november. Telkens om 19.30u in de dagkerk van de Burght, na afloop koffie en thee. Zie verder de poster en flyer in uw kerk. Marlies van der Lelij tel. 567848



---

Eén ster maakt de lucht minder dreigend,  
Eén kaars maakt de lucht minder zwart,  
Eén hand maakt de weg minder eenzaam,  
Eén stem maakt de dag minder stil.

Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn,  
Eén noot het begin van een nieuw lied,  
Eén kind het begin van een toekomst,  
Eén wens het begin van een gelukkig jaar.



Je kunt er als vaste kerkbezoeker niet omheen wat het betekent om iedere zondag de viering omlijst te zien met de mooie gezangen van ons St Cecilia zangkoor, aangevuld met het unieke orgelspel van Peter. Als je daarover nadenkt zou je wensen, dat meer parochianen dit zouden moeten meevieren, dat zou de welbekende Nesser gemeenschap zeker versterken, want een innerlijk sterke mens is een weldaad voor iedere (geloofs-) gemeenschap, laat eenieder die goede voornemens heeft voor het nieuwe jaar 2020 daar eens aan denken.  
Gelukkig Nieuwjaar, Jan Compier

---

## Nesser Dames Vereniging

Maandag 20 januari, 20 uur:

Informatieavond over huidkanker.

Dermatoloog Liesbeth Mutsaers, werkzaam in Ziekenhuis Amstelland, komt deze avond het een en ander hierover vertellen.

Belangrijke en leerzame avond dus mis het niet!

## Kerst vieren doe je samen!

De St. Urbanuskerk was van top tot teen prachtig versierd en helemaal doordrongen van Kerst sfeer. En niet alleen de kerk. Ook de aanwezigen bij de vieringen waren in opperbeste Kerststemming. Velen waren afgekomen op de verschillende vieringen die er werden gehouden, parochianen maar ook velen uit het dorp Nes en van ver daarbuiten. Kerst vier je immers samen! Pater Jan was zelfs helemaal vanuit de Verenigde Staten afgereisd om voor te gaan tijdens zowel de Nachtmis als op 1e Kerstdag. Wat hebben we weer genoten van zijn aanwezigheid, warmte en inspirerende woorden. En typisch pater Jan: na afloop van de viering liep hij de kerk in om vele aanwezigen nog een hand te schudden of een praatje te maken. De ruim 400 aanwezigen tijdens de Nachtmis en ruim 80 aanwezigen tijdens eerste Kerstdag konden het zeer waarderen! Dank u wel pater Jan dat u er weer was!! Hij hoefde het niet alleen te doen: Het gelegenheidskoor, aangevuld met Guang en Tim op de hoorn en Heleen en Femke op de Afrikaanse Djembe-trommel zorgden samen met het Adema-orgel voor de prachtige muzikale ondersteuning tijdens de Nachtmis. Op 1e Kerstdag zong het St. Ceciliakoor gelijk een engelenkoor. Zodoende ontstond een gezellige, warme en saamhorige samenkomst waarin de devotie centraal stond. Wat is het dan toch bijzonder als al die mensen zo bij elkaar zijn om dat prachtige feest van Kerstmis samen te vieren in de St. Urbanus. Geweldig!





Op 2e Kerstdag stonden de jongeren centraal bij het vieren van Kerstmis. En daarmee aanwezig ook de ouders, opa's en oma's en nog vele andere belangstellenden, totaal een kleine 100, die deze viering graag wilden meemaken. Het werd een bijzondere dienst! Onder aanvoering van voorgangers Elly en Marino, terzijde gestaan door vele herders en schapjes en engelen trokken zij in processie de kerk binnen. Muzikaal werd het geheel vakkundig en mooi begeleid door Peter op het orgel en Guang op de hoorn. De 45 kinderen konden genieten van afwisselend mooi gesproken teksten én zelf invulling geven aan de viering door het uitbeelden van een toneelstuk, de vredesgroet rondbrengen bij de aanwezigen en als afsluiter het meedoen met de muziek. Daar zorgden de ratels voor een waar "muziek"-spektakel. De geboorte van het kindje Jezus werd in ieder geval niet geruisloos gevierd! Dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit prachtige samenzijn en vieren!!!

Uw parochieteam





### **Parochievergadering**

F. Wesselingh  
Amsteldijk-Z 202e  
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara  
tel.: 06-53691688  
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden  
tel. 0252-517592

E. Timmermans  
Aan de Zoom 26  
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan  
De Oude Visscher 20  
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk  
tel.: 0297-582293

A. Blokker  
Nessersluis 18d  
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken  
email: agnes@nessersluis.net  
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst  
tel.: 0297-582293

### **Stichting Vrienden Urbanuskerk**

Website:  
Facebook:  
Voorzitter: Yvonne Seebregts

[www.vriendenurbanuskerknes.nl](http://www.vriendenurbanuskerknes.nl)  
Vrienden Urbanuskerk Nes  
tel.: 0297-582148

### **Koorrepetitie**

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur  
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

### **Begrafenisver. St Barbara**

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688  
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

### **Begrafenisonderneming**

Uitv.cent. Rob van de Velde V'veen  
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen

0297-583448  
020-6471212

### **Bankgegevens**

R K Kerkbestuur St. Urbanus  
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij  
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07  
voorkeur:  
NL41 INGB 0000 5783 72

# Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



## **Kerst aan de Amstel vierden we samen!**

Ons eerste lustrum Kerst aan de Amstel op 14 en 15 december jl. was een groot succes. Dit ondanks de stevige wind zaterdagmorgen waardoor we de grote tent niet overeind kregen, en de onverwachte regen tijdens de kerstfair. Toch zijn er veel mensen gekomen voor de gezellig sfeer met activiteiten als het inmiddels traditionele 'verkleed op de foto bij de kerststal', 'broodjes bakken bij het vuur' en het maken van mooie kerstengeltjes. De koek en zopie, met dit jaar als groot succes de eigen gemaakte vegetarische loempia's van de familie Markwat, ging er goed in.

Op zondag werden we getrakteerd op een geweldig kerstconcert door de Amsterdamse Tramharmonie. Maar liefst 7 nummers konden we meezingen onder leiding van Peter Overdijk.

De opbrengst van Kerst aan de Amstel komt ook dit jaar geheel ten goede aan ons spaardoel; onderhoud van de muren en glas-inloodramen van het priesterkoor. Foto's van de kerstfair en het concert kunt u vinden op onze website en Facebookpagina.

Bij dezen bedanken we alle bezoekers voor hun komst en vooral onze vrijwilligers en plaatselijke ondernemers zonder wie we dit weekend nooit hadden kunnen realiseren!

## **Reden om onze vriend te worden?**

Waarschijnlijk weet u dat onze stichting maar één doel heeft; het kerkgebouw duurzaam in stand houden. Voor het noodzakelijke onderhoud is veel geld nodig. Wij danken onze 'vrienden' (donateurs) voor hun gulle bijdragen, variërend van 25 euro tot een veelvoud daarvan. Ook onze vriend worden? Zie de folders in de kerk en onze website.

Website: [www.vriendenurbanuskerknes.nl](http://www.vriendenurbanuskerknes.nl)  
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes  
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam  
e-mail: [info@vriendenurbanuskerknes.nl](mailto:info@vriendenurbanuskerknes.nl)  
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740