

Urbanes – Klanken



nummer 541

februari 2023



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter
J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com
J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl
C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

Het is vandaag 'Blue Monday' als dit voorwoord wordt geschreven. Ik hoor u denken, 'Blue' wát...? Jaren geleden bedacht een Britse psycholoog een wetenschappelijke formule die aantoonde dat de maandag van de laatste volle week van januari de meest depressieve dag van het jaar is. Mensen zouden die dag om allerlei redenen somber gestemd zijn. Als we het nieuws volgen en zien wat er lokaal om ons heen gebeurt, in de wereld, op het werk, tussen de mensen, in de eigen omgeving en ook helaas binnen de Katholieke Kerk, is er voedingsbodem genoeg te vinden om somber te zijn. Een formule...? Het lijkt daarbij typisch iets van deze tijd dat we als mens ergens graag een eigen etiket aan vast plakken, omkaderd met een mogelijk negatief tintje en het vervolgens dan ook écht zo beleven en zien en er vervolgens naar handelen. Klinkt nogal ontmoedigend, zelfs wispelturig, vindt u ook niet?! Het is dan maar gelukkig dat dit al op 16 januari is: Vergeet deze dag, de rest van het jaar lonkt! Daarnaast: de gemiddelde St.Urbanus parochiaan houdt zich



zeker niet bezig met dit soort hersenspinsels. We zijn een nuchtere gemeenschap van doeners, handen uit de mouwen steken en aanpakken, bijdragen, organiseren en assisteren. Daarbij: niet te veel naar achteren kijken en stilzitten, maar vooral naar voren en vooral doen! Daarom dit keer een voorwoord met alleen maar positief

nieuws, positieve actie en positieve energie!!!

Februari lijkt zo'n stille tussenmaand. Maar achter de schermen bruist het van de bedrijvigheid in de parochie! Zo wordt er door velen steeds hard gewerkt in en om het kerkgebouw. Daarom

gelijk een enorme pluim vol dankbaarheid voor de vrijwilligers die steeds bereid zijn om te helpen wanneer dit nodig is. Gevraagd en ongevraagd. In grote getalen. Vol energie samen ons kerkgebouw en omgeving

Bedankt vrijwilliger!



niet alleen in stand te houden zoals het is, maar ook verder te helpen en te innoveren wanneer dit nodig blijkt te zijn. Om maar wat verschillende acties te noemen die recent en komende tijd aan de orde en tot uitvoering (zijn ge)komen en wie ons daarbij terzijde staan: de nieuwe, geschonken gordijnen in de kerk om de stookkosten te verlagen. Of voor velen onzichtbaar het binnenkort creëren van een veilige doorgang boven in de toren om daarmee de ruimte boven het kerk-schip veilig te kunnen betreden, het vervangen van de allerlaatste pvc-hemelwater afvoer in zink en het aanbrengen van verlichting voor het fraaie Christusbeeld op het kerkhof en de verlichting van de kerktoren in led. Niet alleen materieel, ook immaterieel blijven we lekker bezig: de begeleiding van onze Oekraïense gasten op de pastorie, invulling van de vele soorten vieringen en bijeenkomsten voor jong en oud, ontvangst en ‘altijd koffie!’ voor iedereen die aanbelt of spontaan de vieringen komen bijwonen, administratief en communicatief actief en op orde zijn en blijven met oog voor de medeparochiaan in lief en leed. Op regionaal niveau toekomst plannen en creëren voor de gebouwen, gemeenschap en omgeving samen met bureau Coup, de andere regioparochies, het kerkbestuur en bisdom. Op lokaal niveau vindt er binnenkort ook een verkennend en tegelijkertijd veelbelovend overleg plaats tussen leden van de dorpsraad, de school en uw parochieteam om eens te kijken wat we ter plaatse samen kunnen doen en bereiken, als (zelf verkondigde!) “pijlers

van het dorp". Daarmee willen we de onderlinge band binnen het dorp en omgeving aanhalen en verstevigen waar ook de inwoners van Nes hun voordeel mee kunnen doen. We doen het zeker niet alleen: De betrokkenheid vanuit de buitenwacht voor het realiseren van al onze plannen is er volop, inclusief de toegestoken hand en bijbehorende steun. Zo zijn er de stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk', de dorpsraad, de gemeente Amstelveen, de provincie Noord-Holland, de Rijksoverheid, de Rabobank, Cordaid, vele bedrijven uit de omgeving en daarbuiten. Een niet complete lijst! Samen gaan we er weer stevig tegenaan, waarbij betrokkenheid, ontmoeting, saamhorigheid, gezelligheid en lol, steun, geloof en beleving kwalitatieve kernpunten zullen zijn die ons allen verbinding, inspiratie, invulling en vooral: toekomst! gaan geven. Als dat niet positief klinkt en energie geeft...!!!



Om nog wat meer positieve kriebels af te geven: 14 februari is het dé dag van de liefde, ofwel Valentijnsdag. Een mooie gelegenheid om uw dierbaren een blijk van naastenliefde te tonen, vooral hen die zijn getroffen door leed en het wellicht hard nodig hebben. Wordt altijd gewaardeerd door de ontvanger! In het kader van naar elkaar omzien en jezelf positief uiten een mooi moment om gebruik van te maken.



De altijd goed bezochte Kinderclub gaat ook weer samenkomen op de 16^e. Mozes staat dan centraal, vergezeld van lekkers en knutsel. Alle kinderen zijn dan weer van harte

welkom bij team Elly. Neem gerust jullie vriendjes en vriendinnetjes mee, vinden ze ook leuk!

Gevoelens van neerslachtigheid en somberheid, niet zo vreemd in deze tijd van het jaar aangevuld met de ellende van het dagelijkse nieuws... Weg ermee! Als parochie en hechte gemeenschap zijn we op weg en kijken we vooruit. Ons geloof geeft ons richting en constant die inspiratie die we nodig hebben om positief vooruitgang te boeken. In een omgeving waar we om geven en aan gehecht zijn. In vertrouwde zaken, maar ook bij de nieuwe uitdagingen en ervaringen die we nog gaan tegenkomen. Jong en oud, samen staan we sterk, waarbij ook de buitenwacht haar grote steen bijdraagt. We hoeven het dus zeker niet alleen te doen. Alle hulp is welkom, fijn om te constateren dat dit ook grootschalig gebeurt. Lekker samen positief verder bouwen aan een mooie, zonnige toekomst voor ons en onze omgeving!!!

Graag tot de Urbanesklanken van maart,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Januari

Ik houd van januari,
van nieuwjaarsdag om precies te zijn,
terwijl mijn familieleden brak liggen,
ben ik vol energie, echt zo fijn.
De kerstballen door mijn handen,
versiering en bomen, ik ruim ze op,
omdat slingers spoedig zullen komen,
zet ik het hele huis in het sop,
en elk uitgesteld klusje, u raadt het al...
Ja echt, deze maand, heel fijn,
kan ik alleen maar in vrede zijn!

Ik houd van januari,
in het nieuwe jaar inderdaad,
voel ik me dankbaar en gezegend,
met het kerstlicht in mijn hart,
ga ik er op uit; loop hard door de bossen,
of ik ga, ja, het is ineens in trek,
op mijn mountainbike ff fietsen,
maanden niet gezien, die plek.
De piano krijgt ineens weer aandacht,
en geen bezoekje stel ik uit,
zo breng ik vriendschap en liefde
draag Jezus boodschap uit!

Ik houd van januari,
Ja, echt die eerste maand, die vind ik fijn!
Met kerstmis in mijn hart kom ik tot leven,
en vanaf nieuwjaarsdag krijgt niets mij klein.
Waar komt het vandaan? Ik weet het niet.
Maar als parochianen aan mijn vragen:
'Dat hemels paradijs, hoe ziet dat eruit?'
kan ik maar één antwoord geven
Het is als januari, het hemelse leven,
als nieuwjaarsdag, om meer precies te zijn!

In deze door mij geliefde maand wens ik u een gezond, gezegend en liefdevol 2023! Nog heel even wil ik met u terugkijken op 2022. Want na twee jaar konden we eindelijk weer echt samen kerstfeest vieren. Corona heeft veel wonden achtergelaten in ons midden, maar is als bedreiging uitgespeeld. Nieuwe uitdagingen dienen zich alweer aan, maar opnieuw zullen we er met elkaar voor gaan staan en zorgen dat niemand achterblijft. Zolang we omzien naar elkaar en met de Heer die over ons waakt, kunnen we alles aan.

Januari, zo leest u in mijn korte gedichtje, is voor mij altijd een fijne maand, want we vieren de verjaardagen van mijn dochter en mijzelf. Dit jaar gaat er ook op werkvlak iets veranderen. In dit nieuwe jaar ga ik iets minder werken; van vijf naar vier dagen. Mijn moeder en haar tweede echtgenoot hebben meer en meer zorg nodig op hun oude dag. Ik voel mij gezegend dat mijn vrouw en ik daar tijd en aandacht voor vrij willen en kunnen maken. Ik ben dankbaar dat de bisschop daarom mijn verzoek om daar meer tijd voor te hebben heeft ingewilligd. Dat was ook een mooi moment om mijn taken nog eens onder de loep te nemen. Iets minder werken betekent voor mij vooral minder vergaderen. Tegelijk wil ik meer tijd vrijmaken voor activiteiten., zoals de filmavond waar we keken naar de film van de paus, de avond met diaken Mascini en het kloosterweekend eind januari.

Als wens voor het nieuwe jaar geef ik u mee dat we dankbaarheid mogen koesteren. Dat we dankbaar mogen zijn met al het goede in ons leven. En dat het kerstkind ons steeds opnieuw in vuur en vlam zet voor wat wij met elkaar kunnen bereiken: een wereld vol mensen met liefde en vrede voor elkaar!

Diaken Jeroen Hoekstra

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zondag 5 februari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering J. Hoekstra (gezinsviering)	Oecumenische viering met Jeroen Hoekstra
Zondag 12 februari	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering gezinszondag	Eucharistieviering	Eucharistieviering schempenviering
Zondag 19 februari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Woensdag 22 februari	Samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart	19.00u Eucharistieviering	Samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart	19.00u Eucharistieviering
Zondag 26 februari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen

Activiteitenoverzicht februari 2023

datum	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.4 feb	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.5 feb	09:30u	Eucharistieviering	
za.11 feb	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
Zo.12 feb	09:30u	Eucharistieviering	
do.16 feb	15:30u	Kinderclub! verhaal over Mozes	
za.18 feb	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.19 feb	09:30u	Eucharistieviering	
wo.22 feb	09:00u	Kerkwerken	
wo.22 feb	19:00u	Aswoensdag, samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart	
za.25 feb	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.26 feb	09:30u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Jeroen	John
	Peter Overdijk			Maurice
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Cock, Ab	Cock, Ab
	Peter Overdijk		Jeroen	John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Maicah, Cilia	John
	Peter Overdijk	Maurice Fontijn		Maurice
St.Cecilia	Peter Overdijk		Ab, Cock	Ab, Cock

Misintenties, weekend 4 en 5 februari

Gerard Zwartendijk

Bets Huyskes-Roeleveld

Kees Fontijn

Nico de Jong

Cees Andriessen

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Conny Wesselingh - jaarmis

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos

Overleden familie Fontijn-van Diemen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Herman Baas - jaarmis

Rie Baas-Oudshoorn

Piet van Rijn

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ria van Braak-van Rijn

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Zeinstra

Wim Jacobs

Uit dankbaarheid bij een 80ste verjaardag

Misintenties, weekend 11 en 12 februari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Bets Huyskes-Roeleveld

Dave de Laat

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Gerard Zwartendijk

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en

overl. schoonzoon Ronald

Voor goede zorg

Misintenties, weekend 18 en 19 februari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Bets Huyskes-Roeleveld

Edwin Houtkamp - jaarmis

Gerard Zwartendijk

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Cees Andriessen - jaarmis

Pieter, Jos en Arie Schrama

Sjaak van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Bouwman - jaarmis

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 25 en 26 februari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Bets Huyskes-Roeleveld

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Gerard Zwartendijk

Kees Fontijn

Marcel van Amsterdam

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Rie de Dood-de Jong

Liefde voor elkaar

Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzondere vrouw.
In de gezegende leeftijd van 100 jaar overleed onze lieve tante en
oud-tante

Elisabeth Catharina Maria Huyskes – Roeleveld

Weduwe van A.P. Huyskes (Janus)

5 juni 1922

22 januari 2023

Op zaterdag 28 januari is in onze Sint Urbanuskerk tijdens de
uitvaartdienst olv Elly van Rooden, op indrukwekkende wijze
afscheid van haar genomen, waarna we “Tante Bets” zoals zij door
zovelen in de Nes werd genoemd, is begeleid naar haar laatste op
rustplaats op “Vreedenhof” waar zij na al die jaren is herenigd met
haar man Janus.

In Nes aan de Amstel herinneren wij haar als een diepgelovige, in de
mens geïnteresseerde vrouw met een duidelijk uitgesproken mening
die graag en goed, uit volle borst meezong met de gezangen.

Moge Bets na een godsvruchtig, liefdevol en werkzaam leven nu
rusten in het huis van God haar Schepper op wie zij zo vertrouwde.

Het parochieteam wenst de familie en al diegenen die haar zo lief
hebben veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze zo
bijzondere vrouw.

Aswoensdag en vastenactie

VASTENACTIE

Zoals u in het voorwoord hebt
kunnen lezen wordt de aswoensdagviering op 22 februari dit
jaar niet bij ons in de kerk maar regionaal gehouden in
Kudelstaart en Uithoorn. De aanvangstijd is 19.00 uur.

De vastenactie komt dit jaar ten goede aan Zuid-Soedan. In de Urbanesklanken van de volgende maand leest u een beschrijving van het project en zal eveneens het bekende Vastenzakje aan de Urbanesklanken worden toegevoegd.

Voor mij is het niet erg meer
Daarvoor is het verleden
Wel voor jullie die ik achterliet
Vaarwel, en wees tevreden

Verdrietig geven wij u kennis dat, na een periode waarin zijn gezondheid langzaam afnam, is overleden onze broer en zwager

Gerard Zwartendijk

19 juni 1938

3 januari 2023

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van het Hoge Heem te Uithoorn voor de liefdevolle verzorging van Gerard

Op dinsdag 10 januari hebben wij, tijdens de uitvaartplechtigheid in onze St. Urbanuskerk, afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons parochiekerkhof "Vreedenhof".

Moge hij, nu samen met al degenen uit zijn familie die hem zijn voorgedaan nu thuis zijn en rust vinden in de eeuwige liefde van God zijn Schepper waarin hij zoveel vertrouwen had.

Wij wensen broer Arie, zus Anky en Jopie zijn schoonzus, neven en nichten en overige familie die hem nu zo moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Bedevaart naar Lourdes

Met de parochianen van de Regio Amstel-Westeinder, kunnen we, samen met Pastoor Marco, van 11 tot 16 september naar Lourdes gaan. De reisbestemming is het bezoek aan de

Mariagrot in Lourdes. Zij was er toen en ze is er nu nog steeds. Bij de Grot in Lourdes kan iedereen Maria persoonlijk ontmoeten. Het is een plek om zorgen en vragen bij haar neer te leggen of om dankbaarheid te tonen. De vele kaarsjes die er branden, getuigen van de duizenden pelgrims die zich elke dag tot Maria wenden.

Achter in de Kerk vindt u brochures met alle nodige informatie, een poster en het inschrijfformulier.

Om u aan te melden, vult u het inschrijfformulier in en geeft u het zo spoedig mogelijk af bij parochiesecretariaat.

Collectes

De ritselfcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 februari.

Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Opbrengst Collectes

Zondag	1 januari	245,40
weekend	7 + 8 januari	351,20
weekend	14 + 15 januari	351,55
weekend	21 + 22 januari	339,05

Verzoek Verzoek Verzoek Verzoek Verzoek

De kerstperiode ligt al een tijdje achter ons. Op verzoek van de mannen van het groen en onderhoud vragen we u om de kerststukjes die nog aanwezig zijn bij uw dierbaren op de begraafplaats 'Vreedenhof' te verwijderen. Eventuele kerstherinneringen die na 13 februari nog aanwezig zijn, worden dan door de onderhoudsmensen voor u opgeruimd.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Uw parochieteam.

Ter Inspiratie

De komende maand begint op Aswoensdag de Veertigdagen tijd. Tijdens het ontvangen van het askruisje worden de woorden uitgesproken: *“Gedenk dat ge van stof zijt en tot stof zult wederkeren”*. Allemaal kennen we wel iemand in je familie- of vriendenkring, die tijdens de coronapandemie soms ernstig of soms dodelijk besmet is geworden, daardoor zijn we ons meer en meer bewust geworden van onze broosheid en kwetsbaarheid.

Maar tegelijkertijd reikt de evangelielezing van Aswoensdag een ander diep weten aan: ons kwetsbare lichaam heeft een binnenkamer waarin God huist. De evangelielezing uit Matteüs (6, 1-6.16-18) spoort je aan om te bidden, om in te keren, om je binnenkamer in te gaan en te bidden tot je Vader die in het verborgene is. God is aanwezig in de binnenkamer van je lichaam.



“Het gaat om stil worden, opmerken hoe die mallemolen in je hoofd maar doorgaat en luisteren naar wat er diep in je opkomt.

Dat kan van alles zijn: een grenzeloos verlangen, twijfel, verwondering. Naar dat gevoel moet je luisteren, zelfs als het tegen je eigen logica ingaat... Het gaat om wachten en waken. Het houvast zit niet in je ergens actief aan vastklampen, maar in openstaan om te ontvangen. Want het wonder is dat wanneer je stil en aandachtig bent, er iets naar je toekomt. Een verandering, een rust, een vertrouwen”

Deze woorden zijn van Ton Lathouwers, emeritus hoogleraar Slavische letterkunde. Hij vertelt in een interview over zijn inspiratie die hij vindt in het mediteren, in het naar binnen keren. Hij besluit het interview met een oproep:

“Probeer elke dag even de stilte in te gaan. Ik mediteer zelf ’s ochtends en ’s avonds een half uur. Maar je kunt ook, op het moment dat je merkt dat je op sleeptouw laat nemen door de computer in je hoofd, even één, twee, vijf minuten stilzitten en focussen op je adem. Het zal altijd iets met je doen”.

Je kunt altijd je binnenkamer ingaan, de innerlijke stilte, die in je is, zoeken. De Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en gebed op weg naar Pasen, nodigt je daartoe van harte uit.

Elly van Rooden.

Aandacht++Aandacht++Aandacht++Aandacht++Aandacht

Beste medeparochianen,

Graag uw aandacht voor het volgende bericht van de dorpsraad. Recent hebben zich een aantal zeer onwenselijke ontwikkelingen voorgedaan bij de lagere school in het dorp. 1 of meerdere vanden hebben daarbij stoeptegels uit het schoolplein genomen en hier o.a. een hakenkruis mee gevormd. Eerder zijn al een deurklink en speeltoestel vernield en zijn er hakenkruizen in de muur gekerfd. Onbegrijpelijk, verbijsterend, schadelijk voor het gevoel van veiligheid, het tart elke vorm van fatsoen en gezond verstand. En dat meerdere keren achter elkaar. Meer hierover valt te lezen via de link <https://nesaandeamstel.nl/nieuwtje/vandalisme-schoolplein-en-hondenpoep/>

Ook in onze omgeving heeft zich e.e.a. afgespeeld: eerder hebben we al melding gemaakt van het “verdwijnen” van het Mariabeeld in de tuin. Nu blijkt dat er een poging tot inbraak is gedaan in de oude schuur/opslagplaats van Theo, de voormalig koster. Daarbij is het slot vernield en lijkt er gebruik gemaakt te zijn van de aanwezige, elektrische verwarming. Verder lijkt er niets ontvreemd te zijn, maar het baart ons vanzelfsprekend grote zorgen. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat er nu nog geen verband is ontdekt tussen de gebeurtenissen bij de school en de kerk, maar we sluiten het ook niet uit.

Jeroen, de wijkagent, gaan we uiteraard benaderen. De school gaat ook aangifte doen.

Mocht u informatie hebben over deze zaken, kunt u dit melden bij het parochieteam, de school of dorpsraad en uiteraard bij Jeroen de wijkagent. Extra waakzaamheid is op zijn plaats.

Uw parochieteam

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Aswoensdag: Een askruisje op je hoofd?

Als hout brandt wordt het as.
Er blijft niets over dan een beetje grijze stof.
De warmte komt uit het hout.
Dat ken je wel van een haard of een kampvuur.

Als de as in de aarde ligt
en als de zon nieuwe warmte geeft aan de aarde
kan uit de as een nieuw plantje groeien.
Maar het heeft wel de warmte nodig van de zon.

Op Aswoensdag zeggen wij:
Ik verbrandt alles wat niet goed was tot as.
Ik breek het kwade af.

Maar ik wil ook iets goed doen.
Ik wil het goede weer opbouwen.
Ik wil nieuwe warmte geven:
dan kan het goede groeien
zoals een nieuw plantje uit de as.

Als ik dus een askruisje op mijn voorhoofd krijg,
zeg ik: "ik wil het slechte weg,
ik wil bouwen aan het goede,
heel de vasten lang."

