

Urbanes – Klanken



nummer 550

december 2023



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel



Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638
Email: pastores@emmaus-uthoorn.nl
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,



et was een bijzondere bijeenkomst, de 29^e oktober, bij de St. Bavokathedraal te Haarlem. Eerder werd de oproep regiobreed gedaan door het actiecomité 'Houd de kerken open' uit West-Friesland om gezamenlijk een petitie aan te bieden aan bisschop Mgr. Hendriks. De positieve doelstelling was en is middels meer overleg het openhouden van de levensvatbare kerken waarbij, naast ruimte voor Eucharistievieringen, er ook ruimte moet zijn voor vieringen met lekenvoorgangers. Onze nieuwsgierigheid was wel gewekt om hier eens te gaan bekijken hoe en wat dit allemaal inhield! De pers was ruimschoots aanwezig. Voorafgaand was er een symbolische '7-ronden-loop' rond de St. Bavo, gelijk aan het verhaal van de stad Jericho uit de bijbel, waarbij Mgr. Hendriks buiten onvermoeid de rondelopers bemoedigend te woord stond. De kerk zat tot de laatste stoel gevuld en daarmee bomvol met mensen uit het gehele bisdom, voornamelijk uit West-Friesland. De sfeer was er een van hoop en verwachting, tegelijkertijd ook vastberaden en gepassioneerd betrokken. Die betrokkenheid van parochianen werd ook benadrukt door de spreker, dhr. Jaap Braakman, die aangaf dat zij: als eigenaren van de kerkgebouwen en serieus onderlegde gelovigen, een stem verdienen in het huidige proces en praktijk van het sluiten van vele kerken. Hun kerkgebouwen. Waarmee ook hele gemeenschappen verdwijnen omdat zij, gelijk aan de landelijke praktijk, zich niet willen of kunnen verplaatsen naar andere, verder gelegen parochies. Dit sluiten





van kerk en parochie is ook lang niet altijd nodig, gezien de beschikbare financiën en vele vrijwilligers en zeker niet gewenst. Er moet meer samenspraak en samenwerking zijn waarbij andere oplossingen mogelijk zijn dan simpelweg sluiten; dit laat de praktijk nu al zien. Hij noemde het vervolgens 'niet langer vrijblijvend' voor het bisdom en noodzakelijk dat er meer inspraak komt over de toekomst van het eigen kerkgebouw, én bezit, én de geloofsgemeenschap, op basis van

gelijkwaardigheid. Door aanwezig zijn werd tijdens zijn voordracht regelmatig instemmend geklapt. Vervolgens betrad Mgr. Hendriks het spreekgestoelte. Hij heette op vriendelijke toon aanwezigen allereerst welkom en preeste hen voor het samenkomen in Haarlem, én blij te zijn dat de muren van de kathedraal als gevolg van de symbolische 7-ronden-loop nog overeind stonden. In de stad Jericho vielen deze immers naar beneden(..) Voor de aanwezigen was echter wel duidelijk dat het hier niet ging om de gerestaureerde muren van de kathedraal, maar juist moest gaan om de 'hoge bisdom-muren'. Voor de bisschop was het helaas onvermijdelijk dat er nu, gezien de teruggang van financiën en aantallen vrijwilligers in de parochies, stappen gezet moeten worden en we deze moeilijke beslissingen van sluiting, genomen door de kerkbesturen, niet naar de toekomst kunnen schuiven. Het valt hem ook zwaar.



Afsluitend werd gesteld dat meer overleg tot meer begrip en samenwerking kon leiden. Vervolgens werden de verzamelde handtekeningen overhandigd. Al met al een bijzondere bijeenkomst welke een goede inkijk gaf hoe andere parochies omgaan met de huidige praktijk en werken aan hun toekomst. Als het resultaat van deze bijeenkomst is dat die muren iets zijn afgebroken en er vanuit het bisdom meer geluisterd wordt naar de wensen en visies van de gemeenschap voor de eigen toekomst, is er al veel gewonnen!



Bovenstaande gaat hand in hand met het synodale proces welke eind oktober in Rome plaatsvond, de gelijkenissen zijn groot, zo blijkt uit de opgestelde

slotverklaring: Synodaal ofwel samen op weg zijn als Kerk, waarbij gemeenschap, missie en participatie van gelovigen integreren, waarbij verschillend zijn wordt gewaardeerd en gerespecteerd en de actieve betrokkenheid van allen wordt ontwikkeld. Er wordt aangemoedigd goed naar elkaar te luisteren en hen, die zich binnen de Kerk gekwetst en verwaarloosd voelen, weer een plek te geven zodat zij zich weer 'thuis' voelen. Er is gesproken over het openstellen van het diaconaat voor vrouwen, wat verschillende reacties oproept. Voor de een onaanvaardbaar i.v.m. de traditie, voor de ander een herstel van de praktijk zoals in de vroege kerk, tot een passend en noodzakelijk antwoord op de tekenen van de tijd. Verbluffend hoe de gelijkenissen zijn tussen beide gebeurtenissen in Rome en in Haarlem, vindt u ook niet? De uitkomsten laten bij beide eveneens nog op zich wachten; de verwachtingen zijn i.i.g. gelijkkluidend en hooggespannen te noemen!



Gemeenschap, missie en participatie kwamen eveneens prachtig samen op 21, 28 en 29 oktober in onze St. Urbanusparochie! De Missiegroep en Klein Urbanus hadden de handen ineengeslagen en gingen aan de slag

voor de voedselbank en de Wereldwinkel. In de kerk stonden de fair-trade producten klaar voor verkoop en lag het altaar al bedolven onder allerlei voedselwaren. De



Klein Urbanus-leden Maicah, Jill, Mathijs en Louise deden daar nog een hele flinke schep bovenop door mét 4 kruiwagens in het dorp Nes en de Nessersluis langs de deuren te gaan voor een bijdrage. En dan zie je wat een betrokken dorps- en geloofsgemeenschap in zich heeft: er werd zó gul geschonken dat diegene die de voedselschatten kwam ophalen, verbijsterd was en meldde bij zijn medewerkers: 'Ik heb een grotere bus nodig, ongelooflijk, zoveel, het past niet...!' Missie geslaagd!! Voor



een impressie van het resultaat, inclusief een leuke, eigen film/vlog door Klein Urbanus hoe zij tewerk gingen, kunt u op onze website www.urbanusparochienes.nl kijken.

Een andere bijeenkomst waar gemeenschap, missie en participatie samenkwamen was Allerzielen. Altijd een bijzonder samenzijn, waar velen uit de directe en verre omgeving hun overleden dierbaren gezamenlijk herdenken. Dit jaar was de lichtceremonie op 'Vreedenhof' helaas niet mogelijk i.v.m. de stormachtige wind. Binnen in de kerk verzorgde Elly een gedenkwaardig samenkomen, waarbij er eerst de vele, opgegeven namen werden afgelezen. Aansluitend was de viering waarbij de gedachteniskruisjes en gedenkkaarsen werden uitgedeeld aan de nabestaanden. Verdriet werd daar gevoeld, beleefd en gedeeld met elkaar. Het bracht troost en kracht voor allen aanwezig.



De maand december staat voor de deur. Volgens traditie sowieso een maand waarbij we als gemeenschap graag samenkomen om met allen de geboorte van Jezus te gedenken, te vieren, én weer betekenis te geven. Zo ook de allerjongsten onder ons: De Kinderclub gaat dit doen op donderdag 07 december. Een bijzondere bijeenkomst, aangezien er ook uitgebreid geKerstKnutseld gaat worden! Ditmaal niet op de pastorie, maar bij de familie Verheggen op nr. 142 naast de kerk. Team Elly staat voor jullie klaar om er weer een leuke en leerzame middag van te maken. We zijn benieuwd naar de ongetwijfeld prachtige kunstige Kerstcreaties! Graag van tevoren even opgeven bij Elly, Rinus of het secretariaat.

En dan in het weekend van 16 & 17 december gaan de deuren wagenwijd open en alle remmen weer los! De stichting



'Vrienden van de Urbanuskerk' houdt dan haar traditionele event 'Kerst aan de Amstel'. Elk jaar weer een prachtig en gezellig samenzijn voor en door de bewoners van Nes en iedereen uit de verre omgeving. Aangeboden talenten

stelen de show tijdens dé veiling van het jaar, met dit keer weer vele leuke en originele kavels. Wees erbij, want het belooft weer groots en spectaculair te worden. U kunt alvast een voorproefje nemen op de website van de Vrienden: www.vriendenurbanuskerknes.nl Na alle opwindning van de events op de dag zelf met de veiling aan het einde van de dag vindt de afsluiting op zondag plaats middels het sfeervolle



Kerstconcert, mét glühwein en warme chocolademelk. We hopen ten eerste dat u allen in de gelegenheid bent aanwezig te zijn om samen met elkaar te genieten!!! Voor meer informatie: zie verderop in deze Klanken.

We kijken uit naar de Kerstvieringen! Samenkomen als gemeenschap met bekenden en onbekenden, participeren in de viering en Zijn boodschap omarmen en er zijn voor elkaar. In de wereld om ons heen lijkt die boodschap vergeten te zijn als we zien hoeveel ellende, oorlog, onderdrukking er is. 'Doe maar wat Hij u zeggen zal', staat er geschreven. Het gebeurt helaas (nog) niet... Daar mogen en kunnen we ons nooit bij neerleggen. Via de vele gemeenschappen overal om ons heen, die zich inzetten voor en daarmee bijdragen aan de missie van ons geloof, moet die boodschap van vrede en liefde hoorbaar en bovenal overal zichtbaar blijven. Ze kan en mag niet verstommen! Onophoudelijk, onvermoeibaar, volhardend, totdat deze weer gehoord wordt én invulling krijgt. Dan is Zijn en daarmee onze opdracht, de missie, pas echt geslaagd!

We wensen u en uw dierbaren een betekenisvol, vredevol en warm Kerstfeest toe.

Graag tot in het Nieuwe Jaar 2024,
Met hartelijke groet, Uw parochieteam.



EEN NIEUWE KERST

Het is niet eenvoudig om een artikel voor Kerstmis te schrijven. In de eerste plaats omdat we het al in november moeten schrijven als Kerstmis nog ver weg is. En ten tweede, omdat Kerstmis elk jaar komt en iedereen altijd iets nieuws verwacht, maar uiteindelijk is het verhaal altijd hetzelfde.

Maar: mogen wij nog steeds van "KERSTMIS" spreken? Vanuit de maatschappij zijn er klachten dat we, door het "Kerstmis" te noemen, diegenen discrimineren die niet in Jezus geloven en die zijn geboorte niet willen vieren. Daarom wordt deze periode door sommigen de "decemberfeesten" genoemd. Een vakantieperiode zoals alle andere. De kinderen gaan niet naar school, het is koud buiten en het is fijn om met elkaar bijeen te komen om iets gezelligs te doen. Maar gezellig bij elkaar komen, daar heeft men geen Kerst voor nodig. Ik denk dat we iets heel belangrijks zijn vergeten.

Het feit dat mensen bij elkaar kunnen blijven en gezinnen en gemeenschappen kunnen stichten, is geen vanzelfsprekendheid. Soms hebben mensen de neiging om uit elkaar te gaan, conflicten te veroorzaken en zelfs oorlog te voeren. De afgelopen jaren zijn er vele nieuwe oorlogen in de wereld begonnen, en we raken er bijna aan gewend. Er zullen dit jaar vele kinderen zijn die Kerstmis in een oorlogsgebied zullen vieren, bang voor de bommen die buiten hun ramen vallen. En vele andere families die het moeilijk zullen hebben om het met vreugde te vieren, omdat ze diegenen zullen moeten herdenken die ze het afgelopen jaar hebben verloren.

Het gezin, de gemeenschap, de samenleving, de mogelijkheid voor mensen om in vrede samen te leven: dit zijn geen vanzelfsprekende dingen! Het zijn kostbare geschenken – of beter nog: wonderen! Het zijn wonderen die niet door onze capaciteiten tot stand worden gebracht; niet door onze politiek, noch door onze economie. Het wonder van het samenzijn, het wonder van de liefde komt van God. Zonder God is er geen familie, zonder God is er geen gemeenschap, zonder God is er geen samenleving... want zonder God is er geen Liefde. God is liefde, God is de enige liefde.

Hoe weten wij dat God liefde is? Omdat hij ons zijn zoon gaf, die uit liefde voor ons is gestorven. En het geschenk van zijn zoon Jezus begint met diens geboorte uit de maagd Maria, dat is ons Kerstmis! Het geschenk van de geboorte van Jezus is het stille getuigenis dat God van ons houdt. Hij houdt van ons omdat hij ons het kostbaarste wat hij had wilde geven: zijn Zoon. En hij gaf hem als kind aan ons...en in de mis geeft hij hem aan ons onder de gedaante van het brood, dat we in onze handen kunnen houden. Het is dankzij deze liefde dat mensen in vrede kunnen leven.

Laten we dit kind in de kerstnacht naar ons toe laten komen, als een stuk brood, onschuldig en ontwapend in onze handen. Laten we ons voeden met zijn liefde en hem vragen ons een nieuw jaar vol vrede en liefde te schenken.

Zalig Kerstmis! *Pastoor Marco*

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zondag 3 december	11.00u Eucharistieviering in Kudelstaart gezinsdag	Eucharistieviering	Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering in Kudelstaart gezinsdag
Zondag 10 december	Eucharistieviering	Eucharistieviering Gezinsdag	Woord- en communie viering Eilly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 17 december	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen
Zondag 24 dec ochtend	4e Advent welkom in Uithoorn	11.00u Eucharistieviering	4e Advent welkom in Uithoorn	
Zondag 24 december Kerstavond	19.00u Eucharistieviering	21.00u Eucharistieviering	19.00u Woord- en communie gezinsviering	19.00u Eucharistieviering Gezinsviering
			21.00u Eucharistieviering	21.00u Woordviering o.l.v. parochianen
Maandag 25 december	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Jeroen Hoekstra	Eucharistieviering
Dinsdag 26 december	11.00u viering in Uithoorn			
Zondag 31 december	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Eilly van Rooden	Eucharistieviering

Misintenties, weekend 2 en 3 december

Angela van Schaik // Rie Overwater-Andriessen
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Carla van den Berg-Fontijn // Ferry en Willie Ottenhof
Gerard Zwartendijk // Kees Fontijn
Lenie van der Laan // Nico de Jong
Overleden familie Erkelens-Lambalk
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan Markwat // Jo Markwat-van Tol - jaarmis
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu // Peet van Tol – jaarmis
Piet van Rijn // Ria van Braak-van Rijn

Misintenties, weekend 9 en 10 december

Angela van Schaik // Rie Overwater-Andriessen
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Overleden familie Huyskes-Roeleveld // Cees Andriessen
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Jaap Kooijman // Henk de Dood - jaarmis
Kees Fontijn // Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo // Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 16 en 17 december

Angela van Schaik // Rie Overwater-Andriessen
Antoon Dorrestijn en overleden ouders // Dave de Laat
Gerard Zwartendijk // Jan Andriessen
Kees Fontijn // Nico de Jong
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Voor goede gezondheid van kinderen en kleinkinderen

Misintenties, weekend 23 en 24 december

Angela van Schaik // Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Ben en Brenda Overes // Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Carla van den Berg-Fontijn // Cees Andriessen
Cees Stolwijk // Gerard Zwartendijk
Kees Fontijn // Kors van Rijn
Marcel van Amsterdam // Martin Groen

Nico de Jong // Overleden familie Fronik-Hartsink
Overleden familie Van den Berg-Blom
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof
Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en overl.sch.z. Ronald
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn // Patrick Fronik
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu
Rie Overwater-Andriessen // Theo Zeinstra
Overleden ouders Van Amsterdam-van Leeuwen
Overleden ouders Veenhof-Soppe

Misintenties, 1^o en 2^o kerstdag, 25-26 december

Angela van Schaik // Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Overleden familie Huyskes-Roeleveld // Cees Andriessen
Edwin Houtkamp // Frans en Conny Wesselingh
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Jaap Kooijman / Kees Fontijn
Martin Groen // Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Schrama-Kooijman
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Rie Overwater-Andriessen // Sjaak van Tol
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra // Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, weekend 30 en 31 december

Angela van Schaik // Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Bets en Janus Huyskes-Roeleveld // Kees Fontijn
Marcel van Amsterdam // Nico de Jong
Nicolaas Nieuwendijk // Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong
Rie Overwater-Andriessen // Uit dankbaarheid

Activiteitenoverzicht december 2023

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.2	19:00	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.3	09:30	Woord- en Communieviering, 2e zondag vd Advent	Elly van Rooden
do.7	15:30	Kinderclub! Verhaal over kerstmis met kerstknutselen. Let op: knutselen bij de Fam.Verheggen op nr. 142. Opgeven bij Elly/pastorie verplicht ivm materialen	
za.9	19:00	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.10	09:30	Eucharistie viering, 3e zondag vd Advent	
do.14	10:00	Traditionele kerst-samenkomen voor onze ouderen op de pastorie o.l.v. Marino den Haan, opgeven via secretariaat tel.nr. pastorie of mail	
za.16	19:00	ivm Kerst aan de Amstel: GEEN VIERING	
zo.17	09:30	Woord- en Communieviering, 4e zondag vd Advent	Rob Mascini
16-17		Event: Kerst aan de Amstel; voor programma, zie: www.vriendenurbanuskerknes.nl	
wo 20	09:00	Kerkwerk	
za.23		Geen viering	
zo.24	20:00	Nachtmis, Eucharistieviering	Pater Timmermans
ma.25	09:30	1e kerstdag, Eucharistieviering	
di.26	10:00	2e Kerstdag Gezinsviering, Woord- & Comm.Viering mmv de Zandkunstenaar!	Elly/Marino
za.30	19:00	Woord- en Gebedsviering	Maurice
zo.31	09:30	Eucharistieviering	
ma.1/1	11:00	samen vieren in Uithoorn, dus GEEN viering in Nes	

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
	Peter Overdijk	Maurice		Maurice
Samenzang	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab	Joop/John
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab	Huub
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Jeroen	Huub
Gelegenheids- koor	Peter Overdijk	Paul Goossens	alle misdienaars	Huub
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab	Huub
Kinderen	Peter Overdijk	kinderen	Maicah, Cilia	John
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John/Maurice
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Jeroen	Huub

Omdat het om mensen gaat: Is de kerk nog wel relevant anno 2023?

Mede door corona zijn er nu minder mensen in onze kerken dan 5 jaar geleden. En tegelijk zijn er in onze samenleving steeds minder mensen die een thuis vinden bij een kerk. Heeft de profeet Jeremia opnieuw gelijk?

*‘Waarom ligt het verlaten als een woestijn waar niemand meer door trekt? Jahwe zei: Omdat ze zich van de wet die Ik hun gaf niets hebben aangetrokken ././ Ze gaan hardnekkig hun eigen weg.’
(Jeremia 9:12-13)*

Lopen de mensen achter hun eigen goden aan en zijn ze de Heer en alles wat Hij geeft vergeten? Wie zal het zeggen? De kerk echter gaat al zo lang mee, dat we niet meer bij elk teken van onheil hoeven te schrikken. Toch kunnen we onszelf de vraag stellen: Zijn wij als kerk nog wel relevant? Vinden we genoeg in onze boodschap dat vandaag de dag ook nog uiterst relevant is? Zo belangrijk dat het toch ook een boodschap is voor de mensen om ons heen. Een waarde die opnieuw laat zien: Onze boodschap doet ertoe en voegt iets toe aan de samenleving?

Deze vraag kunnen we beantwoorden vanuit ons standpunt; vanuit de kerk: vanuit geloof, troost, licht, vergeving en eeuwig leven. Maar beter is het te zoeken naar waar de samenleving behoefte aan heeft. Wat missen we in de vele schandalen van vandaag? Denk aan de toeslagenaffaire. Of aan de afhandeling van schade in Groningen; de ondersteuning van zorgpersoneel die nu gebukt gaan onder longcovid of aan de pechgeneratie, de studenten zonder basisbeurs die én moesten lenen én nu moeten terugbetalen met hoge rente. Wat mist er in al deze gevallen? Het zijn allemaal situaties waarin wij als samenleving vergeten dat het *om mensen gaat*. Iets dat in de grote conflicten van vandaag ook telkens wordt genegeerd: *dat het om mensen gaat*.

En is dat niet onze kernwaarde? Bij Jezus gaat het immers altijd om mensen, ongeacht sociale status, gezondheid, uiterlijk en gedrag.

Jezus heeft altijd oog voor de mens en voor iedere mens. En dat is wat Jezus ons steeds opnieuw leert: kijk niet weg (niet voor niets het thema van de diaconale vieringen), maar zie om naar de ander. Sluit je ogen niet voor onrecht; sta op voor rechtvaardigheid. Vergeet niemand, maar vergeef en omarm. Heb de ander lief gelijk uzelf! Dit is onze boodschap voor de samenleving en deze is actueler dan ooit: Omdat het om mensen gaat! Als we deze waarde steeds opnieuw, op allerlei mogelijke manieren voorleven en doorgeven aan ieder om ons heen, dan mogen we erop vertrouwen dat de toekomst met ons is. Dat mensen opnieuw ontdekken: die boodschap is van waarde, ook anno 2023 en ook in onze moderne samenleving. Omdat het om mensen gaat!

Diaken Jeroen Hoekstra

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 december.

De Adventsactie, die begint in het weekend van 3 en 4 december, wordt afgesloten met de collecte tijdens de nachtmis op zondag 24 december.

Opbrengst collectes

weekend 29 + 30 oktober	273,70
Allerzielen 2 november	410,35
weekend 5 + 6 november	241,70
weekend 12 + 13 november	338,95
weekend 19 + 20 november	271,45

Kerststallen Tentoonstelling in de Schutse

Het is dit jaar 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi een levende kerststal opzette om het geboorteverhaal van Jezus voor de ongeletterde bevolking tot leven te laten komen. In die tijd werden kerkdiensten in het Latijn gehouden. De gewone

man kon dit niet verstaan en Franciscus vond dat iedereen het verhaal moest kunnen begrijpen.

Bert Hilhorst, de koster van de parochie Martelaren van Gorkum en beheerder van de Oosterbegraafplaats in Amsterdam, heeft vanuit de hele wereld, een rijke verzameling kerststallen vergaard. Van klein tot groot en van sober tot hele bonte groepen.

De tentoonstelling in de Schutse is geopend van dinsdag 12 t/m 29 december van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Op donderdag 14 en zondag de 24^e december is de tentoonstelling gesloten. De entree is gratis een kleine gift voor bestrijding van de onkosten is welkom. Kerkgebouw De Schutse is gelegen aan De Merodelaan 1 in Uithoorn.

Voor de actuele openingstijden kijkt u op: www.pkn-uihoorn.nl

Bijeenkomst Rouwgroep

Verlies maakt deel uit van ons bestaan.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt, staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Van januari tot en met mei 2024 worden in oecumenisch verband 5 bijeenkomsten georganiseerd. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Het geeft steun en inzicht.

Of u gelovig bent of niet, u bent van harte welkom op onze informatiemiddag: op dinsdag 12 december 2023 om 14.00 uur in De Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn.

Voor vragen en meer informatie:

Elly van Rooden : 0252 - 51 75 92 pnmvanrooden@hetnet.nl
Joep Dubbink : 0297 - 26 82 12 j.dubbink@pkn-uihoorn.nl

Dag mooi mens, we houden van jou

Angela van Schaik-Overwater

Adriana Elisabeth Hendrika

Amsterdam, 29 januari 1957

Waverveen, 19 november 2023

Echtgenote van Cock van Schaik

Op donderdag 23 november hebben wij, olv Elly van Rooden, in een indrukwekkende en ontroerende uitvaartdienst afscheid van Angela genomen en haar begeleid naar haar het parochiekerkhof Vreedenhof alwaar wij haar, direct naast het graf van haar ouders, te ruste hebben gelegd.

Als geloofsgemeenschap in Nes aan de Amstel zijn wij Angela dankbaar voor alles dat zij voor onze parochie heeft betekend.

We zullen haar herinneren als een diepgelovige, sociaal in de mens geïnteresseerde creatieve vrouw die zich altijd inzette voor onze Sint Urbanusparochie. Of het nu was bij het koor St Cecilia, de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, de kinderclub en de gezinsvieringen: Angela was altijd van de partij.

Laten wij bidden dat Angela zich nu, samen met haar ouders en overleden schoondochter Suzan, thuis zal zijn in de eeuwige liefde van haar God haar Schepper waarop zij zo vertrouwde.

Wij wensen Cock, Mark en Jetty, Sander en Jolien, de kleinkinderen Mathijs, Michelle en Kensi en de overige familie van Schaik en Overwater veel steun toe bij het verwerken van dit verlies.

Kerkebalans

Alle gulle gevers van harte bedankt !

Het streefbedrag bedraagt € 25.000 maar... helaas blijft de opbrengst tot op heden behoorlijk achter en bedraagt op 20 november pas € 17.318,83 ofwel iets meer dan 70% van het benodigde bedrag.

Wij, als Urbanusparochie, mogen ons tot op heden financieel gezond noemen maar... om gezond te blijven hebben wij de ruimhartige bijdrage van u allen hard nodig. Wij kunnen de parochie slechts draaiende houden als wij er samen in slagen om te zorgen voor een solide, financieel gezonde geloofsgemeenschap want:.

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

"Daar geef je voor"

De meesten onder u hebben dit jaar hun steentje al bijgedragen, maar helaas is het ook even aan de aandacht van een aantal anderen ontschoten.

Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 2023 al heeft voldaan en deze spoedig over te maken, of misschien zelfs wat te verhogen ten opzichte van het bedrag dat u voorgaande jaren heeft bijgedragen onder het motto:

Doe dit dan vooral vandaag, zodat u het morgen niet kunt vergeten!

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken.

Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink deel van uw schenking terug. Dit wordt tegenwoordig zelfs geregeld zonder tussenkomst van een notaris.

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:

John Fontijn en Joop Sibum.

De contactgegevens vindt u blz 2 van de Urbanesklanken
Namens het parochieteam,

Joop Sibum, penningmeester

Hallo allemaal,

Het weekend van de **Voedselbank en Wereldwinkel** ligt weer achter ons. Het verbaast ons ieder jaar hoe dit telkens weer, dankzij u allemaal, tot zo'n groot succes leidt.

De deelname van Klein Urbanus om met kruiwagens spullen op te halen voor de Voedselbank vraagt om herhaling. Zo doen alle mensen van Nes mee.

Saamhorigheidsgevoel, dat is het motto van deze actie!

Grote dankbaarheid namens de Voedselbank en de Wereldwinkel voor u allemaal. Ook voor hun is dit van grote waarde, dat het werk wat zij doen gewaardeerd wordt.

Ook oprechte dank namens de Missiegroep.

Kerst

Kerst komt al snel dichterbij
wat we dan vieren leeft dat nog bij jou en mij?
We zijn zo druk met allerlei zaken
waar het echt om gaat
kan gemakkelijk op de achtergrond raken.
De geboorte van Jezus 'Gods Zoon op aarde'
is zó bijzonder!
Maar.... beseffen wij nog wel de echte waarde?
Staan wij nog stil bij dat grote wonder?
Of denken wij: 'Ach, we kunnen wel zonder!'
Is de grote misvatting in deze tijd
ik heb God niet nodig.
Het gevolg: je raakt de verbinding met Hem kwijt.
Maar als je heel eerlijk bent naar jezelf toe
dan beseft je heus wel
'Zonder God leven', ik zou niet weten hoe!

Dorothe Klein – Verdel

TER INSPIRATIE

We kennen het allemaal. Ooit werd ons vertrouwen geschaad. Ooit gingen we uit van het goede in de mens en kwamen we er bekaaid van af. Gevoelens van verraad, van woede, van schaamte en verdriet werden ons deel. We wapenden ons met wantrouwen of met cynisme. Of we gingen ten strijde en maakten van ons hart geen moordkuil.

Dat was niet fijn. We wisten dat het ook niet de oplossing was. Maar wat kun je beginnen met zo'n wond in je hart? Ook de samenleving lijkt gewond. Dit jaar is vaak alarm geslagen, omdat het vertrouwen duidelijk daalde. Of het nu ging om de eigen koopkracht, de regering, de klimaat-, of de energiecrisis, overal waren boze, verharde reacties. Overal groepen mensen die zich niet gekend, gehoord, of gewaardeerd voelden. Overal eerder de sfeer van wantrouwen dan van vertrouwen.

Voor vertrouwen moet je wel heel erg naïef zijn!

De donkere en lange kerstnacht staat voor onze onmacht, ons geschonden vertrouwen, onze eindeloze strijd om erkenning. In onze pijn roepen we dat altijd de ander maar moet komen, sorry moet zeggen en boete moet doen. Pas dan kan het leven weer verder.

Het licht van deze nacht wordt gebracht door een pasgeboren Kind. God wacht niet tot het die dag is, tot we



onze zaakjes op orde hebben, tot we zelf genezen zijn en weer vertrouwen kunnen. Hij schenkt ons nu, in het donker, Zichzelf in dit Kerstkind. Een geschenk zonder voorwaarden. We hoeven dit Kind alleen maar te ontvangen, er plek voor te maken. God neemt daarmee een risico. Een gewond hart heeft maar weinig ruimte. Het is vaak niet meer dan de stal van Bethlehem. Maar toch wordt daar in de kerstnacht licht, stralend, hemels licht geboren. Toch klinkt

daar in de donkerte een lied van hoop. God trekt zijn vertrouwen niet in. Hij maakt zich kwetsbaar. Dit onvoorwaardelijke, goddelijke vertrouwen is ons geneesmiddel.

Het wekt in ons een mosterdzaadje hoop en vertrouwen, dat het misschien toch nog goed komt.

Één mosterdzaadje is genoeg, zegt Jezus.

Het kan wonderen verrichten. Kijk maar naar de leraar die het wekt in zijn 'onmogelijke' leerling; naar de parochianen die het wakker roepen in hun contact met vluchtelingen; en naar elke familie die één mosterdzaadje vertrouwen genoeg vindt om toch weer te gaan voor een vredig kerstdiner, en naar zovele mensenlevens meer.



Dit jaar leg ik een paar mosterdzaadjes in de stal. Want elk menswaardig leven begint met vertrouwen. Hoeveel pijn we gaandeweg ook oplopen.

Zalig Kerstfeest, Elly van Rooden.

Kom je ook naar het kerst knutselen?

Op donderdagmiddag 7 december wordt weer het traditionele kerst knutselen van de kinderclub gehouden bij de familie Verheggen, zij wonen naast de kerk.



Uiteraard gaan we eerst luisteren en kijken naar het mooie kerstverhaal en daarna mogen jullie allemaal een leuk kerststukje maken....

Wel even van tevoren je per email aanmelden, dit i.v.m. het klaar leggen van de materialen: aanmelden bij: pmmvanrooden@hetnet.nl
Het belooft weer een gezellige middag te worden!



Donderdagmiddag 9 november hebben we met de communicantjes en de Kinderclub gesproken over **'Het Geschenk van de Bijbel'**.

Waar gaan de Bijbelverhalen over? En wat wil God ons met deze verhalen meegeven voor ons eigen leven?

Vervolgens hebben zij kunnen kijken en luisteren naar het mooie verhaal over *'de Barmhartige Samaritaan'*. Hen is uitgelegd dat Jezus met dit verhaal duidelijk wil maken, dat we niet alleen naar de woorden van God moeten luisteren, maar dat we het ook in praktijk moeten brengen.

Aansluitend is het leuke lied gezongen: 'Hou van alle mensen' en werd er nog een kleurplaat met een puzzel opgelost.

We kunnen terugzien op een gezellige bijeenkomst!

Elly van Rooden, catechiste.



Komen jullie ook naar de familie-Kerstviering?

Maandag 26 december wordt om 10.00 uur in onze Sint Urbanuskerk de traditionele familie-Kerstviering gehouden.

Voor deze kerstviering is een speciale **'zandkunstenaars'** uitgenodigd. Zij zal het mooie kerstverhaal komen vertellen en uitbeelden. Samen met de mooie zang en de muziek worden alle bezoekers in kerstsfeer gebracht.

Tevens zullen tijdens deze familie-kerstviering de zestien kinderen die op 21 april de Eerste H. Communie zullen doen zich aan onze parochiegemeenschap voorstellen!

Na afloop is er gelegenheid om elkaar Zelig Kerstmis te wensen tijdens de koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij!

Wij hopen u met uw kinderen te mogen begroeten!

Wat staat er bij u op het kerstmenu?

Misschien is onderstaand wel een mooie suggestie.....(AB)



KERSTMENU

Neem 50 gram verdraagzaamheid
En anderhalf ons vrede
Vermeng dit met wat goede wil
En dan maar lekker kneden
☆☆☆

Doe er ook wat humor bij
Want zonder humor,
ik zeg het maar even,
Kan een mens niet leven

Een flinke scheut gezond verstand,
Mag zeker niet ontbreken
Een beetje lol, dat kan ook best,
Een lepel, afgestreken.

☆☆☆☆
En dan nog een speciale tip:
Garneer de hele zaak
Met vriendschap
Dat geeft de juiste smaak.

Bij voorkeur warm serveren
Iedereen zal het waarderen

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Kerst aan de Amstel 2023

Houd onze website in de gaten voor de laatste info

Online en live Kerstveiling

Vanwege het enorme succes van afgelopen jaren organiseren we ook nu een kerstveiling. Zowel online (tot 15 december 20:00 uur) als live op zaterdag 16 december om 17:00 uur. Kijk snel op onze website en biedt op al het leuks wat wordt aangeboden en kom naar de live-veiling!

Kerstpakketten (we hebben er 50, op is op!)

Wij vullen ons kerstpakket met medewerking van onder andere Brouwerij Wessie, de Wijnschuur, Slagerij Woorts, Sluis-Zicht, Firma Ruizendaal, Rinus Verheggen en Floral Charm. Met als speciaal item: een handgemaakt kersttasje van Leontien Ruizendaal. Het kerstpakket wordt geleverd in onze Vrienden-Urbanus-tas. Kosten 30 euro. Bestellen kerstpakket met uw adres en telefoonnummer: kerstpakket@vriendenurbanuskerknes.nl.

Amaryllissen

De prachtige superkwaliteit amaryllissen worden ook dit jaar ter beschikking gesteld door Floral Charm. De ranke lange stelen met grote bloemen worden per doos van 10 stuks geleverd in rood of wit. Kosten: 30 euro per doos. Uiterlijk maandag 11 december bestellen met vermelding kleur rood of wit via amaryllis@vriendenurbanuskerknes.nl

Kersttrui-dorps-evenement zaterdag 16 december

Zie onze flyer en website voor meer informatie. Trek uw leuke foute kersttrui aan en doe mee met de activiteiten en gezelligheid. Aanvang 14:00 uur. Tot 17:00 uur kunt u uw bestelde kerstpakketten, amaryllissen en veilingkavels tegen betaling (contant of pin) afhalen. Om 17:00 uur start de live-veiling onder leiding van veilingmeester Peter

Kerstconcert zondag 17 december 14:00 uur

De Amsterdamse Tramharmonie komt ook dit jaar naar ons toe! Een geweldig kerstconcert met meezingers! Vanaf 12 jaar 10 euro entree, tot 12 jaar gratis.

Tot Kerst aan de Amstel!