

Urbanes – Klanken



nummer 517

december 2020



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie /

Parochiesecretariaat

Amsteldijk-Z 145

1189 VL Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582232

Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.

Email

urbanusparochienes@gmail.com (nieuw!)

Website

www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur

zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro

tel.: 0297-564638

Kapelaan Darek Karwowski

tel.: 0297-564638

Catechiste E.v.Rooden

tel.: 0252-517592

Diaken J.Hoekstra

tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro

voorzitter

J. Fontijn

vice-voorzitter

Osdorperweg 104

tel.: 06-41071532

1066 EN Amsterdam

Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum

penningmeester

tel.: 0297-582524

Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk

teamlid

Veldweg 8b

tel.: 06-29584878

3646 AP Waverveen

Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder

teamlid

Kamerlingh Onnesstraat 76

tel.: 06-30720749

1181 WB Amstelveen

Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:

R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07

Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:

R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

We gaan de donkerste maand van het jaar tegemoet. Normaal gesproken hebben we het dan over het seizoen: de winter komt eraan, de zon staat straks op z'n laagste punt, de kortste dag breekt snel aan, neerslachtigheid heeft ons al snel in zijn greep. Niet echt opbeurend zullen we maar zeggen... Maar er is nog meer aan de hand. Zien we wat er op dit moment leeft in de samenleving aan somberheid, eenzaamheid, zorgen over de eigen gezondheid, de toekomst, het bedrijf, uitzicht op een (nieuwe) baan, als gevolg van dat vreselijke virus, is het pallet van ellende wel compleet. Wat dat betreft is er duidelijk een parallel te trekken met ruim 2000 jaar geleden: Ook toen was het een tijd van duisternis en kwaad. Waarin de mensen zich verloren voelden, eenzaam, zonder uitzicht op een goede toekomst, onderdrukt door een overheerser en almachtige instituten. En toch...

December is ook de maand waarin het dieptepunt wordt bereikt, er hoop gloort op beter, een nieuwe toekomst van mogelijkheden zich aandient.



De dagen gaan weer lengen, de zon gaat weer klimmen. Licht in plaats van duisternis! Het komt allemaal samen wanneer we het feest van Kerst vieren. De geboorte van een kind, de komst van de Verlosser, welke zijn wieg vond in een kribbe en stond voor vrede, licht en liefde voor iedereen op aarde. Met de komst van dat kind ontstond er hoop op beter! Het is goed terug te zien als wij tijdens de vieringen samenkomen rondom Kerst. Tijdens

de Nachtmis voel je de onderlinge verbinding en saamhorigheid, misschien zelfs een beetje opwindning over wat staat te komen.

Men ziet dan vele onbekenden die dit moment ook willen meemaken, voelen, er onderdeel van willen zijn. Zo blijkt: Het is meer dan het mooie plaatje van een fraai aangeklede kerk: het is beleving van hoopvolle verwachting naar beter!

We hebben dit jaar helaas een groot probleem: het virus wat rondgaat en ons allen, jong en oud, isoleert en in een houdgreep houdt. Maar daar laten we ons niet door kisten! Als parochieteam vinden we dat we hier iets aan kunnen doen, op een andere manier, om zo die eenzaamheid te verdrijven. We hebben het plan opgevat om, als u niet naar de kerk kunt, wij naar u toe komen!

Hoi, hoe gaat het ?

Welkom

Leuk je te zien

Je ziet er goed uit

Alles ok ?

Wat zit je haer leuk

Ik zet net koffie

Om alle parochianen te gaan bezoeken, dat vraagt te veel zo zult u begrijpen. Maar hen die extra kwetsbaar zijn of tot de oudste parochianen behoren, willen we wel graag opzoeken. Het is eigenlijk een

vervolg op de eerdere belactie welke Kom binnen en ga zitten door Cockie Groen met verve werd ingevuld en waar zeer veel, positieve reacties uit volgden. Daarbij willen we graag gebruik maken van het aanbod van een aantal vrijwilligers om bij u aan te komen voor een bezoekje, zodat u, naast gezelligheid, ook de Urbanusparochie en gemeenschap dicht bij u voelt, dat u weet dat we er zijn, dat de gemeenschap aan u denkt. En we komen niet met lege handen... We willen u graag ook verrassen met een cadeau. Wat dat precies is kunt u verderop in deze Klanken lezen. Het is een attentie die u als trouwe kerkganger ook ontvangt, dan af te halen in de kerk na de viering. Verdere informatie hierover volgt nog.



Dit jaar hebben we gedurende de Kerstperiode gezamenlijk een extra uitdaging: uitgaande van de huidige maatregelen rondom het virus op moment

van dit schrijven, mogen we maar met 30 personen (ex bedienaren) aanwezig zijn in onze St. Urbanuskerk, waarbij we ook nog eens maximaal 1 viering per dagdeel kunnen uitvoeren. Als u weet dat normaal gesproken de kerk tijdens de Nachtmis tot zo'n beetje de laatste plaats gevuld is ofwel zo'n 400 aanwezigen, geeft dit een onmogelijke opdracht...



We moeten dus (moeilijke!) keuzes maken... Uitgangspunten zijn daarbij dat we zoveel mogelijk parochianen bij de Kerstvieringen aanwezig laten zijn en dat vaste kerkgangers voorrang krijgen. Nu hebben we u voor de reguliere zaterdag- en zondagvieringen al

gesplitst in 2 groepen, deze gaan we opnieuw zo hanteren.

Ofwel: We maken een indeling waarbij u binnenkort een uitnodigingskaart ontvangt voor óf de Nachtmis, óf voor 1^e Kerstdag, óf voor 2^e Kerstdag zijnde een gezinsviering. Heeft u echt een andere voorkeur, laat het ons weten en wel vóór 15 december. Dit geeft helaas geen garantie, maar we gaan onze uiterste best doen om dan zoveel mogelijk uw voorkeur mogelijk te maken door met iemand te ruilen. Wellicht ziet u in uw omgeving dan zelf al mogelijkheden en kunt u dit zelf regelen door de kaarten



onderling te ruilen. We moeten wel streng zijn: heeft u bij entree geen uitnodigingskaart bij u, dan kunt u helaas niet aanwezig zijn bij de viering. We hopen op uw begrip én uw medewerking in deze. Dank u wel daarvoor. En uiteraard: mochten de bestaande maatregelen aangepast worden, gaan we bovenstaande opnieuw invullen. Daarover ontvangt u dan bericht. Mocht u de kerk willen bezoeken om de kerststal in al haar glorie, pracht en praal te bewonderen: ook dat gaan we organiseren door de kerk vaker open te stellen. U kunt dan vrij naar binnen lopen. Het wanneer en hoe laat maken we bekend via de mail en de website www.urbanusparochienes.nl

De bovenstaande beperkingen zijn niet alleen op ons van toepassing. Ook de Vrienden van de Urbanuskerk zitten met dit probleem. We keken er met z'n allen al naar uit: Het feestelijk bijeen zijn tijdens het weekend van 'Kerst aan de Amstel', waarbij gegeten, gedronken, gelachen en genoten wordt rondom de St. Urbanus kerk en parochie. Het is nu niet mogelijk. Maar ook zij laten dit niet zomaar op zich zitten en zoeken heel creatief de verbinding met u allen:

Via een veiling waarbij bijna 100! kavels van: u ten dienst zijn, zelfgebakken lekkernijen, bloemen en planten, hulp aanbieden bij... en nog veel meer door parochianen en betrokkenen zijn aangeboden én door het aanbieden van een geweldig kerstpakket! Deze laatste is samengesteld uit 1^e klas producten afkomstig van lokale ondernemers én van parochianen. De eerste reacties zijn ronduit geweldig en zéééér positief. Niet verwonderlijk als je kijkt hoe dit georganiseerd is en wat er voor u potentieel klaarligt. Dus doet u vooral mee: Koop en bied! De aantallen kerstpakketten zijn beperkt, dus sla snel uw slag. Bij het afhalen in de kerk zal de geur van warme chocolademelk en glühwein u opwachten. Komt dat zien, ruiken en proeven! Kunt u gelijk de kerststal bewonderen. De opbrengsten komen weer ten goede aan het onderhoud van onze Rijksmonumentale kerk. Leest u voor de bijzonderheden over dit festijn verderop in deze Urbanesklanken én in de bijgesloten flyer.



Om ook de jongsten onder ons actief te betrekken bij de Kerst, kan er weer flink geknutseld worden tijdens de Kinderclub! Ondersteund door warme chocolademelk, lekkers en een mooi verhaal, kunnen zij zich helemaal uitleven in hun creativiteit!



Meer hierover kunt u lezen in deze Klanken. Er is meer nieuws van onze jongeren: uit de laatste groep van communicanten hebben zich in totaal 3 nieuwe misdienaren, met aanhang, aangediend. Hoe geweldig! Binnenkort kunt u ook hier meer over lezen in een volgende uitgave van de Urbanesklanken.

En zojuist, bij het schrijven van dit voorwoord, komt het bericht door dat er vaccins ontwikkeld zijn waarmee het virus bestreden kan gaan worden. Hoop is in aantocht! Licht is reeds zichtbaar!!

We treden het licht van Kerst, samen met u, eensgezind en met vertrouwen tegemoet. Dat dit licht van hoop, optimisme, liefde over u en uw dierbaren mag schijnen. We wensen u daarbij een mooi en betekenisvol Kerstfeest toe en alle goeds voor het nieuwe jaar waarin we hopen elkaar weer vele malen te mogen ontmoeten in en rondom onze St. Urbanuskerk.



Graag tot de Urbanesklanken van januari 2021,

Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.



Kerstmis in coronatijd

Kerstmis zal anders zijn dit jaar dan andere jaren. De vreemde tijd waarin we leven, maakt dat veel gewoon niet kan: Met de hele familie om tafel of met z'n allen schouder aan schouder in de kerk. Hoe het straks ook zal gaan, de woorden anderhalve meter en mondkapje zullen een rol spelen. En ja, dat is jammer. Vooral omdat kerst een moment is om niemand achter te laten, niemand eenzaam, niemand alleen. Dat kan nog altijd, maar het voelt toch minder spontaan en warm met alle beperkingen die we onszelf noodgedwongen moeten opleggen.

Kerst zal anders zijn dan we gewend zijn en we zullen onszelf moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. We mogen ons realiseren dat dit niet alleen voor ons geldt. Zo gaat het verhaal over twee geliefden die, aan het eind van een zwangerschap, noodgedwongen een hachelijke reis moesten maken, op last van de overheid. Iets met een volkstelling. Eenmaal aangekomen op de plaats des onheils bleek er geen plek meer te zijn om fatsoenlijk te overnachten. Het was op straat schuilen of toevlucht nemen tot een plekje tussen de dieren. Tot overmaat van ramp dient de kleine zich ook nog eens precies op deze nacht aan... Het zal u duidelijk zijn, deze twee mensen hadden zich de laatste dagen van december ook heel anders voorgesteld: Fijn en veilig thuis met familie om je heen bevallen van je eerstgeborene!



Als het niet gaat zoals je graag wilt, als de omstandigheden je dwingen je aan te passen, vinden wij mensen dan best moeilijk en lastig. Het maakt ons soms zelfs neerslachtig. Eigenlijk is dat vreemd, want als we er goed over nadenken, verandert alles

voortdurend. We hebben alleen maar het idee dat alles hetzelfde blijft en dat dit de norm is, maar verandering is eigenlijk de normaalste zaak. De grote vraag in ons leven is: Hoe ga je om met verandering? Met de uitdaging dat het niet gaat zoals je denkt, hoopt en wilt.

Hoop is dan het sleutelwoord, samen met vertrouwen. Hoop dat door alle veranderingen heen het goede zal groeien en sterker zal worden. En het vertrouwen dat jij, een door God geliefd kind, door hem gedragen zult worden als de duisternis van de verandering je overmant. Is dat niet de boodschap van kerstmis: Immanuel, God met ons. De geboorte van Jezus is onze bron van hoop, licht in onze duisternis. En bron van de liefde van God voor ons, een liefde die wij mogen doorgeven.

De liefde doorgeven klinkt moeilijker dan het is. Kijk om je heen en merk de ander op. Dat is ook al een blijk van liefde. Zeker in deze



wereld waarin we allemaal zo met onszelf bezig zijn en nu op afstand en met een mondkapje voor. Of wat dacht je van een begroeting: Een kerstkaart door de brievenbus van de burenen? Een praatje maken met een ander, ook dat kan nog, zelfs op

anderhalve meter. Merk de ander op, zodat diegene weet dat hij of zij niet onzichtbaar is. Misschien mag jij dan wel voor diegene het sprankje hoop zijn, waaruit de liefde kan gaan groeien. Zo breng jij zelf de verandering die hoop en liefde bouwt in onze wereld.

Moge het zo een waardevol en op een gepaste manier een heel warm kerst worden voor onszelf en de mensen die wachten om door ons gezien te worden! Breng jij kerstmis naar het hart van de ander?

Diaken Jeroen Hoekstra



Ter Inspiratie

We kennen in Nederland veel uitdrukkingen. Een ervan is: de donkere dagen voor Kerstmis. Tja denk je dan, het zal wel. In november- en decemberdagen worden de momenten dat het licht is steeds korter. We naderen het punt waarop de zon het verste weg staat van het noordelijk halfrond. Zo'n beetje rond Kerstmis draait dat punt om en gaan we weer naar meer zonuren per dag.

Natuurlijk zijn de dagen rond Kerstmis donker! Toch hebben we daar met zijn allen wat op gevonden. We versieren ons huis en onze tuin met lichtjes. In huis wordt met kaarsen en (led)lichtjes een sfeer van gezelligheid gemaakt. Prachtig om te zien, als het donker is..... Toch denken we bij donker vaak aan somber, aan onheil, aan niet aantrekkelijk om te zijn. Op de een of andere manier geven de donkere dagen ons mooi de kans om licht te zien.

We hoeven alleen maar onze ogen te gebruiken. Loesje, een collectief van mensen die kernachtig dingen samen kan vatten, heeft de slogan: *het was zo donker dat ik alleen maar lichtpuntjes zag.*



Wanneer het helder licht is vallen er geen lichtpuntjes op. Nu is het natuurlijk niet zo dat je juist daarom wenst dat het donker is, zodat je lichtpuntjes kunt zien!



Maar misschien kunnen we er ons in deze dagen bewust van zijn dat wijzelf ook voor lichtpuntjes kunnen zorgen. Dat kan door lichtjes aan te maken, maar ook door aan acties mee te doen die ervoor zorgen dat mensen die in donkere tijden leven wat aangereikt kan worden wat voor hen een lichtpunt is. Want hoe de gezelligheid rond de donkere dagen ons via reclames mee ingegeven wordt, Kerstmis 2020 is óók het feest van de geboorte van een kind, de geboorte van Jezus Messias, moge zijn Licht van Godswege, schijnen in de duisternis van onze tijd.

Mede namens het parochieteam wensen wij u en uw dierbaren een Zalig Kerstmis toe.

Elly van Rooden

Misintenties, weekend 5 en 6 december

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Ria van Braak-van Rijn

Trea Fontijn

Cees van Tol

Dorus Schrama

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Erkelens-Lambalk

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Peet van Tol - jaarmis

Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu

Piet van Rijn

Rie de Dood-de Jong

Misintenties, weekend 12 en 13 december

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Trea Fontijn

Cees van Tol

Dorus Schrama

Johanna Overwater-Barlag

Nico de Jong

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Rie de Dood-de Jong

Theo van den Bosch

Voor een goede oplossing

Misintenties, weekend 19 en 20 december

Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Trea Fontijn
Cees van Tol
Dave de Laat
Dorus Schrama
Nico de Jong
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn
Rie de Dood-de Jong
Voor vrede in de wereld

Misintenties, Kerstavond 24 december en 1^e Kerstdag 25 december

Ben en Brenda Overes
Cees Stolwijk
Kees Fontijn
Kors van Rijn
Marcel van Amsterdam
Martin Groen
Nico de Jong
Overleden familie Fronik-Hartsink
Overleden familie Van den Berg-Blom
Overleden familie Van Rijn-van Schaik
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Patrick Fronik
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Rick van Zwieten
Sjaak van Tol
Trea Fontijn

Cees van Tol
Conny Wesselingh
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Klaas Zwartendijk
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Schrama-Kooijman
Overleden ouders Johanna en Gerardus Overwater-Barlag
Rie de Dood-de Jong
Theo van den Bosch
Theo Zeinstra

Misintenties, 2^e Kerstdag, zaterdag 26 december

Kees Fontijn
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Trea Fontijn
Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, zondag 27 december

Cees van Tol
Dorus Schrama
Nico de Jong
Nicolaas Nieuwendijk
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie de Dood-de Jong

Activiteiten in het cluster

									H. Joannes Geboorte Kudestaart viering elke zondag 11.00 uur
	Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Ennausparochie Uithoorn viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur						
Zondag 6 december	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra						Eucharistieviering Gezinsviering
Zondag 13 december	Woord- en gebedsviering O.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering						Eucharistieviering
Zondag 20 december	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Rob Mascchi						Woord- en gebedsviering O.l.v. parochianen
Kerstavond: donderdag 24 dec			17.00u Jeroen - kleuter						19.00u Eucharistieviering
	19.00u dop	19.00u Eucharistieviering	19.00u Jeroen						21.00u Dop
	22.00u Eucharistieviering	22.00u. Eucharistieviering	22.00u Elly van Rooden						23.00u Dop
1e kerstdag: vrijdag 25 dec	9.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering	9.30u Eucharistieviering						11.00u Eucharistieviering
2e kerstdag: zaterdag 26 dec		Eucharistieviering							
Zondag 27 december	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering						Eucharistieviering

Activiteitenoverzicht december 2020

datum:	tijd:	begeleid. ivm corona:	soort viering:	voorganger:
za.5 dec.	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.6 dec.	09:30 u	John / Ab	Eucharistieviering	
do.10 dec.	15:30 u		Kinderclub! kerstknutselen	
za.12 dec.	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.13 dec.	09:30 u	Hans	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.19 dec.	19:00 u	Joop	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.20 dec.	09:30 u	Cockie	Eucharistieviering	
do.24 dec.	22:00 u	Joop en John	Nachtmis	Pater Gerard Timmermans
vr.25 dec.	10:00 u	Hans en Cockie	1e Kerstdag	Pater Gerard Timmermans
za.26 dec.	10:00 u	John / Maurice	2e Kerstdag Kinder/Gezinsviering, Woord-/Comm.Viering	Elly van Rooden
zo.27 dec.	09:30 u	Hans	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
do.31 dec			geen viering	
vr.1 jan			geen viering	

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Maayke, Jeroen	Huub
	Peter Overdijk			John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak / John	Ab, Cock	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		Maurice/Ab
St. Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Cock, Anne	Huub
	Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Alle misdienaars	Huub
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab, Cock	Huub
	Peter Overdijk	kinderen	Anne, Maayke	John/Maurice
St. Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab	Huub

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 december
De Adventsactie begint op 28 november en wordt afgesloten met de Adventsactie-collecte op zondag 20 december.

*Er was niemand zoals jij
En hoe erg ik je ook mis
Ik ben zo dankbaar en blij
Dat die herinnering er is*

Dankbaar voor de lange tijd die zij in ons midden was,
hebben wij met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van onze
lieve zorgzame moeder, oma en overgroot oma



Maria Petronella de Dood - de Jong

Weduwe van Hendricus Gerardus de Dood

26 februari 1933

25 oktober 2020

” Haar zorgzame handen hebben nu rust ”

Op zaterdag 31 oktober hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in onze St. Urbanuskerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof ”Vreedenhof”.

Moge zij, nu samen met Henk haar man die zij zo liefhad en zo lang heeft moeten missen,
rust vinden in de eeuwige liefde van God haar Schepper.

Wij wensen de kinderen, schoon- en kleinkinderen en al de anderen die haar nu moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies

Misintenties

Sinds januari 2008 is de prijs voor het lezen van een misintentie niet verhoogd; deze bedraagt nu al ruim 12 jaar € 7,50.

Per 1 januari 2021 zal het tarief wijzigen van € 7,50 naar € 8,50. Wij vragen uw begrip voor deze prijsverhoging die wij, na al die jaren genoodzaakt zijn te moeten doorvoeren.

Opbrengst collectes

weekend 24 + 25 oktober	500,75	1 ^e -Communie-weekend
30 okt. + 01 november	355,75	
Allerzielen	196,10	
weekend 07 + 08 november	274,75	
weekend 14 + 15 november	254,10	

Kerkebalans

Beste mensen, de stand op 20 november bedraagt € 20.789,05. Het streefbedrag, in dit door corona geteisterde jaar, bedraagt € 24.000,-. Er rest ons dus nog € 3.210,95 te gaan. Het zal geweldig zijn als wij samen met u in staat zullen zijn, dit gat aan de inkomstenkant van onze Urbanusparochie te dichten.

Mag ik, vooral u die dit jaar uw bijdrage nog niet heeft voldaan, vragen deze spoedig over te maken, of misschien zelfs wat te verhogen ten opzichte van het bedrag dat u in het verleden heeft bijgedragen onder het motto:

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel
” Daar geef je ook in 2020 voor ”

Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan zijn om hun bijdrage te voldoen:

“Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten”

Namens het parochieteam,

Joop Sibum

Penningmeester

Adventsactie Voldoende eten voor kinderen

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kindsterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika.

Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven.

Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar houden. Op die manier willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken. Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen waarvan de kinderen ondervoed zijn. Dit project van de Adventsactie wordt door de lokale non-profit organisatie Octupan uitgevoerd.

"Hoe doen we dat ? De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verbeteren. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en op welke wijze gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen. Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en te leren hoe (school)tuinen aanleggen.

Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

U kunt bijdragen aan dit project door uw royale deelname aan de collecte in het weekend van 19 en 20 december, of door uw gift te deponeren in de grote kist achter in de kerk, maar natuurlijk ook door uw gift over te maken aan de Adventsactie.

Voor verdere informatie kijkt u op: www.adventsactie.nl
Bankrekening NL89 INGB 0653 1000 00
ten name van: Adventsactie Den Haag

Zoals u in het voorwoord al hebt kunnen lezen...

komen we niet met lege handen bij u langs.

Vaak vragen wij u een financiële bijdrage om de parochie te ondersteunen of om de minder bedeelden in de derde wereld bij te staan met uw gift om tot een menswaardiger bestaan te komen etc. etc.

In de donkere dagen die ons resten tot kerstmis willen wij u een geschenkje aanbieden zonder u te vragen om een tegenprestatie. Het betreft het boekje "Van Allerheiligen tot Kerstmis". Het boekje opent met het voorwoord van Leo Fijen en u treft er lezenswaardige bijdragen aan van Mgr. Jan Hendriks.

Ook zult u een bijdrage aantreffen van Antoine Bodar en staan er verhaaltjes, overwegingen en gedichten in van Toon Hermans en Herman Finkers. Kortom: een lezenswaardige verzameling van aandachtspunten in deze barre tijd.

Het boekje zal bij onze oudere parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen door een vrijwilliger worden thuisbezorgd. Aan de overige regelmatige kerkbezoekers zal het de komende weken bij het verlaten van de kerk worden overhandigd.

Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek

Wij vragen u allen uitdrukkelijk om mondkapjes te dragen bij het binnenkomen in de kerk. Uw handen te ontsmetten, de instructies van de corona-begeleiders strikt op te volgen en plaats te nemen in de daartoe gekenmerkte banken. Op uw plaats aangekomen mag het mondkapje af. Het is niet toegestaan u vrijelijk door de kerk te verplaatsen nadat u uw zitplaats heeft ingenomen.

Het is ook niet toegestaan om met de gezangen mee te zingen.

De communie-uitreiking

De communie uitreiking vindt plaats op dezelfde wijze zoals u de afgelopen periode gewend bent. Volg hierbij de aanwijzingen die door de coronabegeleider worden gegeven. Blijf bij het ter communiegaan svp het mondkapje dragen en houd 1½ meter afstand. Neem de aan u overhandigde hostie mee naar uw zitplaats, op uw zitplaats aangekomen mag het mondkapje af en kunt u de hostie nuttigen.

Het verlaten van de kerk

Het verlaten van de kerk zal vanaf de achterste banken plaatsvinden. De coronabegeleider zal de volgorde per bank aangeven. U wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen. Het is niet toegestaan, om de tegen de uitgaande stroom in, de kerk weer in te lopen.

Koffiedrinken op de pastorie

Gedurende de intelligente lockdown is het niet toegestaan elkaar voor koffiebijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie. Wij vertrouwen erop dat u, ivm de gezondheid van ons allen, de hier bovenvermelde regels in acht zult nemen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Uw parochieteam

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Bedankt Rabo Clubsupport!

In de Urbanesklanken van oktober deden wij een oproep aan Rabobank-leden van Rabobank Amstel en Vecht een stem uit te brengen op ons goede doel, het onderhoud aan de glas-in-loodramen van het priesterkoor. Wat een verrassing dat ontzettend veel leden op ons gestemd hebben; we hebben maar liefst **2.116,88** euro ontvangen! Heel erg veel dank aan Rabobank Amstel en Vecht en alle mensen die hun stem op ons uitgebracht hebben. Van de bijna 100 deelnemende clubs zijn we in de top 10 geëindigd. Een erg mooi resultaat.

Alternatieve kerstactie: u doet toch mee?

Omdat Kerst aan de Amstel dit jaar niet door kan gaan, starten we nu onze alternatieve kerstactie. Deze bestaat uit;

- De mogelijkheid een lekker gevuld kerstpakket (30 euro) of een doos met 10 mooie grote amaryllisstelen (25 euro) te bestellen.
- Het uitbrengen van een bod op door onze vrienden ingebrachte kavels. Wat hartverwarmend dat velen hier zo enthousiast aan meegewerkt hebben.

In deze Urbanesklanken treft u een inlegvel aan waarop u uw bestelling of bieding in kunt vullen. Bekijk de kavels goed, er zitten zeer originele aanbiedingen bij. Het formulier kunt u achter in de kerk in de box deponeren (of bij de pastorie in de brievenbus doen). Daarnaast kunt u uw bestelling (uiterlijk zaterdag 12 december) of bod (uiterlijk zaterdag 19 december 12:00 uur) mailen naar info@vriendenurbanuskerknes.nl.

De pakketten, bloemen en verkochte kavels kunnen zondag 20 december tussen 10:30 en 14:00 uur tegen contante betaling bij de kerk opgehaald worden. Als de corona-situatie het toelaat is ook de kerststal te bezichtigen en is een koffie/chocolademelk/glühwein-to go verkrijgbaar. Prijswinnaars van de biedingen berichten wij zaterdagavond 19 december.

Hartelijke groet,
Peter, Marc, Vincent en Monique



De Eerste Heilige Communie in Coronatijd

Zondag 25 oktober was het eindelijk zover: na een half jaar uitstel kon de groep communicanten dan toch echt de EHC ontvangen!

Hoewel de viering omgeven was met corona-maatregelen en er maximaal 30 familieleden aanwezig konden zijn, werd het een prachtige viering, met een warm welkom voor deze leuke groep kinderen in onze parochiegemeenschap. We hopen dat deze mooie herinnering, ondanks de bijzondere omstandigheden, de kinderen inspireert om te blijven groeien in het geloof. Van harte feliciteren wij de ouders en de kinderen, die de EHC hebben gedaan.

In ieder geval zult u in de zondagse vieringen drie communicantjes regelmatig terugzien, daar zij bereid zijn, om in de vieringen als misdienaar of misdienette te komen assisteren! Namens de groep misdienaars en acolieten heten wij hen van harte welkom!



Kom je ook Kerst-knutselen?

We gaan weer iets gezelligs maken voor de kerstdagen!

Wanneer:

donderdag 10 december van 15.30 – 16.30 uur

Waar: in de pastorie naast de kerk

Aanmelden verplicht:

In verband met het klaarleggen van de benodigde materialen graag van tevoren per mail hiervoor aanmelden bij Elly:

pmmvanrooden@hetnet.nl

Uiteraard zijn jullie vriendjes en vriendinnetjes ook van harte welkom!

Tot dan, groetjes, het Kinderclub team.



Een Koningskind

Raakt het je ook zo dat kind in die stal?
...klein, kwetsbaar, hulpeloos vooral?
Dat is toch geen plaats voor een kind pasgeboren,
al kregen de herders dat wel te horen.

Een “KONINGSKIND” in een stal, echt waar!
De engelen zongen vol vreugde daar.
Maria en Jozef waren dankbaar en blij,
het kindje Jezus was er nu bij.

Bezoek van herders en wijze heren,
die hun kind Jezus kwamen eren.
Alles begrijpen dat viel niet mee,
zelfs niet voor die twee.

Want Jezus, de Zoon van God, bleek de lang verwachte Redder,
door Hem kunnen wij nu verder,
het was voor die drie een bijzonder begin,
wat stond hen nog te wachten als gezin?

Wij allen mogen de Heer ook ontmoeten
en Hem vol dankbaarheid begroeten.
Zijn voorbeeld volgen: liefdevol leven
dat zal ons echte vreugde geven!

Dorothe Klein-Verdel

Beste medeparochianen,

Op maandag 09 november is pastoor Marco met spoed afgereisd naar Italië, aangezien zijn vader positief was getest op het Corona-virus en was opgenomen in het ziekenhuis.

Recent ontvingen we van hem bericht dat, tot grote blijdschap, het al een stuk beter gaat met zijn vader. Hij gaf daarbij ook aan dat de artsen moeilijk te bereiken zijn, maar dat hij groot vertrouwen heeft in hun kunde en werkwijze, werkend onder moeilijke omstandigheden. Hij voelt de steun van ons gebed en dankt u daarvoor.

Uw parochieteam.

Vieringen op de maandagavond in Uithoorn

Komend jaar 2021 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep "Emmaus" 6x op de maandagavond een eucharistieviering worden georganiseerd. Pastoor Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Daarbij is elke parochiaan, ook vanuit de parochies in onze regio van harte welkom. Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier meebrengen. Houdt u de komende data in 2021 vrij:

- Maandag 4 januari
- Maandag 1 maart
- Maandag 3 mei
- Maandag 5 juli
- Maandag 6 september
- Maandag 8 november

Telkens om 19.30u in de dagkerk of grote kerk van de Burght. Zie verder de poster en flyer met de grote witte duif erop die in uw kerk hangt.

Marlies van der Lelij tel. 567848



Van de Bestuurstafel

Parochiebladen december/Kerst 2020

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Wij hopen dat het goed gaat met u allemaal. Nu ik dit stukje schrijf is het half november en kijken we vol onzekerheid, maar ook met goede hoop, uit naar de Kerst. December zelf is de maand van het terugkijken. En wat was het een vreemd jaar. Dit had niemand kunnen voorspellen en we weten nog niet hoe het verder zal verlopen.

Een korte terugblik naar begin november zijn de bijzondere Allerzielen vieringen geweest. Mogelijk gemaakt met heel veel overleg en maatwerk. Bijzonder trots zijn we op de vele vrijwilligers die dit hebben weten te organiseren.

Het onvoorspellende van dit “corona-jaar” kwam bijvoorbeeld toen pastoor Marco op 9 november het bericht kreeg dat zijn vader positief op Corona is getest. Marco ging toen snel even naar Italië om zijn bejaarde ouders bij te staan. Het werd voor zijn vader echter een ziekenhuisopname. Marco en zijn moeder bleven thuis, in quarantaine. Na circa anderhalve week stuurde Marco bericht dat zijn vader aan de beterende hand was. Hoe het tussen het schrijven van deze tekst en het verschijnen van uw parochieblad gaat is natuurlijk nog een vraagteken. Wij bidden dat de familie Cavagnaro deze moeilijke periode goed doorkomt.

Voor het pastoresteam betekent dit echter een extra uitdaging. Vooral met het invullen van de diensten in onze 5 parochies. Het is voorlopig gelukt om een alternatief voorgangersrooster te maken (voor het geval de pastoor langere tijd niet beschikbaar is). Zelfs zonder extra inzet van vrijwilligers voor diensten door parochianen.

Elk jaar moet er voor de laatste week van december even extra naar het dienstenrooster worden gekeken. We zijn gewend om tijdens de Kerstdagen grote hoeveelheden mensen te ontvangen in de diverse kerkdiensten. Dit jaar is anders. We willen graag zo veel mogelijk kerkgangers de gelegenheid bieden Kerst te vieren in de kerk. Zoals we gewend zijn en wat we zouden willen als gastheren in “het huis van God”, waar plaats is voor iedereen. Het is voor ons als bestuur, voor de pastores, voor de parochieteams en de vrijwilligers/koren die graag een mooie invulling willen geven aan de Kerstvieringen heel moeilijk. Hoe kun je iets plannen terwijl elke week de randvoorwaarden (kunnen) veranderen? Wij zijn al tijden in overleg met alle betrokkenen en hebben diverse conceptplannen gemaakt. Steeds weer inventariseren en aanpassen. Blijft het aantal toegestane kerkgangers 30 mensen per viering? Of zullen we er toch 100 mogen ontvangen eind december? Mag er eventueel door een groepje gezongen worden of zijn het 2 zangers maximaal? Kan de luchtverwarming veilig aan en hoe zit het met luchten? Mogen er meerdere vieringen op een dagdeel/Kerstavond of geeft dat ook een te hoog risico om door het Coronavirus te worden besmet?

Heel graag zouden we in dit parochieblad al iets duidelijk willen maken, maar we weten het simpelweg nog niet. Normaal gesproken zouden we nog zeggen dat het de komende weken in de mededelingen in de kerk zal worden afgelezen. Maar daar zijn ook maar maximaal 30 toehoorders. Graag verwijzen we u in elk geval naar de website van uw parochie.

Wat wel mooi is dat er toch bijzondere ideeën worden uitgewerkt. En de meeste van deze ideeën hebben te maken met het digitaal beschikbaar maken van (Kerst) kerkdiensten. Vanuit Uithoorn zal op Eerste Kerstdag de eucharistie van 11.00 uur live worden uitgezonden via YouTube. En Diaken Jeroen is bezig met het “corona-proof” opnemen van een eigentijds Kerstverhaal met en voor kinderen. Ook dit zal via YouTube beschikbaar komen. Het handige van YouTube is dat u ook op een later tijdstip de uitzendingen kan bekijken.

De juiste linkjes zullen via de websites en nieuwsbrieven kenbaar worden gemaakt. Ik raad u aan eventueel uw emailadres door te geven bij het secretariaat zodat u van de laatste informatie kan worden voorzien.

Wij wensen u in elk geval een fijne decembermaand toe. Alle feestdagen zullen iets anders zijn dan anders. Maar de aandacht van Sinterklaas zal even liefdevol zijn als anders. De advent doet ons wellicht weer iets meer

verlangen naar het Licht nu we het Kerstshoppen beter kunnen overslaan dit jaar. Het Kerstkind zal komen, zoals ieder jaar, voor iedereen. Of we dit nu in een volle kerk vieren of thuis. En ik bid dat de Verlosser ons het inzicht geeft om Oud en Nieuw te beleven met een dankbare blik op 2020 en een hoopvolle kijk naar 2021.

Alvast fijne Feestdagen!

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Wilt u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere parochie) digitaal ontvangen?

Stuur een email met dit verzoek aan:

Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com

De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl

Kudelstaart stjangeboorteseecretariaat@live.nl

Nes ad Amstel urbanusparochienes@gmail.com

Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl

In De Kwakel blijft voorlopig de mogelijkheid om bij Maria een kaarsje op te steken op dinsdag en woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.

De parochies in Aalsmeer, Nes aan de Amstel en Uithoorn bieden op zaterdagavond ook een viering aan. Gelieve ook voor deze vieringen te reserveren.

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448



Oudjaar

Je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelbewust of aarzelend op de tast
houd je aan regels volg je eigen zinnen
laat die hand maar los of houd er juist een vast.

Wees niet bang voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
het mooiste overkomt je het minste is bedacht.

Wees niet bang voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent
verlies je oorsprong niet door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went.

Wees niet bang je bent een van de velen
en tegelijk is er maar een als jij
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zult moeten roepen: laat me vrij!

(Freek de Jonge , oudjaar 2002)