

Urbanes – Klanken



nummer 554

april 2024



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638
(Darek mobiel: 06-46309158) Email: pastores@emmaus-uthoorn.nl
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

W

at ooit begon als een mosterdzaadje.... U kunt het zich wellicht nog wel herinneren, we hebben er immers vaker over geschreven hier in dit voorwoord. Maar het is goed om er af en toe opnieuw extra aandacht voor te vragen, zeker wanneer uw hulp daarbij nu nodig en gewenst is! Dat komt verderop, nu eerst even terug in de tijd: In 1963, alweer 61 jaar geleden, was “onze” pastoor Jan Verspeek, door de lokalen liefkozend ‘father Jimmy’ genoemd, in Ghana actief als missionaris. Uitgezonden door de Katholieke Kerk bracht hij daar de mooie Boodschap bij de mensen. Maar hij deed veel meer dan dat: hij wilde ook iets doen aan de armoedige omstandigheden waaronder de mensen daar leefden. Zo nam hij o.a. zelf de troffel ter hand en verbouwde zelfstandig de lokale school en het ziekenhuis. Ook het kerkgebouw werd door hem onder handen genomen. Bij zijn terugkeer in Nederland in 1984 richtte hij het ‘Church Service Centre’ op te Baambrugge waarna hij maandelijks (tot de opheffing in 1991) een volle container met hulpgoederen naar Ghana stuurde om zo de mensen aldaar te blijven steunen. In 2011 bezocht een groep parochianen het dorp waar pastoor Verspeek actief was geweest. Een van deze groep was Ruud Goedknecht. Getroffen door de nog steeds moeilijke leefomstandigheden en de daaruit voortvloeiende armoede en honger, maar vooral door de vriendelijkheid van de lokale mensen, sprong er eenzelfde, gepassioneerde vonk over als bij pastoor Verspeek toentertijd... Het kostte wat tijd, studie en



■ = 17plantages bamboe Barbarugo

gedegen onderzoek, maar op 03 december 2012 was het feit daar: stichting Barbarugo was geboren!!!



Bamboe was én is hierbij het magische woord. In korte tijd van een kleine scheut tot een enorme plant van wel 20-30 meter hoog: De droom voor elke kweker! (Alhoewel, wellicht

niet voor elke tuinliefhebber hier in NL... ☺). Middels het planten van bamboe door de lokale bevolking in Ghana, met medewerking en onder toezicht van de stichting, voorzien ze de werkloze Ghanees van een baan, waardoor een inkomen wordt gecreëerd en de vicieuze cirkel van armoede en honger doorbroken kan worden. Kinderen kunnen weer naar school, toekomst wordt zo gecreëerd! Het is dan ook absoluut geen traditionele vorm van ontwikkelingshulp, waarbij geld wordt gegeven maar vaak in de diepe zakken van de corruptie verdwijnt of opgaat aan alleen organisatie. Zelf aanpakken en de handen uit de mouwen is hier de werkwijze. Daarnaast zal het planten van bamboe een grote verbetering van het klimaat en leefomgeving tot gevolg hebben, doordat deze milder wordt, regenwater niet verdampt maar wordt opgeslagen en het ecosysteem zich verbetert en ontwikkelt. Uiteindelijk zal met de bamboe als grondstof illegale houtkap tot het verleden kunnen behoren en kan er een bamboe-verwerkende industrie ontstaan wat weer voor verdere ontwikkeling en welvaart zal zorgen. Mooi!!! Echter, Barbarugo kan dit niet alleen: ze heeft u nodig!

VASTENACTIE

We zitten aan het eind van de Vastentijd, vlak voor Pasen, als dit voorwoord wordt geschreven.

Dit jaar is een zéér bijzondere, aangezien de bijbehorende 'Vastenactie eigen doelen' in het teken staat van stichting Barbarugo. Goedgekeurd door de bisschoppelijke organisatie,

onder het motto: '**Strijd tegen de droogte, de hitte, de honger en de armoei, Ghana**'. Samen met een aantal parochies uit de omgeving doen wij als St.Urbanusparochie ook mee met deze Vastenactie om geld in te zamelen voor extra aanplant van bamboe in Noord-Ghana. De jeugd heeft de toekomst, zo luidt het gezegde! Bijzonder om te constateren dat de toekomst voor menig jongere in Ghana nu mogelijk wordt gemaakt door de inspanning van een niet meer zo jeugdig persoon..! (Minder jeugdig gezien Ruud z'n respectabele leeftijd. Jong van geest, dat dan weer wel! ;-)). En dat is bewonderenswaardig en verdient ons aller respect. Ofwel: Uw hulp, uw Actie middels een mooie financiële bijdrage aan de stichting is zeer welkom en gewenst. Om zo het verleden en het heden met elkaar opnieuw te verbinden en van daaruit toekomst mogelijk te maken. Door deze Actie vanuit onze parochie te organiseren, is het mogelijk dat de gemeente Amstelveen het opgehaalde bedrag gaat verdubbelen tot een max van 2500 euro. Een mooi gebaar, dus laten we ons beste beentje voor Barbarugo gezamenlijk voorzetten om dit waar te maken!!! U kunt uw bijdrage achterlaten in het rode offerblok welke zich bevindt in de kerk. Van Harte aanbevolen door uw parochieteam!



Deze maand is het dan eindelijk zover: na maanden van voorbereiding, opdrachten uitvoeren, knutselen en lezen en samenkomen kunnen de 16 kandidaten eindelijk uitzien naar het prachtige feest van de Eerste Heilige Communie! Eerst komen zij nog samen op 11 april met de Kinderclub! Op 21 april om 10.00uur komen zij vanuit de regio vervolgens samen bij ons in de St.Urbanus om deel te nemen aan hun eerste Heilige Maaltijd. Elly, Paul en Marco en vele vrijwilligers hebben zich maandenlang met veel energie en passie ingezet om de jongeren klaar te stomen voor dit bijzondere moment. Zeker

geen sinecure gezien de aantallen kinderen. Extra uitdaging dit keer was de samenstelling van de groep: Oekraïens, Spaans, het zorgde voor de nodige zweetdruppels om het voor iedereen verstaanbaar en begrijpelijk te maken, waaronder het vertalen van de werkboeken in de eigen taal. Maar zoals altijd: door gezamenlijke inspanning



kunnen we er nu een gedenkwaardig feest van gaan maken! We hopen dat u allen in de gelegenheid bent om samen met deze jonge parochianen deze viering tot een mooi en gedenkwaardig samenzijn te maken!

Verleden, heden en toekomst. Het gaat in elkaar over, het is met elkaar verbonden, het hoort bij elkaar. Het zorgt voor continuïteit, zowel in onze eigen omgeving als ver over de landsgrenzen heen als u bovenstaande leest. Het gaat daarbij om de mensen, van jong tot oud, hoe we als naasten met elkaar omgaan, begrip tonen, klaar willen staan voor elkaar, elkaar helpen, met elkaar leven en delen. Samen maken we het altijd waar. Ook al zijn de bedreigingen van buitenaf momenteel nóg zo groot, middels een gezamenlijke inspanning kunnen we dit aan. Als we dit doen, gloort er een mooie toekomst waar we allemaal baat bij hebben. Kwestie van gewoon doén!

Graag tot de Urbanesklanken van mei,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Dorst hebben...

Als ik dit voorwoord schrijf, zijn we nog in de Veertigdagentijd. Maar het duurt niet lang meer en dan vieren we het hoogfeest van Pasen als sluitstuk van de Goede Week.

Ik kijk uit naar Palmzondag: De huldiging van Jezus met palmtakken. Het frisgroen van de palmtakken is ook het teken dat de lente weer op punt van beginnen staat. Daarna vieren we de instelling van de eucharistie op Witte Donderdag. Een bijzondere viering, omdat ze eigenlijk niet eindigt. Het altaar wordt leeggemaakt en dan verlaten we allemaal de kerk. Het is niet klaar na Witte Donderdag. De viering gaat door met het lijden en de dood van Jezus op Goede Vrijdag.

We lezen dan dat Jezus op het kruis uitriep: "Ik heb dorst" (Joh. 19,28). Het zijn inspirerende woorden: letterlijk én figuurlijk. Letterlijk, immers na de zware kruisweg in het droge, warme klimaat heeft Jezus dorst. Hij wil drinken en wij zullen lezen dat Jezus een spons met zure wijn op een hysopstengel aangereikt krijgt. Ook wij mensen hebben dorst. Drinken is immers van levensbelang. Zonder vocht kan een mens niet leven.

En dan is er de figuurlijke betekenis. De andere betekenis van dorst. Dorst hebben is ook een uitdrukking van een diep verlangen. Een diep verlangen naar geluk, naar vrede, naar liefde en gerechtigheid. Een diep verlangen naar rust, naar waardering en vrijheid. Naar God zelf. Wij mensen dorsten naar een andere manier van leven; naar omkering, naar een nieuw leven. Is er iets of is er iemand die deze dorst kan lessen? Nou, de viering die op Witte Donderdag begon is ook na de viering van Goede Vrijdag nog niet voorbij. Pas in de Paaswake raken we aan het hoogtepunt van het Paastriduüm: Het feest van de opstanding. Het feest van opnieuw tot leven komen. De aan het kruis gestorven Jezus wordt door onze Hemelse Vader door die dood heen thuis geroepen tot nieuw leven. Wat doods en dor lijkt, komt opnieuw tot bloei. Wat van voorbijgaan en voorbij lijkt, begint opnieuw.

Die Jezus kan ook onze dorst lessen; de dorst naar nieuw leven, naar waarachtig leven. "Ik ben het levende water," zegt Jezus tot ons (Joh.

4,10). “Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt nooit meer dorst. Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven” (Joh. 4,14).

Opstaan tot leven, tot echt leven, dat is de paasboodschap. Niet bij de pakken neerzitten, niet bij de grafervaring blijven, maar hoopvol en vol hernieuwd vertrouwen worden. Hij ontsteekt met Pasen in ons een vreugde die geen einde heeft, zodat we opnieuw op weg kunnen gaan en geluk, vrede, liefde en gerechtigheid waarmaken door wie wij zijn en door wat we doen. Zo verwarmt en verlicht God deze wereld steeds opnieuw met het vuur dat nooit meer dooft. Opdat alle duisternis ooit overwonnen zal worden. Opdat het Pasen zal zijn in ieder mensenhart en in heel de wereld.

Ik wens u een inspirerend Paastriduüm en een Zalig Pasen!

Diaken Jeroen Hoekstra



Ter inspiratie

De dood van Alexei Navalny heeft enkele opvallende overeenkomsten met de kruisdood van Jezus. Hij heeft in zekere zin ‘vrijwillig’ zijn lijden op zich genomen. Hij had in het buitenland kunnen blijven na de poging, om hem

te vergiften. Vanuit zijn grote idealisme nam hij gevangenschap en vreselijke ontberingen voor lief. Dat was het hem wel waard. Lijden hoort erbij. Een nieuwe wereld komt er niet zonder een centje pijn. Martelaren zijn nodig en onvermijdelijk. Navalny zei: *'Ik wil jullie dit op het hart drukken, je moet niet opgeven. Als ze besluiten om mij te vermoorden, betekent het dat ze bang zijn. Wij zijn ongelooflijk sterk! Die kracht moeten we gebruiken. Dat is de kracht die blijft doorwerken, de hoop en de moed om door te gaan.'*

Zijn weduwe heeft gezworen zijn werk voort te zetten.

Yulia Navalnaya zei: *'Ik zal het werk van Alexei voortzetten. Blijf vechten voor ons land. En ik roep jullie allemaal op om naast mij te staan.'* Ze vocht tegen haar tranen. Honderden mensen in heel Rusland werden vastgehouden tijdens de protesten en de waken ter nagedachtenis aan de overleden oppositieleider.

Een betraande oudere vrouw maakte duidelijk dat ze bereid was haar leven te riskeren, toen ze bloemen had gelegd bij een geïmproviseerd gedenkteken in Moskou.

'Sorry jongens, ik ben al oud. Het enige wat ze kunnen doen is mij vermoorden. Ik wil het wel tegen de mensen uitschreeuwen. Wij zijn de mensen. Zonder echte mensen kun je niets doen. Wij zijn met 140 miljoen.' Deze vrouw was één van de velen die geïnspireerd waren door Navalny.

Als we het lijden van Jezus gedenken, komen beelden naar boven van anderen die net als Jezus hun leven hebben gegeven voor *'de goede zaak'*. Zij kleuren het lijdensverhaal opnieuw in. Het is een verhaal van alle tijden tot in het hier en nu. Navalny is geen Jezus. Maar zijn moed en onverschrokkenheid wekken grote bewondering. Dat inspireert en doet mensen opstaan, telkens opnieuw.....

Elly van Rooden

Misintenties, Paasweekend 30-31 maart, 1 april

Tiny Andriessen-Langeveld
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Frans en Conny Wesselingh
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine
Kees Fontijn // Marcel van Amsterdam
Martin Groen // Nico de Jong
Nicolaas Nieuwendijk
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong
Rie Overwater-Andriessen
Wies Hogeveen-Janmaat
Uit dankbaarheid

Misintenties, weekend 6 en 7 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Ferry en Willie Ottenhof // Lenie van der Laan
Kees Fontijn // Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Piet van Rijn // Theo Zeinstra
Ria van Braak-van Rijn
Tiny Andriessen-Langeveld

Misintenties, weekend 13 en 14 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Cees Andriessen
Edwin Houtkamp
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Jan Andriessen
Kees Fontijn // Nico de Jong

Theo de Dood // Kors van Rijn
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Rie Overwater-Andriessen
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Tiny Andriessen-Langeveld
Voor een veilige thuiskomst

Misintenties, weekend 20 en 21 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dave de Laat
Ferry en Willie Ottenhof
Frans en Conny Wesselingh
Kees Fontijn
Lenie van der Laan
Martin Groen
Nico de Jong
Nicolaas Nieuwendijk
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden familie Zeinstra-Rijpma
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Tiny Andriessen-Langeveld

Misintenties, weekend 27 en 28 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Kees Fontijn
Nico de Jong
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Overwater-Andriessen
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Tiny Andriessen-Langeveld
Om vrede en liefde voor elkaar

Activiteitenoverzicht april 2024

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
zo.31	09:30	Woord- en Communieviering, 1e paasdag	Elly van Rooden
ma.1	10:00	2e paasdag, gezinsviering, eieren zoeken na afloop	Elly/Marino
do.4	16:00	EHC & Kinderclub! Spaanstalige kinderen, Hoofdstuk 10: "een blijvend geschenk"	
za.6	19:00	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.7	09:30	Eucharistie viering	
wo.10	09:00	Kerkwerken	
za.13	19:00	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.14	09:30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
do.18	16:00	EHC & Kinderclub! Hoofdstuk 10: "een blijvend geschenk"	
za.20	19:00	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn ovb
zo.21	10:00	Eucharistie viering, 1e Heilige Communie	
za.27	19:00	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.28	09:30	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
St.Cecila	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
samenzang	Peter Overdijk	Marino den Haan	Cock	John
samenzang	-	Jos den Haan		Joop/Maurice ovb
St.Cecila	Leo van Rijt	Paul Goossens	Jeroen	Ab/Cock
samenzang	-	Jos den Haan		Joop/Maurice ovb
St.Cecila	Andrea Kooijman	Cilia Krak	Cock, Ab	Huub
	Peter Overdijk		Jeroen	John
Kinderkoor Opmaat	Ireen van Bijnen	kinderen	Cilia, Maicah	Huub
	Peter Overdijk	Jeroen		John/Maurice ovb
St.Cecila	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zaterdag 30 maart	21.00u Paaswake (eucharistieviering)		20.00u Paaswake (eucharistieviering)	
Zondag 31 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Maandag 1 april	11.00u viering in Uithoorn			
Zondag 7 april	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Elly van Rooden	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen
Zondag 14 april	Eucharistieviering	Eucharistieviering Gezinsdag	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 21 april	11.00u Kudelstaart met gezinsdag WOCO	Gesloten: Viering in Nes	Woord- en communie viering Rob Mascini	11.00u Kudelstaart met gezinsdag WOCO
Zondag 28 april	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communie viering Elly van Rooden	Woord- en communie viering Jeroen Hoekstra

Regio bedevaart



Zaterdag 22 juni willen wij als regio graag een kleine parochiale bedevaart organiseren, met als bestemming het oude Franciscaanse klooster van Nieuwe Niedorp, waar onze huidige priesters werden opgeleid (zie foto). Daar zullen wij de gemeenschap ontmoeten van studenten en vrijwilligers die er woont, en onder het genot van hapjes en drankjes een

rondleiding krijgen om de inspirerende ruimtes van het klooster te leren kennen.

Het plan van de dag moet nog volledig uitgewerkt worden. Aan de hand van het aantal aanmeldingen zullen wij een bus vanuit onze regio regelen. Alle parochianen mogen zich alvast aanmelden. Er zal een aanmeldingsformulier achter in de kerk liggen - of men kan direct contact met een van de pastores opnemen.

Pastoor Marco & Kapelaan Darek

Collectes

De ritselfcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 6 en 7 april.

Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan.

De collecte in het weekend van 20 en 21 april staat in het teken van Roepingenzondag t.b.v. de Priesteropleiding in ons Bisdom. U kunt uw bijdrage ook per bank overmaken naar:

NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Grootseminarie Bisdom Haarlem

Opbrengst Collectes

weekend 24 + 25 februari	335,10
weekend 2 + 3 maart	355,95
weekend 9 + 10 maart	230,50
weekend 16 + 17 maart	365,85
weekend 23 + 24 maart	420,10

VASTENACTIE

De opbrengst van de Vastenactie komt ten goede aan de Stichting Barbarugo die zorgt voor efficiënte ontwikkelingshulp d.m.v. bamboeplantages in Ghana.

De Vastenactie wordt afgesloten in de vieringen tijdens de Paasdagen. U kunt uw "rijkge vulde Vastenzakje" deponeren in de bekende "grote kist" bij de zij-ingang van de kerk.

Voor het geval dat u het Vastenzakje bent vergeten: kunt U uw bijdrage natuurlijk ook gewoon in contanten deponeren in de grote kist, of storten via de Bisschoppelijke Vastenactie op

bankrekening : NL21 INGB 0000 0058 50
Onder vermelding van: Projectnummer 40232

Voor meer informatie kijkt u op: www.vastenactie.nl

Gesprek over onze relaties met andere geloven **Dinsdag 16 april om 20.00 uur in de Schutse**

We zijn ons er al lange tijd van bewust dat we leven in een wereld met een grote variëteit aan geloofsvormen, en vooral buiten Europa hebben christenen daar altijd mee geleefd. Toch hebben het christelijk geloof waartoe wij behoren, en de joodse godsdienst die daarvan de belangrijkste wortel vormt, een duidelijke claim: ‘Onze’ God, de God van Israël en de Vader van Jezus Christus, die is het, die is de enige. De anderen g/Goden ‘bestaan niet’, of zijn niet het vereren waard.

Hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Christenen staan in de geschiedenis niet bekend als al te tolerant tegenover andersdenkenden, daarvan zijn schrijnende voorbeelden. Daar is gelukkig veel in veranderd. Christen-zijn betekent allang niet meer dat je neerkijkt op andere godsdiensten en die als afgodendienst of bedrog beschouwt. Maar kun je dat ook met een goed geweten doen, en hoe plaats je dan die ‘anders-gelovigen’ en jezelf tegenover hen?

Zijn er meer waarheden? En hoe zit het dan met die exclusieve Bijbelse teksten?

Over die vragen willen we ons buigen onder leiding van RK diaken Jeroen Hoekstra en ds. Joep Dubbink.



Bijbelavond 24 april: Liefde en vrijheid! Bespreking van De Eerste Brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe.

De eerste brief van Paulus aan de gemeenschap in Korinthe is een prachtige brief. Paulus schrijft over het belang van eenheid in de gemeenschap. Daarnaast speelt de liefde een grote rol en vertelt Paulus dat wij vrij zijn; dat vrijheid ons een groot goed is.

Paulus schrijft in mooie zinnen en met prachtige woorden. Toch is het niet makkelijk te lezen of te begrijpen. Paulus reageert op discussies die spelen in de gemeenschap van Korinthe, maar die voor ons onbekend zijn. Soms is het de theologische taal die ons begrip in de weg staat. Tegelijk staan er prachtige vergelijkingen in de brief. Mooi voorbeeld in het kader hiernaast.

Op woensdag 24 april willen we samen de brief lezen en bediscussiëren. Wat bedoelt Paulus en wat betekent dat voor ons geloof in onze tijd en voor ons persoonlijk?

U bent van harte uitgenodigd om ook mee te lezen en te praten. Het enige dat u hoeft te doen is van tevoren de brief nog een keer helemaal lezen. De avond wordt begeleid en ingeleid door diaken Jeroen Hoekstra. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd: diakenjeroen@kpnmail.nl.

Woensdag 24 april, 19.30u in De Kwakel: Bespreking van Paulus eerste brief aan de Korintiërs.

In feite echter zijn er vele ledematen, maar slechts een lichaam. Het oog kan niet tot de hand zeggen: "Ik heb je niet nodig," en evenmin het hoofd tot de voeten: "Ik heb je niet nodig." Nog sterker, juist die delen van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar.

Een stukje Lourdes in Maria parochie Amstelveen



Op 4 en 5 april kunt u bidden bij de relieken van de H. Bernadette, een Mariabeeld uit Lourdes en een stukje grot waar Maria in 1858, verschenen is. Er is ruimte voor stilte en persoonlijk gebed, maar er zijn ook gezamenlijke vieringen.

Bernadette Soubirous

Wie is Bernadette?

Bernadette is 14 jaar ten tijde van de verschijningen. Zij is de oudste dochter van de

familie Soubirous. Het gezin woont in, door armoede en werkloosheid gedwongen het 'Çachot', een vroegere gevangenis. Vandaar gaat Bernadette met haar zusje en een vriendinnetje buiten de stad hout sprokkelen langs de oever van de Gave. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van het Molenkanaal de andere meisjes te volgen, hoort zij plotseling het geluid van een windstoot. Als zij dat een tweede maal hoort, kijkt zij naar de grot in de nabijgelegen rotswand, de rots van Massabielle. Ze ziet dan iets wits, een vrouw in een zee van licht met een rozenkrans in de hand. Een beetje bang pakt Bernadette haar eigen rozenkrans. Ze knielt en wil een kruisteken maken. Dat lukt haar niet. Pas als de vrouw het haar heeft voorgedaan, kan ook Bernadette het kruisteken maken. In totaal zal Maria 18 keer verschijnen aan Bernadette. Tijdens de 16e verschijning op 25 maart 1858 maakt Maria haar naam bekend aan Bernadette, 'Ik ben de onbevleete ontvangenis', oftewel de heilige maagd Maria. Op 16 juli 1858, op het feest van Onze Lieve Vrouw op de Berg Karmel, verschijnt Maria voor de laatste keer aan Bernadette. Bernadette verklaart later dat zij deze vrouw nog nooit zo mooi gezien heeft.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van de H. Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Bezoek schrijn relieken H. Bernadette

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april is er een uitgebreid programma: donderdag van 18.30 tot circa 21.00 uur, vrijdag vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur. Het volledige programma kunt u vinden op www.heiligemariaparochie.nl.

Lourdes water, een rozenkrans of een bijzondere kaars zijn verkrijgbaar om mee naar huis te nemen.
Eventueel lunchpakket zelf mee te nemen.
Koffie en thee zijn ter plaatse verkrijgbaar.

Wilt u als vrijwilliger meedoen meldt u zich dan aan via ons emailadres: Secretariaat@heiligemariaparochie.nl

Bezoekadres : Noorddammerlaan 124 – 1187 AG Amstelveen
Bereikbaar met buslijnen 171 en 199, en eventueel 347, 357, 359

Parkeergelegenheid: Op het kerkterrein *mag niet* geparkeerd worden. Er is wel een in- en uitstaptelek voor bezoekers. In de omgeving van de kerk is het vrij parkeren. De parkeerplaats bij sportclub RODA 23 - Noorddammerweg 48 c - 1187 ZT ligt op 9 minuten lopen van de kerk. Dat is een openbare parkeerplaats om vrij te parkeren.

Palmpasen

Traditiegetrouw hadden onze jongste parochiantjes onder leiding van team Elly tijdens de Kinderclub weer prachtige palmpaasstokken gemaakt. In de viering van zondag 24 maart mochten zij deze aan alle aanwezigen laten zien tijdens een rondgang door de kerk.

Op de website www.urbanusparochienes.nl vindt u een hele serie foto's. Hier een klein voorproefje:



Feest-Feest-Feest-Feest-Feest-Feest-Feest-Feest-Feest-Feest

Op 17 maart jl. was het wederom feest in onze St. Urbanus: Die middag werden Niek en Nilsa van den Bosch gedoopt! In de oude, sfeervolle doopkapel ontvingen de kinderen van Niels en Barbra in aanwezigheid van oma, familie en vrienden het sacrament van het doopsel door diaken Rob Mascini. Met zijn boeiende manier van vertellen over de vissen en de andere afgebeelde dieren en de lichtende vlammetjes van de doopkaarsen wist hij zowel de kinderen als de andere aanwezigen te boeien en er een prachtig en gedenkwaardig samenzijn van te maken. Graag heten we Niek en Nilsa welkom binnen onze geloofsgemeenschap!!

Uw parochieteam.



Bedevaart naar Banneux (24 – 28 mei en 23-27 augustus)

Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier 'de Maagd der Armen' en 'Moeder van de Verlosser'. Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken.

Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweg gebeden.

Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen.

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.

De kosten voor de bedevaart zijn: €325.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Filmavond: 'Walk with me' over mindfulness
Dinsdag 9 april, 20.00u in de Schutse o.l.v. Diaken Jeroen Hoekstra

Mindfulness is helemaal in. Je komt de term overal tegen: in bladen, op radio en televisie en zelfs in de zorg. Maar wat is het eigenlijk? De definitie luidt: 'Mindfulness is het bewust aandacht geven aan het huidige moment, zonder hierover te oordelen.' De fundamente van Mindfulness komen uit het boeddhisme, maar de huidige praktijk heeft weinig meer van doen met de leer van de Boeddha. Mindfulness is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Jon Kabat-Zinn die de methode gebruikt om uitbehandelde patiënten maximaal kwaliteit van leven te geven en te leren omgaan met hun pijn en zorgen en verdriet. Inmiddels is mindfulness een wetenschappelijk bewezen methode die zowel fysieke als mentale gezondheidsvoordelen heeft.



In Europa is de onlangs overleden Thich Nhat Hanh groot pleitbezorger van mindfulness. Hij staat centraal in de documentaire 'Walk With Me.' Gevlucht voor de Vietnamoorlog vond Thich in Frankrijk een nieuw thuis. Als spiritueel leider stichtte hij in Plum Village, een leefgemeenschap in het prachtige Zuid-Frankrijk. Daar heeft hij mindfulness tot een wereldwijd fenomeen doen uitgroeien.

'Walk With Me' biedt een nooit eerder vertoonde blik op de Plum Village-gemeenschap. Drie jaar lang werden de bewoners van Plum Village gefilmd en kijken wij met hen mee. Hoe brengen zij mindfulness in de praktijk in een soms vijandige wereld. Treed binnen in een wereld van bewustwording. De documentaire 'Walk With Me' is een boeiende cinematografische reis in de wereld van mindfulness uit 2017.

De film is ook een mooie introductie voor de bijeenkomst op 16 april als dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra met u in gesprek gaan over het omgaan met andere religies. U bent voor beide avonden van harte welkom. Het is geen bezwaar om slechts één van de avonden bij te wonen.

Diaken Jeroen Hoekstra