

# Urbanes – Klanken



nummer 543

**april 2023**



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

# Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145  
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel  
tel.: 0297-582232  
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.  
Email [urbanusparochienes@gmail.com](mailto:urbanusparochienes@gmail.com)  
Website [www.urbanusparochienes.nl](http://www.urbanusparochienes.nl)

## Diensten

zaterdag 19.00 uur  
zondag 09.30 uur

## Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638  
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638  
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592  
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

## Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter  
J. Fontijn vice-voorzitter  
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532  
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com  
J. Sibum penningmeester  
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com  
H. Pronk teamlid  
Veldweg 8b tel.: 06-29584878  
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl  
C. Groen-van den Helder teamlid  
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749  
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

## Bankgegevens

Voor betalen misintenties:  
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07  
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:  
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

**D**e laatste maanden waren best intensief te noemen. Veel verschillende onderwerpen vroegen en vragen nog steeds de aandacht van ons als parochieteam. Het heeft veelal te maken met de toekomst die we aan het creëren zijn voor zowel u als parochiaan, evenals voor onze Rijksmonumenten en de plaats die deze innemen voor onze geloofsgemeenschap en tegelijkertijd ook voor onze dorpsgenoten en omgeving. Het is een onbetreden pad waarbij we ondersteund worden door diverse partijen. Om een paar te noemen waarmee we intensief samenwerken: de burgerlijke overheid middels subsidies en beleid zoals de Kerkenvisie; deskundigheid die we in huis halen voor de noodzakelijke transitie via bureau Coup, verduurzamingsbureau de Groene Grachten en kennis en kunde via onze “huisarchitect” Paul van Vliet; lokaal overleg en afstemming via DDSK-ontmoeting (= Dorpsraad Dorpshuis School en Kerk), het regionaal kerkbestuur voor tussentijdse afstemming en het samen optrekken waarbij we elkaar inspireren. En laten we vooral de belangrijkste groep niet vergeten: de vrijwilligers en u als parochiaan. Zonder u en natuurlijk de dagelijkse ondersteuning vanuit de vrijwilligers waarmee we ons omringen (en als pure rijkdom ervaren, nu en naar de toekomst!), zouden we niets zijn en het niet voor elkaar krijgen!!! Het resultaat van al deze onderzoeken, gesprekken, excursies naar en ervaringen opdoen bij andere parochies komen samen in een document waarin onze toekomst zichtbaar wordt beschreven: een zogenaamd ‘haalbaarheidsonderzoek’. En deze nadert nu zijn definitieve vorm. We zijn er trots op en blij mee, dat mag gezegd worden. Het geeft kansen en uitdagingen weer waar we wat mee



kunnen, nee, moeten doen willen we een toekomst hebben en vooral kunnen maken. De ontwikkelingen om ons heen kunt u in de kranten lezen als het gaat over kerkgebouwen en parochies: sluitingen zijn aan de orde van de dag. En dat is iets wat we absoluut willen en moeten voorkomen in het belang van onze geloofs- en dorpsgemeenschap. Daarom hebben we deze richting gekozen en zijn we dit pad opgegaan. Daarbij moeten vele partijen tevreden gestemd worden, geen sinecure zo zult u begrijpen. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit rapport de oplossingen biedt voor alle betrokken partijen. In het vorige voorwoord is hier ook over geschreven: we gaan nu het finale rapport eerst voorleggen aan het kerkbestuur; zij hebben recent in een eerste voor-presentatie van de rapportage al positief en waardierend gereageerd op de plannen! En vervolgens aan het bisdom Haarlem-Amsterdam voor hun bevindingen. En uiteraard gaan we het ook met u delen en bespreken. Datum van samenkomst volgt binnenkort.

Ondertussen gaat de dagelijkse gang binnen de parochie ook gewoon door. Zo zijn we nog bezig met het optimaliseren van de afscheiding van de gordijnen n.a.v. de ervaringen die we opdoen. Er wordt bv. nog hinder ondervonden van tocht langs

en onder de gordijnen. Wordt aan gewerkt om dit te verminderen en te verhelpen. In de parochievergadering van maart, waar alle werkgroepen (3-maandelijks) bijeen komen, zijn een 4-tal ideeën besproken hoe de kerkinrichting te optimaliseren in aantallen bezoekers én beleving tijdens de



vieringen. De eerste 3 kon u terugzien in de vorige editie van dit voorwoord, hierbij ook de 4<sup>e</sup> optie. Voordeel van deze laatste is dat er veel minder aanpassingen en verbouwingen in de kerk nodig zijn, zonder dat we inboeten op kwaliteit en of beleving. Die uiteindelijke beslissing hoe we het deel van de kerk gaan inrichten waar we voortaan samenkomen voor de vieringen, volgt binnenkort. Heeft u nog een idee of mening, laat het ons absoluut weten!

Was u er ook bij...? Ruud Goedknecht houdt van een mooie viering, net zoals wij allemaal. Graag wil hij zijn steentje bijdragen door zo nu en dan van een gelegenheid gebruik te maken om een viering extra speciaal te maken. U herinnert zich vast nog wel die prachtige viering (Krönungsmesse van Mozart) vorig jaar augustus waarin hij zijn 90-jarige verjaardag vierde. In de parochie was er vóór Corona de traditie om met een groep parochianen af te reizen

naar de Stille Omgang, een religieus meditatieve tocht door Amsterdam ter herinnering aan het Mirakel van Amsterdam. De laatste 2 jaren was dit echter niet mogelijk. Om de traditie in ere te houden stelde Ruud voor om een processie door onze St. Urbanus te lopen m.b.v. het eigen vaandel waarop het Mirakel staat afgebeeld. En zo geschiedde... Op zondag 19 maart ging Pastoor Marco voor, waarbij de monstrans mét hostie werd



gehanteerd en het vaandel werd gedragen. Een indrukwekkende optocht waarbij de gordijnen werden geopend

waarmee de kerk weer even volledig beschikbaar kwam. Zeer fraai om deze historische gebeurtenis (die overigens ook in een van onze glas-in-lood ramen staat afgebeeld) te zien en mee te maken...



Een andere bijzondere gebeurtenis was het officieel in gebruik nemen van de nieuwe



Led-lampen, welke de toren van de St. Urbanus aanlichten, op maandag 20 maart jl. Deze was de laatste weken opvallend donker... Achter de schermen werd er hard gewerkt aan de vernieuwde, zeer duurzame en daarmee kostenbesparende lampen welke ook in kleur kunnen schijnen tijdens speciale momenten. Gesponsord door de dorpsraad van Nes en de gemeente Amstelveen, waar we hen uiteraard zeer dankbaar voor zijn! Dat het installeren van de lampen niet geheel van een leien dakje verliep heeft u inmiddels vernomen. Zo werkt de aansturing van de gekleurde lampen niet goed en behoeft aanpassing van de armaturen. Komt uiteindelijk allemaal goed. Wethouder Herbert Raat viel de eer te beurt om de lampen officieel in werking te stellen, waarbij ook leden van de dorpsraad Walter de Boer en Hermann Ruhe én medeorganisator & technicus Bart Wesselingh en vele belangstellende parochianen en dorpsgenoten aanwezig



waren. Eveneens een historisch moment voor onze parochie en St. Urbanus, dat ze nog heel lang zo mag 'shinen'.



Binnenkort is het Pasen, de belangrijkste periode in het kerkelijk jaar. We beginnen op Palmzondag, 02 maart o.l.v. Marco en Elly, waarbij de kinderen tijdens de gezinsviering in processie door de kerk lopen met hun zelfgemaakte Palmpasenstok. Altijd een zeer fraai gezicht! Deze hebben ze eerder tijdens de Kinderclub! met veel energie en plezier opgetuigd. We hopen dat u daarbij ook

aanwezig kunt zijn, om de kinderen een hart onder de riem te steken en tegelijkertijd te genieten van al het fraais.

De vieringen van de Goede Week vinden dit jaar in een andere zetting plaats, pastoor Marco heeft daar eerder over geschreven in de Urbanesklanken. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) worden centraal gevierd in de regio en kunt u daar bijwonen. Dit jaar is dat in Uithoorn en Kudelstaart, volgend jaar zijn 2 andere parochies aan de beurt. Mocht u problemen ondervinden met vervoer naar Uithoorn of Kudelstaart, laat dit dan aan ons weten, zodat we e.e.a. kunnen regelen. Het bidden van de Kruisweg op Goede Vrijdag vindt 's middags plaats in onze St. Urbanus om 15.00uur. Eerste Paasdag vieren we eveneens in de Nesser St. Urbanuskerk, waarin pastoor Gerard Timmermans zal voorgaan. Op 2<sup>e</sup> Paasdag is er een eigen gezinsviering o.l.v. Elly van Rooden, waarbij er na afloop (door de kinderen ☺) weer naar eieren gezocht kan worden in de pastorietuin. Dat wordt weer leuk! We hopen dat u in de gelegenheid bent om al deze mooie vieringen in deze bijzondere tijd bij te wonen, van harte aanbevolen!!!



De voorbereidingen voor onze toekomst vragen veel aandacht en tijd, iets waar we graag en met veel energie samen aan werken. De resultaten zijn niet alleen voor de toekomst bestemd, ze worden nú al geboekt: van energiebesparende gordijnen en led-lampen tot herinrichting en optimalisatie van het kerkgebouw waar we samen vieren, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit. Sterker nog, het resultaat is dat we beter en sterker beleven met meer saamhorigheid in het mooiste deel van de kerk. Een win-win situatie. Zo gaan we ook de Paastijd in. Samen sterk, samen beleven, samen gedenken. We wensen als St.Urbanusparochieteam u en uw dierbaren een mooie, gedenkwaardig en vredevol Paasfeest toe!

Graag tot de Urbanesklanken van mei,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.





### **Misintenties, weekend 2 en 3 april**

Nico de Jong  
Nicolaas Nieuwendijk  
Overleden familie Compier-Blommesteijn  
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn  
Theo Zeinstra  
Piet van Rijn  
Ria van Braak-van Rijn  
Sjaak van Tol - jaarmis  
Wies Hogeveen-Janmaat  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Ferry en Willie Ottenhof  
Kees Fontijn  
Lenie van der Laan

### **Misintenties, Paasweekend 8 en 9 april**

Bets Huyskes-Roeleveld  
Cees Andriessen  
Conny Wesselingh  
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie  
Gerard Zwartendijk  
Jaap Kooijman  
Jan Andriessen  
Kees Fontijn  
Theo Zeinstra  
Marcel van Amsterdam  
Nico de Jong  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Niek Baas en overleden zoon Gerard  
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos  
Overleden familie Zwartendijk-Leijen  
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan  
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong  
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den en broer Arie  
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo  
Theo Bouwman  
Wim Jacobs

### **Misintenties, weekend 15 en 16 april**

Theo de Dood - jaarmis

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dave de Laat

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en overl.schoonzoon

Ronald

Theo Zeinstra

Jo Timmermans – jaarmis

Rie Timmermans-van der Zwaan

### **Misintenties, weekend 22 en 23 april**

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Edwin Houtkamp

Kees Fontijn

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Theo Zeinstra

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Wies Hogeveen-Janmaat

### **Misintenties, weekend 29 en 30 april**

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Theo Zeinstra

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

# Activiteitenoverzicht april 2023

april	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.1	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.2	09:30 u	Eucharistieviering Palmпасen: kinderen Palmpaasstokkenprocessie	Marco & Elly
wo.5	09:00 u	Kerkwerken	
do.6		Witte Donderdag, Welkom in Uithoorn & Kudelstaart	GEEN viering in Nes
vrij.7	15:00 u	Goede Vrijdag, kruisweggebed	Marino den Haan
za.8	19:00 u	Paaswake, Welkom in Uithoorn & Kudelstaart	GEEN viering in Nes
zo.9	09:30 u	Eucharistieviering, 1e paasdag	Gerard Timmermans
ma.10	10:00 u	2e paasdag, gezinsviering, eieren zoeken na afloop	Elly van Rooden
za.15	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.16	09:30 u	Eucharistieviering	
do.20	15:30 u	Kinderclub! Verhaal over Zacheus	
za.22	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.23	09:30 u	Eucharistieviering	
za.29	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.30	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
kinderen/ samenzang	Peter Overdijk	Elly en Jeroen	Cilia & Jeroen	John
			-	-
St. Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan		Huub
kinderen/ samenzang	Peter Overdijk	kinderen	Cilia & Maicah	John
	Ria Kempers		Jeroen	Maurice
St. Cecilia	Ria Kempers	Margaret Timmermans	Cock, Ab	Huub
	Ria Kempers	Jos den Haan		Ab
St. Cecilia	Ria Kempers	Cilia Krak	Cock, Ab	Huub
	Peter Overdijk			John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Jeroen	Huub

## Aandacht als grondhouding

Jezus trok de woestijn in, veertig dagen en nachten, om zich te bezinning, om te vasten, om de woorden ‘Jij bent mijn geliefde zoon’ helemaal tot zich door te laten dringen.

In de tijd voor Pasen doen wij hetzelfde: vasten, bezinnen, stil worden, tot de kern gaan. Ons vasten kan op vele manieren; van minder of anders eten en drinken tot meer oog hebben voor de ander die ons nodig heeft. Vasten kan op de manier die bij jou past; ieder zijn eigen woestijnervaring. Zo bereiden we ons voor op Pasen. Zonder deze woestijnervaring wordt het maar moeilijk Pasen in ons. Het licht zal wel doorbreken, ook in onze duisternis, maar hebben we het dan wel door? Is er aandacht voor de bron die zich opent in ons en voor ons? Met andere woorden: zijn wij nog wel aandachtig? Er met heel ons hart bij?

In onze tijd is er groot gebrek aan aandacht. Continue worden we afgeleid van waar we onze aandacht op zouden moeten richten. De geluidjes van de mobiele telefoon roepen ons weg. We laten ons zo graag afleiden door alles wat er om ons heen

*Maak mijn hart een oase van stilte,  
maak mijn lichaam een tempel van rust,  
maak mijn geest een onbeschreven blad,  
maak mijn ziel een spiegel van licht.*

*Maak mijn mond zonder oordeel,  
maak mijn ogen onthecht,  
maak mijn oren tot horen bereid.  
Dat ik leer staan met lege handen.*

*Dat ik mag aanvaarden wat is,  
mag vertrouwen wat komt,  
mag loslaten wat was,  
op adem mag komen ieder moment.*

*Alles begrijpend ben ik wijs,  
niets grijpend ben ik liefde,  
niets bezittend ben ik vrij,  
niets waarmakend ben ik waar.*

*Toon mij het gezicht  
van voor ik begon, maak mij  
één met alles, één met allen,  
één met de Bron.*

**Hein Stufkens**

plaatsheeft. Dan weer zijn er de afleidende gedachten in ons hoofd: gedachten aan wat we nog moeten doen. Of we blijven soms ronddolen in ons verleden of verdwalen we in zorgen of angsten voor de toekomst. Hoe vaak ben jij met jouw geest totaal ergens anders dan jouw lichaam is? Kan het dan wel echt Pasen zijn?

Jezus laat ons steeds opnieuw zien dat aandacht onze basishouding moet zijn. De aandacht van Jezus ging telkens helemaal uit naar degenen die zijn aandacht nodig hadden: de kwetsbaren, de zieken, de uitgestotenen. Vaak neemt Jezus ook iemand apart om hem of haar zijn volledige aandacht te geven. Jezus maakte zich leeg om zonder oordelen te zien; om al zijn aannames en herinneringen niet dat wat is te laten vertroebelen. Dan alleen kunnen we licht zijn voor de ander.

Zo mogen wij ook werken aan onze aandacht: om er helemaal te zijn voor de mensen die we tegenkomen op ons levenspad. Om weer te leren luisteren naar een ander en de woorden in de stilte van je hart te bewaren. Dat is het licht van Pasen werkelijk zichtbaar maken in verbondenheid met elkaar. Echte aandacht is nodig om de schoonheid van de wereld te kunnen zien. Om te zien wat is, zonder de automatische oordelen van ons innerlijke ego: Het stralend licht van de schepping.

En om de stem die in ons binnenste spreekt te kunnen horen: Want ook wij mogen steeds opnieuw horen: ‘Jij bent mijn geliefde zoon/dochter!’ Ook in jouw eigen duisternis zal Ik het Licht van Pasen doen opgaan. Kom, wordt weer één met de Bron van Licht, Leven en Liefde. Pasen in je hart. Het prachtige gedicht van Hein Stufkens mag daarbij een inspiratie zijn: dat wij mogen worden een oase van stilte, een tempel van rust, een spiegel van Zijn licht. Opdat het Pasen wordt en wij één zijn met elkaar en de bron die ons verlicht. Ik wens u een Zalig Pasen toe!

Diaken Jeroen Hoekstra

## **Collectes**

De ritselfcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 1 en 2 april

De Vastenactie wordt afgesloten met de collecte tijdens de Paasvieringen. Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan.

**VASTENACTIE**

U kunt uw goed gevulde Vastenzakje deponeren in de grote kist in de kerk.

## **Opbrengst Collectes**

weekend 25 + 26 februari	397,80
weekend 4 + 5 maart	488,55
weekend 11 + 12 maart	285,20
weekend 18 + 19 maart	316,40

## **Ziekencommunie**

Mocht u ook graag de communie willen ontvangen dan kunt u zich opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de communie zal worden gebracht.

## **Gebed om roepingen in de aanloop naar Roepingenzondag**

Uw Zoon, Vader, is het Licht van de wereld,  
en de wereld kan niet zonder Hem.  
Het is de bijzondere roeping van ieder van ons  
om van Hem te getuigen.

Daarnaast hebben wij ook hén nodig  
die door U worden gekozen  
om met heel hun leven in dienst te staan  
van uw boodschap en van de Kerk:  
priesters, diakens en religieuzen;  
zij zijn uw stem en uw handen in deze wereld.  
Schenk uw Kerk vele roepingen opdat de wereld geraakt wordt  
en U erkent als Heer van alles, van allen.

Bron: Thérèse 2023



## Activiteiten in het cluster

	<b>Aalsmeer 9.30u</b>	<b>Uithoorn 11.00u</b>	<b>De Kwakel 9.30u</b>	<b>Kudelstaart 11.00u</b>
<b>Zondag 2 april</b>	Eucharistieviering met kinderkoor	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Jeroen Hoekstra gezinsviering	Eucharistieviering met kinderkoor
<b>Donderdag 6 april</b>	Samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart	19.00u Eucharistieviering	Samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart	19.00u Eucharistieviering
<b>Vrijdag 7 april</b>		19.00u Eucharistieviering		19.00u Eucharistieviering
<b>Zaterdag 8 april</b>		21.00u Eucharistieviering	Samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart	21.00u Eucharistieviering
<b>Zondag 9 april</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
<b>Maandag 10 april</b>	Samen vieren in Uithoorn	Eucharistieviering	Samen vieren in Uithoorn	Samen vieren in Uithoorn
<b>Zondag 16 april</b>	Woord- en communieviering diaken Rob Mascini	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Woord- en communieviering diaken Rob Mascini
<b>Zondag 23 april</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering Heilige Gemeente	Woord- en communieviering diaken Rob Mascini	Eucharistieviering Heilige Gemeente
<b>Zondag 30 april</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen



### **TER INSPIRATIE**

Paasmorgen Ieder van ons kent het verhaal van Pasen. Alle evangelisten vertellen het en ze geven ons de kans het ons voor te stellen. Jezus is ter dood gebracht en begraven in een graf dat ons vreemd is. Geen plek in de aarde, maar een nis in de rotsen, afgedicht met een grafsteen. De steen kan weggerold worden zodat het lichaam van de overledene verzorgd kan worden. Dat is wat Maria Magdalena wil. Het is nog donker, nog geen zes uur. Ze is vroeg opgestaan, heeft niet de rust om te slapen na die afschuwelijke gebeurtenissen drie dagen geleden. Zij had haar Heer lief. Zij hééft haar Heer lief. Zij wil naar Hem toe, Hem verzorgen en bij Hem zijn. En dan ziet ze dat de steen is weggerold. Ze denkt niet meteen aan grafschennis, weet alleen dat Jezus niet meer in dit graf ligt, maar hoopt dat Zijn leerlingen weten in welk graf Hij nu ligt. Het zal je dierbare zijn, dan raak je de kluts kwijt, weet je je geen raad. Maar Petrus houdt zijn hoofd koel. Hij ziet in het lege graf alleen de zwachtels en de hoofddoek, mooi opgerold. Ook de anderen zien het en zij vertrouwen hun ogen en hun verstand: *hun Heer ligt niet ergens anders*. Hij moet zijn graf verlaten hebben en is opgestaan en zij geloven. Zij geloven Zijn ooit gegeven woord dat Hij eens uit de dood zou verrijzen. Liefde, geloof en vertrouwen. We vieren dit grote feest op paasmorgen 9 april om 9.30 uur in onze Sint Urbanuskerk, weet dat u van harte welkom bent.

Mede namens ons parochieteam wensen wij u een Zalig Pasen.  
Elly van Rooden.



## Palmpaasstokken maken....

**Donderdag 30 maart van 15.30 – 16.30 uur** is er weer de Kinderclub, je kan dan naar het verhaal komen luisteren en kijken over Pasen!

Daarna gaan we met elkaar een mooie Palmpaasstok maken, voor alle materialen wordt door ons gezorgd. En zoals altijd mag je al je vriendjes en vriendinnetjes meenemen.

Wel even aanmelden met hoeveel kinderen jullie komen, dit i.v.m. het klaarleggen van de materialen! Per mail bij Elly van Rooden, [pmmvanrooden@hetnet.nl](mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl) of per telefoon 0252-517592.



**Op Palmzondag 2 april is om 9.30 uur in onze kerk een gezinsviering**, waarin een Palmpaasoptocht gehouden zal worden. We lopen dan met onze mooi versierde palmpaas-stokken door de kerk.

Wij hopen jullie samen met alle vaders, moeders, ooms, tantes, opa's en oma's te mogen begroeten!

Groetjes van het Kinderclub Team!



## GEZINSVIERING 2E PAASDAG

Op Tweede Paasdag maandag 10 april is om 10.00 uur de traditionele gezinsviering van Woord en Communie waarin Elly van Rooden samen met Marino zullen voorgaan.

Peter is al volop aan het repeteren om de viering met mooie liedjes te ondersteunen en ook de jongeren van Klein Urbanus zijn weer van de partij!

Na de viering mogen alle kinderen eieren zoeken, bij mooi weer in de pastorietaan en anders in de kerk.

Uiteraard is iedereen na afloop van harte uitgenodigd om nog even na te praten tijdens een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij!

Wij wensen u / jullie alvast een Zalig Paasfeest!



Langs deze weg wil ik graag namens de families Korrel en Roeleveld, iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling bij de uitvaart van Tante Bets.

Het was een waardige begrafenis in het mooie dorp Nes a/d Amstel waar zij ook op haar plek was.

Met vriendelijke groet,

Wes Korrel

## Regioviering in Uithoorn op 2<sup>e</sup> Paasdag (10-4) en 2<sup>e</sup> Pinksterdag (29-5) aanvang 11.00 uur.

Op deze dagen krijgen we als charismatische gebedsgroep Emmaus de kans om de zondagsviering muzikaal op te luisteren met opwekkingsliederen. Er is ook ruimte voor een spontaan gebed. Wie graag vanuit zijn hart de vreugde van de lofprijzing wil meebelevan is dan van harte welkom. Ieder ander ook natuurlijk.

De andere regiokerken zijn dan gesloten, dus onze beide priesters zijn dan aanwezig. We hopen om met elkaar een inspirerende viering te hebben, zodat we de grote feesten van Pasen en Pinksteren nog eens dunnetjes samen over kunnen doen.

Marlies vd Lelij



Toegang is gratis. Voor het publiek zijn er staanplaatsen. Kun je niet de hele voorstelling staan? Reserveer dan voor 1 april een stoel via [info@coherente.nl](mailto:info@coherente.nl)  
Vanwege de hoge kosten zijn donaties welkom. Zie [www.passion-ouderamstel.nl](http://www.passion-ouderamstel.nl)

**Woensdag 5 April**  
**20:30 uur op 't Kampje**

Ouderkerk aan de Amstel

Stichting Promotie Ouder-Amstel • [passionouderamstel.nl](http://passionouderamstel.nl)  
Op initiatief van koor Elckerlyc. Na afloop collecte voor The Passion.

**Wilt u lokale initiatieven  
als The Passion steunen?**

**Uw gift is meer dan welkom!**



### **Parochievergadering**

R. Verheggen  
Amsteldijk-Z 142  
1189 VL Nes a/d Amstel  
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara  
tel.: 06-53304282 / 0297-582709  
email: rencverheggen@gmail.com  
tel.: 06-53691688  
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden  
tel. 0252-517592

E. Timmermans  
Aan de Zoom 26  
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen  
tel.: 0297-530697

M. den Haan  
De Oude Visscher 20  
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk  
tel.: 0297-582293

A. Blokker  
Nessersluis 18d  
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken  
email: agnes@nessersluis.net  
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst  
tel.: 0297-582293

### **Stichting Vrienden Urbanuskerk**

Website:  
Facebook:  
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl  
Vrienden Urbanuskerk Nes

### **Koorrepetitie**

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur  
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

### **Begrafenisver. St Barbara**

Inl. R.Verheggen, 06-53304282  
email: rencverheggen@gmail.com

### **Begrafenisonderneming**

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht  
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen  
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073  
020-6471212  
0297-583448



## Pasen in jouw leven

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.  
Het gaat anders dan je gedacht had:  
een verlies treft je,  
een vriend gaat van je heen,  
je huwelijk valt uit elkaar,  
contacten lopen dood.  
Je eigen levensverwachting loopt vast,  
je vindt geen werk of raakt het kwijt,  
je komt alleen te staan.  
Je moet op je oude dag je huis verlaten.  
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.  
Op de weg van je leven ligt een steen  
die onverzettelijk lijkt. Wie zal hem weggrollen?  
Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten:  
iemand spreekt je aan,  
iemand tikt je op de schouders,  
een woord raakt je hart.  
De steen komt in beweging.  
Je kijkt niet in een donker gat,  
maar je ziet licht. Je voelt je uitgenodigd,  
je voelt nieuwe kracht komen.  
Het litteken blijft, maar de wond heelt.  
Je bent opnieuw aanwezig.