

Urbanes – Klanken



nummer 443

maart 2014



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Parochiesecretariaat	Amsteldijk-Z 145 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.	
Email	secretariaatpastorie@telfort.nl
Website	www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini	0297-727098
Kapelaan H.Rivas Franco	0297-727098
Catechiste E.v.Rooden	tel. 0252-517592
Diaken Wim Balk	tel. 06-28992654

Parochiebestuur

Pastoor S.Marcantognini	voorzitter
J. Fontijn Osdorperweg 104 1066 EN Amsterdam	vice-voorzitter tel.: 020-6152215 Email: john.fontijn@tiscali.nl
C. Stevens B. von Suttnerlaan 56 1187 SW Amstelveen	secretaris tel.: 020-6473238 Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum De Oude Visscher 61 1189 WN Nes a/d A.	penningmeester tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
Q. Lagerberg Amsteldijk-Z 182 1188 VN Nes a/d A.	algemeen lid tel.: 0297-594870 Email: lager686@planet.nl

Beste medeparochianen,

Food for thought, ofwel stof om over na te denken... Ik kijk naar de televisie waar de gruwelbeelden worden vertoond van een bevolking in opstand tegen haar regering. De stad Kiev in de Ukraine. Chaos en vernietigend geweld. 70 doden; mensenlevens die verloren zijn gegaan. Medemensen als u en ik die voor deze uitbarsting van geweld veelal hun leven leiden zoals wij, maar zich geroepen voelden een streep te trekken: tot hier en niet verder! Opstaan voor een ideaal, een beter leven en toekomst voor zichzelf. En bereid zijn daar alles voor te geven.

Voor ons, levend in een vrije democratie met verworven rechten en mogelijkheden, is het toch een beetje een ver-van-ons-bed gebeuren. We kijken ernaar, we vinden het verschrikkelijk.... en daarna zappen we door naar wellicht de zoveelste zangtalentshow op tv. Wij hoeven niet de baricades op en tegelijkertijd te vrezen voor ons eigen leven om onze idealen te bereiken.

Idealen en toekomstbeeld... Het hebben hiervan is van alle tijd.

Natuurlijk hebben wij die hier in onze Westerse maatschappij ook en liefst zo positief mogelijk: Voor onze kinderen, voor onszelf, en onze omgeving... Toch? Meestal gaat het dan over beter en meer: het begint met een goede studie, daarna de ideale baan, geld verdienen. We werken er hard voor en over het algemeen zijn we zeer tevreden. Een mooi huis, auto voor de deur, ipad, Face-Booken, gamen, lekker op vakantie. Prima! Veiligheid en openbare orde zijn reeds gegarandeerd. Alles bereikt wat wenselijk is.

En toch krijg ik steeds meer het gevoel dat er iets ontbreekt, iets essentieels... Kijk je naar voorstaande opsomming, blijkt dat deze idealen en toekomstbeeld toch vooral zijn gericht op de materiële zaken, gevoed door een overdadig aanbod via versnelde technologische ontwikkeling. Wat ik mis is iets wat naar mijn overtuiging veel belangrijker is: U! als mens, het oog hebben voor uw medemens, gemeenschapszin, de verzorging en ontwikkeling van ons geestelijk welzijn. Het zijn de idealen die ons leven als mens werkelijk rijk en gelukkig maken. En het mooie is: ons geloof helpt ons daarbij. Het klaarstaan voor uw naaste, onderscheid maken tussen goed en kwaad, naastenliefde. Het zijn begrippen die regelmatig voorbij komen als we in de kerk zijn en luisteren naar de voorganger. Daar worden we herinnerd aan en gevoed met informatie, geplaatst in deze tijd, voor onze belangrijkste idealen om

de toekomst voor allen beter en mooier te maken.

We zijn anno 2014 verworden tot een missionaire kerk, waarbij we er opnieuw op uit moeten om de mensen aan deze idealen te blijven herinneren. Bent u bereid hiervoor te strijden en deze strijd samen aan te gaan? Het is het waard!

Op zondag 23 maart zal er speciale aandacht zijn voor de werken van de Missie. Via een presentatie met beamer zal tijdens de viering inzichtelijk worden gemaakt hoe de idealen en een beter toekomstbeeld van de mensen aldaar mogelijkheid kan worden. Komt u ook kijken én bijdragen voor de broodnodige financiële middelen? Van harte aanbevolen!

De Kinderclub is er ook deze maand weer voor de jongeren onder ons, en wel op donderdag 27 maart om 15.30uur op de pastorie. Alle mogelijkheid hun idealen om te zetten in prachtige en creatieve knutsels, onderwijl luisterend naar een mooi bijbelverhaal. De groep kinderen wordt steeds groter, er is gelukkig nog plek voor meer medeparochiaantjes.

Het onderhoud aan de Noordgevel en Sacristie zijn voltooid. Leien, lood en waterafvoeren zijn vervangen waar nodig, de schoorsteen is opnieuw gemetseld, het houtwerk geschilderd. Klaar voor de toekomst! Nou ja, de komende 50 à 80 jaar dan :-)

Op 26 februari, net na de druk van deze Klanken, is er een vervolggesprek geweest tussen het bisdom en de parochies uit de Regio (Uithoorn, de Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes), waarin de toekomstige samenwerking binnen de parochies verder is besproken. Deze samenwerking zal zich op pastoraal niveau (o.a. op gebied van liturgie, sacramenten, het missionair zijn etc.) moeten gaan afspelen, waarbij we op financieel en materieel gebied zelfstandig en zelfbeslissingsbevoegd blijven. Dat is ons ideaal. Wordt vervolgd!

En over toekomst gesproken... Verderop in deze klanken aandacht voor een initiatief vanuit een groep bezielde katholieken om Paus Fransiscus voor een bezoek naar Nederland te krijgen, ondanks de nodige twijfel bij de kerkelijke leiding. Op de barricades...? Graag tot de Urbanesklanken van april.

Met hartelijke groet, Uw parochiebestuur.

Misintenties, zaterdag 1 maart, 19.00 uur

Kees Fontijn

Jan Kooijman

Voor allen begraven op ons kerkhof

Misintenties, zondag 2 maart, 10.00 uur

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Henk en overleden familie De Dood

Martin Groen

Siem Bouwman

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Peter van Lunteren

Joanna van Oostveen

Misintenties, zaterdag 8 maart, 19.00 uur

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Jan Kooijman

Misintenties, zondag 9 maart, 10.00 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Annie Schrama-Kooijman

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Dorus Schrama

Theo van den Bosch

Joanna van Oostveen

Lien Bouwman-Leurs

Maria Brozius-van den Berg

Rie Timmermans-van der Zwaan

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Dave de Laat – jaarmis

Piet van Rijn

Henk en overleden familie De Dood

Riet den Haan en overleden dochter Rita

Misintenties, zaterdag 15 maart, 19.00 uur

Jan Kooijman

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Herman Fontijn

Misintenties, zondag 16 maart, 10.00 uur

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Klaas Zwartendijk

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Overleden familie Mesman-van der Laan

Sjaak van Tol

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Edwin Houtkamp

Anna Goossens-Gouwerok

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie

Joanna van Oostveen

Misintenties, zaterdag 22 maart, 19.00 uur

Jan Kooijman

Kors van Rijn

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 23 maart, 10.00 uur

Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van 't Schip

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Lien Bouwman-Leurs - jaarmis

Henk en overleden familie De Dood

Nelly Schrama

Adrianus Huyskes

Toos Wesselingh en overleden familie

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den

Misintenties, zaterdag 29 maart, 19.00 uur

Jan Kooijman

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 30 maart, 10.00 uur

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Wesselingh-de Rijk en overleden familie

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie

Joanna van Oostveen

Activiteitenoverzicht maart 2014

Datum	Tijd	Wat	Wie/Waar
Do. 27 feb.	15.30 uur	Kinderclub	Elly v. Rooden
Za. 1 maart	19.00 uur	DOP viering	Paul Goossens
Zo. 2 maart	10.00 uur	Eucharistieviering	Kapelaan Henry Rivas
Wo. 5 maart	19.00 uur	Eucharistieviering Aswoensdag	Pastoor Marcantognini
Za. 8 maart	19.00 uur	DOP viering	Marino den Haan
Zo. 9 maart	10.00 uur	Eucharistieviering	Pater Bartels
Za. 15 maart	19.00 uur	DOP viering	Casper Stevens
Zo. 16 maart	10.00 uur	Eucharistieviering	Kapelaan Henry Rivas
Za. 22 maart	19.00 uur	DOP viering	Maurice Fontijn
Za. 22 maart	21.20 uur	Stille Omgang	vertrek vanaf kerkplein
Zo. 23 maart	10.00 uur	DOP viering	Maurice Fontijn
Wo 26 maart	09.00 uur	kerkwerk	
Do 27 maart	15.30 uur	kinderclub	Elly van Rooden
Za. 29 maart	19.00 uur	DOP viering	Marino den Haan
Zo. 30 maart	19.00 uur	Eucharistieviering	Kapelaan Henry Rivas

Muziek	Organist	Lector	Misdienaars
Samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas	Margaret Timmermans	Anne, Maayke
Samenzang	Peter Overdijk		
Samenzang	Peter Overdijk	Cilia Krak	
Samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas	Margaret Timmermans	Ab, Cock
Samenzang	Peter Overdijk		
Samenzang	Peter Overdijk		Sjaak, Frans
Samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas	Paul Goossens	Anne, Maayke

Overzicht activiteiten in het cluster		
Datum	De Kwakel - St. Jan Geboorte	Uithoorn - Emmaüsparochie
zaterdag 1 maart	- - - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 2 maart <i>8^e zondag door het jaar</i>	Euch – pater Bartels	Euch – pastoor Samuel
woensdag 5 maart <i>Aswoensdag</i>	Euch – kapelaan Henry	Euch – pater Bartels
zaterdag 8 maart	- - - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 9 maart <i>1^e zondag 40-dagentijd</i>	Euch – pastoor Samuel	Euch – kapelaan Henry Gezinsviering
zaterdag 15 maart	- - - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 16 maart <i>2^e zondag 40-dagentijd</i>	Euch – pater Bartels	Euch – pastoor Samuel
zaterdag 22 maart	- - - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 23 maart <i>3^e zondag 40-dagentijd</i>	Euch – pastoor Samuel en ER Presentatie 1 ^e communicanten	Euch – kapelaan Henry
zaterdag 29 maart	- - - - -	DOP-viering – lectoren Kinderen-voor-kinderen
zondag 30 maart <i>4^e zondag 40-dagentijd</i>	Themaviering – lector	Euch – pater Bartels

VASTENTIJD

Met Aswoensdag (a.s. 5 maart) begint de veertigdagentijd of vastentijd, de tijd van voorbereiding op Pasen. Het Paasfeest is het hoogtepunt van het liturgische jaar en van ons christelijk leven: de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus uit de dood. De Kerk schenkt ons de veertigdagentijd als een tijd van voorbereiding, een gunstige tijd voor ons gelovigen om tot inkeer te komen, onszelf ter discussie te stellen, te erkennen dat wij arme mensen zijn die vaak tekortschieten, zondaars.

De vastentijd kan men ook vergelijken met een tijd van strijd, en dus ook van vallen en opstaan. Alleen wie strijdt, kan winnen. Wie geen strijd wil voeren, heeft ook geen weet van winnen en van het geluk van de overwinning. En ja, onze strijd is uiteraard niet tegen andere mensen maar tegen het kwade waarmee wij zo vaak geconfronteerd worden. Het kwade dat wij in deze wereld zien, maar ook het kwade dat wij soms in onze relaties ervaren of dat heel af en toe ook uit ons hart naar boven kan komen. Dit alles heeft Jezus Christus op zich genomen en aan het kruis gebracht opdat wij niet meer zouden lijden maar vrij en gelukkig zouden zijn.

In een strijd heb je meestal ook wapens nodig. Ook wij hebben wapens in de strijd van de vastentijd en eigenlijk van heel ons leven. Het zijn er drie die de Heer Jezus zelf ons aanreikt: vasten, gebed en het geven van aalmoezen. Drie uitstekende manieren niet om aan onszelf of aan anderen te zeggen hoe goed wij zijn, maar om aan de Heer te zeggen dat wij bij Hem willen zijn en dat wij van Hem willen houden.

Als wij de vastentijd goed gebruiken, dan plukken wij ook de vruchten van Pasen. Want Pasen is niet alleen een herinnering aan een gebeurtenis in een ver verleden, maar het is een levende gedachtenis: Christus is voor ieder van ons persoonlijk gestorven en verrezen, om onze zonden te vergeven en ons een nieuw leven te schenken.

Ik wens u allen een vruchtbare vastentijd op weg naar Pasen!

Pastoor Samuel

Collectes maart

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van 1 en 2 maart

Op zondag 23 maart zal tijdens de dienst een DVD presentatie van het Vastenactie-project worden vertoond. Natuurlijk wil ook onze St Urbanusparochie daar graag bij helpen en treft u het Vastenzakje in deze Urbanesklanken aan.

U kunt uw gave contant in het Vastenzakje doen, of de eenmalige machtiging invullen die op de achterzijde van het Vastenzakje staat. De Vastenzakjes, maar ook contanten als u het zakje bent kwijtgeraakt, kunt u deponeren in de grote kist achter in de kerk.

Voor verder informatie zie de site www.vastenactie.nl

Opbrengst collectes

25 + 26 januari	221,20
1 + 2 februari	305,00
8 + 9 februari	208,30
15 + 16 februari	239,10

Stille Omgang Jongerenprogramma – OPEN UP!

De Stille Omgang in Amsterdam is het jaarlijkse evenement waaraan duizenden katholieke gelovigen deelnemen. Steeds meer jongeren komen jaarlijks vanuit het hele land naar de "Mirakelstad" om daar het wonder van de Eucharistie van het jaar 1345 te herdenken. Het thema van het jongerenprogramma van de Stille Omgang 2014 is "OPEN UP!". Dit thema is afgeleid van de algemene intentie van de Stille Omgang, die luidt: "In de stilte hoor je meer, God spreekt in onze tijd".

Met een programma vol van afwisselende muziek, sprekers, activiteit en stille momenten maken we ons dit thema eigen. Het programma wordt afgesloten met een H. Mis. In deze viering zal bisschop Mgr. Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam voorgaan. Het hoogtepunt van de avond is natuurlijk het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang in het centrum van Amsterdam !

Het jongerenprogramma vindt plaats in de Sint Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73 in Amsterdam (tegenover Amsterdam CS). Het programma op 22 maart start om 20:00 in de St. Nicolaaskerk, en eindigt -na het lopen van de Stille Omgang- omstreeks 00:30.

De Stille Omgang: " Een uniek evenement in Nederland "

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl/jongeren

Nieuwe website "Haal de paus naar Nederland".

Op de nieuwe website www.pausnaarnederland.nl wordt u opgeroepen de actie te ondersteunen om paus Franciscus uit te nodigen naar Nederland te komen.

Op de website kunt u hiervoor een steunbetuiging invullen en treft u nadere informatie en de stand van zaken tot op dit moment aan.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan de site

www.pausnaarnederland.nl



Verdrietig én dankbaar dat zij zo lang bij ons is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Johanna Gherubina Schrama – Kooijman

Annie

Wij zijn diep ontroerd door de manier waarop zij afscheid heeft genomen.

weduwe van Piet Schrama

21 juni 1920

29 januari 2014

Wij hebben op maandag 3 februari om 11.00 uur tijdens de uitvaartplechtigheid in onze St. Urbanuskerk afscheid van haar genomen en haar aansluitend op het parochiekerkhof Vredenhof begraven.

Moge zij, nu samen met Piet haar man rust vinden in de eeuwige liefde van God. Wij wensen de kinderen, schoon- en klein-kinderen, de gehele familie en allen die haar dierbaar waren veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.



Zou je het een geweldig idee vinden,.....

om de pastores zondag 's morgens in de kerk te mogen helpen?

Of je nu een jongen of een meisje bent, dat maakt niets uit! Als jongen heet je misdienaar en als meisje misdienette.

De pastores en de parochianen zouden daar heel blij mee zijn, maar vooral... jij... moet het leuk vinden! Wat moet je zoal doen?

Bij de vieringen draag je de kaarsen, je loopt met het communie uitreiken mee en nog veel meer.

Je moet wel een enkel keertje oefenen, in het begin gaat Cock van Schaik je daarbij helpen.

Als je er iets voor voelt, of je wilt eerst eens kijken of het iets voor je is, dan kun je even bellen met Elly van Rooden tel: 0252 - 517592.

Gezichtsgymnastiek



Vanavond kunnen we alle zorgen, vermoeidheid en stress achter ons laten. Mevrouw Ineke Smans komt ons alles vertellen over gezichtsgymnastiek. Zij laat ons onze gezichten bewegen om zo te ontspannen maar ook inspannen van de lach.

Kortom, weer een avond om niet te missen.

Kosten: € 5,- incl. koffie of thee; niet-leden: € 7,-.

Nieuw initiatief in het dorpshuis:

samen eten

Gezellig - lekker - verrassend - betaalbaar!!

Steeds op de 1e vrijdag van de maand, van 17–19 uur. (7 mrt/4 apr/2 mei).

U komt toch ook op 7 maart? Meld u dan vóór 28 feb. aan via een briefje (naam / aantal personen) in de brievenbus van De Nesse, of stuur een mailtje aan denesse3@ziggo.nl.

Uitnodiging Palmpasensterkken versieren.

Op donderdag 27 maart vanaf 15.30 – 17.00 gaan we op de pastorie met de kinderen Palmpasensterkken versieren. De volgende gezinsviering is op Palmzondag 13 april en dan gaan we in optocht met de kinderen door de kerk met hun eigen versierde palmpasensterk ter herinnering aan de weg die we moeten gaan naar het feest van pasen toe. Drinken, wat lekkers en materiaal wordt door ons verzorgd en hopen dan ook veel kinderen te mogen zien.

Namens de werkgroep,
Angela, Marja en Angela.



Sobere maaltijden in de 40-dagen-tijd

De voorbereidingstijd op Pasen is uitermate geschikt om eens na te denken over rechtvaardigheid in de wereld en wat kunnen wij zelf op bescheiden wijze bijdragen.

Daarvoor zijn er 3 sobere maaltijden gepland in de vastentijd.

Dit jaar is de opbrengst van de maaltijden voor de projecten van de P.G.U:
Ouderenzorg in Moldavië en straatpastoraat voor dak- en thuislozen in Nederland.

De maaltijden zijn op: Aswoensdag 5 maart Trefcentrum de Burght

Woensdag 26 maart in De Schutse

Woensdag 9 april in De Kwakel

van **18-19** uur

Deze maaltijden zijn zeer geschikt om als gezin aan deel te nemen.

Graag opgeven via het secretariaat van de Emmaüs parochie tel. 561439.

Het zou leuk zijn als er ook mensen vanuit de Nes met ons meeten.

Zie verder posters of flyers achter in kerk. Van harte welkom!

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-256886
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Voorzitter: F.Verbraak

www.vriendenurbanuskerknes.nl
tel.: 0297-582882

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 0297-582472
email: fgwesselingh@kpnmail.nl

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 578372

Op aswoensdag 5 maart zal de Vastenaktie starten en als slogan voeren: "Een thuis bouwen in Sierra Leone".

Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma's te verwerken en de samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny.

Hun project in Diomplé vormt het campagneproject 2014 van Vastenaktie. De zusters vangen kinderen op en zorgen ervoor dat ze naar school kunnen. De gezinnen waaruit de kinderen komen, worden ondersteund met zogenoemde 'business and savings'-programma's, waarmee groepen vrouwen een soort kleine coöperaties vormen.

In de Urbanesklanken van maart bevindt zich een Vastenzakje waarin u uw gift voor Sierra Leone kunt doen en dit deponeren in het offerblok achter in de kerk.

Op 13 april staan wij achter in de kerk met wereldwinkel-producten. Wij nodigen u van harte uit voor een kopje koffie/thee en limonade voor de kinderen.

Namens de missiegroep,
Angela van Schaik

