

Urbanes – Klanken



nummer 455

april 2015



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Parochiesecretariaat	Amsteldijk-Z 145 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.	
Email	secretariaatpastorie@telfort.nl
Website	www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini	0297-727098
Pastoor H.Rivas Franco	0297-727098
Catechiste E.v.Rooden	tel. 0252-517592
Pastoraal werker J.Hoekstra	

Parochiebestuur

Pastoor S.Marcantognini	voorzitter
J. Fontijn Osdorperweg 104 1066 EN Amsterdam	vice-voorzitter tel.: 020-6152215 Email: john.fontijn@tiscali.nl
C. Stevens B. von Suttnerlaan 56 1187 SW Amstelveen	secretaris tel.: 020-6473238 Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum De Oude Visscher 61 1189 WN Nes a/d A.	penningmeester tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

Beste medeparochianen,

Vrijdag de 13^e maart, het journaal over de radio. De nieuwsitems van dat uur: Een vader met zijn kind aangereden door een auto, de bestuurder is er vandoor gegaan en heeft zich nog niet gemeld; een agente in burger is de afgelopen nacht door jongeren mishandeld en zwaar gewond geraakt, de schuldigen nog niet opgepakt; een NS-conducteur is door een zwartrijder in elkaar geslagen nadat hij werd aangesproken op het niet hebben van een geldig vervoersbewijs. Zomaar een nieuwsuitzending, welke gevuld is met alleen maar tekenen van hufferig, onbegrijpelijk gedrag. Normaal? Nee, natuurlijk niet!! Maar blijkbaar wel aan de orde van de dag. Vaak is de reactie: Aanhoren, er misschien nadenkend het hoofd over schudden en vervolgens gaan we verder met onze dagelijkse dingen.

Er is hier in het voorwoord de laatste maanden diverse keren over geschreven. Hoe is het toch mogelijk dat dit soort gedrag als een soort vanzelfsprekendheid in de maatschappij gemeengoed is geworden? De vervaging of het zelfs totaal ontbreken, zoals blijkt

Honden aan de lijn, mevrouw!je!



uit bovenstaande, van normen en waarden. Wereldwijd, maar dus ook in onze eigen, directe omgeving; nu. De vraag rijst: Hoe gaan we toch op een verantwoorde wijze met elkaar om, als mens, in een gemeenschap waarvan de samenstelling zo divers is? Even belangrijk is de vraag: Wie kan, wil of gaat deze vraag beantwoorden? De politiek? De overheid doet zo nu en dan een poging, maar is als morele spreekbuis eigenlijk niet geschikt. Van de overheid verwachten we meer bemoeienis met de 'aardse' zaken, zoals leefomgeving, voorzieningen en wetgeving. Wie geeft ons dat stukje moraal besef mee, wat zo waardevol is voor ons eigen, alledaags besef en onze omgeving?

Voor een antwoord op deze vragen neem ik u graag terug naar het begin van onze jaartelling, een tijd waarin wetteloosheid en het recht van de sterkste gewoon en aan de orde van de dag was. Het Christendom was in opkomst en predikte een geheel andere manier van samenleven. Een boodschap van liefde, mededogen met je medemens, saamhorigheid als antwoord op de dagelijkse haat, macht en heerschappij. Jezus gaf het voorbeeld en liet zien hoe het anders kon en moést. Voor ons mensen heeft hij uiteindelijk, als ultieme daad, zijn leven gegeven waarmee wij werden gered.

Deze spirituele, maar ook morele boodschap werd later verder uitgedragen door zijn leerlingen, de apostelen. Zij trokken actief de wereld in met de opdracht om de mensen dit licht en geloof te laten ontdekken, toe te passen in hun leven en zelf ook verder uit te dragen. Zo heeft het Christendom zich uiteindelijk verspreid onder de mensen en volkeren op aarde, als geloofs- en tegelijk moreel baken door de tijd.

Als opvolgers van de apostelen zetten de bisschoppen in onze huidige tijd deze leer- en herdersfuncties voort. Dit is hun primaire taak waarvoor zij zijn aangesteld. In de maatschappelijke discussies waarin de morele vraagstukken aan de orde komen, is hun geluid echter nauwelijks meer waarneembaar of is zelfs volledig verstomd, wat een groot gemis is. De dagelijkse berichtgeving over Kerk en geloof gaat nu eerder over ontkerking, 'centralisering' als antwoord hierop, kerksluitingen, conservatisme of over de misstanden begaan door haar bedienaars. Met name voor dit laatste hebben we als Instituut, terecht, flink moeten boeten.



Het wordt nu echter de hoogste tijd om als Kerk het menselijk, morele kompas weer op te poetsen en daarmee de juiste richting van naastenliefde, mededogen en saamhorigheid aan te geven. Net als vroeger. Niet langer naar binnen gericht, maar naar buiten; niet langer het

verval maar de opkomst naar voren brengen! Dat is waar we voor moeten staan. De boodschap en essentie van ons geloof is daarvoor door de eeuwen heen, en ook nu nog, hét middel en antwoord geweest: het is een bijzonder positieve, mooie en blijde boodschap! Nu o zo hard nodig; laat ons allen deze boodschap wederom horen!

Het Paasfeest breekt aan, we vieren de overgang van donker naar licht. Een belangrijk en prachtig feest, viert u met ons mee? Dit jaar zal het rooster van diensten er iets anders uitzien dan u gewend was. Zo zal o.a. de Kruisweg vrijdagavond gebeden gaan worden. Altijd zeer indrukwekkend en een mooie, bijzondere voorbereiding op de dagen die daarna volgen. Voor de bijzonderheden en juiste tijden verwijzen



we u graag naar het rooster verderop in deze Klanken of naar onze website www.urbanusparochienes.nl

Van een geheel andere orde, maar eveneens feestelijk: volgend jaar bestaat onze kerk 125 jaar, en dat willen we als parochie gaan vieren! U kunt zelf mede bepalen hoe dit feest eruit gaan zien. Daartoe vindt u verderop in deze Urbanesklanken de oproep voor een bijeenkomst op 22 april om 19.30uur op de pastorie waar u uw ideeën kunt delen met de organisatoren van dit aankomende, grootse feest. U komst zal zeer worden gewaardeerd!

Graag wensen wij u, samen met uw dierbaren, een heel mooi en betekenisvol Paasfeest toe. De lente staat voor de deur, een nieuw begin, ze oogt prachtig!

Graag tot de Urbanesklanken van mei,

Hartelijke groeten,
Uw parochieteam.

Misintenties, zaterdag 4 april, Paaswake, 20.00 uur

Frits van Rijn

Kees Fontijn

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koeleman en overleden familie

Misintenties, zondag 5 april, Pasen, 09.30 uur

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Dorus Schrama

Adrianus Huyskes

Joanna van Oostveen

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Peet van Tol en overleden zoon Matthieu

Voor kracht bij een ziekbed en uit dankbaarheid

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Sjaak van Tol – jaarmis

Herman Fontijn

Kors van Rijn

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Nel en Piet de Dood-Oudshoorn

Jo Venes-van Tol

Overleden familie Baas-Oudshoorn

Lien Bouwman-Leurs

Piet van Rijn

Misintenties, zaterdag 11 april, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 12 april, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Maria Brozius-van den Berg

Dave de Laat

Joanna van Oostveen

Misintenties, zaterdag 18 april, 19.00 uur

Frits van Rijn

Kees Fontijn

Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Misintenties, zondag 19 april, 09.30 uur

Pastoor Jan Verspeek

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Joanna van Oostveen

Dorus Schrama

Rie Timmermans-van der Zwaan

Jo Timmermans - jaarmis

Overleden familie Lagerberg-Onderwater en overleden dochter Adri

Jeannet Beets – jaarmis

Overleden familie Mesman-van der Laan

Klaas Zwartendijk

Edwin Houtkamp

Lien Bouwman-Leurs

Misintenties, zaterdag 25 april, 19.00 uur

Kees Fontijn

Jan Andriessen

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 26 april, 09.30 uur

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Activiteitenoverzicht april 2015

datum	tijd	soort viering	voorganger
za. 28 mrt	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 29 mrt	09:30 u	Euch./Gezinsviering Palmzondag	Pater Klos
zo. 29 mrt	Let op: start zomertijd, klok is een uur vooruitgegaan		
do. 2 april		Witte Donderdag - geen viering	
vr. 3 april	19:00 u	Kruiswegstatie-gebed	Marino den Haan
za. 4 april	20:00 u	Euch. Viering Paaswake	
zo. 5 april	09:30 u	Euch. Viering Paaszondag	
ma. 6 april	10:00 u	Woord- en Gebedsviering 2e Paasdag	Marino den Haan
za. 11 april	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 12 april	09:30 u	Eucharistie Viering	Pastoor S.Marcantognini
za. 18 april	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 19 april	09:30 u	Eucharistie Viering	Pater Jos Pijpers
wo. 22 april	19.30 u	bijeenkomst op pastorie voor organiseren 125-jarig jubileum van onze St. Urbanuskerk	
za. 25 april	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly v. Rooden
zo. 26 april	09:30 u	Eucharistie Viering	Pastoor S.Marcantognini

zang	organist	lector	misdienaars
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
samenzang	Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke
nvt		Marino den Haan	
Gelegenheidskoor	Peter Overdijk	Casper Stevens	alle misdienaars
St. Cecilia Messa Breve	Niek Baas	Margaret Timmermans	Ab en Cock
Kinderen	Peter Overdijk	Kinderen	
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
St. Cecilia Latijnse mis 8	Niek Baas	Cilia Krak	Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke

Overzicht activiteiten in het cluster			
Datum		De Kwakel St. Jans Geboorte	Uithoorn Emmaüsparochie
Donderdag 2 april Witte Donderdag	wit	19.00u Euch.	19.00u Euch.
Vrijdag 3 april Goede Vrijdag	rood	15.00u J.Hoekstra 19.00u Plechtigh.	15.00u lector 19.00u Plechtigh.
Zaterdag 4 april Paaswake	wit	21.00u Euch.	21.00u Euch.
Zondag 5 april Paaszondag	wit	9.30u Euch.	11.00u Euch.
Maandag 6 april Tweede Paasdag	wit	-----	11.00u Euch. S.Marcantognini
Zaterdag 11 april		-----	Woord en Gebed
Zondag 12 april <i>2e zondag van Pasen</i>	wit	9.30u WoCo – Elly van Rooden	11.00u Euch. S.Marcantognini
Zaterdag 18 april		-----	Woord en Gebed
Zondag 19 april <i>3e zondag van Pasen</i>	wit	9.30u Euch./ Eerste H.Communie	11.00u Euch. S.Marcantognini
Zaterdag 25 april	wit	-----	Woord en Gebed
Zondag 26 april <i>4e zondag van Pasen</i>	wit	9.30u WoCo Elly van Rooden	11.00u Euch. S.Marcantognini

PASEN

Bij het schrijven van dit stukje schijnt buiten de zon. Wij bevinden ons nu nog in de winter maar je bespeurt al het naderen van de lente. Dat herinnert ons aan Pasen, vanouds een “lentefeest” voor verschillende volkeren en culturen, dan later de bevrijding van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte en tenslotte, voor ons christenen, de overwinning van Jezus Christus die verrezen is uit de dood.

Het kan geen toeval zijn dat Pasen aan het begin van de lente valt, wanneer alles bloeit en weer tot leven komt, de zon steeds vaker begint te schijnen en de dagen langer worden. Het lijkt alsof God al in de natuur, in de opeenvolging van de seizoenen, de dynamiek van Pasen heeft willen vastleggen. Van de dood naar het leven. Een mysterie dat ons verstand te boven gaat. Maar tegelijk toch ook, voor ons mensen, het antwoord op het diepste verlangen dat in ons hart gelegd is. Want een mensenhart verlangt naar leven.

Maar hoe vaak moeten wij niet ervaren dat ons leven beperkt is, dat wij onmachtig staan tegenover de winter van het leven, dat wij geen overtuigend antwoord hebben op de dood. Hoe vaak schijnt het maar geen lente te willen worden in het leven van een mens en lijkt de hoop helemaal vervlogen. Geen licht, geen uitweg aan het einde van de tunnel.



Dit is uiteindelijk het lot van de mens, van elke mens. Maar dit is het lot dat God met ons heeft willen delen. Op dat kruis waarop zijn Zoon zich heeft gegeven, als ultiem bewijs van zijn liefde voor de mens, voor elke mens. Dat kruis staat als een levensboom,

ook vandaag in onze wereld. En het is een boom van eeuwig leven voor ieder die gelooft en de lente verwacht. Want Jezus is uit de dood verrezen!

Ik wens u allen een vruchtbare Goede Week en alvast een zalig Pasen!

Pastoor Samuel

NIEUW ADRES

Sinds 9 maart j.l. wonen pastoor Henry in ik de bovenverdieping van de pastorie van de Burght te Uithoorn. Ons nieuwe adres is: Potgieterplein 4, 1422BB Uithoorn.

Het telefoonnummer blijft hetzelfde: 0297-727098.

Pastoor Samuel

4

Urbanuskerk 125 jaar

Beste Medeparochianen,

Op 25 mei 2016 is het precies 125 jaar geleden, dat onze monumentale St Urbanusparochiekerk plechtig is ingewijd en voor de Eredienst in gebruik is genomen.

Daarmee is deze kerk voor onze Nesser gemeenschap geworden tot het middelpunt van ons godsdienstige leven, en met lief en leed ook van ons emotionele leven. Daarnaast is het gebouw ook middelpunt van een belangrijk deel van onze sociale contacten en activiteiten.

En last but not least; een vertrouwd baken in ons vlakke Amstelland.

In de Parochieraad is enige tijd geleden afgesproken de inwijding van onze kerk te vieren op 25 mei 2016 op het Hoogfeest van Pinksteren met een pontificale Hoogmis. We hebben de hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks bereid gevonden in deze Heilige Mis voor te gaan.

Naast deze plechtige Heilige Mis willen we ook op andere wijze bij dit 125 jarig jubileum stil staan.

Onlangs zijn de dames Elly van Rooden, Agnes Blokker en ondergetekende kort bij elkaar geweest voor een eerste gedachtewisseling over de te organiseren activiteiten en festiviteiten.

De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst was om de parochie- en Nesser gemeenschap nauw bij de voorbereiding van dit feest te betrekken.

Wij willen u daartoe uitnodigen om op woensdagavond 22 april van 19.30 tot 21.30 uur in de pastorie samen te komen om met elkaar gedachten en ideeën, uit te wisselen en praktische handreikingen te doen. Daarnaast zouden we wat eerste afspraken met elkaar kunnen maken om er over ruim een jaar een onvergetelijk 125 jarig jubileum van onze geliefde kerk van te maken.

Uw aanwezigheid op woensdagavond 22 april a.s. wordt zeer op prijs gesteld.

Met hartelijke groeten,
Casper Stevens

Collectes april

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van Pasen

De op Aswoensdag gestarte Vastenactie wordt afgesloten met de collecte tijdens de Paaswake. De opbrengst uit onze parochie komt ten goede aan het project de "Theeslaven van Sri-Lanka", waarover in maart in de Urbanesklanken uitvoerig is bericht.

Opbrengst collectes

28 feb + 1 maart	262,80
7 + 8 maart	329,85
14 + 15 maart	243,35
21 + 22 maart	278,70

Vastenactie ten behoeve van de "Theeslaven van Sri-Lanka"

Onze St. Urbanusparochie ondersteunt het werk Setik -de Charitas organisatie van het bisdom Kandy- graag bij het werk onder de kinderen van de Theeslaven. Het Vastenzakje hiervoor was ingesloten bij de Urbanesklanken van maart.

U kunt uw gave contant in het Vastenzakje doen, of de eenmalige machtiging invullen die op de achterzijde van het Vastenzakje staat.

De Vastenzakjes, de eenmalige machtiging -maar ook contanten als u het zakje bent kwijtgeraakt- kunt u deponeren in de grote kist achter in de kerk.

Voor verdere informatie zie de site www.vastenactie.nl

Portokosten Urbanesklanken

Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken per post. Sinds 2010 vraagt het bestuur hiervoor een vrijwillige tegemoetkoming in de portokosten. Ook in 2015 verzoeken wij de ontvangers per post om een vrijwillige bijdrage voor deze service.

U kunt uw bijdrage voor de verzendkosten overmaken op bankrekening NL22 RABO 0392 3534 07 t.n.v. RK Kerkbestuur Sint Urbanus onder vermelding van "portokosten Urbanesklanken".

Bij voorbaat dank namens het Parochiebestuur,

Joop Sibum, penningmeester

Herinneringen aan pastoor Verspeek

Bij het overlijden van pastoor Jan Verspeek leidde pater Jos Pijpers, provinciaal overste van de SMA, de uitvaartdienst. Als collega en lid van de zelfde SMA-orde was hij een goede bekende van pastoor Verspeek. Pater Jos Pijpers beloofde toen dat hij nog een keer terug zou komen om ons op te zoeken. Hij is dat niet vergeten: op 19 april zal hij voorgaan in de Eucharistie; daarna kunnen we met hem nog herinneringen ophalen aan onze vroegere pastoor.

Goede Vrijdag

Op deze dag is er niet 's middags een Kruisweggebed, maar dit jaar is dat 's avonds, en wel om 19.00 uur.

Waarom vermelden we dat hier nog eens speciaal? Omdat JohnF (dit zal hij niet willen melden, daarom doe ik, AB, het!) een werkelijk prachtig boekje heeft samengesteld voor deze dienst. Zeer inspirerend en beslist een extra reden om naar deze dienst te komen.

De paashaas krijgt hulp

Tweede Paasdag, gezinsviering ! Dat is bij de kinderen van onze parochie bekend als een bijzondere viering. Na de dienst mogen ze namelijk allemaal in het kerkebos paaseieren zoeken. Heeft u dat wel eens van nabij meegemaakt? Heel sociaal: de groten helpen de kleintjes, en zo komt iedereen wel aan één of meerdere eieren. En nu het leuke: de paashaas heeft dit jaar hulp gekregen! Er is een hulp, die dit jaar alle eieren heeft gesponsord, zodat er lekker veel zijn voor een grote groep kinderen. Geen hulp-sinterklaas dus, maar een hulp-paashaas!

Workshop Voorjaarsstuk maken

Hoor je de vogeltjes al fluiten? Dat betekent: het voorjaar is aangebroken. De workshop staat onder leiding van Jan Pieter Hartog uit Heiloo. We gaan vanavond een mooi voorjaarsstuk maken, misschien wel zoals deze foto. Materiaal daar wordt voor gezorgd maar graag zelf wel een snoeischaar meenemen. Voor deze avond graag je opgeven bij één van onze bestuursleden.

Kosten: € 15,00 inclusief koffie of thee.



4

Tweede Paasdag:

maandag 6 april wordt er om 10.00u een gezinsviering van Woord en Gebed gehouden, waarin Marino den Haan zal vóórgaan.

De kleurplaten welke op Palmzondag zijn uitgereikt, kunnen vóór deze gezinsviering ingeleverd worden en zullen door de dames van de Kinderclub in de kerk 'opgehangen' worden, zodat alle parochianen deze kunnen bewonderen!



Na deze gezinsviering is er voor de jongste kinderen het traditionele paaseieren zoeken in de pastorietauin. Hierna is er gelegenheid om elkaar tijdens een kopje koffie of glas limonade een Zalig Pasen te wensen!

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 0297-582472
email: fwesselingh@kpnmail.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

020-7471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Gezocht: jong muzikaal talent!

Komend najaar organiseren wij, evenals in 2014, een Jongtalent-concert. Wij hebben hiervoor een subsidie ontvangen van de stichting Sempeduca te Amstelveen. Kent u jong muzikaal talent? Wellicht uw (klein)kind of buurkind? Laat het ons weten! In overleg met de jeugdige artiesten stellen we de datum en het programma vast.

Terugblik Urbanuslezing door Henk van Os en Peter Overdijk



Op zondagmiddag 8 februari jl. organiseerden wij voor de tweede maal een 'Urbanuslezing' in onze Urbanuskerk. Prof.dr. Henk van Os, voormalig directeur van het Rijksmuseum, had zijn lezing "Musea van bewaarplaats tot publieksinstelling" op ons verzoek uitgebreid met zijn ervaringen en kennis over de Amsterdamse Obrechtkerk (ook een ontwerp van Jos Cuypers) waar hij zelf parochiaan is en onze Urbanuskerk waar hij als aanwaaierend wandelaar groot liefhebber van is geworden. Aansluitend aan deze lezing vertelde Peter Overdijk een inspirerend verhaal bij en over de doopkapel.

De doopkapel moet gerestaureerd worden (iedereen kan de losgelaten tegels zien) en wij hebben dit jaar als doel gesteld hier geld voor in te zamelen. Helaas waren er niet zoveel bezoekers als gehoopt, maar gezien het enthousiasme van eenieder en de mooie donaties toch een succes.

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00